

Gemengde gevoelens, een column

### **Kerk 2.0 ?**

Vorige week sloot het acht-uur Journaal af met een item over gospelkoor 'ZO!' dat zijn 15<sup>e</sup> verjaardag viert met een uitverkocht concert in het AFAS theater. De Bijlmer is zijn thuishaven, een stadsdeel waar volgens het Journaal 80 kerken zijn voor zo'n 90.000 christenen. Meest 'allochtone' kerken denk ik, maar wat maakt dat uit?

Deze week sloot het Journaal af met een kleine reportage over de St. Jan in 's Hertogenbosch waar de laatste tijd opvallend veel mensen, gelovig en niet-gelovig, binnenkomen om een kaarsje aan te steken: voor Oekraïne, voor hun zieke vriend/familie, voor wereldvrede. Het Journaal vermoedde een link met de onzekere situatie van de wereld anno nu. Niet zo gek, denk ik.

Prima onderwerpen. Maar 15, 20 jaar geleden ondenkbaar dat religie, en zeker christelijke religie, als een (positief te waarderen) maatschappelijk fenomeen het Journaal zou halen.

Iets langer geleden las ik in de krant dat er al een heel tijdje steeds meer bijbels verkocht worden. Een boekhandelaar noemt als aparte koperscategorie 'hoogopgeleide vrouwen van 25-35 jaar, die zich overal in hebben verdiept - New Age, spiritualiteit, et cetera - en houvast zoeken. Het is een generatie zonder kerkpijn, ze staan blanco in het veld. Soms verwijzen ze nog naar een gelovige opa of oma.'

Er is dus duidelijk iets aan het veranderen. Al is de generatie met 'kerkpijn' (nieuw woord voor mij) er ook nog, en dat leidt (weer eens) tot gemengde gevoelens.

Aan de ene kant zien we in héél veel kerken de vergrijzing nog steeds toenemen. En het aantal mensen dat zich beschikbaar stelt voor bestuursverantwoordelijkheid afnemen. Korte klussen, projecten, daar vinden we nog wel mensen voor. Maar voor een functie in de kerkenraad wordt het steeds lastiger, is het landelijke (PKN) beeld.

De vraag hoe lang we nog op de traditionele manier kerk kunnen blijven, met een zondagse eredienst, met een vrijgestelde voorganger, met een mooi en goed onderhouden kerkgebouw. Die vraag kan ik niet beantwoorden en u ook niet, denk ik.

Aan de andere kant is er dus die toenemende openheid voor God en geloof – als die maar niet gepaard hoeft te gaan met een 'instituut'. Die openheid biedt kansen. Niet om het tij te keren, die manier van denken moeten we m.i. echt loslaten, wèl om weer wat hoopvoller in het (kerkelijk) leven te staan: er is toekomst, al wordt het anders.

We zitten in Kampen, 's morgens om 6 uur. Ik bereid een programma voor van twee uur dat we samen uitvoeren. We zingen wat, een gebed, een schilderij (van Jeroen Bosch bv.), een mooi lied ('Imagine' van John Lennon of zo) en tussendoor praten we er steeds over. 'Wat zegt zo'n lied of schilderij mij, wat zegt het jou, wat zegt het mij dat jij dat zegt', enzovoorts.

En opeens denk ik: 'Hé, misschien is dít wel de kerk van de toekomst. Interactief, kleinschalig, iedereen op haar/zijn wijs. Kerk 2.0 ?'

*Gerrit Heuver*

### **Theevisite**

De dienst van komende zondag is voorbereid met de gespreksgroep Sigzag.

De kerk is net even anders ingericht, we zingen mooie liederen en we krijgen heerlijke thee na afloop. Kortom, we mogen er echt even van genieten!

Ook in de Bijbel staan teksten over genieten. Kunnen we dat eigenlijk wel? We gaan het samen beleven.

Hieronder volgt uitleg over de speciale thee die we zondag te drinken krijgen.

(En voor de verstokte liefhebber is er natuurlijk ook gewoon koffie!)



**ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 23 februari 2025 10.00 uur**  
7<sup>e</sup> zondag na Epifanie - Samen voorbereid met Sigzag

Thema: **Theevisite - Heerlijk en heilig**



AANVANG

**Muziek vooraf**

**Welkom & mededelingen**

**Stilte**

**Eerste lied** 'Brenge ons samen' (Sela)

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

*Brenge ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.*

**Bemoediging en groet**

v: Genade en vrede zij met u, in de naam van de Vader,  
de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

**a: Die hemel en aarde geschapen heeft.**

v: Die trouw blijft voor eeuwig

**a: en niet loslaat wat Zijn hand aan ons begonnen is.**

**Inleiding op het thema**

**Zingen** 'Het is goed om hier te zijn' (Sela)

*Refrein*

Het is goed om hier te zijn;  
zo goed om hier te zijn,  
want U bent in ons midden, Heer.

Het is goed om hier te zijn  
in uw aanwezigheid.

U bent in ons midden, Heer.

**Gebed om ontferming**

**Gloria - Luisterlied** 'Zo wil ik leven' - Matthijn Buwalda

WOORD

**Gebed om de Geest - Lied** 'Ik neem even de tijd om naar U te luisteren'

*Refrein:*

Spreek Heer, ik luister,  
uw dienstknecht hoort.  
Spreek Heer, ik luister,  
ik luister naar uw Woord.

**Kinderen naar hun eigen plek - ze krijgen iets te genieten mee!**

**Eerste lezing** Prediker 3 vers 1, 2, 4, 7 - 15 *Uit: Bijbel in Gewone Taal*

**Zingen** Lied 162 vers 1, 2, 5 en 6 'In het begin lag de aarde verloren'

**Tweede lezing** Mattheus 6 vers 25 - 34 *Uit: Bijbel in Gewone Taal*

**Zingen** Lied 925 'Wek mijn zachtheid weer' (3x)

**Overweging**

ANTWOORD

**Zingen** Lied 388 vers 1, 3 en 5 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel'.

**Aandacht voor collecten - Gebed & orgelspel**

**Dankgebed en voorbeden**

**Slotlied** 'Mag ik jou tot zegen zijn' (Sela)

Mag ik jou tot zegen zijn,  
naast je lopen op de reis?

Samen achter Jezus aan,  
gaan waar Hij ons wijst.  
Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.

Laat ons wijze woorden spreken  
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven,  
leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn

Met elkaar het leven vieren,  
uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn,  
jou aanvaarden zoals Hij?  
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.

voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij,  
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven,  
omdat Jezus bij ons is.

## Zegen

Organist: Henk van der Maten  
Ouderling: Mart Meeske  
Diaken: Elly Hendriks  
Lector: Thea Achterhof

Kindernevendienst: Tjitske Koops  
Media: Henk Ottens  
Koster: Willy Jansen  
BHV: Gesien IJzerman

## Collecte zondag 23 februari

1<sup>e</sup> collecte: **Project Guinee Stichting Centre Sante Yarie**



De stichting is opgericht om het gezondheidscentrum in Ansoumanya Village te steunen. Met de gelden die worden verkregen kunnen de salarissen van de medewerkers van het centrum (arts, verpleegkundige en laborant) worden betaald. De bijdragen die de patiënten moeten betalen voor een consult zijn hiervoor niet toereikend. Ook patiënten die de geringe bijdrage niet kunnen betalen worden uiteraard geholpen. Ook is geld nodig voor het aanschaffen en vervangen van medische apparatuur, verbandmiddelen etc. en voor de inrichting van het centrum.

[www.stichtingcentresanteyarie.nl](http://www.stichtingcentresanteyarie.nl)

2<sup>e</sup> collecte: **Diaconie**

## Theedrinken – Heilig en heerlijk

Als SIGZAG (SamenInGesprekZondagavondGroep) zijn wij, ook ter voorbereiding op de dienst van a.s. zondagmorgen, in gesprek geweest over het onderwerp "Theedrinken – Heilig en heerlijk". Een aantal van ons weet inmiddels dat Halyna Demchyshyn diverse, heerlijke soorten thee kan maken. We hebben haar gevraagd of zij a.s. zondag misschien thee voor ons wil maken, want wat is er passender bij het thema! Ze gaat de volgende soorten thee maken: Vogel van het Paradijs, Rooibosthee met gepofte rijst, johannesbrood en zoete bramen, non-alcoholische glühweinthee, ochtenddawn, vrouwenkracht, lentebloesemthee. Zij zorgt voor de thee, wij zorgen voor passende kop en schotels en iets lekkers bij de thee.

Halyna en haar man Alexander Demchyshyn (echtpaar uit de Oekraïne) bezoeken wekelijks onze diensten. We vroegen Halyna of ze ook een klein stukje in de Nieuwsbrief van dit weekend wilde schrijven en zij stuurde onderstaande tekst:

*"Hallo lieve broeders en zusters! Mijn man Alexander en ik zijn erg blij dat wij bij jullie gemeente mogen zijn. Ze is nu ook van ons. Ik kijk ernaar uit om jullie op 23 februari te ontmoeten voor een kopje thee. Daar zal ik met veel liefde drankjes voor u klaarmaken. De namen en de samenstelling zullen als beschrijving aanwezig zijn."*

## Opbrengst actie wintersoep

Op zaterdag 15 februari is er 122 liter wintersoep rondgebracht, waarvan 16 liter is gesponsord en bij adressen is bezorgd die dit goed kunnen gebruiken. De netto opbrengst is € 274,50 voor Bethania in Moldavië. Iedereen die heeft meegedaan hartelijk dank!

Werkgroep ZWO

---

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: [predikant@okheerde.nl](mailto:predikant@okheerde.nl).

Komende week heb ik vrij. Voor een pastoraal verzoek kunt u contact opnemen met Gesien IJzerman, centraal meldpunt pastoraat, of met ds. Marrit Bassa.

Pastor Lida Brugmans

#### **Agenda**

<b>Datum</b>	<b>Activiteit</b>
<b>Woensdag 26 februari</b>	Rouwgroep 14.00 uur – 16.00 uur.
<b>26 maart</b>	Gemeenteberaad

Sarah Smit, scriba, [scriba1@okheerde.nl](mailto:scriba1@okheerde.nl)

Fredie van Holst-Frölich, [fredievanholst@live.nl](mailto:fredievanholst@live.nl)