

Valentijn

Het is vandaag Valentijnsdag.

Iedereen snapt, dat is natuurlijk een verzonnen dag door de commercie.

Er valt iets te verkopen: rood of roze en in de vorm van een hartje.

Maar, als een dag naar iemand vernoemd is, hoort daar meestal een verhaal bij. Verrassend genoeg is het vaak een heilige uit de kerkgeschiedenis. Zo iemand heeft dan iets bijzonders gedaan, of op bijzondere wijze getuigd van zijn geloof. Wij zouden hen 'geloofsgetuigen' noemen. Zo ook Valentijn. Daarom vandaag toch even zijn verhaal.



In de geschiedenisboeken van de kerk zijn twee Valentijns te ontwaren. Eentje die de marteldood stierf op 14 februari in het jaar 239 en eentje die bisschop was in Terni, een plaatsje vlakbij Rome. Misschien gaat het wel om dezelfde persoon. Laten we hem Valentinus van Rome noemen.

Valentinus was een priester. In zijn tijd was keizer Claudius II heerser over het Romeinse Rijk. Hij vond christenen vooral oproerkraaiers. Hij verbood zijn onderdanen, echte Romeinen, met christenen te trouwen. Vermenging met mensen van andere godsdiensten was niet de bedoeling.

Nu kwam er op een dag een verliefd stel bij priester Valentinus. Zij was christen, hij een Romein. Tegen de keizerlijke wet in trouwde Valentinus het stel. Hij was geraakt door hun liefde voor elkaar, maar vooral door haar geloof. Het verhaal gaat dat hij daarna nog meer zulke stellen in het geheim trouwde. Het werd ontdekt en keizer Claudius nam hem gevangen. Claudius vond hem echter aardig en praatte veel met hem. Hij probeerde hem over te halen van zijn geloof af te stappen. Dat deed Valentinus niet. In plaats daarvan probeerde hij de keizer te overtuigen van zijn eigen geloof. Hierop werd de keizer zo woest dat hij hem ter dood veroordeelde.

In de gevangenis was Valentinus, of Valentijn, ook de vriendelijkheid zelve. Hij kreeg wat meer vrijheden en ontmoette de dochter van de cipier. Het meisje was blind. Net voor zijn ter dood veroordeling stuurde hij haar een briefje. Zij opende de brief en op slag kon zij weer zien. In de brief vond zij een groet: 'Van je Valentijn'.

Zo eindigt het verhaal van deze man. Zijn sterfdag werd later een dag om hem te gedenken om wat hij voor mensen had betekend. Maar dus ook om de liefde te gedenken. Liefde die door wetten heen breekt. Liefde die zelfs genezen kan.



Natuurlijk is een deel van dit verhaal een legende. Veel heiligenverhalen hebben ook iets weg van een volkswijsheid. Maar, niet zonder een kern van waarheid.

Het verhaal van Valentijn gaat over het vermogen de liefde te zien en te delen. En dat je, door die liefde, bereid bent de wereldse wetten te weerstaan en de liefde te zien die God aan mensen geeft.

Dat gaat dus niet meteen over de romantische liefde die hoort bij de roze hartjes.

Het gaat om de liefde die zoekt wat het beste voor de ander is. Het is liefde die zich op wil offeren om de ander vrijheid te geven.

Valentijn werd een heilige omdat hij iets begrepen had van de liefde die God aan mensen geeft. Onvoorwaardelijke liefde die de ander in zijn/haar waarde laat. Die liefde ontvangen wij elke dag van God. Aan ons de vraag wat we er mee doen.

Misschien heb je er niets mee, maar ik zou zeggen: probeer vandaag toch wat liefde te delen. Met een klein gebaar, een goed woord of een lief kaartje. Want volgens mij hebben we liefde genoeg ontvangen om er iets van uit te kunnen delen.

Fijne Valentijnsdag!

Ds, Marrit Bassa



Thema: "Een hartenkreet"

Intochtslied:
Votum & Groet
Klein Gloria
Introductie
Gebed om Ontferming

Lied 280: 1, 3, 4, 5, 6 De vreugde voert ons naar dit huis

Lied 195 Ere zij de Vader en de Zoon

Zingend en biddend - Zoeken naar Licht

Lied 1005 vers 1 en 2

Tijdens het gebed zingen we na de woorden daarom bidden wij:
Christus, ons Licht. Schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus ons licht, schijn ook vandaag hier in uw huis

(Refrein NLB 1005)

Loflied

Gebed

Kinderen naar de nevendienst (en zij nemen het licht mee)

Eerste schriftlezing

Jeremia 17: 5 - 10

Zingen:

Psalm 1: 1 en 2 - Gezegend hij, die in der bozen raad

Tweede schriftlezing

Lucas 6: 17 - 26

Luisteren en Zingen

Lied 734: Beati voi Poveri

<https://youtu.be/1lwMgXtfVM4?si=L6a1TT54n-c-W2vY>

Een hartenkreet

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, (Zangen van Zoeken en Zien
(252b)



2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht. een mens'lijk gezicht
nabij ons in donk're tijden,
Wees warmte en licht. een mens'lijk gezicht
nabij ons in donk're tijden,
3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef ons geloof en vertrouwen:
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
Omgeef Jij ons met Jouw zegen
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn,
En zet ons op nieuwe wegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn,
En zet ons op nieuwe wegen.

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Kinderlied

"Ik ben zo gelukkig" (we luisteren, kijken en zingen mee)

https://youtu.be/03Q_riwLL5o?si=UvguBf0wSJA82APF

Aandacht voor De collecte

Tekst Wij dragen onze gaven, het werk van onze hand.....

Gebeden Dankgebed, Voorbede, Stil Gebed
Onze vader - Oekraïne - Otche nash
<https://youtu.be/y2xmJD6pcug?si=Jq2zGWaegYvYgYXt>

Slotlied **NLB 802** Door de wereld gaat een woord, vers 1, 2 en 6
Zegenbede

Organist:	Maarten Westenberg	Kindernevendienst:	Yvonne van der Wal
Ouderling:	Gerard Doggen	Media:	Ben van Damme
Diaken:	Bart Heres	Koster:	Ruud Haverkamp
Lector:	Willeke Mateman	BHV:	Berthold Koops

Collecte zondag 16 februari



1^e collecte: **Omzien naar gevangenen in Nederland**

Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht voor een korte of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om barmhartig naar hen om te zien en niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisaties die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar die hen ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

2^e collecte: **Kerk**



Ook in de Ontmoetingskerk luiden wij de klok voor kinderen kerkasiel Kampen.

In de Ontmoetingsruimte hangt een klok in een klokkenstoel, in bruikleen gegeven door dhr. Hendrik A. van Apeldoorn. De klokkenstoel is gemaakt uit de lessenaar van 1958. Totdat het orgel gaat spelen luidt af en toe iemand de klok om de aandacht te vestigen op de kinderen die in angst leven om ons land uitgezet te worden.

Het groepje mensen dat vroeg in de morgen meegaat naar Kampen groeit nog steeds. Soms kan deze



niet, dan die niet, maar er komen er ook steeds weer bij. Een mooi gebaar van solidariteit met de kinderen van het gezin Babayants!

Omdat de woensdag al vol zat, neem ik komende week op donderdag 20 februari deel aan het Kerkasiel. 's Morgens van zes tot acht uur.

Zin om mee te gaan? Laat het even weten.

Bel of app: 06-21863188, email: info@gerritheuver.nl Maar u mag ook zomaar komen:

Kerkelijk Centrum De Open Hof, Lelystraat 49 in Kampen.

Gerrit Heuver

OOV - Woensdag 19 februari - 'Is onze jeugd een feestje waard?'

Komende woensdagavond is er weer een OOV-avond. Voor dit **O**verleg voor **O**ntmoeting en **V**erdieping zijn alle leden van de werkgroepen uitgenodigd. We willen op een inspirerende manier met elkaar in gesprek gaan over alle onderdelen van onze gemeente.

Deze keer heeft de jeugdleiding het eerste deel van de avond voorbereid. Hoe ziet ons jeugdwerk er eigenlijk uit? Weet jij eigenlijk over hoeveel kinderen het gaat? En weet iedereen wel wat er georganiseerd wordt? En dan natuurlijk de vraag: is onze jeugd een feestje waard?

Als je hierover meer wilt weten of wilt meepraten: Schuif gerust aan!

Alle gemeenteleden zijn welkom.

Aanvang: 19.45 uur.

Plaats: Grote zaal, Ontmoetingskerk.



Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 19 februari	De Echte Bakker op de koffieochtend Tijdens de koffieochtend van a.s. woensdag 19 februari komt ons gemeentelid Wim Wittenberg (De Echte Bakker) om te vertellen over brood en banket. Gezien zijn gedrevenheid en ervaringen zal dat vast een interessante bijdrage worden. Daarom van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en neem gerust burens, familie en/of vrienden mee. Vanaf 10.00 uur staat in het Jeugdpunt de koffie en thee klaar.
Woensdag 19 februari	ANBO-PCOB U bent van harte welkom op de bijeenkomst op woensdagmiddag 19 februari om 14.30 uur in het Trefpunt. Deze middag is er eerst een huishoudelijk gedeelte waarin we de jaarstukken van 2024 behandelen. Daarna zal een medewerker van STIP ons bijpraten over "Veilig Thuis". Met als onderwerpen: wat valt onder ouderenmishandeling, financieel misbruik onder ouderen en de overbelaste mantelzorgers. Ook zal aan de orde komen wat STIP zoal doet. Het zal een informatieve ontmoeting worden waar de aanwezigen ook vragen kunnen stellen.
26 maart	Gemeenteberaad

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl

Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl