

Gemengde gevoelens, een column

Heb lief...

Ik doe nog steeds nieuwe ontdekkingen in ons prachtige liedboek, waarin ook veel gedichten en gebeden staan. Onlangs zongen we lied 834: 'Scheep God, een nieuwe geest in mij'. Dat lied kennen we wel, dat stond ook in het vorige liedboek.

Maar ik was verrast door de prachtige tekst die daaronder stond. Van Augustinus, een belangrijke 'kerkvader' (iemand aan wie de kerk veel te danken heeft):

*Op de plaats waar ik was, wanneer zocht ik U
daar?
En U stond gewoon vóór me!
Maar ik was ook van mijzelf weggelopen
en kon mezelf niet meer vinden,
laat staan U!*

Woorden die zo'n 17 eeuwen geleden geschreven zijn. Maar wat modern! Als ik mezelf ontrouw word, als ik mijn eigen verlangens en behoeftes verloochen, als ik bij mezelf wegloop zoals Augustinus het noemt, dan is het niet raar dat ik ook bij de Bron van mijn leven wegloop en die niet meer kan vinden.

Het klopt precies met wat ik vooral leerde toen ik jaren geleden ziekenhuispredikant werd. Al die mensen daar: verpleegkundigen, dokters, therapeuten, ondersteuners die zo keihard werken in de zorg voor anderen, die houden dat alleen vol als ze ook goed voor zichzelf zorgen.

Kijk, je kunt best eens over je grens gaan, (veel) meer doen dan de CAO eist of verstandig is, maar dat kun je niet eindeloos doen.

Een boer zei: 'Ik had mijn paard net afgeleerd te eten, en toen ging-ie zomaar dood!'

Niet alleen het lijf heeft verzorging nodig, je ziel ook. Anders raak je het contact met jezelf kwijt, en ook met je levensbron. En dat geldt niet alleen voor mensen die werken in de zorg! 'Ik zal u rust, letterlijk: een pauze geven' zegt Jezus in het evangelie.

. . . en doe wat je wilt

Nog een mooie regel van Augustinus: 'Heb lief en doe wat je wilt'. Dat lijkt tegenstrijdig: doen wat je wilt is toch egoïstisch? Ja, maar niet als liefde de drijfveer is. Liefde tot jezelf, tot de ander en tot God. En die drie hangen altijd samen, vindt hij.

Oké, je kunt die liefde tot jezelf overdrijven, verabsoluteren. Dat is de 'dikke ik' waar onze vorige premier het over had. Daar wordt een ander niet beter van, maar uiteindelijk jij zelf ook niet. Het maakt dat al je relaties gebruiksrelaties worden en dat je innerlijk verpietert.

Maar je innerlijk verpietert ook als je alleen maar luistert naar de stemmen van anderen en niet naar die van je eigen hart.

Wat Augustinus zegt, lijkt als twee druppels water op het gebod van Jezus: 'Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf'. Iets om in de pauze nog es even bij stil te staan?

Gerrit Heuver



ORDE VAN DIENST ZONDAG 9 FEBRUARI – 10.00 UUR
KERK & SCHOOL VIERING MET CBS WERELDWIJS
Thema: *Hollen of stilstaan?!*



BEGIN VAN DE DIENST

Muziek

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 218 - Dank U voor deze nieuwe morgen

Bemoediging en groet

v Onze hulp is de Naam van de Heer
a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v die voor altijd trouw blijft
a EN ONS NOOIT LOSLAAT
v We worden begroet met genade en vrede, voor u en voor jou
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
a AMEN

Zingen Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal!

Bidden

Lied 'Beter dan het beste'

GODS WOORD VOOR ONS LEVEN

Gebed

Inleiding Hollen of stilstaan

Themalied 'Ho, stop, sta eens even stil!'

Refrein:

Ho Stop Sta eens even stil.

Waar wou je heen gaan of maakt dat geen
verschil?

Ho Stop Ga er niet vandoor:

Je bent er toch niet zomaar je leeft ergens voor.

Als je in de trein zou stappen en je zou niet weten

Waar je heen wou gaan (heen wou gaan)

Kon je beter in je warme bedje blijven liggen

Zonder op te staan (op te staan).

Alles gaat uiteindelijk mis

Als je niet weet wie Jezus is.

Refrein

Als je in het donker wandelt, kun je niet goed
kijken Waar je heen wilt gaan
(heen wilt gaan).

Daarom heb je Jezus nodig want Hij steekt
een lichtje in je leven aan (je leven aan).

Reken maar dat jij je vergist

Als je het Licht van de wereld mist!

Refrein

Als je in de put zou vallen en je zou voor
niemand meer te horen zijn (te horen zijn)

Zat je daar te kniezen in de duisternis

En alles zou verloren zijn (verloren zijn)

Weet je als het donker wordt

Jezus' arm is nooit te kort.

Refrein

Lezen uit de Bijbel (Bijbel in Gewone Taal)

Boven dit gedeelte staat: 'Marta zorgt voor Jezus'

Lied 'Martha, Martha, leg je bezem neer!'

Refrein: Martha, Martha leg je bezem neer.

Al dat werken komt een and're keer.

Martha, Martha altijd in de weer.

Kies het beste deel, luister naar de Heer.

Lukas 10 vers 38 - 42

Uitleg bij het verhaal

Aan de hand van de werkstukken van de kinderen kijken we naar de
betekenis van het Bijbelverhaal.

Luisterlied 'Haal even adem'

GAVEN EN GEBEDEN

Uitleg van de collecte

Uitleg van het collectedoel door kinderen uit groep 5

Collectedoel: Stichting Opkikker.



Lied 'Ik neem even de tijd'
Gebed Kinderen uit groep 4 hebben meegewerkt aan de gebeden
ZEGEN
Slotlied Lied 416 - Ga met God en Hij zal met je zijn - vers 1, 2 en 4
Zegen Met gezongen 'Amen'

Bij het uitgaan van de kerk

Themalied klinkt nog een keer: 'Ho stop, sta eens even stil'
Bij de uitgang helpen kinderen van groep 1 en 2 met het collecteren

Organist:	Henk van der Maten	Kindernevendienst:	Jolanda Heirbaut
Ouderling:	Sarah Smit	Media:	Hanneke Gerritsen
Diaken:	Lidie Dijkink	Koster:	Paul Dijkink
		BHV:	Klaas Bel

Collecte zondag 9 februari

Eén collecte: Kerk en School: **Stichting Opkikker** (zie informatie in de Nieuwsbrief)



Lunch wijk 3

16 Februari is er een lunch voor wijk 3. U kunt zich nog aanmelden tot 9 februari op de intekenlijst in de kerk of bij de onderstaande contactpersonen:

Marry Heres: marryheres@gmail.com tel 0578 662858

Evelien Jacobs: evelienjacobs@ziggo.nl tel 06 48816550

Aliet van der Maten; bj.vandermaten@gmail.com tel 0578 693439

Stientje Noppers: stientje.noppers@gmail.com tel 0578 692352

Janneke Veldman: jannekeveldmanvandermeulen@gmail.com tel 0578 692805

U kunt om 11.45 uur aanschuiven.

ZWO: Erwtensoepp en bonensoepp bestellen tbv Moldavië.

De soepen worden gemaakt door slagerij Ter Weele in Oene en kosten 7,00 euro per emmertje van een liter. De opbrengst is voor ons project Bethania in Moldavië.

Het is ook mogelijk om wintersoepp te bestellen voor iemand anders. U geeft aan dat u de wintersoepp weggeeft, i.o.m. de diaconie wordt de soep gebracht bij mensen die het goed kunnen gebruiken.

U kunt uw bestelling tot 9 februari plaatsen op de intekenlijsten in de kerk. Ook kunt u contact opnemen met [Thea Achterhof](mailto:thea2048@gmail.com), telefoon: 06-36210098, e-mail: thea2048@gmail.com.

Wij vragen u om vooraf te betalen via de rekening van de diaconie onder vermelding van wintersoepp ZWO. NL54 RABO 0326539301.

Uit de pastorie

Er zijn verschillende manieren om aan de dag te beginnen. De een wordt wakker en wacht tot het tijd is. Dan gaan de kleren aan en klinkt er gestommel op de trap. Er wordt een licht aan gedaan en het werk begint. Er is altijd wel een lego-project, een treinbaan die nog af moet of er wordt een boek gelezen. De ander wordt wakker en kijkt uit het raam. Als het in haar ogen licht genoeg is, roept ze: 'Wie wil mij wakker maken?' Terugroepen dat ze al wakker is, of haar kleren aan mag trekken werkt meestal averechts. Het liefst moet er iemand komen om te vertellen dat het echt ochtend is. Dan krult ze zich nog even op onder de dekens om die vervolgens af te gooien en vrolijk kwetterend in de broek/rok/jurk te stappen die we haar voorhouden. Je kunt in stilte je gang gaan, of luid en duidelijk laten weten dat je er klaar voor bent en stiekem nog wat hulp verwachten. Soms – als het heel vroeg in de ochtend is, vrij vaak – heb ik hierbij een voorkeur.

Volgens mij herkennen we ons wel in één van beide. Het is een beetje hoe wij een ruimte binnenkomen. Of bijvoorbeeld ons plaatsje zoeken in de kerk. De één doet dat in stilte, je merkt amper dat ie binnen is gekomen. De ander maakt duidelijk dat hij of zij er is en zoekt al groetend en zwaaiend een plek en knoopt meteen een gesprek aan. Ook hierbij hebben we vast onze voorkeuren. Laatst bedacht ik me dat dat niet helemaal terecht is. Er is niets mis met stilletjes je plek te zoeken. Maar er is zeker ook niets mis met het zoeken van contact, zodat de ander jou even op gang kan helpen. Het heeft ook wel iets moois, om elkaar nodig te hebben om mee te kunnen doen. De volgende keer ga ik hier thuis ook wat welwillender luisteren. Want er is eigenlijk niets fijner dan samen de dag te beginnen.

Biddag voor de kinderen – Kliederkerk



Het duurt nog even, maar **woensdag 12 maart** is het Biddag. Net als op Dankdag willen we een Kliederkerk organiseren. Opnieuw samen met de Kruiskerk. En wie weet sluiten zich nog wel meer kinderen aan. We kiezen een thema dat alles met bidden te maken heeft. Spelenderwijs geven we de kinderen ruimte zich hierin te verdiepen. Er zijn al wel wat ideeën. In de komende dagen wordt ook duidelijk waar we het gaan vieren. Misschien bij ons, of misschien deze keer in de Kruiskerk? In elk geval zijn er weer wat extra handen nodig. Het gaat vooral om de middag zelf.

De Kliederkerk is van 14.30 – 16 uur. Als je meedoet verwelkomen we je graag iets eerder om het programma samen door te nemen.

Daarna gaan we samen met de kinderen aan de slag om samen te ontdekken, te vieren en te delen! Geef je op: predikant@okheerde.nl.

Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 12 februari	Rouwgroep 14.00 uur – 16.00 uur.
Donderdag 13 februari	Kring 'Grenzeloos God'. Inloop 19.15 uur. Beginnen om 19.30 uur.
26 maart	Gemeenteberaad

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl

Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl