

Actie Kerkbalans 2025 - 'Het geschenk van jouw kerk'

Bij de start van de actie Kerkbalans afgelopen zaterdag heb ik onderstaand stuk gebruikt als bemoediging. Ik heb het wat bewerkt voor in de nieuwsbrief, als bemoediging voor ons allemaal.

Ons begin van het nieuwe jaar was wat bijzonder. Na de nieuwjaarsdienst begon het inpakken voor een weekend Engeland. Onze reis ging naar Rochester. Dat was heel leuk, maar ik kwam ziek terug. Je zou kunnen zeggen dat ik wat wankel aan het nieuwe jaar begon.

Misschien doet het ons ook wel een beetje denken aan de kerk. We staan af en toe ook wat wankel op onze benen. We redden het soms maar net.

Of liefst, we redden het eigenlijk alleen maar als er toch het liefst iets meer gegeven wordt.

Want hoe lang zingen we het nog uit met zijn allen?

Een goede vraag. Ik denk nog vrij lang, als ik eerlijk ben. Want voor veel mensen is de kerk waardevol.

Voor veel mensen is het een geschenk om te weten dat de kerk nog bestaat.

Dat is ook het thema van de actie dit jaar: 'Het geschenk van jouw kerk.'

Dat kun je natuurlijk op meerdere manieren interpreteren. Maar in de eerste plaats gaat het er vooral om hoe jouw kerk, hoe mijn kerk, een geschenk voor iemand kan zijn.

Het deed me meteen denken aan wat we in Engeland meemaakten. In de zondagsviering waarin we als koor voorin de kathedraal stonden mee te zingen vond de 'blessing of the chalk' plaats: de zegening van het krijt. De maandag erop zou het Driekoningen zijn, 6 januari.

We vierden het alvast deze zondag. Met echte wierook en een prachtige preek. Met mooie muziek, met brood en wijn. En dus met een krijtje. Een heel simpel stukje bordkrijt.

Er stonden drie kommen op de avondmaalstafel voorin de kathedraal. In de kommen, die leken op een avondmaalskerk, lagen kleine witte stukjes krijt. Er werd een zegen over uitgesproken.

Het was de bedoeling dat elke kerkganger een krijtje mee naar huis zou nemen en de zegenspreuk van Driekoningen zou gebruiken voor het zegenen van het eigen huis.

Dat vond ik nog eens een geschenk. Als je in de komende tijd bij ons aan de pastorie-deur komt, dan zal het zien staan: 20 + C + M + B + 25.

De letters 'CMB' staan voor Caspar, Melchior en Balthasar. Het zijn de namen die de Drie Koningen meekregen in de geschiedenis. Maar het staat ook voor: Christus Mansionem Benedicat: 'Christus zegene dit huis.'

In het liturgieboekje stond een instructie voor thuis samen met een gebed. Dat hebben we samen met de kinderen voor de deur van het huis uitgesproken:

Kom, O goede God, dit huis binnen met de vreugde van uw aanwezigheid. Zegen iedereen die hier woont of een bezoek brengt met de gave van uw liefde. En geef dat we uw liefde mogen laten zien aan elkaar en alle mensen die wij ontmoeten in ons leven. Dat we mogen groeien in genade en in de kennis en liefde van U. Leid, troost en sterk ons in vrede, Jezus Christus, nu en altijd. Amen.



Kom, O goede God, dit huis binnen met de vreugde van uw aanwezigheid. Zegen iedereen die hier woont of een bezoek brengt met de gave van uw liefde. En geef dat we uw liefde mogen laten zien aan elkaar en alle mensen die wij ontmoeten in ons leven. Dat we mogen groeien in genade en in de kennis en liefde van U. Leid, troost en sterk ons in vrede, Jezus Christus, nu en altijd. Amen.

Het zijn maar een paar tekens op de muur. Maar ze zijn verbonden met de zegen in de kerk die je elke zondag meekrijgt en die dus ook geldt voor jouw huis. Dat kleine krijtje was een geschenk. Een zegengeschenk voor ons huis en de huizen van al die mensen die er zondag waren. Een heel waardevol geschenk. Het geschenk reisde de afgelopen dagen met velen van ons mee en verspreidde zich over de huizen van diverse deelnemers.

Hoe mooi is dat! Ik hoop dat wij als kerk ook zo'n geschenk mogen zijn. Misschien krijgt iedereen volgend jaar ook een krijtje in de envelop thuis.

Want welk geschenk hebben wij te geven? Wat is ons goud, ons wierook en mirre?

Wat is ons geschenk als kerk aan de ander? Aan degenen die over de drempel komen van ons huis, onze kerk? We hopen natuurlijk samen dat iemand bij ons thuis, maar vooral ook in onze kerk een zegen vindt. Een stukje rust. Bemoediging of juist een kritische vraag.

Wat is ons geschenk aan de ander? Wat hebben we de ander te brengen?

Daarom is de envelop of de mail van Kerkbalans dit jaar niet alleen een vraag om geld, een bijdrage. Maar, dat berichtje, of die brief is ook een geschenk.

Jouw en uw gave draagt namelijk bij aan het grote geschenk dat wij aan zovelen te bieden hebben. Aan onszelf als gemeente, maar ook aan de toerist, het zomaar aangewaarde familielid of een dierbare gast uit ons huis die we meenemen op zondagmorgen.

De bijdrage van iedereen is een bijdrage aan het geschenk dat we mogen delen aan elkaar. Een geschenk dat ons in die zegen elke week allang gegeven wordt.

Ds. Marrit Bassa

ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 19 januari 2025 10.00 uur

Kanazondag

Voorganger: ds. Marrit Bassa

'Water komt tot leven'

AANVANG

Welkom & mededelingen

Stilte

Eerste lied Lied 66 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

1. Juich, aarde, om Gods naam te prijzen;
eer Hem op ieder continent.

Zeg Hem: 'Uw wonderen bewijzen
hoe ontzagwekkend groot U bent.

De hele wereld is getuige;
uw vijand knielt zelfs voor U neer.

Laat alle mensen voor U buigen,
uw naam bezingen tot uw eer.'

2. God laat ons steeds zijn macht ervaren;
kijk vol aanbidding met mij mee:

Hij bracht de golven tot bedaren,
maakte een pad dwars door de zee.

Zijn volk kon veilig oversteken;
we prezen God, we bleven droog!

De Heer laat zich niet tegenspreken;
Hij houdt de volken in het oog.

Bemoediging en groet

v Onze hulp is de Naam van de Heer,

a Hij maakte hemel en aarde, en is trouw voor altijd

v Hoor naar ons bidden en blijf voor ons niet verborgen

a Doen ons leven en maak ons weer nieuw

v Zegen ons met vrede en genade

a En wees als een licht hier in ons midden.

v Zo worden wij begroet door God onze Vader, Jezus Christus de Zoon en de heilige Geest.

a Amen

Vervolg Lied Psalm 66 vers 5

5. Kom, luister, Gods vertrouwelingen,
hoor wat Hij heeft gedaan voor mij:

Hij gaf mij reden om te zingen,
zodra ik riep, verhoorde Hij.

Hield ik me bezig met het kwade,
dan had de Heer mij niet gehoord.

Maar Hij is trouw en vol genade.

Goddank! Hij hoorde ieder woord.

Gebed om ontferming

Antwoordlied Lied 356 vers 1, 3, 6 en 7 – O God die uit het water

WOORD

Gesprek met de kinderen

Luisterlied 'Bruiloft in Kana', liedje van Jan Visser

Lezing *oude testament* Jesaja 62 vers 1 - 5

Lezing *nieuwe testament* Johannes 2 vers 1 - 11

Zingen Lied 1013 – Als alle mensen vogels dromen

Verkondiging

ANTWOORD

Lied na de verkondiging Lied 525 – Wij willen de bruiloftsgasten zijn

Aandacht voor de gaven

Gedachtenismoment Dhr. Arie Dijkstra en mw. Ria van de Vosse

- Ontsteken gedachteniskaars
- In memoriam
- Stilte
- Zingen: Lied Psalm 23c vers 1 en 5 – Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

Dankgebed
Slotlied
Zegen

Lied 793 vers 2 en 3 – Bron van liefde, licht en leven

Organist:	Theo van der Wal	Kindernevendienst:	Tjitske Koops
Ouderling:	Erwin Verboom	Media:	Bart Heres
Diaken:	Wim van Ommen	Koster:	Gijsbert Pap
Lector:	Murielle Stijf	BHV:	Sara Popping



Collecte Zondag 19 januari

1^e collecte: **Proefplekken: de nieuwe kerken**

Proefplekken, dat zijn initiatieven die bouwen aan een inclusieve missionaire gemeenschap of kerkplek. Dit zijn bijvoorbeeld pioniersplekken, presentieplekken en kliederkerken. Kortom: initiatieven waar mensen die niet of nauwelijks in de 'reguliere' kerken komen, het geloof kunnen verkennen en iets van God kunnen ontdekken.

2^e collecte: **Diaconie**

Thuis op de koffie

Zondag 19 januari gaan we weer voor een bezoek thuis op de koffie, bij onze 83 plussers en nemen een mooi plantje mee. Er is die zondag geen koffiedrinken in de kerk.

Tijdens de dienst gaan we met mandjes rond met genummerde kaartjes, In de grote zaal staan de plantjes met de nummertjes. Het plantje wat bij uw nummertje hoort mag u bezorgen bij het adres wat op het plantje staat.

Indien u niet in de gelegenheid bent om het bezoekje op 19 januari te doen dan verzoeken wij u om dit even kenbaar te maken bij het door u te bezoeken adres, dit voorkomt dat er mensen tevergeefs met de koffie zitten te wachten. We hopen dat jullie een gezellig koffiemoment zullen hebben.

Bij voorbaat dank!

Namens de diaconie, Peter en Elly Hendriks en Lidie Dijkink

Actie Kerkbalans 2025 – Geef voor de kerk van morgen

Deze week is als het goed de envelop voor de actie Kerkbalans bij u bezorgd.

Komende week komen de bezorgers opnieuw bij u langs om de antwoordenvolop op te halen.

Mogen zij erop rekenen dat u de antwoordenvolop klaar hebt liggen?

Met uw aller medewerking kunnen we er samen voor zorgen dat de actie ook dit jaar weer vlot en soepel verloopt.

Doet u digitaal mee?

Dinsdag 14 januari jl. heeft u als het goed is de mail ontvangen voor digitale deelname aan de actie Kerkbalans. Velen hebben inmiddels al hun toezegging voor 2025 doorgegeven.

Geld dat niet voor u dan is het mailtje misschien even aan uw aandacht ontsnapt of misschien in de spam box terecht gekomen. Uw reactie zien we alsnog graag komende week tegemoet.

Parkeerplaats

Deze week is er hard gewerkt. U zult de parkeerplaats niet meer herkennen. Voorlopig kan er niet geparkeerd worden. Aan de voorkant van de kerk aan de Kanaalstraat zijn de parkeerplekken gereserveerd voor de bezoekers van de kerk. Op zondag kunt u ook de auto aan de Kerkstraat op de parkeervakken parkeren. De fietsen kunt u zetten naast de kerk aan de Kanaalstraat.



We komen op tv! – Petrus in het Land

Afgelopen november en december zijn er opnames geweest voor het programma: 'Petrus in het Land.' Komende zaterdag wordt het uitgezonden. Morgen dus! Kijk je mee? **Zaterdag, 17.10 uur op NPO2.**

De beschrijving in de tv-gids is als volgt:

S5 · 3/17 · Engelen, wat zijn ze en wat doen ze precies? Dominee Marrit Bassa van de Ontmoetingskerk in Heerde vertelt hoe engelen op je pad kunnen komen op de momenten dat het leven even niet meezit. 'Ik geloof dat wij als mensen, als geloofsgemeenschap zulke engelen mogen zijn. Voor mensen die het niet redden. Voor elkaar, als de toekomst onzeker is.' Hennie Remmerts is een van de gemeenteleden die voor anderen een engel is. Hij zet zich in voor de kerk. Yvonne van der Wal wil iets betekenen voor de kinderen in de kerk. Daarom leidt ze de kinderclub, waar ze samen met de kinderen engeltjes knutselt om de kerk te versieren.

Alle reden om de tv even aan te zetten dus!



Kopij voor de nieuwsbrief vóór donderdag 18.00 uur sturen naar kerkbrief@okheerde.nl.

Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 22 januari	Kerkasiel Kampen 06.00 uur – 08.00 uur Laat even weten of je meegaat. Bel of app: 06-21863188 / -mail: info@gerritheuver.nl .
Woensdag 22 januari	Koffie-ochtend Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in het Jeugdpoint. U bent van harte welkom, neem gerust een buurvrouw, vriend of vriendin mee.
Woensdag 22 januari	19.30 uur bijeenkomst contactpersonen en ouderenbezoekers.
26 maart	Gemeenteberaad

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl

Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl