

Gemengde gevoelens

Kerkasiel, nogmaals

Meer mensen dan ik had durven hopen, reageerden op mijn oproep mee te gaan naar Kampen om daar een tijdvak van twee uur te vullen in de doorlopende kerkdienst die daar al een maand plaats vindt om de familie Babayants (zie hieronder) uit handen van justitie te houden. Twee uur lang zingen, bidden, praten, stil zijn. Prachtig!

Wat mij in een setting als deze altijd weer opvalt: allerlei scheidslijnen vallen compleet weg. Uit welke kerk je komt, wat je politieke kleur is, of je houdt van Oosterhuis, Taizé of Opwekking: het is opeens zo relatief allemaal. En ook of je principieel wel of niet achter 'kerkasiel' staat. Daar kan je heel verschillend over denken, maar het gaat nu even niet over mijn of jouw denkbeelden maar over een gezin dat uitgezet dreigt te worden naar een land dat bijna tegen China aanligt en waar een dictatoriaal regiem heerst, zonder echte vrijheid van godsdienst of meningsuiting. Het gezin Babayants woont hier al elf jaar, twee van de vier kinderen zijn hier geboren, die zijn gewoon 100% NL.

Intussen blijft het voor die familie èn voor de kerk heel onzeker hoe dit af zal lopen. De kerk weet zelf ook wel dat het uiteindelijk niet lukt om de rechter en de overheid te omzeilen.

Organisatorisch is het geen probleem om dit kerkasiel maanden of zelfs jaren vol te houden. Het is nog maar vijf weken bezig en nu al zijn er honderden vrijwilligers bij betrokken. Dat kunnen er nog veel en veel meer worden: allerlei soorten kerken en ook niet-kerkelijke organisaties willen helpen.

Maar als een gezin jarenlang chronisch binnen de muren van de kerk moet leven, wordt het middel erger dan de kwaal.

Dus wat de kerk (in mijn ogen) hier doet is niet een lange neus trekken naar de overheid maar

een ander perspectief bieden. Laten zien dat je er ook anders dan alleen juridisch of politiek naar kunt kijken. De vraag is of we er in slagen hier als het ware een brede volksbeweging van te maken: de gewone, hardwerkende Nederlander vindt dat het niet aangaat om een gezin dat hier al elf jaar woont weg te sturen. Niet 'terug' hè, twee van de vier kinderen zijn geboren Nederlanders!

Kijk, als Oezbekistan veilig was, en als de procedure binnen een half jaar helder was, dan zou ik ook zeggen: ze moeten terug. Dan waren twee van de vier kinderen hier niet geboren, dan waren ze alle vier hier niet naar school gegaan, dan waren ze hier niet geworteld. Nu wel.

Over 1 ½ week ga ik weer een blok vullen in de doorlopende viering. Hoe, dat weet ik nog niet, ik weet wel dat een aantal lezers van deze nieuwsbrief graag weer mee zal gaan.

Datum: maandag 6 januari. Tijd: van 22 tot 24 uur.

Bij dezen: van harte welkom! Laat het even weten s.v.p.: info@gerritheuver.nl of 06-21863188.

Het adres van de kerk is: Open Hof Kampen, Lelystraat 49, 8265 BB Kampen.

Gerrit Heuver



ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 29 december 10.00 uur
Voorganger: ds. Gijs Blijenberg, VEG Heerde

Welkom & mededelingen

Moment van stilte

Zingen: Lied 839: 1, 2, 3 en 4 - Ik danste die morgen toen de schepping begon

Bemoediging en groet

v Onze hulp is in naam van de Heer

a die hemel en aarde gemaakt heeft

v die altijd trouw blijft

a en niet loslaat het werk van zijn handen.

v Genade, goedheid en vrede voor u en voor jou, van

God de Vader, van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest.

a Amen.

Zingen: Lied 84: 1, 5 en 6 - Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 25b (enkel: 'Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U'), (dit herhalen we driemaal).

Glorialied Lied 1005: 1, 2, 3, 4 en 5 - Zoekend naar licht

WOORD

Gebed om de opening van het Woord

Gesprek met kinderen

Schriftlezing: Jesaja 9: 5 - 6

Zingen: Lied 481: 1, 2 en 3 - Hoor, de engelen zingen de eer

Schriftlezing: Mattheus 1: 18 - 25

Verkondiging

ANTWOORD

Zingen: Lied 512: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 - O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Kinderen komen terug

Aandacht voor collecten

Gedachtenismoment

- **mevr. Rie Mondria-Heres**
 - * Ontsteken gedachteniskaars
 - * In memoriam
 - * Stilte
- **dhr. Jan Hendrik (Henny) Waanders**
 - * Ontsteken gedachteniskaars
 - * In memoriam
 - * Stilte

Zingen: Lied 601 vers 1 en 2. - Licht dat ons aanstoot in de morgen

Dankgebed en voorbeden

Slotlied Lied 487: 1, 2 en 3 - Eer zij God in onze dagen

WEGZENDING EN ZEGEN

De zegen wordt afgesloten met een gezongen 'amen'.

Organist: Maarten Westenberg

Ouderling: Hotze Talsma

Diaken: Irene Verboom

Lector: Fredie van Holst

Kindernevendienst:

Media:

Koster:

BHV:

Karen Dalhuisen

Bart Heres

Gijsbert Pap

Berthold Koops

Collecte Zondag 29 december

1^e collecte: : **Mercy Ships Medische zorg voor ieder mens.**



Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten.

2^e collecte: **Kerk**

Oudejaarsdag dinsdag 31 december - Avondgebed 17.00 uur

Voorganger: ds. Marrit Bassa:

De kerstkaars is aan, liturgische kleur: wit

Welkom

Stilte

Zingen: Lied 283 vers 1 en 2 – In de veelheid van geluiden

Groet en bemoediging

v Onze hulp mogen we vinden bij God die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen

v We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak 'er zij licht'

a EN ER WAS LICHT

v In de naam van Jezus

a KIND IN DE KRIBBE, GODS LICHT IN DE DUISTERNIS

v In de naam van de Heilige Geest

a DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT. AMEN

Zingen: Vervolg lied 283 vers 3 en 4

Psalmgebed

Lezen Psalm 90 vers 1 - 4

Zingen Psalm 90a vers 1, 3 en 4 – Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen

Lezen psalm 90 vers 13 - 16

Zingen Psalm 90a vers 5 en 6

Inleiding op de lezing

Lezing Lukas 2 vers 15 - 21

Lofzang Lied 157 *Lofzang van Maria*

Stilte

Zingen Lied 511 – Door goede machten trouw en stil omgeven

Vers 1 en 2 voorzang, 3 en 4 allen, 5 voorzang, 6 en 7 allen.

Aandacht voor collecten

Gebeden

Na elke voorbede klinkt:

v

Zo bidden wij samen:

a

Geef vrede Heer, in onze dagen.

Slotlied Lied 248 of vers 3

*Het jaar, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.*

*Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar het nieuwe jaar ontluikt.*

*Zodat de dank, U toegezonden,
Op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.*



Zegenbede

Organist: Henk van der Maten

Ouderling: Sarah Smit

Diaken: Wim van Ommen

Media: Erik Mateman

Koster: Gerard Doggen

BHV: Gesien IJzerman

Eén collecte: **Stille hulp**



De diaconie geeft stille hulp aan mensen in financiële nood, heel dichtbij. De diaconie van de Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk voor deze hulp van uw bijdrage in de collecte of uw giften. Een bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd.

Nieuwjaarsdag 1 januari 2025 – Morgengebed

Voorganger: ds. Marrit Bassa

Deze morgen beginnen we met een nieuwjaarswens en ontmoeting rondom de koffie. Om 10.30 uur gaan we naar de kerkzaal. De kerstkaars is aan, liturgische kleur: wit

Welkom

Morgenlied Lied 214 vers 1, 4, 5, 6 en 8 – Het licht dat weer opnieuw begon

Begroeting en drempelgebed

v Gezegend bent U, God, koning der wereld die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
a **zegen ook ons met uw licht.**

v Bij uw licht zien wij elkaar: mensen van uw welbehagen. Houd uw gezicht voor ons niet verborgen.

a **Zegen ons ook met uw licht!**

v Wijs ons de weg, vandaag en morgen en alle dagen

a **Amen**

(gezongen) Psalmgebed

Psalm 8a – Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam

Lezing:

Lukas 2 vers 33 – 40

Zingen:

Lied 159c – De glorie van de Eeuwige zal worden onthuld
(met hulp van Maarten)

Korte overweging

Muziek

Zingen:

Lied 513 – God heeft het eerste woord

Aandacht voor de gaven

Gebeden

Na elke voorbede klinkt:

v Zo bidden wij samen:

a Licht van de wereld, blijf bij ons

Slotlied

Lied 425

Zegenbede

Organist: Henk van der Maten

Media: Henk Ottens

Ouderling: Sarah Smit

Koster: Ruud Haverkamp

Diaken:

Irene Verboom

BHV:

Bart Heres



Eén collecte: **Schuldhulpmaatje** (Stichting Grip op de Knip Heerde)

De belangrijkste kostenposten vormen de opleidingen voor de schuldhulpmaatjes en de jaarlijkse bijdrage aan de landelijke Stichting voor ondersteuning en begeleiding

Vacatures in de kerk

Komende maanden neemt een aantal leden van de kerkenraad afscheid en nieuwe mensen worden gezocht om het stokje over te nemen.

Denk er eens over na: is dit een taak die bij u/jou past, een plek om onze gemeente en het werk in Gods koninkrijk te dienen?

Vacature: Voorzitter College van Diakenen

Ingangsdatum: mei 2025

De diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de diaconale roeping van de gemeente. Die diaconale roeping kun je als volgt samenvatten: delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

De diaken ondersteunt de gemeente in haar diaconale roeping in de wereld. Voor iedere diaken geldt dat hij/zij een onmisbare rol heeft bij de bediening van het Avondmaal, bij de voorbereiding van de voorbeden, en verantwoordelijk is voor de collecte.

De voorzitter:

- geeft leiding aan het College van Diakenen, deze bestaat momenteel uit 6 leden. Voor financiële zaken is er ondersteuning door een boekhouder
- is lid van het Moderamen, Kerkenraad en het OOV (Overleg Ontmoeting en Verdieping)
- is bij toerbeurt ambtelijk aanwezig tijdens de kerkdiensten

Wij bieden een ruime inwerkperiode aan en een online training diaken van de PKN.

De gemiddelde inzet is 3 uur per week, deels zelf in te delen.

Je werkt samen met een enthousiaste groep diakenen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met vertrekkend voorzitter Bart Heres, 06-55846632 of bart.heres@okheerde.nl.



Kerstactie IDO Heerde

Zaterdag 21 december heeft het I.D.O. (samenwerking van de diaconieën van de kerken in Heerde) een kerststukje of een schaal met lekkernijen afgegeven bij de diverse zorginstellingen in Heerde. In Brinkhoven en Hofje Wendakker hebben kinderen kerstliedjes gezongen.

Van het beamteam

Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat het vertonen van video's, via de beamer en dus ook thuis, niet vlekkeloos gaat. Dit heeft niets te maken met uw eigen apparatuur, de verbinding snelheid of met de kwaliteit van de originele filmpjes.

Het probleem zit in de Kerkbeamer software en daar wordt door de makers hard aan gewerkt om het op te lossen. Lang en technisch verhaal kort, wij maken met de computer in de kerk gebruik van "meerdere" (beeld)schermen. Zoals een voor de uitzending, een voor 2 beamers en verder de beeldschermen bij de beamist. Dat wordt in de software van Kerkbeamer dan verdeeld over al die schermen. Hier gaat dan iets niet goed en daardoor gaat de "beeldopbouw" van alle schermen vertragen, en zie je dit schokkerige beeld. De verwachting is dat dit binnen een paar weken is opgelost, dus svp even geduld. Met vriendelijke groet namens het beamteam, Henk Ottens

Doe mee aan de actieweek voor de Voedselbank

Van 5 tot 12 januari 2025 organiseert de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met gemeenten, een actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen. De Voedselbank helpt zo'n 38.000 huishoudens. Stel dat iedere gemeente van de Protestantse Kerk die week minstens 25 dozen zou vullen dan zijn al deze huishoudens één week lang van voedsel voorzien.

Veel kerkelijke gemeenten zamelen het hele jaar spullen voor de voedselbank in. Toch wil de Protestantse Kerk in de tweede week van januari een extra actieweek houden, omdat in de maand januari normaal gesproken minder binnenkomt dan in andere maanden. Terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel mensen is.



Producten waar de klanten van de Voedselbank behoefte aan hebben, zijn:

- Zonnebloemolie of olijfolie
- Groenteconserven
- Soep in blik of zak
- Zilvervliesrijst
- Volkorenpasta
- Houdbare halfvolle melk
- Vis in blik
- Koffie of thee
- Couscous
- Havermout
- Wasmiddelen
- Verzorgingsproducten

Inleveren van producten op zondag 12 januari. U doet toch ook mee!

Kerkbalans 2025 (Digitaal)

Actie Kerkbalans 2025 is van zaterdag 11 januari tot zaterdag 25 januari.

Het landelijke thema is evenals vorig jaar '**Geef vandaag voor de kerk van morgen**'.

Kerkbalans digitaal

Als Ontmoetingskerk doen we inmiddels alweer een aantal jaren mee aan de digitale versie van de jaarlijkse actie Kerkbalans. Steeds meer gemeenteleden kiezen inmiddels voor digitaal meedoen.

Waarom? Niet alleen omdat het kan.

Wel omdat we ervan uitgaan dat velen van u gewend zijn al veel (geld)zaken digitaal te regelen.

Wat zijn de voordelen

- Minder tijd en moeite voor hetzelfde resultaat.

De bestaande werkwijze vraagt veel tijd en energie bij de voorbereiding, het bezorgen van de brieven en het weer ophalen van de antwoordenvoloppen, het verwerken van de

antwoordformulieren in de administratie etc.

Ook wordt het steeds lastiger om hiervoor voldoende vrijwilligers te vinden.

- Duurzaam.

Met minder papier, inktcartridges en energiegebruik wordt de Ontmoetingskerk weer een ietsje meer duurzaam.

Hoe doet u mee?

U meldt zich aan voor digitaal meedoen aan Kerkbalans 2025 door het sturen van een mailtje naar kerkbalans@okheerde.nl.

Uw emailadres wordt opgeslagen in Scipio, het programma waarmee de administratie van uw vaste vrijwillige bedrage wordt bijgehouden.

Per mail krijgt u met de actie Kerkbalans een bericht met de inloggegevens hoe u op de website van de Ontmoetingskerk (www.okheerde.nl) kunt inloggen om digitaal mee te doen met de actie Kerkbalans.

Hoe werkt het?

- Binnen de hoofdpagina van de website van de Ontmoetingskerk, www.okheerde.nl komt een duidelijke link naar het digitaal Kerkbalansformulier.

- U meldt zich aan met uw postcode, huisnummer, geboortedatum en unieke code.

Deze zogenaamde validatiecode staat in de uitnodigingsbrief die u via de mail ontvangt.

Heeft u al eerder digitaal meegedaan dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

Heeft u nog vragen?

Stuur een mailtje naar kerkbalans@okheerde.nl of bel 06-11266122

Hotze Talsma College van Kerkrentmeesters

Uitnodiging voor de Vuuravond: "Put on the Garment of Praise"

Kom samen met ons aanbidden en ontmoeten! Deze avond willen we God aanbidden in alle omstandigheden van ons leven. Of we nu vreugde of verdriet ervaren, we omringen ons met lofprijzing en dankbaarheid. Laten we samen onze harten openen en ons geloof versterken, ongeacht waar we ons bevinden op onze levensreis. En ja het is echt buiten, rondom het vuur, hopelijk onder een prachtige sterrenhemel, het lijkt koud maar het vuur gaat hoog en verspreid heerlijke warmte. Neem gerust iemand mee.

Op 9 januari, Heideweg 14, Heerde, inloop vanaf 19.30 uur.

Classicale vergadering 11 februari: Samen jong



Tijdens de classicale vergadering van 11 februari staat 'Samen jong' op het programma. Samen jong is de Nederlandse vertaling van een Amerikaans onderzoek (Growing Young). In meerdere gemeenten in onze classis wordt gewerkt aan de hand van dit boek. In het inleidende hoofdstuk lezen we: "In Samen Jong benadrukken we dat het vergroten van het aantal jongeren niet het doel is van gemeenteopbouw. Het doel van gemeenteopbouw is dat de gemeente of parochie steeds meer op Christus gaat lijken en Hem vertegenwoordigt in wijk en wereld. Daarbij willen we met Samen Jong luisteren naar de stem van jongeren als richtingwijzers." Dit laatste uitgangspunt past goed bij ons classicale speerpunt: Grijs en groen – over generaties in de kerk. Tijdens deze bijeenkomst zal jeugdwerker Ramona van den Hoedt ons meer vertellen over 'Samen Jong' en met ons in gesprek gaan. Voor deze bijeenkomst zijn niet alleen de leden van de classicale vergadering van harte welkom, maar iedereen die hier meer over wil horen. Denk daarbij ook aan mensen die de nieuwsbrief niet lezen en voor wie deze avond interessant kan zijn.

Goed om te weten:

- plaats van samenkomst Bethabara, van den Berghlaan 79,3781 GE Voorthuizen
- datum dinsdag 11 februari
- tijd aanvang 19.30 uur tot 20.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Opgeven bij cvVeluwe@kpnmail.nl tot uiterlijk 5 februari.

De complete nieuwsbrief van de classis Veluwe vindt u via onderstaande link:

[https://classis-veluwe.protestantsekerk.net/uploads/klant709/files/2024-06%20Ontmoeten%20op%20de%20Veluwe\(1\).pdf](https://classis-veluwe.protestantsekerk.net/uploads/klant709/files/2024-06%20Ontmoeten%20op%20de%20Veluwe(1).pdf)

Pastorale aanwezigheid:

Week van 26 december t/m 2 januari - ds Marrit Bassa aanwezig

Week van 3 januari t/m 11 januari - pastor Lida Brugmans aanwezig

Week van 12 januari - ds Marrit Bassa aanwezig (behalve 13 en 14 januari)

Kopij voor de nieuwsbrief vóór donderdag 18.00 uur sturen naar kerkbrief@okheerde.nl.

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl en Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl