

Wachten is een kunst

Ik denk eigenlijk dat we het niet meer kunnen. Wachten. Gewoon, wachten.

Als ik een instantie moet bellen en in de wacht wordt gezet, dan word ik opstandig.

Soms weet ik het van te voren en pas ik mijn werk erop aan. Ik ga natuurlijk niet alleen maar wachten, ik zorg dat ik ondertussen iets te doen heb.



Als je bij de kapper, de tandarts of de snackbar moet wachten, dan pakt de gemiddelde mens van nu de telefoon uit de jaszak. Dan maar iets anders doen.

We zijn het verleerd om te wachten.

Allereerst werd alles beter, sneller en bereikbaarder. Daardoor werden wachtrijen korter en konden we overal snel bij. Daarna, toen de wachtrijen weer opliepen kregen we onze telefoon. Stilletjes wachten en niets doen kunnen we eigenlijk niet meer.

Daarmee zijn we een paar andere dingen ook verleerd.

Iets als 'lummelen' is ook moeilijker geworden. Niet in de laatste plaats omdat onze omgeving ook niet meer van ons verwacht dat er gelummeld wordt. 'En door', wordt er al gauw geroepen. Naast het 'lummelen' kunnen we ook niet meer zo goed 'uitkijken'. We zijn ongeduldig. Dat begint al bij kinderen. Het grote uitkijken naar pakjesavond wordt verzacht door het schoen zetten. Liever hebben we nu al iets in onze handen, dan dat we wachten tot onze verjaardag. En dat kan ook. Met een paar klikken op je scherm is het voor elkaar.



Vandaag lekker lummelen!

Je vraagt je soms af waarom we in de kerk zouden moeten wachten. Elk jaar, en elke keer opnieuw, steken we dapper het eerste kaarsje aan op die eerste Adventszondag. En daarna elke keer eentje erbij. We wachten geduldig, minstens vier zondagen lang.

Om ons heen kan eigenlijk niemand meer wachten. En ondertussen houden de kerk, de liturgie en de traditie stug vol.

Wachten is natuurlijk ook niet makkelijk. Ik zou het liefst nú een einde willen aan de oorlog in Gaza. Ik wil nú weten of het goedkomt met Syrië, nu alles onduidelijk is, nog zo weinig zeker. Ik wil nú weten of ik volgend jaar wel uitkom als de zorgverzekering weer omhoog gaat. Ik wil nú weten wat er uit de scan komt, zodat er een behandeling kan starten. Ik wil het nú...!

Het kaarsje in mijn adventskandelaar zegt: nee. Je moet wachten. En nee, je mag niet het volgende kaarsje al aansteken. Zo ver is het nog niet. Handenwringend leg ik het luciferdoosje weer terug.

En nee, ik leer daar niet altijd deemoedig wachten van. Eerder maakt het opstandig.

Misschien is dat ook wel de bedoeling van Advent. Dat we een beetje opstandig worden. Want die kaars mag dan wel niet aan, ik kan zelf wel opstaan om iets te doen.

Al is het maar iets kleins. Of juist samen, iets heel groots. Ik denk aan de Amnestybrieven die geschreven werden. Of de actie van Serious Request in Zwolle.

Wachten is een kunst. Maar blijven zitten is geen optie.



Ds. Marrit Bassa

ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 22 december 10.00 uur
Voorganger: ds. Marrit Bassa

4^e Advent - Waar hoop je op?

Opmerking vooraf van de voorganger:

Deze viering is tot stand gekomen mede met hulp van de tieners. Zij kozen zelf een tekst en ik heb bij hen een Advents-verhaal verteld. Dat verhaal wordt opnieuw verteld in deze dienst waarbij, net als de tieners, iedereen mag reageren. Kortom, een beetje anders dan anders, maar vast de moeite waard!

Muziek bij binnenkomst

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 444 'Nu daagt het in het oosten'

Bemoediging en groet

V Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God
die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen
V We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak 'er zij licht'

A EN ER WAS LICHT

V In de naam van Jezus

A GODS LICHT IN DE DUISTERNIS

V In de naam van de Heilige Geest

A KOM IN ONS MIDDEN EN BRENG ONS HET LICHT

AMEN

Aansteken 4^e adventskaars

Zingen Lied 461 'Wij wachten op de koning' vers 1 en 2

Gebed om ontferming

Kinderen naar de kindernevendienst

Na een korte inleiding voor de kinderen volgt het lied: 'Sjok sjok sjok, gaat het ezeltje'

Waar denk je aan in deze tijd voor Kerst? (gesprek)

Muziek

Verhaal

Tekst Lukas 2 vers 8 - 20 (gekozen door de tieners)

Verwachting

Een paar gedachten, mede n.a.v. de reacties van de tieners.

Luisterlied 'Kerstmacht boven Betlehem' <https://www.youtube.com/watch?v=v4wgcqgheuY>

Kinderen komen terug

Aandacht voor de gaven (informatie, gebed, muziek)

Gebeden

Slotlied 'Toekomst vol van hoop' (Sela)

Zegen

Organist:	Henk van der Maten	Kindernevendienst:	Tjitske Koops
Ouderling:	Mart Meeske	Media:	Bart Heres
Diaken:	Wim van Ommen	Koster:	Gerard Rooks
Lector:	Annemieke van de Weerdhof	BHV:	Bea Pap

Zondag 22 december - 4^e Advent, Kinderkerstfeest - 17.00 uur

'Een engel op bezoek!'

Dit jaar vieren we op een bijzondere manier het Kinderkerstfeest. Dat doen we op **zondag 22 december, om 17.00 uur (!)**. We hebben hiervoor speciaal een verteller van het Apeldoorns Vertelgenootschap uitgenodigd. Zij zal ons meenemen in het verhaal van de engel. Alle kinderen zijn uitgenodigd, maar natuurlijk ook alle ouders, grootouders en vooral iedereen die mee wil genieten van kerstliederen en het verhaal. Kortom, wees welkom!

En als je in de verkleedkist nog iets met vleugels kunt vinden: kom verkleed als engel!



Media: Henk Ottens, Koster: Adry Bregman, Pianist: Harry Stijf

Dinsdag 24 december - Kerstnachtdienst - Naar de stal – 22.00 uur

Voorganger: ds. Marrit Bassa

Tijdens de kerstnachtdienst vertellen de liederen van het koor, de teksten uit het Evangelie en de figuren uit de kerststal het verhaal van de geboorte van Jezus.

Sluit je ook aan in de stal? Het koor 'Colors of Faith' uit Hattem zingt voor en met ons deze dienst!

Muziek bij binnenkomst

Koor A Christmas Alleluia

Tijdens dit lied steken we onze kaarsjes aan.

Welkom en groet

v Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God
die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen
We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak:
'er zij licht'

a EN ER WAS LICHT

v In de naam van Jezus

a KIND IN DE KRIBBE, GODS LICHT IN DE DUISTERNIS

v In de naam van de Heilige Geest

a DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN

Zingen Komt allen tezamen

Openingsgebed

Lezing Micha 5 vers 1 - 3

Koor Light of the World

Lezing Lukas 2 vers 1 - 3

Koor Stille nacht

Lezing Lukas 2 vers 6 - 7

Koor Away in a manger

Lezing Lukas 2 vers 8 - 14

Zingen Hoor de engelen zingen de eer

Lezing Lukas 2 vers 15 - 20 en Matteüs 2 vers 1 - 12

Verhaal

Koor Little drummer boy

Zingen Lied 503 - Wij staan aan een kribbe

Zegengebed

Zingen Kerstnacht boven Bethlehem Koor + gemeente

Ouderling: Sarah Smit

Diaken: Lidie Dijkink

Lector: Arend Strikwerda

Media:

Koster:

BHV:

Hanneke Gerritsen

Chris Burger

Paul Dijkink

Voorganger: ds. Marrit Bassa m.m.v. Jan van der Maten - trompet.

Muziek bij binnenkomst

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 486 'Midden in de winternacht'

Bemoediging en groet

V Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God
die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen

V We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak 'er zij licht'

A EN ER WAS LICHT

V In de naam van Jezus

A GODS LICHT IN DE DUISTERNIS

V In de naam van de Heilige Geest

A KOM IN ONS MIDDEN EN BRENG ONS HET LICHT

AMEN

Aansteken 5^e kaars

Zingen Lied 461 'Wij wachten op de koning'

Gebed om ontferming

Glorialied Lied 487 'Eer zij God in onze dagen'

Kinderen naar de kindernevendienst

Zingen Als je veel van iemand houdt

Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt: Da's heel
gewoon
Omdat God van mensen houdt
Gaf Hij 't mooiste wat Hij had: Zijn eigen
Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt: Da's heel
gewoon
En als jij de Heer vertrouwt
Leg je leven in Zijn hand: Hij is Gods Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt: Da's heel
gewoon
En de wijzen brachten goud
Mirre en wierook voor het kind: Als eerbetoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

Tekst Mattheus 2 vers 1 - 12

Gedicht 'De reis van de drie koningen'

Zingen Lied 505 'In de nacht gekomen'

Verkondiging

Muziek

Zingen Lied 506 'Wij trekken in een lange stoet'

Kinderen komen terug

Aandacht voor de gaven

Gebed

Slotlied Lied 477 'Komt allen tezamen'

Zegen

Organist: Theo van der Wal
Ouderling: Erwin Verboom
Diaken: Elly Hendriks
Lector: Fredie van Holst

Kindernevendienst: Yvonne van der Veer
Media: Ben van Damme
Koster: Paul Dijkink
BHV: Hotze Talsma

Collecte Zondag 22 december

1^e collecte: **Jongeren spelen het kerstverhaal**





Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen, mee aan de KerstChallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

2^e collecte: **Diaconie**

Collecte Kerstnachtdienst

Eén collecte **Voedselbank Vaassen- Epe-Heerde**



In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Deze mensen houden maandelijks niet genoeg geld over voor eten, kleding en andere basisbehoeften. Ook in de omgeving van Vaassen, Epe, Heerde en omgeving zijn tientallen gezinnen afhankelijk van voedselhulp. Voedselbank Vaassen Epe Heerde & omgeving steunt deze groep door voedselpakketten te verstrekken, samengesteld door vrijwilligers, uit gedoneerde middelen.

Collecte Eerste Kerstdag 25 december



Eén collecte: **Help kinderen in Oekraïne de oorlog door**

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven.

Vacatures in de kerk

Komende maanden neemt een aantal leden van de kerkenraad afscheid en nieuwe mensen worden gezocht om het stokje over te nemen.

Denk er eens over na: is dit een taak die bij u/jou past, een plek om onze gemeente en het werk in Gods koninkrijk te dienen?

Vacature: Voorzitter College van Diakenen

Ingangsdatum: mei 2025.

De diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de diaconale roeping van de gemeente. Die diaconale roeping kun je als volgt samenvatten: delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

De diaken ondersteunt de gemeente in haar diaconale roeping in de wereld. Voor iedere diaken geldt dat hij/zij een onmisbare rol heeft bij de bediening van het Avondmaal, bij de voorbereiding van de voorbeden, en verantwoordelijk is voor de collecte.

De voorzitter:

- Geeft leiding aan het College van Diakenen, deze bestaat momenteel uit 6 leden. Voor financiële zaken is er ondersteuning door een boekhouder.
- Is lid van het Moderamen, Kerkenraad en het OOV (Overleg Ontmoeting en Verdieping).
- Is bij toerbeurt ambtelijk aanwezig tijdens de kerkdiensten.

Wij bieden een ruime inwerkperiode aan en een online training diaken van de PKN.

De gemiddelde inzet is 3 uur per week, deels zelf in te delen.

Je werkt samen met een enthousiaste groep diakenen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met vertrekkend voorzitter Bart Heres, 06-55846632 of bart.heres@okheerde.nl.

KERKASIEL KAMPEN: GAAT U MEE?

U had het natuurlijk wel meegekregen: helaas moet het middel van kerkasiel weer worden ingezet. De familie Babayants, Alexander en Karina en hun vier kinderen, dreigt te worden uitgezet naar Oezbekistan.

In het Kampense kerkcentrum Open Hof wordt 24 uur per dag een kerkdienst gehouden waarmee de leden van de kerk uitzetting proberen te voorkomen.

Ik heb daar gemengde gevoelens over. Aan de ene kant mag, vind ik, de kerkdienst niet als pressiemiddel richting de overheid worden gebruikt. We hebben in Nederland wetten en rechterlijke uitspraken die voor iedereen gelden, ook voor kerken en kerkleden.

Van de andere kant: mooie kerkdiensten houden terwijl de ongerechtigheid je om de oren vliegt, is bepaald niet in overeenstemming met de Bijbel. *'Barmhartigheid wil ik, geen offers.'*



En dus: **komende zaterdag, 21 december**, heb ik mij **van 6 tot 8 uur** 's morgens op het rooster van voorgangers laten zetten. Er gaan een paar muzikanten van Soli met me mee.

Omdat de Kampenaren wel een keer zijn uitgekerkt, vraagt de organisatie of elke voorganger ook wat eigen gemeenteleden wil meenemen. Nu heb ik geen gemeenteleden meer, maar ik heb u wel!

Mocht u zin hebben (en een beetje tegen vroeg opstaan kunnen) dan bent u hartelijk welkom! Als u deze keer niet kunt maar het wel een goed idee vindt: ik ben van plan om (als dat nodig is) elke twee weken een blok van twee uur te vullen, of misschien wel vier uur als het mij niet te moeilijk afaat.

Laat even weten of u het wat vindt! Bel of app: 06-21863188  info@gerritheuver.nl
Gerrit Heuver

Kerstkaartenactie: "Er is plaats genoeg in de herberg"

Doordat de regering wil stoppen met de financiering van de bed-bad-broodregeling, dreigen op 1 januari honderden mensen in Nederland op straat gezet te worden. Inloophuizen, straatpastores en diaconale organisaties, waaronder Kerk in Actie, roepen daarom op om kerstkaarten naar de regering te sturen met de boodschap dat er in ons land plaats genoeg is in de herberg.

Niemand in de kou

Volgens de initiatiefnemers mag niemand in ons land buiten in de kou slapen. Ieder mens heeft recht op voedsel, kleding en onderdak. Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, René de Reuver, stelde eerder al dat we als samenleving door een morele ondergrens zakken met het afschaffen van de bed-bad-broodregeling: "Wanneer zelfs de meest minimale middelen om mensen te helpen al niet meer mogen, blijft er van de medemenselijkheid weinig over. Een overheid moet een schild voor de zwakken zijn, maar juist deze kwetsbaren laten we nu als een baksteen vallen."

Schrijf een kerstkaart

Met deze kerstkaartenactie willen de initiatiefnemers duidelijk maken dat ieder mens recht heeft op basisvoorzieningen. Geïnteresseerden kunnen tot 6 januari kaarten schrijven, die vervolgens aangeboden zullen worden aan de commissie Asiel en Migratie. Meer informatie over deze actie is te vinden op: Plaatsgenoeg.nl [Informatie en meedoen - kom in actie](#)



Stuur je kaart naar:
STEK T.a.v. actie Plaats genoeg
Postbus 371
2501 CJ Den Haag

Deze tekst kun je erop schrijven:

Geachte leden van de vaste commissie Asiel en Migratie, Ieder mens heeft recht op een bed, bad en brood. Niemand mag buiten in de kou slapen. In de herberg die Nederland heet is er plaats genoeg. Ik verzoek u daarom de eerdere uitspraak te respecteren van het Europees Comité voor Sociale Rechten dat de Nederlandse overheid de plicht heeft hiervoor te zorgen.

Ik wens u warme kerstdagen en een wijs 2025,

[jouw naam]

Kerkbalans 2025 (Digitaal)

Actie Kerkbalans 2025 is van zaterdag 11 januari tot zaterdag 25 januari.

Het landelijke thema is evenals vorig jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'



Kerkbalans digitaal

Als Ontmoetingskerk doen we inmiddels alweer een aantal jaren mee aan de digitale versie van de jaarlijkse actie Kerkbalans. Steeds meer gemeenteleden kiezen inmiddels voor digitaal meedoen.

Waarom? Niet alleen omdat het kan.

Wel omdat we ervan uitgaan dat velen van u gewend zijn al veel (geld)zaken digitaal te regelen.

Wat zijn de voordelen

- Minder tijd en moeite voor hetzelfde resultaat.

De bestaande werkwijze vraagt veel tijd en energie bij de voorbereiding, het bezorgen van de brieven en het weer ophalen van de antwoordenvoloppen, het verwerken van de antwoordformulieren in de administratie etc.

Ook wordt het steeds lastiger om hiervoor voldoende vrijwilligers te vinden.

- Duurzaam

Met minder papier, inktcartridges en energiegebruik wordt de Ontmoetingskerk weer een ietsje meer duurzaam.

Hoe doet u mee?

U meldt zich aan voor digitaal meedoen aan Kerkbalans 2025 door het sturen van een mailtje naar kerkbalans@okheerde.nl.

Uw emailadres wordt opgeslagen in Scipio, het programma waarmee de administratie van uw vaste vrijwillige bedrage wordt bijgehouden.

Per mail krijgt u met de actie Kerkbalans een bericht met de inloggegevens hoe u op de website van de Ontmoetingskerk (www.okheerde.nl) kunt inloggen om digitaal mee te doen met de actie Kerkbalans.

Hoe werkt het?

- Binnen de hoofdpagina van de website van de Ontmoetingskerk, www.okheerde.nl komt een duidelijke link naar het digitaal Kerkbalansformulier.

- U meldt zich aan met uw postcode, huisnummer, geboortedatum en unieke code.

Deze zogenaamde validatiecode staat in de uitnodigingsbrief die u via de mail ontvangt.

Heeft u al eerder digitaal meegedaan dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

Heeft u nog vragen?

Stuur een mailtje naar kerkbalans@okheerde.nl of bel 06-11266122

Hotze Talsma, College van Kerkrentmeesters





De volgende nieuwsbrief verschijnt op zaterdag 28 december.

Kopij voor de nieuwsbrief deze keer vóór vrijdag 18.00 u. sturen naar kerkbrief@okheerde.nl.

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl