

Gemengde gevoelens

Geloven àchter de voordeur

Ik heb het al eerder gehad over de scheiding tussen kerk en staat. Destijds n.a.v. de burgemeester van het Oostenrijkse Villach, die vrolijk de 'Kirchtag' opende middels het aanslaan van een vat bier. Maar opeens is die scheiding actueel, en minder vrolijk.

De leider van de PVV beroept zich te pas en te onpas op de 'joods-christelijke traditie'; de aanvoerder van de liberalen (NB!) in ons land tapt uit een tegenovergesteld vaatje. Onlangs zei ze in een lezing: "In de basis moet het geloof zich aan onze vrije samenleving aanpassen. Andere levensovertuigingen zijn welkom in een liberaal land, maar hebben zich wel te schikken naar onze fundamentele gedeelde waarden. Een echte, een duidelijke scheiding van kerk en staat."



Aldus Yesilgöz. Maar zij bepleit helemaal geen scheiding, zij bepleit controle vanuit de overheid over wat mensen buiten de voordeur mogen zeggen en geloven. Nog een citaat: "Hartstikke mooi als mensen willen geloven, maar het hoort niet thuis in het openbare leven waar het druk uitoefent op alles wat wij dagelijks doen."

Hoe zit het? De scheiding van kerk en staat gaat over directe machtsuitoefening. De kerk heeft geen recht op het invoeren of afschaffen van wetten (dat kan alleen de Tweede Kamer) en de staat heeft geen invloed op wat een kerk verkondigt of hoe die kerk zich organiseert, binnen de grenzen van de wet (een kerk mag bv. geen haat zaaien of seksueel misbruik toelaten).

Verder gaat het niet. Als gelovigen samen een politieke partij op willen richten, dan heeft de staat daar niets over te zeggen. Of je nu gelooft in vrijheid, in socialisme of in dierenrechten: vanuit dat geloof mag je een vereniging oprichten en daarmee (ook politieke) invloed uitoefenen. Daarover gaat artikel 1 van de Grondwet: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.' Of je nu in God gelooft of niet.

Het wordt, vind ik, nog benauwender als mevrouw Yesilgöz vervolgens de vrijheid van onderwijs ter discussie stelt. 'Op kosten van de overheid (alsof moslims, joden en christenen geen belasting betalen) worden in het onderwijs religieuze waarden verkondigd'. En dat kan niet langer, vindt ze, want onze waarden horen door de overheid vastgesteld te worden, niet door kerken of moskeeën.

Ik beweer niet dat kerkmensen op een christelijke partij behoren te stemmen (zie mijn vorige stukje). Mag wel, hoeft niet. En ja, ik ben zeker vóór de scheiding van kerk en staat. Maar niet voor het monddood maken van mensen die met elkaar vanuit hun geloofsovertuiging aan de slag willen. In verenigingen, in de gemeenteraad, in de landelijke politiek. In mijn ogen overschrijdt juist Yesilgöz die scheiding.

Gerrit Heuver

ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 15 december 10.00 uur
Voorganger: pastor Lida Brugmans

3e Advent: Een nieuw bericht van vrede

Welkom & mededelingen

Stilte

Zingen: Lied 442: 1, 2 Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen

Bemoediging en groet

- V Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God
die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen
- V We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak 'er zij licht'

A EN ER WAS LICHT

- V In de naam van Jezus

A GODS LICHT IN DE DUISTERNIS

- V In de naam van de Heilige Geest

A KOM IN ONS MIDDEN EN BRENG ONS HET LICHT

AMEN

Aansteken 3e adventskaars

Drie kaarsen helpen hopen
dat de Heer dichtbij zal komen.
Als je goede dingen doet
komt de Heer je tegemoet.

Zingen: Lied 72: 1, 2, 4 Geef, Heer de koning, uwe rechten

Gebed om ontferming

Orgelspel

Gesprek met de kinderen

Zingen: Lied 462: 1, 2, 3, 5 Zal er ooit een dag van vrede (op de wijs van lied 238)

1^e Lezing Micha 5: 1 - 4 NBV21

2^e Lezing Efeze 2: 14 - 18

Verkondiging

Lied na de verkondiging- Lied 498: 1, 3, 4 Betlehem, o uitverkoren
Kinderen komen terug

Lied: voor u een vraag, voor ons een weet:

<https://www.youtube.com/watch?v=Nyqm-imDFa8>

Aandacht voor de gaven

Gebeden

Slotlied: lied Een toekomst vol van hoop

Toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Zegenbede

Organist: Jan Koelewijn
Ouderling: Mart Meeske
Diaken: Irene Verboom
Lector: Fredie van Holst

Kindernevendienst: Yvonne van der Wal
Media: Erik Mateman
Koster: Gijsbert Pap
BHV: Sara Popping

Collecte Zondag 15 december

1^e collecte: **Een stem in de samenleving voor jongeren in Palestina**



Het ontbreken van elk perspectief ontnemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestina wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden.

2^e collecte: **Diaconie**

Write For Rights Schrijfactie Amnesty zondag 15 december, na de dienst

Net als vorig jaar staan in de **Grote Zaal** tafels en stoelen klaar; pennen en papier. We roepen u op één of meerdere brieven te schrijven. Er liggen voorbeeldbrieven; u schrijft een vaststaande tekst over. Een handgeschreven brief is persoonlijker en een veelheid aan brieven maakt indruk! Van harte bij u aanbevolen.



Vacatures in de kerk

Komende maanden neemt een aantal leden (**zeven!**) van de kerkenraad afscheid en nieuwe mensen worden gezocht om het stokje over te nemen. Denk er eens over na: is er een taak die bij u/jou past, is dit een plek om onze gemeente en het werk in Gods koninkrijk te dienen?

Vacature: Voorzitter College van Diakenen

Ingangsdatum: mei 2025.

De diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de diaconale roeping van de gemeente. Die diaconale roeping kun je als volgt samenvatten: delen van wat de gemeente aan gaven geschenken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De diaken ondersteunt de gemeente in haar diaconale roeping in de wereld. Voor iedere diaken geldt dat hij/zij een onmisbare rol heeft bij de bediening van het Avondmaal, bij de voorbereiding van de voorbeden, en verantwoordelijk is voor de collecte.

De voorzitter:

- geeft leiding aan het College van Diakenen, deze bestaat momenteel uit 6 leden. Voor financiële zaken is er ondersteuning door een boekhouder.
- is lid van het Moderamen, Kerkenraad en het OOV (Overleg Ontmoeting en Verdieping).
- Is bij toerbeurt ambtelijk aanwezig tijdens de kerkdiensten.

Wij bieden een ruime inwerkperiode aan en een online training diaken van de PKN.

De gemiddelde inzet is 3 uur per week, deels zelf in te delen.

Je werkt samen met een enthousiaste groep diakenen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met vertrekkend voorzitter Bart Heres, 06-55846632 of bart.heres@okheerde.nl.

Kinderkerstfeest - Een engel op bezoek!

Dit jaar vieren we op een bijzondere manier het Kinderkerstfeest. Op zondag 22 december willen we om 17.00 uur (!) een kerstviering houden. We hebben hiervoor speciaal een verteller van het Apeldoorns Vertelgenootschap uitgenodigd. Zij zal ons meenemen in het verhaal van de engel. Alle kinderen zijn uitgenodigd, maar natuurlijk ook alle ouders, grootouders en vooral iedereen die mee wil genieten van kerstliederen en het verhaal. Kortom, eigenlijk is de viering voor iedereen!!

We willen nog een extra oproep doen. Als je een instrument bespeelt en je vindt het leuk om ook een kerstliedje te spelen tijdens deze viering: meld je aan en speel mee! (predikant@okheerde.nl / 0653479394)

Oh, en als je in de verkleedkist nog iets met vleugels kunt vinden: kom verkleed als engel!

Namens de kindernevendienstleiding,

ds. Marrit Bassa



Kerstlunch op Tweede Kerstdag **HEERDER KERKEN**

Samen met Stichting Present organiseert een aantal kerken in Heerde een gezellige lunch op Tweede Kerstdag, donderdag 26 december. Deze lunch is bedoeld voor dorpsgenoten die op deze dag samen met anderen genieten willen van een lekkere maaltijd. Juist op een dag als deze vinden we het belangrijk dat mensen niet alleen thuis zijn. Neem gerust een bekende mee. De lunch vindt plaats in het gebouw Eben Haëzer, Bonenburgerlaan 68. U bent welkom vanaf een uur of half twaalf. Rond half twee uur sluiten we af.

Deelname is gratis. U kunt gehaald en gebracht worden. Ook kunt u dieetwensen en allergieën doorgeven. Zie ook het Ontmoetingsblad van december.

Aanmelden kan ook via e-mail: hbredenhoff@hotmail.com.

Of telefonisch bij Hennie de Vos tel. 06 10454917 of bij

Henny Bredenhoff tel. 06 33987266.

Zie ook de website: www.stichtingpresent.nl/epe.



We zoeken mensen die een hartige taart willen bakken. En mensen die op de dag zelf de tafel willen dekken enz. U kunt zich hiervoor opgeven bij Ria Landman, tel. 06-20085271 of bij Nelleke Heuver, tel. 06-10403383.

Steun het kerstdiner voor de Voedselbank gebruikers

Op donderdag 12 december organiseerde de Ontmoetingskerk een kerstdiner voor mensen die gebruik maken van de Voedselbank. Daar waren natuurlijk kosten aan verbonden, want de gasten hoefden niet te betalen. Charlotte Glorie, kleinkunstariëst zingt en geeft voorstellingen. Ze zong ook tijdens het diner voor de Voedselbank! Ze heeft zelf een visuele beperking. Zij gaat gedeeltelijk het kerstdiner sponsoren door middel van haar nieuwe kerstboek, dat je voor 10 euro kunt kopen. Een gedeelte van de opbrengst is voor het kerstdiner, dus hoe meer boeken er verkocht worden hoe meer we krijgen. Heeft u nog een leuk kado nodig dan is dit boek een aanrader! En u sponsort meteen mee. U kunt het boek bestellen via de website van Charlotte www.charlotteglorie.nl of bij Lidie Dijkink 06-46670075. Info over het boek: <https://blindfluencers.nl/kerstbundel-charlotte-glorie/>.

Meedenker Hezenberg gezocht



Pastoraal centrum de Hezenberg is sinds kort als pioniersplek aan de classis Veluwe verbonden. Men is nu op zoek naar leden uit de kerken voor de stuur-/klankbordgroep. Deze bestaat uit twee vertegenwoordigers van de Hezenberg en twee vertegenwoordigers uit de classis. De groep komt in ieder geval twee keer per jaar bij elkaar. Daarbij is een afvaardiging van het pioniersteam aanwezig. Zij evalueren de voortgang van de pioniersplek en wisselen van gedachten over o.a. de inhoud en de thematiek van de retraites. De stuurgroepleden namens de classis koppelen terug aan de classicale vergadering. Ze hoeven zelf geen ambtdrager te zijn. Voor wie feeling heeft met het werk van de Hezenberg en haar cliënten is dit een zinvolle klus, die niet zo veel tijd vraagt. Aanmelden bij Sarah Smit, scriba1@okheerde.nl.

Kopij voor de nieuwsbrief vóór donderdag 18.00 uur sturen naar kerkbrief@okheerde.nl.

Agenda

Datum	Activiteit
Zaterdag 14 december	Kerstconcert ARIOSO – 20.00 uur

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl

Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl