

Ieder voor zich en allen voor één

Misschien heeft u het gezien, deze week.

Ineens was onze fietsenstalling een oud-papier-bewaarhok geworden. De container kon niet gewisseld worden. Dat kan natuurlijk een keer gebeuren.

Als je even doordenkt, snap je dat het druk is.

Juist in deze tijd. Maar blijkbaar wil iedereen toch z'n rommel kwijt. En dus zet je het er maar gewoon naast. Waarschijnlijk met de gedachte: iedereen doet het. Of: ik moet het toch ergens kwijt.



In meerdere opzichten werd ik er mismoedig van.

Want onze manier van consumeren loopt uit de hand. We vinden het o zo makkelijk om iets te bestellen. En ja hoor, er komt weer een kartonnen doos aan bij de burens.

De enorme hoop die het inmiddels is geworden mag ons best eens aan het denken zetten. Hoeveel nieuwe dingen hebben we eigenlijk nodig?

En hoe lui zijn we eigenlijk geworden dat alles per post bij ons gebracht moet worden?

Het andere waar ik mismoedig van word, is het egoïsme dat wij uitstralen. 'Ik moet mijn rotzooi kwijt, dus ik zet het er neer'. Zonder ook maar één seconde aan iemand anders te denken. Want hoe zit het eigenlijk met degene die het weer uit de fietsenstalling in een container moet doen? En wie gaat die arme containerchauffeur helpen aan een collega? Welke gemeente-ambtenaar heeft er nu weer 15 extra telefoontjes gekregen? Het lijkt erop alsof het allemaal ons probleem niet meer is. Laat iemand anders het maar oplossen, ik moet verder. We halen onze neus op en gaan verder met ons leven. De ander, of de omgeving om ons heen interesseert ons bar weinig meer.

De dreiging van de grote wereld om ons heen; de onzekerheid die klimaatverandering met zich meebrengt; de crisis op de woningmarkt die allerlei spanningen oproept; de kennis die ons ontbreekt om goed om te gaan met technologische ontwikkeling; het gevoel alleen te staan in een wereld die zoveel groter is dan wijzelf omdat we zo langzamerhand niet meer geloven in een God die alles netjes in de hand houdt. Het zijn allemaal factoren waardoor we ons alleen gaan voelen. Waardoor we het idee krijgen dat we aan ons lot worden overgelaten en het zelf uit moeten zoeken. En dat doen we dan ook. We richten ons volledig op onszelf en ons eigen hachje. Want dat kunnen we nog aan. De problemen of de vragen van de ander negeren we liever. Omdat we het niet aandurven. Het is ieder voor zich. En we bestellen nog een mooi vloerkleed voor in huis. Want dat voelt zo warm. Het wordt voor een habbekrats bezorgd, midden in de regen, in een grote kartonnen doos.

En nou juist in deze bende proberen we, ook zondag weer, een lichtje te zoeken.

Ik zou bijna geneigd zijn om een kaarsje bij de papierhoop te gaan zetten.

Omdat het symbool staat voor onze onmacht. Onze hopeloosheid.

Er is maar één ding tegen opgewassen. Dat ene vlammetje. Dat iets uitstraalt van de hoop waarop wij wachten. De hoop die al in ons is. Die soms bijna uit dreigt te gaan of is gaan flakkeren.

En nee, ik heb ook het antwoord niet op al onze vragen. Op al onze onuitgesproken angst en verlatenheid. Maar iets in mij blijft zoeken naar die lucifer. Dat kaarsje en een kandelaar. Want tegen alles wat ik weet in, steek ik zondag weer een kaarsje aan. Omdat ik zeker weet dat het ergens weer Licht wordt.

Ds. Marrit Bassa

ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 8 december 10.00 uur
Voorganger: ds. Marrit Bassa

2^e Advent - Koning & Herder

AANVANG

Welkom & mededelingen

Stilte

Eerste lied: Lied 23c vers 1, 2, 3 en 5 – Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

Bemoediging en groet

V Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God
die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen
V We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak 'er zij licht'
A EN ER WAS LICHT
V In de naam van Jezus
A GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
V In de naam van de Heilige Geest
A KOM IN ONS MIDDEN EN BRENG ONS HET LICHT
AMEN

Aansteken 2^e adventskaars

Zingen Lied 461 vers 1 en 2 – Wij wachten op de koning

Gebed om ontferming

WOORD

Gesprek met de kinderen

Lezing 1 Samuël 16 vers 1 – 13

Zingen Lied 466 vers 1, 2, 3 en 6 – O wijsheid, daal als vruchtbare taal

Verkondiging

ANTWOORD

Lied na de verkondiging Lied: 'Zie, als koning zal Hij komen' (melodie: 'Once in royal David's city')

- | | |
|---|--|
| <p>1. Zie, als Koning zal Hij komen,
met Zijn glorieus beleid.
Waar wij van Hem blijven dromen,
wordt de weg voor Hem bereid.
Hosianna. Hosianna.
Christus komt in majesteit.</p> <p>2. Zijn gerechtigheid zal stralen,
lichtend lang de hemel gaan.
Wie met tranen moesten zaaien,
zullen rijk beladen zijn,
als zij juichend, als zij juichend,
achter hun bevrijder gaan.</p> <p>3. Dan zal ook zijn oordeel klinken
Dat de levens recht zal doen
Die geen leven mochten heten,
want hun wacht een nieuw seizoen.
Maranatha, maranatha,
Wil de toekomst open doen!</p> | <p>4. Hij zal komen met erbarmen
En langs onze straten gaan.
Wie verloren van het leven
geeft Hij het om op te staan.
Heer ontferm U, Heer ontferm U.
Zie ons in genade aan.</p> <p>5. Eenmaal als de wolken breken
en de voorhang open gaat,
is de laatste vraag geweken,
zien wij God in het gelaat.
Halleluja. Halleluja,
om wat ons te wachten staat</p> |
|---|--|

Kinderen komen terug

'Wij zijn de goede herders'

Aandacht voor de gaven

Dankgebed

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied Lied 103 c vers 1, 3 en 5 - Loof de koning, heel mijn wezen

Zegen

Organist:	Henk van der Maten	Kindernevendienst:	Jolanda Heirbaut
Ouderling:	Gerard Doggen	Media:	Ben van Damme
Diaken:	Bart Heres	Koster:	Berthold Koops
Lector:	Murielle Hoogink	BHV:	Adry Bregman

Collecte Zondag 8 december

1^e collecte: **Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen**



In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen voorkomen erosie en leveren kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen.

Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en begeleidt, zijn sheanoten een stuk winstgeverder geworden.

2^e collecte Doel van de maand: **Kerstdiner Voedselbank**

Al een aantal jaren organiseerden we als Diaconie in samenwerking met de Voedselbank een Kerstdiner voor de gebruikers van de Voedselbank. Dit diner vond plaats in de Ontmoetingsruimte. Een aantal gemeenteleden maakt daarvoor een gerecht klaar.

Dit jaar kiezen we voor een andere vorm, we verrassen de gebruikers met een 'echt' diner bij het Restaurant De Spikke, waar we tegen een gereduceerde prijs van een buffet kunnen genieten. Uw financiële bijdrage is van harte welkom.



Opbrengst maaltijd ZWO en verrassingsboeken

Afgelopen zaterdag hebben een kleine 60 personen genoten van een heerlijk en gevarieerd buffet.

Hierbij willen we alle koks van harte bedanken voor hun inzet en creativiteit. De opbrengst van de maaltijd is 423 euro: een mooi bedrag voor het werk van Kerk in Actie in Moldavië.

De verrassingsboeken hebben tot nu toe 86 euro opgebracht. U kunt nog steeds een verrassingsboek kopen voor de komende feestdagen. Een mooi ingepakt boek kost 2 euro, net zoals een stapeltje kinderboeken. De boeken liggen in de ontmoetingshal en u kunt uw geld deponeren in het doosje. Of betalen via Scipio: er is speciaal een linkje aangemaakt.



Petrus in het land

Afgelopen maandag waren de laatste TV-opnames. Na de schoonmaakploeg en de kinderen, waren de dominee en wat gemeenteleden aan de beurt. Elk met hun eigen verhaal. De kerk kreeg ineens een ander gezicht. Stoelen moesten aan de kant en zelfs de kerstboom is even verplaatst. Voor ieder van ons was het weer een andere ervaring. Het blijft lastig om zomaar tegen een camera te praten. En daarbij, hoe verwoord je eigenlijk iets? Tegelijk hebben we ook iets te vertellen. En daar hoort ook ons geloof bij. En nee, dat maakt ons niet beter, of engelachtiger dan een ander. Maar we hoeven het ook niet weg te moffelen. We zijn natuurlijk allemaal benieuwd naar het eindresultaat. Dat komt in januari op tv. Als het goed is, hoor ik op tijd de datum vanuit de redactie.

Dan komt het natuurlijk even in deze nieuwsbrief!

Dank aan iedereen die heeft meegedaan, op wat voor manier ook! En extra dank aan Adry, die iedereen van koffie heeft voorzien.

Ds. Marrit Bassa



Write For Rights Schrijfactie Amnesty zondag 15 december, na de dienst

Net als vorig jaar staan in de **Grote Zaal** tafels en stoelen klaar; pennen en papier. We roepen u op één of meerdere brieven te schrijven. Er liggen voorbeeldbrieven; u schrijft een vaststaande tekst over. Een handgeschreven brief is persoonlijker en een veelheid aan brieven maakt indruk! Van harte bij u aanbevolen.



Kerstlunch op Tweede Kerstdag **HEERDER KERKEN**

Samen met Stichting Present organiseert een aantal kerken in Heerde een gezellige lunch op Tweede Kerstdag, donderdag 26 december. Deze lunch is bedoeld voor dorpsgenoten die op deze dag samen met anderen genieten willen van een lekkere maaltijd. Neem gerust een bekende mee.

De lunch vindt plaats in het gebouw Eben Haëzer, Bonenburgerlaan 68.

U bent welkom vanaf een uur of half twaalf. Rond half twee uur sluiten we af.

Deelname is gratis. U kunt gehaald en gebracht worden. Ook kunt u dieetwensen en allergieën doorgeven. Zie ook het Ontmoetingsblad van december.

Aanmelden via e-mail: hbredenhoff@hotmail.com, of telefonisch bij Hennie de Vos 06 10454917 of bij Henny Bredenhoff 06 33987266. Zie ook de website: www.stichtingpresent.nl/epe.

We zoeken mensen die een hartige taart willen bakken. En mensen die op de dag zelf de tafel willen dekken enz. U kunt zich hiervoor opgeven bij Ria Landman, tel. 06-20085271 of bij Nelleke Heuver 06-10403383.



Uitdelen lichtjes Heerder kerstmarkt – wie helpt?

Op vrijdag 20 december zullen de Heerder kerken op de Kerkproeverij in het centrum van Heerde aandacht geven aan de geboorte van Jezus. Vorig jaar waren het kerstballen, dit jaar worden er lichtjes uitgedeeld (op batterij) met daarop een kerstwens. Wie wil hierbij meehelpen met kans op een goed gesprek? Er zijn drie tijdvakken: 14 – 16 uur, 16 – 18 uur en 19 – 21 uur.

Aanmelden met gewenst tijdvak en eigen telefoonnummer mailen naar ipheerde@gmail.com.

Het Ontmoetingsblad voor december 2024

De drukkerij heeft bij een gedeelte van de oplage van het decembernummer van het Ontmoetingsblad de kaft van het novembernummer gebruikt. De inhoud van het decembernummer is wel goed afgedrukt. De uiterste inleverdatum voor de kopij voor het **januarinumnummer**:

16 december bij G.D. Veldman, Kasteelweg 2, of liever per e-mail: ontmoetingsblad@okheerde.nl.

Kopij voor de nieuwsbrief vóór donderdag 18.00 uur sturen naar kerkbrief@okheerde.nl.

Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 11 december	Koffie-ochtend Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de Ontmoetingsruimte. Deze ochtend komt Maarten Westenberg. We gaan zingen met elkaar. Houd u van zingen dan van harte welkom. U kunt thuis alvast liederen opzoeken die u graag zou willen zingen. We hopen op veel belangstelling.
Donderdag 12 december	Kring 'Grenzeloos God' inloop 19.15 uur. Beginnen om 19.30 uur.



Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl

Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl