

Gemengde gevoelens

Ongevraagd advies

Ja, er zijn heel veel ergere dingen. En toch hoort ook 'ongevraagd advies' bij zaken waar ik behoorlijk jeuk van krijg. 'Als ik jou was zou ik toch maar even . . .' of: 'Nee dat zie je niet goed, het zit zo: . . .'

Hoe komt dat toch, dat ongevraagde hulp vaak zo tegendraads uitpakt? Ik denk dat er meerdere redenen zijn, die allemaal (in verschillende mate) meespelen:

- de 'ongevraagde hulpverlener' verheft zich boven mij,
- hij/zij laat mij niet in mijn waarde,
- ik krijg niet de kans het zelf uit te zoeken.

En zo is er misschien nog wel meer. Voor de één weegt dit, voor de ander dat zwaarder.

Mijn vader kon me niet bozer krijgen dan wanneer hij zei: 'Als je wat ouder wordt, dan ga je wel inzien dat ik gelijk had.' Oef!!



Ik ben opgegroeid met het beeld van hulpverleners die het per definitie beter wisten. We hadden een tandarts tegen wie je vooral niet moest zeggen waar de zere kies zat – dat bepaalde hij. En ook de dominees uit mijn jeugd waren van het type dat graag ongevraagd advies gaf, tot (vanaf de kansel) stemadvies aan toe. CHU uiteraard. Van de weeromstuit heb ik heel lang gedacht: 'Dat ga ik dus nooit doen!'

Zo ongeveer in het vierde collegejaar kregen we les van een pastoraal psycholoog. Ik wist niet dat-ie bestond. Wat een heilzame verademing!

Hij dompelde ons onder in de denk- en doe-wereld van de 'client-centered' aanpak: de cliënt ALTIJD in het middelpunt. De hulpverlener is niet degene die het beter weet, maar die de cliënt helpt haar of zijn eigen bronnen van kracht en inzicht aan te boren. Geweldig toch?

'Het Koninkrijk van God is in u', zegt Jezus. Heb het lef (geloof, vertrouwen, moed) het te ontdekken!

Hoe geweldig ook, het was ook geen makkie. Geen eenvoudig trucje, wat die pastoraal psycholoog ons leerde. Het vereiste veel van ons, aankomende dominees, om echt de ander in het middelpunt te zetten. We moesten leren afzien van onszelf, leren ophouden onze eigen mening te pas en te onpas te ventileren, we moesten onze eigen verlegenheden onder ogen zien, onze blinde vlekken, onze vooroordelen. Zwaar werk! En nee, dat leerde ik niet 'even' tijdens die paar jaar theologie-studie. U begrijpt wel dat ik daar nog steeds mee bezig ben. Tot de dood er op volgt, zeg maar.

Soms geeft dat 'client-centered' bij anderen weer jeuk. Ik herinner mij een mevrouw op de Hezenberg die bijna ontplofte toen ik haar (alwéér) vroeg: 'Denk eens na; kijk eens in je eigen hart; wat zou je zelf willen?'

'Ik heb mijn leven lang gehoord dat ik niets te willen hèb, en nou moet ik van jou steeds maar zeggen wat ik zelf wil. Hou toch op!' riep ze. 'Zeg gewoon wat ik doen moet – jij bent toch de hulpverlener?'

Tja . . .

Gerrit Heuver

ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 1 december 10.00 uur

Voorganger: ds. Marrit Bassa

DE PROFETIE VAN RUTH

AANVANG

Welkom & mededelingen

Stilte

Eerste lied Lied 441 vers 1, 3 en 10 – Hoe zal ik U ontvangen

Bemoediging en groet

V Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God
die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen
V We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak 'er zij licht'
A EN ER WAS LICHT
V In de naam van Jezus
A GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
V In de naam van de Heilige Geest
A KOM IN ONS MIDDEN EN BRENG ONS HET LICHT
AMEN

Aansteken adventskaars

Zingen Lied 461 vers 1 en 3 – Wij wachten op de koning

Gebed om ontferming

WOORD

Gesprek met de kinderen <https://www.youtube.com/watch?v=BL34a1F9q0E>

Lezing Ruth 1: 1 - 22 en Ruth 4: 13 - 22

Zingen Lied 787 (vers 1 en 2 solo) - Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten

Verkondiging

ANTWOORD

Lied na de verkondiging Lied 388 vers 1, 2 en 4 – Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
Kinderen komen terug.

Zingen Lied 344 (klein credo) Wij geloven één voor één

Aandacht voor collecten Gebed over de gaven & orgelspel

MAALTIJD VAN DE HEER

Voorbeden

Nodiging en vredegroet

v De vrede van de Heer is altijd met u

a En met uw geest

v Geef elkaar een teken van vrede.

(...we geven elkaar een teken van vrede...)

Tafelgebed

v De Heer zal bij u zijn en Hij zal u bewaren.

Heft uw hart omhoog

a Wij zijn met ons hart bij de Heer

v Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

a Hij is het waard onze dank te ontvangen

.... *Vervolg tafelgebed*

v (...) Daarom zingen we:

a Lied 405 vers 1 - Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

v (...) Zo verkondigen wij het Evangelie:

a Lied 407 a – acclamatie bij de instellingswoorden

v (*vervolg tafelgebed*)

a Onze Vader ...

Delen van brood en wijn

Tafellied 'Ik zal er zijn voor jou' (Geroepen om te zingen 199)



2) Ik zal er zijn voor jou met wijn, een stukje brood.

Ik zal er zijn voor jou mijn liefde is zo groot.

3) Ik zal er zijn voor jou een schaduw aan je zij.

Ik zal er zijn voor jou Ik ben er altijd bij.

4) Ik zal er zijn voor jou ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou mijn licht straalt om je heen.

Dankgebed

Slotlied

Lied 426 – God to enfold you / God zal je hoeden

Zegen

Organist: Theo van der Wal
Ouderling: Erwin Verboom
Diaken: Wim van Ommen
Lector: Joop Wiederhold

Kindernevendienst: Karen Dalhuisen
Media: Hanneke Gerritsen
Koster: Willy Jansen
BHV: Hotze Talsma

Collecte Zondag 1 december



1^e collecte: **Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië**

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben.

2^e collecte: **Kerk**

Euwigheidszondag



Zondag was het euwigheidszondag. De dienst had als thema 'In tijd en eeuwigheid verbonden.' Als verbeelding was gekozen voor een gouden draad, een koord. De knopen in de draad stonden symbool voor alles wat leven biedt. Als mens leer je van kinds af aan steeds



nieuwe dingen. Maar je sluit ook periodes in je leven af. Zo is elk einde een nieuw begin. De dood lijkt een definitief einde. Maar als je tijd en eeuwigheid met elkaar verbindt, wordt het een cirkel. Vanuit die gedachte is ook in de dood een nieuw begin te vinden. Het einde van iemands leven, is het begin van iemands leven bij God. Voor ons is het het begin van herinneringen verzamelen, iemand bewaren in ons hart. Dat deden we ook. Namen noemen. Onze dierbaren bewaren en geloven dat bij God de cirkel altijd verder gaat: het houdt nooit op.

Getroost door die gedachte maken we komende zondag een begint met Advent.

Koop een boek voor Moldavië, een ingepakt verrassingsboek

Voor 2 euro kunt u een verrassingsboek kopen om te geven aan familie en vrienden b.v. tijdens de feestdagen. De boeken zijn niet nieuw meer, maar zijn met zorg uitgekozen.

De opbrengst is voor het goede doel van de ZWO.
De actie start op 30 november tijdens de maaltijd van de ZWO.
We hebben echter voldoende verrassingsboeken ingepakt om **zondag 1 december** deze actie te vervolgen. De boekentafel zal dan in de ontmoetingsruimte staan....
Loopt u na afloop van de dienst even langs en sla uw slag!
Werkgroep ZWO

KIEK bericht

Vorig jaar hadden de KIEK leden ervoor gezorgd dat er prachtige afbeeldingen van de aankondiging van de geboorte van Jezus in de Ontmoetingsruimtes hingen. De Annunciatie genoemd. Dit jaar hangen er afbeeldingen van engelen. Dit sluit aan bij de vraag aan de kinderen om engeltjes in de kerstboom te hangen.
We willen ook graag beeldjes van engelen in de vitrines tentoonstellen.
Daar hebben we uw hulp bij nodig. Op maandag 2 december vanaf 7 uur n.m. kunnen er beeldjes of boeken over engelen ingeleverd worden. De vazen kunnen dan ook weer meegenomen worden.
De twee gouden horloges zijn nog steeds niet opgehaald. Wie weet van wie ze zijn?
Neem dan contact op met Ben tel. 0578 691642 of Peter tel. 0578 692522.
Een groet van de KIEK leden Riet, Janny, Ben, Wim, Peter en Wobby.

Kerstlunch op Tweede Kerstdag – wie helpt mee?

Stichting Present organiseert, in samenwerking met Heerder kerken, een kerstlunch op Tweede Kerstdag in het gebouw Eben Haëzer, Bonenburgerlaan 68. Wie graag samen met anderen wil praten en eten kan zich hiervoor opgeven. Want niemand moet met kerst alleen zijn. Zie ook het Ontmoetingsblad van december. We zoeken mensen die een hartige taart willen bakken. En mensen die op de dag zelf de tafel willen dekken enz. U kunt zich hiervoor opgeven bij Ria Landman, tel. 06-20085271 of bij Nelleke Heuver 06-10403383.

Steun het kerstdiner voor de voedselbank gebruikers



In december organiseert de Ontmoetingskerk een kerstdiner voor mensen die gebruik maken van de Voedselbank. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden, want de gasten hoeven niet te betalen.

Charlotte Glorie, kleinkunstariëst zingt en geeft voorstellingen. Ze heeft zelf een visuele beperking.

Zij gaat gedeeltelijk het kerstdiner sponsoren voor de gebruikers van de voedselbank.

Dit gaat ze doen door middel van het verkopen van haar nieuwe kerstboek, dat je voor 10 euro kunt kopen. Een gedeelte van de opbrengst is voor het kerstdiner dus hoe meer boeken er verkocht worden hoe meer we krijgen. Heeft u nog een leuk Sint of kerstkado nodig dan is dit boek een aanrader! En u sponsort meteen mee. U kunt het boek bestellen via de website van Charlotte www.charlotteglorie.nl of bij Lidie Dijkink 06-46670075.

Info over het boek:

<https://blindfluencers.nl/kerstbundel-charlotte-glorie/>

Samen tegen Armoede



Zondag 1 december mag u weer producten inleveren voor de Voedselbank. Ook elke maandag van 10 tot 11 uur staan we gereed om producten in ontvangst te nemen.

Producten waar overal in Nederland behoefte aan is zijn: Zonnebloemolie of olijfolie, groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, volkorenpasta, houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie of thee, couscous en haveremout.

Bent u niet in de gelegenheid om producten mee te nemen dan is er ook de mogelijkheid om een financiële bijdrage te

leveren. Dit kan via Scipio of de collectebus die op de inzameltafel staat.

Samen zijn we de kerk in actie, en staan we op tegen armoede in Nederland.

Kopij voor de nieuwsbrief vóór donderdag 18.00 uur sturen naar kerkbrief@okheerde.nl.

Agenda

Datum	Activiteit
Vrijdag 6 december 11.30 uur	Eetcafé voor alleengaanden Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Evelien Jacobs 06 48816550. Als u niet kunt, en indien mogelijk, wilt u dit dan vóór woensdag 4 december doorgeven aan Evelien.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.