

Zingen over tijd en eeuwigheid

Zondag vieren we Eeuwigheidszondag. We staan dan stil bij hen die zijn overleden in het afgelopen jaar. We denken ook aan iedereen die niet bij name wordt genoemd maar wel gemist. En ook in de middag doen we onze kerk open. Want we hebben allemaal te maken met gemis en verdriet. Niet alleen wij als gemeenteleden, maar iedereen die in de straten van ons dorp woont en daar omheen. Er zijn zoveel mensen die het met ons mee voelen. Het rauwe verdriet, het knagende gemis. Dat je even in de verte kijkt en denkt: ik zou haar zo graag nog willen vertellen Of, als hij nu hier was, dan.. Het raakt ons. Vaak jaren later nog. Wat dat betreft is rouw niet iets wat je moet verwerken, maar meer iets waarmee je moet leven.

In de kerk proberen we ook met rouw te leven. We proberen er woorden aan te geven. Of het in de muziek neer te leggen. En we proberen er ook doorheen te kijken. Zoals Lida al prachtig schreef in het Ontmoetingsblad. Onze beelden van wat eeuwigheid zou kunnen zijn, al die verschillende beelden die we uit de Bijbel kunnen halen zijn verrekijkers waardoor wij naar de wereld kunnen kijken. Misschien zien we door al die beelden heen wel vrede. Of een leven dat geleefd mag worden. Of we zien troost.

Vaak is het nog best ingewikkeld om het goed met woorden te omschrijven wat we daarmee bedoelen. Want wat betekent het om je te verbinden aan de eeuwigheid? Hoe voelt dat eigenlijk? Daarom gebruiken we veel beelden. Zondag zien we een gouden koord. We zien het oplichten, het glanst even. En we zingen. We zingen onze liederen. En terwijl we alle liederen al gekozen hadden, kwamen er de afgelopen week nog veel meer liederen in me op. Lieder die allemaal passen bij de verbinding tussen tijd en eeuwigheid. De verbinding tussen mens en God. De verbinding tussen onze eigen gedachten en die van ons geloof.

Een van de liederen die spreekt over de verbinding tussen tijd en eeuwigheid, mensen en God is het lied 'Ik zal er zijn'. Ik schrijf het hier maar op, als aanvulling op de liederen die we zondag zullen zingen.

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Gedenken in de middag

Omdat niet iedereen in de morgendienst aanwezig kan zijn, is er ook in de middag een moment om te gedenken. De kerk is open van 14.00 uur – 16.00 uur. Er is gelegenheid stil in de kerk te zitten, een kaars aan te steken en te luisteren naar muziek. Er is ook altijd iemand aanwezig om even mee te praten.

Om 15.50 uur is er een kort liturgisch moment waarmee we de middag afsluiten. Iedereen is van harte welkom.

Ds. Marrit Bassa



ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 24 november, 10.00 uur

Voorgangers: ds. Marrit Bassa en pastor Lida Brugmans

Eeuwigheidszondag - 'In tijd en eeuwigheid verbonden'

Muziek

Welkom

Stilte

Zingen Lied 206 vers 1, 2, 3 en 4 – De zon gaat op in gouden schijn (op de melodie van Lied 215)

Drempelgebed Lied 298 – Eeuwige, onze God (gezongen)

Vredegroet

Inleiding Verhaal van de gouden draad.

Zingen Psalm 100c vers 1 en 4

Juich luid voor God en speel en zing!
Kom binnen, maak een grote kring
de aarde rond; zo wordt het waar:
al zingend staan wij voor Hem klaar.

Wij zingen: 'Dank U, lieve God!
Bij U komt ieder mens aan bod,
want U bent goed, U bent altijd
de Liefste die ons leven leidt.'

Kinderen op weg

Gebed om ontferming

Glorialied Lied 969 – In Christus is noch west noch oost

Lezing Prediker 3 vers 1 - 11

Zingen 'Geef alle ruimte aan de liefde' t: J. van Opbergen m: psalm 118

Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad van wie u griedfe,
de liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar vuren uit,
zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.

Hoe zal een mens ooit overleven?
Wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen
denkt niet: "Hoe zal het morgen zijn."
Het wordt een eeuwig herbeginnen
tot wij voorgoed geborgen zijn.

Overweging

Muziek

De kinderen en tieners sluiten weer aan.

Gebed

De namen worden genoemd en de kaarsen ontstoken

Het noemen van de namen wordt afgewisseld met het zingen van Lied 961.



Nie-mand leeft voor zich-zelf
nie mand sterft voor zich-zelf.
Wij leven en sterven voor God on-ze Heer,
aan Hem be-ho-ren wij toe.

Wij gedenken

Wiepk Kampen-Mulder	overleden op 1 januari in de leeftijd van 96 jaar
Wouter Hendrik van Leeuwen	overleden op 3 januari in de leeftijd van 86 jaar
Arent Jan van Vreden	overleden op 20 februari in de leeftijd van 93 jaar
Willemina Geertruida Eigeman-Boiten	overleden op 23 februari in de leeftijd van 94 jaar
Jenny Waardenburg-Visscher	overleden op 26 februari in de leeftijd van 90 jaar
Dirkje Kemper-Pleiter	overleden op 6 maart in de leeftijd van 102 jaar
Jan Frederik van de Bovenkamp	overleden op 2 april in de leeftijd van 84 jaar
Rein de Jong	overleden op 30 april in de leeftijd van 87 jaar
Gijsbert van Olst	overleden op 26 mei in de leeftijd van 84 jaar
Neeltje Besuijen-Wielemaker	overleden op 24 augustus in de leeftijd van 95 jaar
Pavel Demchyshyn	overleden op 25 augustus in de leeftijd van 40 jaar
Henderikus Schut	overleden op 3 september in de leeftijd van 87 jaar
Willem de Jong	overleden op 26 september in de leeftijd van 85 jaar
Thea Elbers-Velders	overleden op 4 oktober in de leeftijd van 84 jaar

We ontsteken ook een licht voor hen die ergens op de wereld zijn gestorven, maar door niemand worden gemist of betreurd. En voor mannen, vrouwen en kinderen die op de vlucht voor terreur, natuurgeweld of honger om het leven zijn gekomen.

Een licht voor iedereen - Iedereen wordt uitgenodigd om een kaarsje aan te steken.

Onze Vader - We sluiten samen het moment van gedenken af met het 'Onze Vader'.

Aandacht voor de collecten

Slotlied Lied 903 vers 1, 2 en 3 – Zou ik niet van harte zingen

Zegenbede

Muziek

Organist:	Theo van der Wal	Kindernevendienst:	Yvonne van der Veer
Ouderling:	Hotze Talsma	Media:	Henk Ottens
Diaken:	Lidie Dijkink	Koster:	Ruud Haverkamp
Lector:	Annemieke van de Weerdhof	BHV:	Bart Heres



Collecte Zondag 24 november

1^e collecte: **Pastoraat, met het oog op het einde**

Pastoraat is omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Aandacht geven aan mensen in de gemeente én aan mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema: aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken.

2^e collecte: **Diaconie**

Koop een boek voor Moldavië, een ingepakt verrassingsboek



Voor 2 euro kunt u een verrassingsboek kopen om te geven aan familie en vrienden b.v. tijdens de feestdagen. De boeken zijn niet nieuw meer, maar zijn met zorg uitgekozen.

De opbrengst is voor het goede doel van de ZWO. De actie start op 30 november tijdens de maaltijd van de ZWO. Daarna gaan we hiermee door, maar daar hoort u later meer over.

Werkgroep ZWO

Oproepje: Kinderen die in de adventsperiode een adventskaars (of adventskaarsen) willen aansteken.

In de adventsperiode worden er aan het begin van de kerkdienst een of meerdere adventskaarsen aangestoken. Als je het leuk vindt om dit te doen, geef je dan op! Het gaat om de volgende data: 1, 8, 15, 22 en 25 december.

(Omdat we bij het aansteken een adventslied zingen, hoeft er dit jaar geen gedichtje te worden voorgelezen.)

Jolanda Heirbaut, jolanda@heirbaut.eu

Aan tafel met ZWO

Op **zaterdag 30 november** a.s. is er weer de 'jaarlijkse' maaltijd, georganiseerd door ZWO. Met de opbrengst steunen wij het werk van Bethania in Moldavië. Diverse gemeenteleden gaan heerlijke gerechten voor ons maken. De opzet is "oud in een nieuw jasje". We zijn benieuwd. En een lekker toetje natuurlijk. De kosten zijn 10 euro pp (incl. 1 consumptie). Kinderen t/m 12 jaar 5 euro. We beginnen om 17.30 uur met een drankje en gaan om 18.00 uur aan tafel. U kunt zich tot 24 november opgeven via de intekenlijsten voor en achter in de kerk. Natuurlijk kunnen we u ophalen bij u thuis, geef dit aan bij opgave. U kunt zich ook opgeven bij Ruud Haverkamp, telefoon: 692740, e-mail: ruudhaverkamp@planet.nl.

Adventskalender 2024

Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende video.



Met het thema 'Als nieuw!' sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2024-2025: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Tijdens Advent mogen we verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus. Zo valt in het donker van deze wereld het licht van Gods koninkrijk al naar ons toe. De kalender (fysiek en online) is te bestellen via deze link: <https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender>.

In de hal van de Ontmoetingskerk liggen ook een aantal exemplaren, beschikbaar gesteld door de diaconie.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Kopij voor de nieuwsbrief vóór donderdag 18.00 uur sturen naar kerkbrief@okheerde.nl.

Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 27 november	Koffie-ochtend Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in het Jeugdpoint. Deze morgen komt ds. Marrit Bassa. Met elkaar gaan we een gedeelte uit de Bijbel lezen. Een biblioloog zou je kunnen omschrijven als 'een dialoog met de bijbel'. Je ontdekt nieuwe dingen in de oude teksten doordat je de tekst in het licht zet van je eigen ervaringen of doordat je je identificeert met een Bijbelse figuur. Zo kan een Bijbelverhaal op een nieuwe manier tot leven komen. Van harte welkom! 

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl