

Gemengde gevoelens

Conclaf

Eind vorige week zaten we in de bioscoop. Mooie film: 'Conclaf'. De paus is overleden, en vanuit de hele (R.K.) wereld komen de kardinalen bij elkaar om een nieuwe paus te kiezen. Dat gebeurt achter slot en grendel, vandaar de naam conclaf, 'cum clave': met sleutel.

De film zit goed in elkaar, er wordt sterk geacteerd, en aan het eind heb je een aardig beeld van hoe zo'n paus-verkiezing werkt. Je weet zelfs hoe ze het voor elkaar krijgen om iedere keer de goede kleur rook (zwart of wit) uit de schoorsteen te laten komen.

Hoe democratisch gaat het er op zo'n conclaf aan toe? One man, one vote, dat wel. Letterlijk 'man', want uiteraard mogen alleen mannen kiezen. En tja: wie de voorganger wordt van 1,4 miljard gelovigen wordt bepaald door zo'n honderd bejaarde mannen. Al heeft in deze film een vrouw wel een heel beslissende stem als de emoties hoog oplopen omdat er bij die verkiezing, net als overal vandaag de dag, een enorme machtsstrijd woedt tussen progressief en conservatief, exclusief en inclusief, open en gesloten.

De mooiste scène uit de film vond ik de preek (ja hoor!) die de leider van het conclaf uitspreekt vóórdat de stemming begint. Hij heeft een keurig verhaal voorbereid waar niemand zich aan storen kan, waar iedereen met gemak 'ja en amen' op kan zeggen en dat ook nog heel Bijbels verantwoord is. Maar als hij twee zinnen van zijn preek uitgesproken heeft, realiseert hij zich opeens hoe 'leeg' zijn woorden eigenlijk zijn. Hij legt zijn papieren opzij, en begint opnieuw. Uit het hoofd en uit het hart. En wat hij dan zegt is ongeveer dit:

Broeders, laat ik u vertellen dat ik in de loop van een lang leven in dienst van onze Moederkerk heb geconstateerd dat er één zonde is waar ik meer dan enig andere beducht voor ben geworden, namelijk stelligheden. Stelligheden zijn de grote vijand van eenheid. Stelligheden zijn de doodsvijand van verdraagzaamheid. Zelfs Christus was op het einde niet stellig. 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' riep Hij uit aan het kruis. Ons geloof is een levend geheel, juist omdat het hand in hand gaat met twijfel. Als er alleen stelligheden waren, en als er geen twijfel was, zou er geen mysterie zijn, en dus ook geen behoefte aan geloof. Laat ons bidden dat de Heer ons een paus zal schenken die twijfelt, en die door zijn twijfels van het katholieke geloof een levend geheel blijft maken dat de hele wereld kan inspireren. Laat Hij ons een paus gunnen die zondigt en vergiffenis vraagt, en dan verdergaat. Amen.'
De preek slaat in als een bom: bidden om een paus die twijfelt. De ene helft vindt het prachtig, de andere helft gruwet ervan.

Hoe zou het zijn als ook onze leiders ook eens wat vaker zouden twijfelen? Elkaar niet om de oren zouden slaan met hun stelligheden? De tijd zouden nemen om echt te luisteren? Naar elkaar? Naar de feiten? In plaats van meteen maar al hun meningen op Twitter te gooien?

Ja, u voelt hem wel aankomen: we hoeven niet te wachten tot zij daarmee beginnen, dat kunnen wij natuurlijk ook doen.

Gerrit Heuver



Voorganger: ds. Gerrit Heuver

TOEWIJDING MAAKT VRIJ

BEGINNEN

Welkom en mededelingen

Moment van stilte en inkeer

Zingen: Lied 321:1,2,3 - Niet als een storm, als een vloed

Bemoediging en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: die trouw blijft voor eeuwig

A: DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

V: Genade zij u en vrede

van God onze Vader, door Christus Jezus onze Heer

A: AMEN

Zingen: Vervolg lied 321:5,6,7

Ter inleiding

KYRIË EN GLORIA

Zingen: Een vloed van tranen komt tot U (Mel. Lied 437)

Scheur toch de wolken weg en kom.

Breek door de blinde muur en kom.

Doodsnacht regeert ons her en der.

De tijd is vol uw naam is ver.

Mochten wij zien dat Gij bevrijdt,

Dat Gij geen God van doden zijt.

Breek door de blinde muur en kom.

Scheur toch de wolken weg en kom.

Een vloed van tranen komt tot U.

bloed uit de aarde roept tot U.

Al uw verworpen kind'ren staan

op uit hun graf en zien U aan.

Gloria:

Met hart en ziel loof ik de Heer,
Hij heeft zijn lief-de o-ver al-len uitgestrekt
Met hart en ziel loof ik de Heer,
Hij draagtons le-ven door de tij-den!

Moment voor de kinderen

HOREN

Gebed om Gods Licht

Lezen Psalm 25:1-11 en 20-22

Zingen: Psalm 25B – Houd mij in leven, wees Gij mijn redding

Lezen: Marcus 12:38-44

Zingen: Lied 833, drie keer – Neem mij aan zoals ik ben

Woorden bij het WOORD

Zingen: Lied 894 – Wanneer ik zoek naar woorden

Kinderen komen terug, we zingen AwN III, 19 'Als je geen liefde hebt voor elkaar'

DANKEN EN DELEN

Aandacht voor de collecte: informatie over de doelen

Gebed over de gaven

Orgelspel

Dankgebed en voorbeden, na elke bede: *Adem van God, vernieuw ons bestaan* (lied 368g)

Stil gebed,

Onze Vader

GAAN

Slotlied: Lied 800:1,2,3 – Wat zou ik zonder U geweest zijn

Gezongen zegen,

Allen: Amen

Organist:	Henk van der Maten	kindernevendienst:	Tjitske Koops
Ouderling:	Sarah Smit	Media:	Hanneke Gerritsen
Diaken:	Bart Heres	Koster:	Gerard Doggen
Lector:	Peter Hendriks	BHV:	Gesien IJzerman

Collecte Zondag 17 november



1^e collecte: **Stille Hulp**

De diaconie geeft stille hulp aan mensen in financiële nood, heel dichtbij. De diaconie van de Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk voor deze hulp van uw bijdrage in de collecte of uw giften. Een bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd.

2^e collecte: **Kerk**

Aan tafel met ZWO.



Op zaterdag 30 november a.s. is er weer de 'jaarlijkse' maaltijd georganiseerd door ZWO. Met de opbrengst steunen wij het werk van Bethania in Moldavië.

Diverse gemeenteleden gaan heerlijke gerechten voor ons maken. De opzet is "oud in een nieuw jasje". We zijn benieuwd. En een lekker toetje natuurlijk. De kosten zijn 10 euro pp (incl. 1 consumptie). Kinderen t/m 12 jaar, 5 euro. We beginnen om 17.30 uur met een drankje en gaan om 18.00 uur aan tafel. U kunt zich tot 24 november opgeven via de intekenlijsten voor en achter in de kerk. Natuurlijk kunnen we u ophalen bij u thuis, geef dit aan bij opgave. U kunt zich ook opgeven bij: Ruud Haverkamp, telefoon: 692740, e-mail: ruudhaverkamp@planet.nl.

Koop een boek voor Moldavië, een ingepakt verrassingsboek



Voor 2 euro kunt u een verrassingsboek kopen om te geven aan familie en vrienden b.v. tijdens de feestdagen. De boeken zijn niet nieuw meer, maar zijn met zorg uitgekozen.

De opbrengst is voor het goede doel van de ZWO. De actie start op 30 november tijdens de maaltijd van de ZWO. Daarna gaan we hiermee door, maar daar hoort u later meer over.

Werkgroep ZWO

Engelen gevraagd!

Als alles goed gaat worden er volgende week opnames gemaakt in onze kerk voor het programma 'Petrus in het land.' Voor dat programma willen we eigenlijk al wat engelen in beeld kunnen brengen.

Kortom, de oproep van vorige week herhalen we nog maar eens: als je een engeltje hebt voor in de kerstboom in de kerkzaal, lever hem zondag in!

Je kunt de engeltjes inleveren bij de balie van de keuken. In een mand/bak worden ze misschien wat verdrukt, vandaar dat ze apart worden weggezet.



Oogstviering 10 november

Mooi was het te zien dat we, zoals Sint-Maarten, deelden met onze naasten. Het resultaat was 5 volle winkelwagens met houdbare producten en nog eens 75 Euro aan giften.

Van de supermarkt PLUS mochten we de winkelwagens lenen en we werden verrast dat zij daarbovenop ook nog eens voor 200 Euro aan producten gaan sponsoren!

Namens de Voedselbank een hartelijk dank.



Oproepje: Kinderen die in de adventsperiode een adventskaars (of adventskaarsen) willen aansteken.

In de adventsperiode worden er aan het begin van de kerkdienst een of meerdere adventskaarsen aangestoken. Als je het leuk vindt om dit te doen, geef je dan op! Het gaat om de volgende data: 1, 8, 15, 22 en 25 december.

Omdat we bij het aansteken een adventslied zingen, hoeft er dit jaar geen gedichtje te worden voorgelezen.

Jolanda Heirbaut, jolanda@heirbaut.eu



Pastor Lida Brugmans

Volgende week ben ik een paar dagen vrij. Voor omstandigheden die om pastoraat vragen kunt u overleggen met Gesien IJzerman of contact opnemen met ds Marrit Bassa.

Vriendelijke groet, Lida Brugmans.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl

Kopij voor de nieuwsbrief voor donderdag 18.00 u. sturen naar kerkbrief@okheerde.nl

Agenda:

Datum	Activiteit
Zondag 17 november	Philadelphia middagdienst 14.00 u.
Woensdag 20 november	Bijeenkomst ANBO-PCOB Heerde-Wapenveld Om 14. 30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde. Jan Huttinga verzorgt een lezing met diapresentatie. Jan was jachtopziener van de kroondomeinen van Het Loo in Apeldoorn, een begenadigd natuurfotograaf en een boeiend verteller.

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl

Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl