

## Onze gaven

Laten we het eens hebben over onze collecten.

Het woordje 'collecte' is typisch een kerkwoord. Ja, er lopen ook weleens collectanten door de straat voor goede doelen. Maar in de kerk gebruiken we het woordje eigenlijk iedere week.

Die collecte, of zoals wij het zijn gaan noemen: 'het geven van de gaven' heeft een functie.

Een belangrijke functie zelfs.

Predikant Oane Reitsma en professor Marcel Barnard schreven er het volgende over:

"De collecte is het scharniermoment tussen de preek en het avondmaal en/of de gebeden. Woord wordt daad. De gemeente geeft concreet gehoor aan de noodroep van de wereld. Het inzamelen van de diaconale en kerkelijke gaven is daarom een volwaardig onderdeel van de eredienst. In de kerk van de eerste eeuwen brachten mensen hun gaven mee naar de kerk. Geld, eten, men deelde wat men kon missen. Het werd samengebracht en vervolgens uitgedeeld aan wie het nodig had. Zo werd ook de maaltijd van de Heer gevierd met door de gemeente meegebrachte gaven. Precies om die reden zijn onze geldelijke gaven en de gaven van brood en wijn altijd met elkaar verbonden. Het zijn als het ware de eerstelingen van het veld, of de tienden: van alles wat wij ontvangen in ons leven geven we een klein deel terug aan God. Dat doen we door het met elkaar te delen. Daarom is het woord 'offer' ook een passend woord hiervoor. We geven iets op van onszelf voor een groter geheel.



Daar valt nog wel iets meer over te zeggen. In de collecte gaat het om de vreemde economie van het Koninkrijk Gods. Het geven van de gave verandert de gever: het gaat in de collecte om bekering. In de gelijkenis van het verloren muntje (Lucas 15:8-9) wordt de zondaar die zich bekeert, vergeleken met een verloren muntje. In de gelijkenis daarvoor was het nog een verloren schaap. Dat voelt niet goed, vergeleken worden met een vettig papiertje dat van hand tot portemonnee tot geldautomaat gaat. Als het om geld gaat zijn wij liever beheerders of bezitters. In de gelijkenis is die rol voor God - dit keer in de gestalte van de vrouw die zoekt.

In de economie van Gods rijk zijn wij het geld. We gaan zelf in de zak, we worden 'bekeerd' tot het werkkapitaal van het koninkrijk van God. Wijzelf, ons leven, het arbeidspotentieel van Gods rijk worden naar de tafel gebracht. Samen met het brood en de wijn voor het avondmaal. Ook die zijn 'gecollecteerd', zoals de vijf broden en twee vissen waarmee de Heer de menigte van 5000 voedt. In één van de gebeden over de gaven uit het dienstboek van onze kerk staat te lezen: *Al wat wij zijn en hebben / hebt U bedoeld om brood te zijn ten dienste van uw Rijk / en wijn ter verkwikking van onze naaste*. Daarom gaat de diaconie collecte altijd voorop: eerst de naaste, dan pas jezelf. Gods rijk heeft zo zijn eigen economische wetmatigheden."

Soms frummelen we nog wat muntgeld uit een jas- of broekzak, of komt er nog een kerkbonnetje uit onze tas. We doen het bijna argeloos. Maar ondertussen is het geven van onze gaven het geven van onszelf aan deze wereld. Dat mag dan ook de juiste aandacht krijgen. De meesten van ons zijn inmiddels gewend om dat via de Scipio-app te doen. Of we gebruiken de collectezakken bij de uitgang van de kerkzaal. In het zoeken naar een goede manier van doen wordt het moment van informatie over de collecten zelf wat 'onhandig' en valt er zomaar een stilte.

Samen met de diaconie is nagedacht over hoe zo'n belangrijk moment wat beter ingevuld kan worden. In het vervolg verschijnt eerst de informatie over de collecten op het scherm. Daarna wordt er een toelichting gegeven, door de voorganger of door iemand die wat over een specifiek project vertelt. Dan spreekt de voorganger een kort gebed over de gaven uit. Daarna klinkt muziek, zodat iedereen de tijd heeft de app te gebruiken of de bonnetjes op te zoeken in de tas. Daarna gaan we dan naar het dankgebed en het slotlied.



Dus mocht iemand iets opvallen de komende weken, dan is dit de reden. Het is geen grootse verandering. Maar het richt onze aandacht op een belangrijk moment: met het geven van onze gaven, geven we onszelf. Zo voegen we echt onze daden bij het Woord.

Ds. Marrit Bassa

**ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 10 november 10.00 u.**

**Voorganger: ds. Marrit Bassa**

**Thema: *DANKEN EN DELEN- MET SINT MAARTEN***

**Welkom & mededelingen**

**Moment van stilte**

**Zingen** Lied 218 vers 1, 2 en 3 – Dank U voor deze nieuwe morgen

**Bemoediging en groet**

v Onze hulp is in naam van de Heer

**a die hemel en aarde gemaakt heeft**

v die altijd trouw blijft

**a en niet loslaat het werk van zijn handen.**

v Genade, goedheid en vrede voor u en voor jou, van

God de Vader, van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest.

**a Amen.**

**Zingen** Lied 218 vers 4 en 5

**Inleiding**

**Gebed om ontferming**

**Glorialied** Lied 303 - Zonne en maan



WOORD

**Gebed om de opening van het Woord (of in Liedvorm)**

**Gesprek met kinderen** - liedjes rond Sint Maarten

**Kinderen aan de slag**

**Lezing** Deel uit de Vitae van Martinus

*Lezing uit een gedeelte van de Vitae (levensbeschrijving / biografie) van Martinus van Tours, geschreven door Sulpicius Severus (363 – 420/425) rond het einde van de 4e eeuw. Severus was een advocaat en schrijver. Hij deelde zijn rijkdom met de armen, in navolging van Martinus van Tours en schreef diens biografie.*

**Zingen** Lied 744 vers 1, 2, 3 en 5 – Sint Maarten, strijdbaar man

**Schriftlezing** Lukas 12 vers 32 - 40

**Verkondiging** Met een deel van het verhaal van Sint Maarten.



ANTWOORD

**Zingen** Lied 751 vers 1, 2 en 4 – De Heer verschijnt te middernacht

**Met de kinderen** 'Leer ons om te delen' van Elly en Rikkert

**Aandacht voor collecten**

**Zingen** Lied 719 vers 1, 2, 4 en 5 – Loof God voor de vruchten van boomgaard en land

Tijdens het lied worden de briefjes opgehaald

**Dankgebed en voorbeden**

*Samen met de diaken. Om en om worden briefjes voorgelezen.*

**Slotlied** 'Dank u wel'

**Zegen**

Organist: Henk van der Maten	kindernevendienst: Yvonne van der Wal
Ouderling: Alfred van Olst	Media: Erik Mateman
Diaken: Bart Heres	Koster: Paul Dijkink
Lector: Fredie van Holst	BHV: Berthold Koops

**Collecte Zondag 10 november**

1<sup>e</sup> collecte: **Dorcas**



Dorcas gelooft in gerechtigheid en is overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. Bij Dorcas zien ze een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. Ze weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden zij hulp als de nood aan de man is. En redden ze levens wanneer die worden bedreigd.



2e collecte: Leger des Heils **Helpt u mee om eenzame mensen een plek te geven?**

**OOGSTVIERING 2024**

### **ONTMOETINGSKERK HEERDE.**

Op woensdag 6 november was het Dankdag voor gewas en arbeid dit vieren we op zondag 10 november: dan zal onze jaarlijkse Oogstviering zijn.

We gaan weer voor artikelen voor de Voedselbank die lang houdbaar zijn en zelden in de pakketten zitten. Als u mee wilt doen kiest u één of meerdere producten.

TANDPASTA/BORSTEL, KOFFIE, RIJST, HAGELSLAG, PINDAKAAS, PASTA'S, ZEEP/SHAMPO, ALLE SOORTEN SAUZEN, ALLES IN BLIK EN POTTEN, WASMIDDEL.

**Op zondag 10 november kunnen de artikelen worden ingeleverd in de kerk.**

Meer informatie over deze actie kunt u lezen in het Ontmoetingsblad van november.

Als u niet in de gelegenheid bent naar de kerkdienst te komen maar toch graag artikelen wilt geven hebben we meerdere opties om de spullen te brengen of op te laten halen.

Zondag 10 november **na** de kerkdienst.

Maandagmorgen 11 november tussen 10:00-11:00 kunt u artikelen naar de kerk brengen.

Als u niet in de gelegenheid bent om artikelen naar de kerk te brengen kunt u één van ons bellen dan halen we het graag bij u op. Ook mag u de artikelen bij ons thuis afgeven (Bonenburgerlaan 40a of Braamkamp 18) Wij hopen weer op een goede actie.

Bij voorbaat dank en een hartelijke groet van de Diaconie!

Peter en Elly Hendriks tel: 0648620636 en Lidie Dijkink tel: 06-46670075

### **Aan tafel met ZWO.**

Op zaterdag 30 november a.s. is er weer de 'jaarlijkse' maaltijd georganiseerd door ZWO. Met de opbrengst steunen wij het werk van Bethania in Moldavië.



Diverse gemeenteleden gaan heerlijke gerechten voor ons maken. De opzet is "oud in een nieuw jasje". We zijn benieuwd. En een lekker toetje natuurlijk. De kosten zijn 10 euro pp (incl. 1 consumptie). Kinderen t/m 12 jaar, 5 euro. We beginnen om 17.30 uur met een drankje en gaan om 18.00 uur aan tafel. U kunt zich tot 24 november opgeven via de intekenlijsten voor en achter in de kerk. Natuurlijk kunnen we u ophalen bij u thuis, geef dit aan bij opgave. U kunt zich ook opgeven bij: Ruud Haverkamp, telefoon: 692740, e-mail: ruudhaverkamp@planet.nl.

### **Engelen gevraagd!**

Als alles goed gaat, worden er volgende week maandag (18 november) opnames gemaakt in onze kerk voor het TV-programma 'Petrus in het land'!! Voor dat programma willen we eigenlijk al de kerstboom en wat engelen in beeld brengen, omdat het programma vlak voor kerst wordt uitgezonden.

Kortom, de oproep van vorige week herhalen we nog maar eens: **als u/je een engeltje hebt, maakt of wilt kopen voor in de kerstboom in de kerkzaal, lever hem dan zondag in!** Je kunt de engeltjes inleveren bij de koffiebalie van de keuken. In een mand/bak worden ze misschien wat verdrukt, vandaar dat ze apart worden weggezet.



### **Kliederkerk**

Op Dankdag hielden we voor het een Kliederkerk, samen met de Kruiskerk.

Ook vanuit de Johanneskerk was een aantal kinderen aanwezig. We gingen op ontdekkingsstocht in de woestijn. In de woestijn leerden we wat manna was, door zoveel mogelijk popcorn naar de overkant te brengen. We hebben geprobeerd de kwartels (ballonnen) in de lucht te houden. Ook maakten we mooie wolkenluchten en ontdekten we of we wel genoeg eten op ons bord hadden. We kregen uitzicht op het beloofde land en we konden even tot rust komen in de tent. Na al onze ontdekkingen gingen we vieren in de kerkzaal. Tijdens het vieren kwam het Bijbelverhaal voorbij waarin God manna geeft aan de mensen.

God zorgt voor genoeg. Zo kunnen wij ook Dankdag vieren. Na het vieren deelden we nog iets lekkers en was het tijd om naar huis te gaan. Kortom, een geslaagde Kliederkerk!

## Christelijk zionisme en antisemitisme



*Avond met Zin & Kleur: gewijzigde datum.*

De juiste datum voor de eerstvolgende avond is **donderdag 21 november**.

Janneke Stegeman is docent aan de Vrije Universiteit. Ze is Theoloog des Vaderlands geweest en maakt nu deel uit van het Filosofisch elftal van Trouw. Ze heeft anderhalf jaar in Jeruzalem gewoond.

Ze is voorzitter van Kairos/Sabeel Nederland, een organisatie die zich inzet voor rechtvaardige vrede voor Palestijnen en Israëliërs.

Stegeman hoopt ons duidelijk te maken dat wij geen buitenstaanders zijn ten opzichte van Israël en Palestina. De wortels van het conflict liggen in Europa. De wens van de Joden een eigen staat te hebben, is voortgekomen uit het antisemitisme in Europa en uit het Europees nationalisme. Dit werd versterkt door een stroming in de kerk die ervan overtuigd is dat de wederkomst van Christus voorafgegaan zal worden door de terugkeer van de Joden naar het heilige land, als vervulling van Bijbelse teksten. Meewerken aan die terugkeer zou de wederkomst bespoedigen.

Deze Avond met zin en kleur wordt **donderdag 21 november** gehouden in de Grote Kerk in Epe, Beekstraat 1A. We starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur.

Om de avonden ook volgende jaren te kunnen organiseren, wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd. Als u € 5 of € 10 per persoon geeft, kunnen we daarmee de kosten van de Avonden met zin en kleur blijven bekostigen.

**Kopij voor de nieuwsbrief voor donderdag 18.00 u. sturen naar [kerkbrief@okheerde.nl](mailto:kerkbrief@okheerde.nl)**

## Agenda:

Datum	
Woensdag 13 november	<b>Koffie ochtend. Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de Ontmoetingsruimte. We hopen weer veel gasten te mogen ontmoeten. Deze ochtend zal Ben van Damme de foto's laten zien van het uitje naar Pantropica (de orchideeënhoeve)</b>
Donderdag 14 november	<b>Kring 'Grenzeloos God' inloop 19.15 u. Beginnen om 19.30 u.</b>

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: [predikant@okheerde.nl](mailto:predikant@okheerde.nl)

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans: bel dan naar: 06-12639287 of email: [pastor@okheerde.nl](mailto:pastor@okheerde.nl)

Redactie: Sarah Smit, scriba, [scriba1@okheerde.nl](mailto:scriba1@okheerde.nl), Fredie van Holst-Frölich, [fredievanholst@live.nl](mailto:fredievanholst@live.nl)