



Vanaf 3 november beginnen de vieringen om 10.00 uur!

Gemengde gevoelens

Susanna

Vorige week brachten we een bezoekje aan de mooie stad Gouda. Al wandelend door oude steegjes kwamen we bij de ingang van het Gouds Museum waar een tentoonstelling was over Susanna. Haar verhaal staat zowel in de *Bijbel* (apocriefe aanvulling op Daniël) als in '*Duizend en één nacht*'. Heel kort: een mooie jonge vrouw neemt een bad en wordt daarbij bespied door twee bobo's die seks met haar willen. 'Als je weigert, klagen we je aan wegens overspel' dreigen de heren. Susanna geeft niet toe, komt dus voor het gerecht en wordt maar ternauwernood gered door Daniël.

Door de eeuwen heen hebben kunstenaars de aanrandingsscene geschilderd, getekend, beeldhouwd. Het Gouds Museum heeft een uitgebreide collectie werken mogen lenen. De tentoonstelling heet '*Susanna - Van middeleeuwen tot MeToo*'. Waarom deze wat modieuze naam? Omdat het museum prachtig laat zien hoeveel kanten je met dit verhaal op kunt. Voor een deel hebben schilders er een fijne aanleiding in gezien om een spannende naaktsce`ne te schilderen. Aan borsten en billen geen gebrek. Soms zo expliciet, dat je het gevoel krijgt dat Susanna opnieuw misbruikt wordt. Op het randje van 'het is ook haar eigen schuld' ('wie neemt er nou een bad in de tuin; wie loopt nou met zo'n kort rokje over straat').

Maar het kan ook anders. Zelfde verhaal, compleet andere betekenisgeving.

In Italië kwam Artemisia Gentileschi tot bloei, de beroemdste vrouwelijke kunstenaar uit de 17de eeuw. Ze schilderde Susanna meerdere keren.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Susanna_and_the_Elders.jpg

Afschuwelijk: toen zij 17 jaar was, is ze verkracht door haar leermeester. De kans is wel heel groot dat deze ervaring doorgewerkt heeft in hoe zij dit verhaal verbeeldt. 'Me Too' ten voeten uit!

Gentileschi schildert een vrouw die probeert zich te verweren tegen haar belagers. Anders dan in de meeste kunstwerken raken Gentileschi's aanraders Susanna niet aan. Haar lichamelijke integriteit blijft intact.

Het mooist vond ik bijgaande tekening van Rembrandt, een tijdgenoot van de Gentileschi. Hij verlekkert zich niet aan het verhaal maar probeert in te voelen wat dit voor deze vrouw betekend moet hebben. Hij tekent Susanna echt als prooi, weinig sexy. Ten opzichte van het vel tekenpapier is Susanna maar heel klein en nietig. En Rembrandt benadrukt de vuigheid van de beide mannen doordat ze expres op haar kleren gaan staan: Susanna moet blijven of naakt wegrennen.



De tentoonstelling in Gouda roept met recht gemengde gevoelens op. Kunst kan kennelijk onthullen maar ook verhullen.

Gerrit Heuver

Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief? Stuur dat dan naar fredievanholst@live.nl of naar scriba1@okheerde.nl. Het adres nieuwsbrief@okheerde.nl is alleen het verzendadres van de nieuwsbrief en het is niet de bedoeling dat daar kopij naartoe gestuurd wordt!

ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 3 november **10.00 uur**

Voorganger: ds. R. den Hertog, Zwolle

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Intochtslied 283

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen: Psalm 84 : 1, 2

Kyriegebed

Gloria: Lied 305

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Gebed voor de zondag

De kinderen gaan naar de nevendienst

Profetenlezing (lector): Job 19: 23 - 27a

Zingen: Lied 119: 1, 2 – Welzalig wie de rechte wegen gaan

Evangelielezing (lector): Marcus 12: 18 - 27

Zingen: Lied 339a - U komt de lof toe, U het gezang

Verkondiging

Zingen: Lied 769: 1, 3, 5, 6 - Eens, als de bazuinen klinken

Kinderen komen terug uit de KND en we kijken naar: <https://www.youtube.com/watch?v=pRnblLlChLw>

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader.....

Aandacht voor de collecte

Zingen: Lied 103c - Loof de Koning, heel mijn wezen

Zending en zegen

Orgelspel

Organist: Henk van der Maten

Ouderling: Mart Meeske

Diaken: Peter Hendriks

Lector: Arend Strikwerda

Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut

Media: Bart Heres

Koster: Chris Burger

BHV: Klaas Bel

Collecte Zondag 3 november

1^e collecte: **Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek**



Kinderen leren bijbellezen in hun eigen taal. In de afgelegen dorpen in Noord-Ghana zijn veel volwassenen nog analfabeet. Tegenwoordig gaan de meeste kinderen in Ghana naar school. Maar in het dunbevolkte noorden is het vaak ver lopen naar een school en is de kwaliteit van het onderwijs een stuk minder. De klassen zijn groot en het onderwijs Engelstalig, terwijl kinderen thuis soms alleen een lokale taal spreken. Daarom leren veel kinderen alsnog niet goed lezen en schrijven. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal.

2^e collecte: **Kerk**

Kliederkerk

Woensdag 6 november is het Dankdag.

Daarom organiseren we samen met de Kruiskerk een Kliederkerk voor de kinderen en hun (groot)ouders. Kliederkerk heeft als motto: ontdekken – vieren – delen. We gaan eerst met verschillende activiteiten ontdekken wat we weten over het thema. Daarna brengen we dat samen in een korte viering.

Tenslotte is het tijd om te delen: we drinken en eten er iets lekkers bij. Kortom: doe je mee? We beginnen om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk.

(Als je nieuwsgierig bent en graag mee wilt helpen – meld je dan even: predikant@okheerde.nl).

HERFST-AUTORIT

De kleuren van de bossen veranderen en overal komen paddenstoelen uit de grond. Het is

een prachtig wandelseizoen maar niet iedereen is meer echt goed ter been. Daarom organiseren we op woensdag **6 november** een herfst-autorit. Het is ook mooi om door de bossen te rijden en te genieten van de natuur. We willen om 09.30 uur vertrekken vanuit de kerk. Onderweg ergens koffiedrinken met wat lekkers erbij. Om 12.00 uur zijn we dan weer terug bij de kerk. Indien het voor u moeilijk is om naar de kerk te komen, willen we u thuis komen ophalen. In de hal van de kerk zal een lijst komen te liggen waar u zich kunt aanmelden. Mogelijk zijn er ook personen die als chauffeur willen meegaan.

U kunt zich ook opgeven bij Sonja Niessen, tel. 06-30767729 of

Fredie van Holst-Frölich tel. 06-39023704 / mail: fredievanholst@live.nl.

OOGSTVIERING 2024 ONTMOETINGSKERK HEERDE – inzameling Voedselbank

Op woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Dit vieren we op zondag 10 november, onze jaarlijkse Oogstviering. We zamelen in deze dienst producten in voor de voedselbank. We gaan weer voor artikelen die lang houdbaar zijn en zelden in de pakketten zitten.

Als u mee wilt doen kiest u één of meerdere producten.

TANDPASTA/BORSTEL, KOFFIE, RIJST, HAGELSLAG, PINDAKAAS, PASTA'S, ZEEP/SHAMPO, ALLE SOORTEN SAUZEN, ALLES IN BLIK EN POTTEN, WASMIDDEL.

Op zondag 10 november kunnen de artikelen worden ingeleverd in de kerk.

Meer informatie over deze actie kunt u lezen in het mededelingenblad van november dat eind oktober is uitgekomen.

Als u niet in de gelegenheid bent naar de kerkdienst te komen maar toch graag artikelen wilt geven, hebben we meerdere opties om de spullen te brengen of op te laten halen.

Zondag 10 november *na* de kerkdienst en op maandagmorgen 11 november tussen 10.00 – 11.00 uur kunt u artikelen naar de kerk brengen. Als u niet in de gelegenheid bent om artikelen naar de kerk te brengen kunt u één van ons bellen, dan halen we deze graag bij u op.

Ook mag u de artikelen bij ons thuis afgeven (Bonenburgerlaan 40a of Braamkamp 18).

Wij hopen weer op een goede actie. Bij voorbaat dank en een hartelijke groet van de Diaconie.

Peter en Elly Hendriks tel. 06-48620636 en Lidie Dijkink tel. 06-46670075

Aan tafel met ZWO



Op zaterdag 30 november a.s. is er weer de 'jaarlijkse' maaltijd georganiseerd door ZWO. Met de opbrengst steunen wij het werk van Bethania in Moldavië.

Diverse gemeenteleden gaan heerlijke gerechten voor ons maken. De opzet is "oud in een nieuw jasje". We zijn benieuwd. En een lekker toetje natuurlijk. De kosten zijn 10 euro pp (incl. 1 consumptie). Kinderen t/m 12 jaar, 5 euro. We beginnen om 17.30 uur met een drankje en gaan om 18.00 uur aan tafel. U kunt zich tot 24 november opgeven via de intekenlijsten voor en achter in de kerk. Natuurlijk kunnen we u ophalen bij u thuis, geef dit aan bij opgave. U kunt zich ook opgeven bij: Ruud Haverkamp, telefoon: 692740, e-mail: ruudhaverkamp@planet.nl.

Hulp gevraagd bij het vinden van werk

Het Oekraïense echtpaar Demchyshyn is inmiddels een bekend gezicht in onze gemeente. Hoewel het best wennen is als je zomaar uit een ander land in een nieuwe kerk terecht komt, voelen ze zich inmiddels ook thuis bij ons. Na 2 jaarcontracten is Alexander op zoek naar ander werk. Lucrato (uitzendbureau en werkleerbedrijf van de gemeente) probeert te helpen, maar tot nog toe zonder resultaat. Misschien heeft iemand van onze kerk contacten om hem aan nieuw werk te helpen? Hij zou graag zo snel mogelijk weer aan de slag gaan!

Karina heeft ook al diverse baantjes gehad. Toch zou ook zij haar werk willen uitbreiden. Mocht iemand een plekje hebben voor een schoonmaker/hulp in de huishouding, dan hoort ze dat graag!



Beiden doen hun best steeds beter Nederlands te leren, maar soms is het nog wel een beperking. Dat maakt het zoeken naar werk niet altijd makkelijk, daarom hebben ze gevraagd om deze oproep hier te doen. Informatie en contact: Marrit Bassa, predikant@okheerde.nl.

Engelen voor de kerstboom gezocht!

We kennen natuurlijk allemaal de engelen van het Kerstverhaal. Iedereen heeft wel een beeld van hoe engelen eruitzien. Misschien heb je ze thuis zelf ook wel. Engelen van steen, van hout, van veren, van glas of van vilt. We maken er ons eigen beeld van: soms zien we engelen als prachtig zwevende wezens, maar soms ook als krachtige boodschappers van hoop. En, engelen horen eigenlijk thuis in elke kerstboom. Dit jaar willen we de kerstboom in de kerk ook vullen met engelen. We doen daarom een oproep een engeltje mee te nemen voor in de kerstboom. Het mogen er meerdere zijn en het maakt niet uit hoe ze eruitzien. Samen met ons engelengezang wordt het vast een prachtig geheel!



Als je een engel meeneemt, lever hem dan even in bij de koffiebalie. Dan worden alle engeltjes voorzichtig in een kast gezet, totdat ze in de boom mogen. Natuurlijk krijgt iedereen zijn of haar engel weer terug na de kerstperiode. De boom in de kerk wordt in het weekend voor 1 december klaargezet. Daarom: **Neem een engel mee naar de kerk! Let op: Er moet een lusje aanzitten om op te hangen.** Inleveren kan tot en met **28 november**.

Kunstwerk boven de deur

Tijdens de startzondag is er hard gewerkt aan een kunstwerk voor boven de deuren van de kerkzaal. In gouden letters staat er 'Alles wordt nieuw' met allerlei gekleurde stukjes papier als prachtig mozaïek er omheen. Maar... na de startzondag was het kunstwerk nog niet helemaal af. Komende zondag kan iedereen tijdens de koffie meedoen om het kunstwerk af te maken. Het materiaal ligt in de grote zaal. Loop gerust even langs, plak een paar papiertjes op het mozaïek en we zijn weer een stukje verder. Vele handen maken een prachtig geheel! Doe je mee?



Herinneringen in het Licht – Uitvoering To You in de Ontmoetingskerk

Interkerkelijk koor To You (met diverse leden van de Ontmoetingskerk) verzorgt dit jaar weer een concert in de periode tussen het rooms-katholieke Allerzielen en de protestantse Eeuwigheidszondag. In deze periode wordt op allerlei manieren aandacht besteed aan het gedenken van "mensen van voorbij". Het concert heeft de naam "Herinneringen in het Licht". "Herinneringen" roept direct associaties op met begrippen als: voorbije geliefden, troost, weemoed, dankbaarheid. We kijken niet alleen achterom. Ook mag **het Licht** door de liederen heen schijnen. Naast To You werken ook mee: Erica Vogel, solozang en dwarsfluit, Johan Smit, orgel en Harrie Stijf, vleugel. De algehele leiding is in handen van Tromp van Goor, dirigent van To You. Het concert wordt a.s. **dinsdagavond 5 november** gehouden in de Ontmoetingskerk. Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij (collecte bij de uitgang, QR-code ook mogelijk). Voor meer informatie: www.toyouepe.nl en artikel in het Ontmoetingsblad.

Agenda

Datum	Activiteit
Zondag 3 november 	A.s. zondag liggen in de hal, bij de ingang de Amnestybrieven voor abonnees weer klaar, op buurten ingedeeld. BVD! Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen ook losse brieven die u mee kunt nemen om thuis te ondertekenen, te frankeren en op te sturen.
Woensdag 6 november	Bezinnen onder bomen We vertrekken om 13.30 uur. bij de uitspanning/ kiosk de Schaapskooi aan de Elburgerweg. Pastor Lida Brugmans en Thea Achterhof

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Kopij nieuwsbrief: Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl of Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl.