

Leg je mantel af

Soms zou je weleens willen dat iemand zijn mantel aflegt. Dan zie je dat iemand van alles met zich meedraagt. Zo iemand gaat bijna gebukt onder wat er allemaal op zijn of haar hart ligt. Vaak helpt het om zo iemand aan te spreken. 'Vertel me eens. Wat houdt je bezig?' En je hoopt dat iemand z'n verhaal doet. Al was het maar om voor even opluchting te vinden. Maar soms lukt dat niet. Dan geeft iemand niet thuis. Dan wil iemand er even niet over praten. Dat mag natuurlijk. Maar daardoor blijf je zelf soms met een wat bezwaard gemoed achter. Je wilde de ander zo graag helpen. Tegelijkertijd, je weet niet altijd wat er bij die ander speelt. Je weet niet altijd wat er in het hoofd omgaat. Sommige levensfases lenen zich overigens ook niet voor grootse, emotionele verhalen. De meeste tieners hebben niet altijd heel veel zin om over hun gevoel te praten. Maar dat wil niet zeggen dat ze hun verhaal nergens kwijt kunnen. Daarover schreef Roeland Smith een gedicht. Het werd een versie van Psalm 11. Al bladerend door nieuwe psalmen kwam ik het tegen.

Als je wilt dat de ander zijn zware mantel aflegt, dan heeft diegene dat misschien allang gedaan. Het zou zomaar kunnen.

*Vandaag kijk ik alleen nog maar omhoog
Vandaag zoek ik de hemel
Er is genoeg van mij gevraagd
Ik ben met alles even klaar
Het gedenk en het gedoe
Vandaag ben ik te moe*

*Vandaag wil ik de stilte om me heen
Vandaag hoef ik niet verder
Even niet meer opgejaagd
Geen geren en geen gehaast
Ik loop mezelf te vaak voorbij
Vandaag ben ik van mij*

*En als jij me niet bereiken kunt:
Maak je maar geen zorgen
En als jij me niet meer vinden kunt:
Ik houd mij niet verborgen
Voor degene die mij ziet zoals ik ben,
En die elke vezel kent.
Vandaag ben ik thuis bij Ik Ben.*

*Vandaag zet ik mijn zorgen aan de kant
Vandaag kijk ik niet verder
Voor even zet ik alles stop
Ik kijk niet om, ik kijk niet op
Los van alles wat nog moet
Vandaag is alles goed.*

*En als jij me niet bereiken kunt:
Maak je maar geen zorgen
En als jij me niet meer vinden kunt:
Ik houd mij niet verborgen
Voor degene die mij ziet zoals ik ben,
En die elke vezel kent.
Vandaag ben ik thuis bij Ik Ben.*

Tekst: Roeland Smith Uit: Psalmen Anders

Ds. Marrit Bassa

ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 27 oktober 09.30 uur

Voorganger: ds. Marrit Bassa

Viering van de Maaltijd van de Heer

'ZIEN MET JE OGEN DICHT'

AANVANG en GEBED

Welkom

Stilte

Zingen **Lied 214 vers 1, 2 en 5** – Het licht dat weer opnieuw begon

Bemoediging en groet

v Onze hulp is in de naam van de Heer

a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT EN DRAAGT MET ZIJN LIEFDE

De blin-de ziet zijn o - gen uit.
De spra-ke - lo - ze zingt nu luid
zijn lied, waar-op een ie - ders voet
wel dan - sen moet.

v Hij blijft trouw tot in eeuwigheid

a EN LAAT NOOIT LOS WAT ZIJN HAND BEGON

v Genade en vrede van God Onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer

a ZIJN GEEST WOONT IN ONS EN OM ONS HEEN. AMEN.

Zingen

Lied 214 vers 6, 7 en 8

Kyrie & Gloria

Lied 299e

WOORD

Gebed van de zondag

Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing **Jesaja 59 vers 9 - 19**

Zingen **Lied 825 vers 1, 4 en 8** – De wereld is van Hem vervuld

Lezing **Marcus 10 vers 46 - 52**

Zingen **Lied 834** – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Overweging

ANTWOORD

Zingen 'De blinde ziet zijn ogen uit'

2 Het lover zingt, houdt open hof.

4. Hij komt! Zijn weg door de woestijn

De aarde tintelt van Gods lof.

gaat over rozen. Dit festijn slaat bronnen in

De vrede wordt voluit gevierd door mens en
dier.

het dorre zand van hogerhand.

3 Dan is de nacht ons als de dag
want God woont bij ons. Zijn gezag
bestraalt ons met het volle licht van zijn
gezicht.

5 Dit is de dag dat wordt onthuld
hoe vrede heel de aarde vult.
Een regen van barmhartigheid bevoeit de tijd.

Tekst: Sytze de Vries, m John Bacchus Dykes (1823-1876) 'ALMSGIVING'

Het Liefste Lied van Overzee 1-13

Kinderen komen terug

Lied **Lied 344 (kinderlied & klein credo)**

Aandacht voor collecten

MAALTIJD VAN DE HEER

Voorbeden

Nodiging en vredegroet

- v De vrede van de Heer is altijd met u
a En met uw geest
v Geef elkaar een teken van vrede.
(...we geven elkaar een teken van vrede...)

Tafelgebed

- v De Heer zal bij u zijn en Hij zal u bewaren. Heft uw hart omhoog.
a Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v Laten we de Heer onze God danken.
a Het is waardig en goed Hem te danken.

v (...gebed...) Daarom zingen wij samen :

a Lied 405 vers 1 en 3 – Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
(...gebed en instellingswoorden)

v Zo verkondigen wij het Evangelie:

a Lied 407 a – Acclamatie bij de instellingswoorden
(... vervolg gebed)

a Onze Vader ...

Delen van brood en wijn

Tafellied **'Ik zal er zijn voor jou' (Geroepen om te zingen 199)**



Dankgebed

Slotlied **Lied 967 vers 1, 2, 5 en 7** – Zonne der gerechtigheid
Zegen

Organist: Jan Koelewijn
Ouderling: Gerard Doggen
Diaken: Bart Heres
Lector: Joop Wiederhold

Kindernevendienst: Karen Dalhuisen
Media: Ben van Damme
Koster: Chris Burger
BHV: Els Hoogink

Collecte Zondag 27 oktober

1^e collecte: **New Life School Cambodja**



New Life School biedt fundamenteel basisonderwijs voor kinderen in nood. 80% van onze studenten komt uit gezinnen met lage inkomens, loopt risico of is wees. Ondanks hun omstandigheden geloven we dat al onze studenten een enorm door God gegeven potentieel hebben, en we zijn gepassioneerd over het onderwijzen van deze kinderen die op een dag het koninkrijk Cambodja zullen leiden.

2^e collecte: **Diaconie**

Huwelijksjubileum

Dhr. Dirk Lokhorst en mevr Anna Lokhorst-Bokkers hopen 1 november hun 50-jarig huwelijk te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

De nieuwsbrief Online

De nieuwsbrief van de Ontmoetingskerk te Heerde staat elke week op deze website. De kerkenraad heeft besloten i.v.m. de privacywetgeving dat de rubrieken Bloemen, Uit de gemeente, Overleden en Uit de pastorie niet meer op deze website zullen staan.

De herfst is begonnen

De kleuren van de bossen veranderen en overal komen paddenstoelen uit de grond. Het is een prachtig wandelseizoen maar niet iedereen is meer echt goed ter been. Daarom organiseren we op **6 november** een **herfst-autorit**. Het is ook mooi om door de bossen te rijden en te genieten van de natuur. We willen om 09.30 uur vertrekken vanuit de kerk. Onderweg ergens koffie te drinken met wat lekkers erbij. Om 12.00 uur zijn we dan weer terug bij de kerk. Indien het voor u moeilijk is om naar de kerk te komen, willen we u thuis komen ophalen. In de hal van de kerk zal een lijst komen te liggen waar u zich kunt aanmelden. Mogelijk zijn er ook personen die als chauffeur willen meegaan.

U kunt zich ook opgeven bij Sonja Niessen, tel. 06-30767729 of Fredie van Holst-Frölich tel. 06-39023704 / mail: fredievanholst@live.nl.

Bezinnen onder bomen

De wandeling die voor 29 oktober stond gepland is verplaatst naar **woensdag 6 november. We vertrekken om 13.30 uur**. Omdat de route nog wordt uitgezet leest u in de volgende brief waar de wandeling start. Leuk als je deze datum vrij houdt en meegaat. Pastor Lida Brugmans en Thea Achterhof



Maaltijdbuffet ZWO



Op 30 november a.s. hebben we het jaarlijkse maaltijdbuffet van ZWO voor ons actieland Moldavië. Wij nodigen jullie uit om een gerecht klaar te maken voor het buffet. Aangezien het jaarthema is Als Nieuw, leek het ons leuk om met oude ingrediënten een maaltijd in een nieuw jasje te maken. (Bv. i.p.v. stampot zuurkool een zuurkool goulash.) Het gaat om een portie voor 6 personen.



Wie deze uitdaging aanneemt kan zich opgeven bij Thea Achterhof tel 06-36210098, e-mail thea2048@gmail.com.

Iedereen kan natuurlijk komen eten, opgave volgt.

Agenda

| Datum | Activiteit |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woensdag 30 oktober | Koffie-ochtend Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de Ontmoetingsruimte. We hopen weer veel gasten te mogen ontmoeten. Deze ochtend zal dhr. Wim van der Vijgh piano komen spelen. Het thema is: De Nacht . Van harte welkom! |
| Vrijdag 1 november | Eetcafé U bent weer van harte welkom bij het eetcafé. We starten 11.30 uur met een drankje en om 12.00 uur schuiven we aan de gedekte tafels aan en laten ons verrassen door het menu. Wanneer u als vaste gast niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden? Nieuwe gasten zijn altijd welkom. Evelien Jacobs, tel. 06-48816550 |

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl