

Een goed verhaal

Laatst las ik een verhaal. Iemand zei daarin: 'Om de beste te zijn, moet je hard zijn. Dat hoort er nu eenmaal bij.' Of in een interview: 'Ja, soms kan ik erg direct en kritisch zijn. En nee, dat is niet altijd leuk. Maar daar wordt het wel beter van.'

Het zijn uitspraken die passen bij het idee dat je hard moet zijn om aan de top te komen. Maar ook dat het aan diezelfde top nooit echt leuk is. Er wordt gehakt, dus er vallen spaanders. Zoiets. Het is het verhaal wat we als samenleving elkaar hebben aangeleerd. Als je de beste wilt zijn, dan moet je kunnen incasseren.

Ik vind dat een raar verhaal.

In de afgelopen tijd hebben we door alle gevallen van grensoverschrijdend gedrag toch ook iets anders geleerd. Namelijk dat wanneer het zo 'hard' is aan de top, dat er mensen aan onderdoor gaan. Dat mensen snel vertrekken uit een bedrijf of een bepaald project. Dat mensen die prima zijn in hun vak maar niet zo goed 'tegen een stootje kunnen' niet verder komen in hun carrière. Het is een verhaal waar ik ook vragen bij heb.

Want wanneer iemand zegt: ja, op dit niveau, daar gaat het er hard aan toe – dan bedoelt diegene vaak dat er sprake is van veel jaloezie en angst. Dan spelen machtsverhoudingen een rol. De 'hogeren' wordt zo geleerd neer te kijken op de 'lageren'. En wanneer iemand zegt: ik ben gewoon direct – dan denk ik dat iemand niet op een gewone manier kan communiceren. Als je het nodig hebt om te schreeuwen naar de mensen die voor je werken, wat ben je dan voor leider?

Laatst hoorde ik een verhaal uit de klas. Een van de kinderen die ergens goed in was werd gevraagd om een klasgenootje te helpen dat juist niet zo goed was in dat vak. En iedereen vond dat volstrekt normaal. Ze kregen samen de tijd om rustig aan de slag te gaan.

Een mooi verhaal, vond ik.

Want ik weet nog dat wij moesten nablijven om ons werk af te maken. Alleen, in een groot lokaal. Dat maakt onzeker. Zeker als je de laatste bent die buiten mag komen spelen. Zo wordt het idee gecreëerd dat je jezelf maar moet zien te redden als je niet goed genoeg bent. Je wordt er bang van. En als je wel goed bent krijg je alle lof, maar word je nooit geleerd hoe je dat talent met anderen kunt delen. Als je al een klasgenootje wilde helpen, kreeg je straf. Tenminste, ik wel.

Verhalen waarin we elkaar angst aanjagen mogen plaatsmaken voor verhalen waarin we elkaar helpen. Waarin we leren om naar elkaar te luisteren en aandacht te hebben. Aandacht om te leren en aandacht om te delen. Het heeft alles te maken met niet (be)oordelen van de ander. Dat is soms een lastig verhaal. De Bijbel staat er vol van. Maar het is wel een verhaal dat de moeite waard is om te blijven vertellen.

Ds. Marrit Bassa

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl

**ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 13 oktober 09.30 uur
Vierde van de herfst.**

Voorganger: ds. Paulineke Eigenhuis

'LICHT LEVEN'

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst
Stilte

Votum en groet

Vg: Onze hulp: de naam van de EEUWIGE

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Vg: Gij zijt de almachtige koning

A: HEMEL EN AARDE LIGGEN IN UW HAND

Groet: Genade zij u en vrede van God onze vader, en van Christus Jezus de Heer.

A: AMEN.

Intochtslied: 119: 16, 17 - Stort over mij uw goedertierenheid

Kyriegebed

Glorialied : 287: 1, 2, 5 - Rond het licht dat leven doet

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen naar nevendienst nemen het licht mee

Kinderlied: God kent jou vanaf het begin (Wat kost niets en geeft je toch een rijk gevoel.)

<https://youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc&si=E0dCIcwZzU5t0poL>

Schriftlezing: Deuteronomium 15: 1 - 11

Zingen: Psalm 146: 3, 4

Lezen: Marcus 10: 17 - 31

Zingen: Lied 843 - Wat te kiezen

Verkondiging

Lied 912: Neem mijn leven

Onder naspel kinderen terug..

Gebeden, stil gebed en "Onze Vader "

Collecte

Zingen: Lied 905: 1, 3, 4 - Wie zich door God alleen laat leiden.

Zending: Met de tien woorden

Driemaal gezongen Amen

Organist: Henk van der Maten

Ouderling: Hotze Talsma

Diaken: Elly Hendriks

Lector: Murielle Stijf

Kindernevendienst: Tjitske Koops

Media: Erik Mateman

Koster: Gijsbert Pap

BHV: Adry Bregman

Collecte Zondag 13 oktober

1^e collecte: **Stichting Leergeld**



Stichting Leergeld Noord Veluwe is aangesloten bij Leergeld Nederland, een landelijke organisatie van lokale stichtingen. Leergeld verleent plaatselijk steun aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van een laag inkomen van ouders of verzorgers onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.

2^e collecte: **Roemenië, hulp voor vrouwen uit de sekshandel.**



Vorige week heeft de kleinzoon van Peter en Elly Hendriks met zijn vrouw een toelichting gegeven op hun werk in Roemenië. De seks en mensenhandel is een groot probleem in Roemenië. Het is de grootste handel in de wereld na de drugshandel. Roemenië is een land waarin veel vrouwen en kinderen worden gekocht en verkocht door andere landen. Er is een organisatie in de omgeving in Brasov, die tegen de sekshandel vecht door vrouwen en kinderen te helpen die uit de handel komen.

Kerk in Actie start noodhulpactie voor Libanon



Het conflict tussen Israël en Hezbollah escaleert steeds verder. Libanezen slaan massaal op de vlucht. Dit terwijl de situatie voor de bevolking in Libanon al dramatisch was. Via het programma noodhulp voorziet Kerk in Actie ontheemden in Libanon van eten en drinken, psychosociale steun en geld voor een tijdelijk onderkomen. Het College van Diakenen heeft hiervoor een bedrag van € 1.000 overgemaakt. Helpt u ook mee!

[Help Libanon! | Donatie \(protestantsekerk.nl\)](http://protestantsekerk.nl)

Recht van opstal parkeerplaatsen

Zoals wij u eerder informeerden, zijn wij als Kerk in gesprek met de Gemeente Heerde om Recht van Opstal te verlenen voor openbaar gebruik van onze parkeerplaats. In ruil hiervoor investeert de Gemeente Heerde in een upgrade van onze parkeerplaatsen.

De afgelopen weken hebben we met de Gemeente gesproken over de afwikkeling van bezwaren en wensen uit de buurt en is gesproken over de laatste punten en komma's van het juridisch contract. Uiteindelijk ligt er een te tekenen stuk waar zowel wij als Ontmoetingskerk als de Gemeente Heerde achter staan en een krabbel onder kunnen zetten.

Momenteel zijn wij nog in afwachting van de definitieve tekening van de nieuwe parkeerplaats en zijn wij in overleg over een datum voor ondertekening bij de notaris, waarbij de Gemeente het verzoek heeft gedaan of er een persmoment van gemaakt kon worden. Dit laatste punt heb ik zelfs binnen het Moderamen nog niet kunnen bespreken.

Als CvK zijn wij daarom onaangenaam verrast dat in De Schaapskooi afgelopen week reeds een artikel is verschenen, waarbij is vermeld dat de Ontmoetingskerk en de Gemeente Heerde een overeenkomst hebben bereikt. Wij hadden graag gezien dat dit bericht, gecombineerd met eventueel een persmoment, begin november was gepubliceerd in De Schaapskooi. Het had ons als CvK de gelegenheid gegeven om onze leden van de Ontmoetingskerk middels een artikel in het Ontmoetingsblad van november te informeren. Helaas bleek het besluit van de Gemeente

Heerde om akkoord te gaan met de overeenkomst een openbaar besluit te zijn, waardoor het bestaan van de overeenkomst zichtbaar werd voor de pers.
 Het artikel in het Ontmoetingsblad van november zal alsnog volgen, maar de nieuwsaarde van het artikel zal wellicht minder zijn.

Alfred van Olst & Hotze Talsma – College van Kerkrentmeesters

Oesterzwam-wedstrijd – Elly Hendriks en Adry Bregman

De workshop: Oesterzwammen kweken op Fair Trade koffiedik, tijdens de startzondag, werd enthousiast ontvangen. En de eerste oesterzwam is al gesignaleerd bij **Wim en Nelleke van Ommen** (zie foto). Super! Van harte gefeliciteerd! Op een gegeven moment zullen we dit resultaat belonen! Wij weten dat er meer zwammen onderweg zijn!!!

We gaan ervan uit dat ze lekker smaken wanneer ze iets groter en volgroeid zijn. Zo blijkt: koffiedik is dus voor veel dingen te gebruiken.

Nog een paar tips:

Zo kun je je grastuin er mee bemesten en rododendrons en hortensia's doen het er goed op. Heel veel succes voor de overige deelnemers aan de workshop!



Maaltijdbuffet ZWO

Op 30 november a.s. hebben we het jaarlijkse maaltijdbuffet van ZWO voor ons actieland Moldavië. Wij nodigen jullie uit om een gerecht klaar te maken voor het buffet. Aangezien het jaarthema is Als Nieuw, leek het ons leuk om met oude ingrediënten een maaltijd in een nieuw jasje te maken. (Bv. i.p.v. stampot zuurkool een zuurkool goulash). Het gaat om een portie voor 6 personen. Wie deze uitdaging aanneemt kan zich opgeven bij Thea Achterhof, tel 06-36210098, e-mail thea2048@gmail.com. Iedereen kan natuurlijk komen eten, opgave volgt.

Lieve mensen van de Ontmoetingskerk,

Wij willen jullie bedanken voor alle kaarten, telefoontjes en bezoeken! Tijdens de ziekte van Rieks en na het overlijden. Wat een warm gevoel hebben we daarbij! Bedankt namens Riet en de kinderen.

Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 16 oktober	Koffie-ochtend Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar en hopen we veel gasten te mogen ontmoeten. Van harte welkom! 
Woensdag 16 oktober	ANBO-PCOB afdeling Heerde-Wapenveld info avond over DE LAATSTE LEVENSFASE , bezinning over het thema euthanasie. Inloop 19.30 uur. Start 20.00 uur.