

Gemengde gevoelens

Giro 555

Ik begin met de Bijbel. Afgelopen zondag zaten we elders in de kerk en de dominee las uit Deuteronomium, het verhaal van het Sabbatsjaar: één keer in de zeven jaar worden alle schulden van alle mensen kwijt gescholden.

Net toen ik dacht: 'Ja ja, zo tegen het zesde jaar houdt iedereen natuurlijk op met geld uit te lenen' klonken deze woorden: „Wees niet zo laaghartig om bij uzelf te denken: Het zevende jaar, het jaar van de kwijschelding, komt eraan – waardoor u de ogen sluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan.” Betrapt!

Mooi, sociaal gebod: Zorg ervoor dat niemand voorgoed in armoede vervalt. Zorg ervoor dat iedereen weer met een schone lei beginnen kan.

Nou ja, iedereen: je hoeft alleen volksgenoten hun schuld kwijt te schelden, zegt de Bijbel, het geldt niet voor buitenlanders. De dominee had het daar maar niet over, wat ik wel snap.

Ik schrijf dit stukje meestal op woensdag. Vandaag is de grote actie-dag van giro 555 voor het Midden-Oosten.

Dus ja, u begrijpt: 'gemengde gevoelens' genoeg!

Al vanaf de aankondiging van de actie regent het positieve maar ook heel veel negatieve reacties. Erg veel mensen gaan deze keer beslist geen geld overmaken. Niet omdat ze de nood van de slachtoffers niet zien, maar omdat Giro 555 geld inzamelt voor alle slachtoffers, en dat is tegen het zere been van onze gepolariseerde samenleving. Er mag alleen geïncasseerd worden voor mensen in nood die in mijn bubbel passen.

Stel je voor dat Giro 555 een keuze had gemaakt: we zamelen uitsluitend in voor de Palestijnen. Tot in de Tweede Kamer zou er geprotesteerd zijn. En andersom, bij een keuze voor alleen Joodse slachtoffers, idem dito natuurlijk.

Ik zat in de auto vanmorgen, Radio 1 ging helemaal over de actie. Gelukkig kwamen er vooral verstandige luisteraars aan het woord die over het polarisatievrij heen wilden springen. Een mevrouw zei: „Als je iemand bloedend op straat ziet liggen, vraag je die toch ook niet naar zijn politieke overtuiging? Laten we de politiek éven vergeten, dat komt later wel weer.’

Tja, dat is voor principiële hardliners geen oplossing natuurlijk. Zwart of wit, niks daar tussen in. Al die tinten grijs . . .

Staat daarover ook niet een mooi verhaal in de Bijbel? Over een man die door rovers wordt bestolen en in elkaar gebeukt? En dan komt er een ouderling langs, en een dominee, beiden lopen ze om de man heen. Maar dan die Samaritaan: die stapt van zijn ezeltje af, loopt op de man toe en vraagt: „U hebt toch niet op de PVV, CDA of SP* of zo gestemd hè? Want dan had ik u niet kunnen helpen, dat snapt u toch wel?”

Gerrit Heuver

(*doorhalen wat niet van toepassing is)



ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 20 oktober 09.30 uur
Voorganger: ds. R. den Hertog, Zwolle

Mededelingen

Lied 287 : 1, 2: Rond het licht dat leven doet

Bemoediging, groet en drempelgebed

Lied 130a: Uit angst en nood stijgt mijn gebed

Kyriegebed

Lied 304: Zing van de Vader die in den beginne de mensen schiep

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Zondagsgebed

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Eerste lezing uit Jesaja 45:1-7

Lied 96 : 1, 2, 3: Zing voor de Heer op nieuwe wijze

Matteüs 22:15-22

Acclamatie Lied 339f: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; wij danken U.

Uitleg en verkondiging

Lied 993: Samen op de aarde

Kinderen komen terug , we kijken naar: Ik vind het fijn om jou te helpen

<https://www.youtube.com/watch?v=pRnbLilChLw>

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gedachtenis mevr. Thea Elbers- Velders

Na een moment van stilte wordt de gedachtenis afgesloten met:

Lied 675 : 2: Wat kan ons schaden

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn

Zending en zegen

Organist:	Jan Koelewijn	kindernevendienst:	Yvonne van der Veer
Ouderling:	Erwin Verboom	Media:	Bart Heres
Diaken:	Irene Verboom	Koster:	Gerard Rooks
Lector:	Henriët Broeder	BHV:	Adry Bregman

Collecte Zondag 20 oktober

1^e collecte: **Kerk versterkt werk en positie boeren op Zuid-Sumatra**



Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk van Zuid-Sumatra deze boeren – in groepen – met duurzame landbouw die meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen.

2^e collecte: **Kerk**

Overleden:

Mevr. Thea Elbers- Velders is 4 oktober in de leeftijd van 84 jaar overleden in De Herbergier, Keuterstraat 23 (Keuterstraat).

Zondag 20 oktober a.s. zal tijdens de morgendienst de gedachtenis in het midden van de gemeente plaats vinden.

SIGZAG.



Zondag aanstaande komt de gespreksgroep Sigzag weer bij elkaar. We behandelen een hoofdstuk uit het boek "**Liturgie van het alledaagse**".

De titel van het te bespreken hoofdstuk is: "Wakker worden. De doop en leren om geliefd te zijn". Het is voorbereid door twee personen van de groep en na een

inleiding praten we verder in kleine groepjes. Vanaf 19.15 uur is er koffie en thee met wat lekkers. We beginnen om 19.30 uur en rond 21.00 uur sluiten we af.

Welkom!

De Herfst is begonnen,

De kleuren van de bossen veranderen en overal komen paddenstoelen uit de grond. Het is een prachtig wandelseizoen maar niet iedereen is meer echt goed ter been. Daarom organiseren we op **6 november** een herfst-autorit. Het is ook mooi om door de bossen te rijden en te genieten van de natuur. We willen om 09.30 u. vertrekken vanuit de kerk. Onderweg ergens koffie te drinken met wat lekkers erbij. Om 12.00 u. zijn we dan weer terug bij de kerk. Indien het voor u moeilijk is om naar de kerk te komen, willen we u thuis komen ophalen. In de hal van de kerk zal een lijst komen te liggen waar u zich kan aanmelden. Mogelijk zijn er ook personen die als chauffeur willen meegaan.

U kunt zich ook opgeven bij Sonja Niessen, tel. 06-30767729 of Fredie van Holst-Frölich tel. 06-39023704 / mail: fredievanholst@live.nl.



Maaltijdbuffet ZWO: wie kookt mee?



Op 30 november a.s. hebben we het jaarlijkse maaltijdbuffet van ZWO voor ons actieland Moldavië. Wij nodigen jullie uit om een gerecht klaar te maken voor het buffet. Aangezien het jaarthema is Als Nieuw, leek het ons leuk om met oude ingrediënten een maaltijd in een nieuw jasje te maken. (Bv. i.p.v. Stampot zuurkool een zuurkool goulash.) Het gaat om een portie voor 6 personen.



Wie deze uitdaging aanneemt kan zich opgeven bij Thea Achterhof tel 06-36210098 e-mail thea2048@gmail.com.

Iedereen kan natuurlijk komen eten, opgave volgt.

Bezinnen onder bomen: nieuwe datum

De wandeling die voor 29 oktober stond gepland is verplaatst naar woensdag 6 november.

We vertrekken om 13.30 uur.

Omdat de route nog wordt uitgezet leest u in de volgende brief waar de wandeling start.

Leuk als je deze datum vrij houdt en meegaat.

Pastor Lida Brugmans en Thea Achterhof

Schaapskooi van de classis Veluwe

Wie wil weten wat er in Heerde speelt, moet de Schaapskooi lezen. Wie wil weten wat er in de Classis Veluwe speelt, is aangewezen op de nieuwsbrief van classispredikant Wilbert van Iperen. Het moderamen meent dat voor gemeenteleden interessant kan zijn. Geen verslag van een vergadering, maar nieuwtjes en tips uit gemeentes op de Veluwe. En misschien vindt u nog een interessante lezing of cursus! Zie de link: [Nieuwsbrief classis Veluwe](#)

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans: bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl