

'Onze' Turken en wij

Aanstaande zondag krijgen we bij de koffie na de dienst een lekkernij van Turkse mensen die sinds kort zo nu en dan gebruik maken van de vergaderruimtes en keuken van onze kerk. Ze trakteren op 'Noachs pudding'. Daarover zo meteen meer.

U herinnert zich nog wel de coup poging tegen president Erdogan, in 2016. Deze (volledig mislukte) coup gaf Erdogan een uitstekend motief om een grondige politieke zuivering door te voeren. Hij gaf de schuld voor de opstand aan Fethullah Gülen, die al lang in Amerika woonde. Daar was geen spat bewijs voor, maar niettemin werden talloze aanhangers van Gülen ontslagen of zelfs gevangen genomen. Tienduizenden zijn Turkije ontvlucht en hebben in West-Europa asiel gekregen. Velen van hen, haast allen hoogopgeleid, werkten bij de overheid. Sommigen waren dokter, rechter, leraar of hadden een eigen zaak. Naast hun beroep werkten velen vrijwillig voor de 'Hizmet beweging' (bij ons bekend als Gülenisten).

Zo lang Erdohan aan de macht is, is er geen enkele kans voor hen om veilig terug te keren. Dat maakt, dat ze zich voor hun toekomstperspectief richten op het land dat hen opgenomen heeft. Hun belangrijkste doel is om hier te integreren, de taal te leren en deel van de Nederlandse samenleving te worden.

Ze zijn zeer gemotiveerd om hun diploma's en de werkervaring die ze meebrachten in te zetten voor de opbouw van een nieuw bestaan en zeker ook voor de opbouw van de Nederlandse samenleving.

"*Wij hebben een ereschuld aan dit land dat ons veiligheid bood*", zei één van hen tegen ons.

Liefst willen ze het integreren in de Nederlandse cultuur combineren met het behouden van hun eigen religieuze en nationale cultuur. Veel Turken die in Heerde en omstreken wonen, kennen elkaar vanuit het Asielzoekerscentrum Apeldoorn. Met regelmaat komen ze samen om hun ervaringen te delen, hun feesten te vieren en elkaar te helpen bij hun integratie in Nederland.

Nelleke helpt al heel lang wekelijks een Turkse familie in Heerde bij hun taallessen en sinds 1½ jaar praat ik ook elke week een uur met hen. Puur om te oefenen. Ze vinden het geweldig leuk om ons te betrekken bij hun (Islamitische) feesten, waarbij gastvrijheid en lekker eten en drinken hoog scoren!

Aanstaande zaterdag vieren ze 'Ashura'. Een feest om belangrijke gebeurtenissen uit de tijd van de profeten te gedenken. Op zondag willen ze ons dus trakteren op Noachs pudding die bij dat feest hoort.

Volgens een Turkse legende is de eerste versie van ashura door Noach zelf gemaakt. Na weken op de ark begon het water zich terug te trekken. Toen de voedselvoorraden slonken, besloot Noach stukjes van alles wat hij nog in de ark had, in één pot te gooien.

Wat hij kreeg was een heerlijke pudding die hem en zijn passagiers goed gevoed hield totdat de ark uiteindelijk op de berg Ararat in het oosten van Turkije vastliep. Zodoende moet ashura wel het oudste dessert ter wereld zijn.

In de moderne Turkse cultuur is de Pudding van Noach een symbool van diversiteit, vriendschap en eenheid. Het is gebruikelijk om de pudding uit te delen aan zoveel mogelijk vrienden en burens.



Nelleke en Gerrit Heuver

ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 28 juli 09.30 uur
Voorganger: ds. Marrit Bassa

'Neem een pauze'

AANVANG

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Morgenlied: Lied 217 vers 1 en 2 – De dag gaat open voor het woord des Heren

Bemoediging en groet

v Onze hulp vinden wij in de naam van de Heer: Ik zal er zijn voor jou

a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v Hij blijft trouw tot in eeuwigheid

a EN LAAT NOOIT LOS WAT ZIJN HAND BEGON

v Genade en vrede van God Onze Vader

en van Jezus Christus onze Heer

a ZIJN GEEST WOONT IN ONS EN OM ONS HEEN. AMEN.

Morgenlied (vervolg) Lied 217 vers 3 en 5

Psalmgebed

Zingen: Psalm 23**b** vers 1 – De Heer is mijn herder

Gebod

Zingen: Psalm 23**b** vers 2 en 3

Gebod

Zingen: Psalm 23**b** vers 4 en 5

DIENST VAN HET WOORD

Kinderen naar de nevendienst

Lezing Marcus 6 vers 30 - 44

Zingen: Lied 756 vers 1, 2, 4, 6 en 7 – Laat komen, Heer, uw rijk

Overdenking

Orgelspel

Kinderen komen terug

Luisterlied Altijd welkom – Elbert Smelt

<https://www.youtube.com/watch?v=9gxo0XqRRkg&t=3>

GEBEDEN EN GAVEN

Zingen: Lied 995 – O Vader, trek het lot U aan

GEBEDEN EN GAVEN

Aandacht voor de collecte

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 687 vers 1 en 3 – Wij leven van de wind

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen

Orgelspel

Organist: Maarten Westenberg

Ouderling: Sarah Smit

Diaken: Lidie Dijkink

Lector: Hester de Wilde

Kindernevendienst: Tjitske Koops

Media: Bart Heres

Koster: Gerard Doggen

BHV: Gesien IJzerman

Collecte Zondag 28 juli

1^e collecte: **Zondagse Bloemengroet**



Elke zondag gaat er een boeket bloemen namens onze gemeente naar een van onze gemeenteleden die wat extra aandacht verdient.

Deze bloemen worden door de diaconie betaald en daar willen we via deze collecte aandacht aan besteden.

2^e collecte: **Diaconie**

Bloemen

De bloemen van zondag 28 juli worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar de fam. Willemsen (Machteldskamp).

Uit de gemeente

Mevr. Z. Rorije-Mondria (Huis en Hof) en dhr. H. Schut (Huis en Hof) verblijven in Zorgverlening "Het Bakken", locatie "De Voord", Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg.

Mevr. E. Willemsen-van den Berg (Machteldskamp) is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Dhr. B. Willemsen (Machteldskamp) is thuisgekomen uit "De Kronenberg" (Apeldoorn).

Bezinnen onder bomen – zomeravondwandeling

Dinsdag 6 augustus om 19.00 uur.

Thema: verwondering

Deze meditatieve wandeling begint bij de schaapskooi, parkeerplaats Elburgerweg in Heerde.

We laten ons vandaar de weg wijzen door Ria Landman.

Soms lopen we in stilte ieder met zijn eigen mijmeringen dan weer delen we wat gedachten. We stemmen daarbij af op wat zich aandient. Het kwaken van kikkers, de roep van een uil, het licht door de bomen.

In een rustig tempo lopen we 4 -5 kilometer.

Van harte uitgenodigd,

Thea Achterhof, Ria Landman en Lida Brugmans

Uit de pastorie

Het gaat er nu toch echt van komen, het afscheid van de peutergroep. De ene juf na de andere krijgt een enorme afscheidsknuffel. En een cadeautje. Ze heeft zelf geholpen om het in te pakken en haar naam erop geschreven. Overigens, die naam kun je alleen lezen als je weet wat er moet staan. De letters staan achterstevoren en op z'n kop. Ze voelt zich groot, want na de vakantie gaat ze naar school.

'Dag lieverd', zegt een juf, 'ik zal je missen. Jij mij ook?'

'Nee, hoor', zegt ze vrolijk.

Het klinkt bijna onbeleefd. Maar het is de waarheid.

Natuurlijk gaat ze juf niet missen. Ze krijgt per slot van

rekening een hele nieuwe juf! En ze gaat nieuwe dingen leren! Als je zoiets hebt om naar uit te kijken, dan heb je helemaal geen tijd, of niet eens behoefte om wat voorbij is te missen.

Met een mooi vooruitzicht hoeven wij ons ook niet zo'n zorgen te maken om dat wat voorbij gaat. Als je wat ouder bent, ben je geneigd nogal eens te blijven hangen bij wat er was. We zijn snel geneigd ons toekomstbeeld somber in te kleuren. Misschien moeten we het dan vaker aandurven een voorbeeld te nemen aan een kleuter. En opgewekt zeggen: nee, hoor, we gaan het niet missen; er ligt nog zoveel moois op ons te wachten!



Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 31 juli 	Welkom in de theetuin. Tussen 15.00 uur – 19.00 uur is er koffie, thee en een sapje etc. Vanaf 17.00 uur kunt u een hapje van de kaart kiezen. Wij vragen geen geld, maar u kunt een gift doen. 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl
Fredie van Holst-Frölich, [fredievanholst@live](mailto:fredievanholst@live.nl).