

Gemengde gevoelens

Is religie noodzakelijk?

Iemand noemde de visie van de in 2020 overleden Engelse rabbi Jonathan Sacks 'dat een beschaving niet kan blijven voortbestaan zonder religie' een inspirerend standpunt. Ik ook. Niet dat de *wereld* eraan gaat zonder religie, maar wel de beschaving.

Waarom? Omdat religie je uit je ik-middelpuntigheid haalt. Je van je zelfgemaakte sokkel trekt. Omdat zonder religie de mens de maat van alle dingen wordt.

Van alle moraal, rechtspraak, waarden en normen. En als er niets groter of belangrijker is dan de mens, gaat-ie zich ook zo gedragen.

Denk aan het verhaal van de toren van Babel: de mensen willen een toren maken waarvan de top (het hoofd, zegt de Bijbel letterlijk) tot in de hemel reikt. 'Nu is niets meer onmogelijk', zeggen ze tegen elkaar. We kunnen alles. God is overbodig geworden.

Kijk, ik ben me ook wel bewust van de gevaren van religie. Een godsdienstig systeem kan helemaal opgaan in regels, wetten, geboden. Kan gehanteerd worden als een dwingend keurslijf.

Waarbij andersdenkenden uitgesloten, verbannen en zelfs vermoord kunnen worden. Godsdienstoorlogen, brandstapels, heropvoedingskampen voor Oeigoeren; dus ja, ook godsdienst is een medaille met twee kanten.

Maar toch. Carl Gustav Jung, een psychiater uit de eerste helft van de vorige eeuw, schrijft ergens: 'Ik ben in mijn hele loopbaan nog nooit een patiënt van boven de 35 jaar tegengekomen van wie het probleem uiteindelijk niet diens religieuze instelling was'.

En met religieuze instelling bedoelt Jung niet zozeer geloof, en zeker niet christelijk geloof, maar wel je uiteindelijke fundament. Dat wat het huis van jouw leven draagt.

Anders gezegd: altijd weer gaat het om het antwoord op de diepste levensvragen. Niet dat je die antwoorden altijd paraat moet hebben, en ze kunnen ook per levensfase verschillen, maar je moet ze onder ogen zien, zegt Jung, je moet ze leven a.h.w.

En een samenleving die dat stelselmatig uit de weg gaat, die die antwoorden maar ook die vragen als lastig beschouwt en terzijde schuift, zo'n samenleving wordt, denk ik, steeds minder een samenleving. Als ik mijn menslievendheid alléén baseer op mijn eigen goede bedoelingen en bijpassend humeur, dan is dat (vrees ik) wel een wankel basis.

Als ik geloof dat een hogere of diepere macht of kracht of levensbron, of je die nu God noemt of 'Het Al' of nog anders, als ik geloof dat die mij oproept tot naastenliefde, en als ik dat geloof deel met anderen en we bewaken het ook samen: dan staan we denk ik al heel wat sterker.

Nogmaals, het zijn maar gedachten hoor. U mag er gans anders over denken. Het feit dát u er over denkt vind ik al prachtig. Blijven doen!

Gerrit Heuver



ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 14 juli 09.30 uur
Voorganger: ds. Marrit Bassa

'Neem geen bagage mee'

AANVANG

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied

Lied 207 (op melodie van 215) – De trouw en goedheid van de Heer

Bemoediging en groet

v Onze hulp vinden wij in de naam van de Heer: Ik zal er zijn voor jou
a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v Hij blijft trouw tot in eeuwigheid
a EN LAAT NOOIT LOS WAT ZIJN HAND BEGON
v Genade en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer,
a ZIJN GEEST WOONT IN EN OM ONS HEEN.

Kyriegebed

Glorialied

Lied 117a – Gij volken loof uw God en Heer

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de opening van het woord

Kinderen naar de nevendienst

Lied 806 – Zomaar te gaan met een stok in je hand

Lezing

Marcus 6 vers 1 - 13

Zingen

Iona 21 - 'Oh, waar wil je heengaan'

1 O waar wil je heen gaan
en kan ik je volgen
en hoe overleef je,
hoe kom je ooit aan?
Je hebt geen bepakking,
geen tent en geen kleding,
geen eten, geen drinken –
hoe kun je bestaan?

2 O waar wil je heen gaan
en kan ik je volgen
en waarom zoek jij steeds
een ander gehoor?
Je twist met de machten.
Je eet met verachten.
Je loopt met de lamme.
Zo ga je maar door.

3 O waar wil je heen gaan
en kan ik je volgen
en wat geeft je aanzien,
wat geeft je krediet?
Geen winst uit de handel,

geen vakwerk of kunde
geen stempel of keurmerk,
geen kunstwerk, geen lied.

4 O waar wil je heen gaan
en kan ik je volgen
en wat is je missie
waar jij je voor geeft
en wat inspireert je,
wat drijft je, wat sterkt je
en wat is de droom toch
die jouw liefde heeft?

5 Ik ga waar Ik gaan kan
en zoek reisgenoten,
maar stel me geen vragen
naar heg of naar steg,
naar leeftocht of reisdoel
of wie ons wil volgen,
maar voeg je toch bij me:
Ik leer je mijn weg.

Overdenking

Zingen

Lied 836 vers 1, 2 en 4 - O Heer die onze Vader zijt

Kinderen komen terug

GEBEDEN EN GAVEN

Aandacht voor de collecte

Gebed

Slotlied

Lied 416 - Ga met God en Hij zal met je zijn

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen

Orgelspel

Organist: Jan Koelewijn
Ouderling: Alfred van Olst
Diaken: Peter Hendriks
Lector: Aly Strikwerda

Kindernevendienst: Karen Dalhuisen
Media: Hanneke Gerritsen
Koster: Willy Jansen
BHV: Hotze Talsma

Collecte Zondag 14 juli:

1^e collecte: **Stichting Santé Yarie Guinee**



De stichting is opgericht om het gezondheidscentrum in Ansoumanya Village te steunen. Met de gelden die worden verkregen kunnen de salarissen van de medewerkers van het centrum (arts, verpleegkundige en laborant) worden betaald. Ook is geld nodig voor het aanschaffen en vervangen van medische apparatuur, verbandmiddelen etc. en voor de inrichting van het centrum.

2^e collecte: Doel van de maand: **Noodoproep Gaza: er is behoefte aan álles!**

Bloemen

De bloemen van zondag 14 juli worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. J.H. Wiederhold (Keuterstraat).

Uit de gemeente

Dhr. J.H. Wiederhold, (Keuterstraat) is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Mevr. Z. Rorije-Mondria, (Huis en Hof) verblijft in Zorgverlening "Het Baken", locatie "De Voord", Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg.

Dhr. H. Schut, (Huis en Hof) verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle en gaat a.s. maandag 15 juli voor verdere revalidatie en herstel naar Zorgverlening "Het Baken", locatie "De Voord", Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg.

Mevr. E. Willemsen-van den Berg, (Machteldskamp) is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Dhr. B. Willemsen, (Machteldskamp) verblijft tijdelijk in "De Kronenberg", Smaragdstraat 10, 7314 HG Apeldoorn.

Dhr. G. Hagedoorn, (Vosbergen) heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis.

Uit de pastorie

De vakantie begint bijna. Dat geeft ook teleurstelling. Want hoe kun je in de vakantie afspreken om met iemand te gaan spelen? De hele dag thuis doorbrengen is blijkbaar niet het meest favoriete vooruitzicht.

Maar, er is een lichtpuntje. Elke 'grote' vakantie probeer ik een wat groter lego-pakket te krijgen. Tweedehands opgespoord of soms gehuurd. Dit jaar is de voorpret net even anders.

Sinds afgelopen jaar krijgt de oudste zakgeld. Alles is bij elkaar opgeteld en gereserveerd voor nieuwe lego. Na een rondje in de winkel zijn er verschillende favorieten aangekruist. Thuis moesten er een paar van het lijstje want: te duur. Gelukkig blijft er nog wat te kiezen.

Heel eerlijk, ik was wat zuinig en kritisch. Tweedehands is er genoeg te krijgen. Maar ja, hoe mooi is het om helemaal zelf iets te kunnen kopen, van je eigen gespaarde geld? Het is prachtig om iets te bereiken waar je je zelf voor hebt ingezet. Dat geeft eindeloos veel voldoening. Misschien vinden we de keuze van een ander weleens vreemd, overdreven of niet nodig. Maar je weet niet altijd wat die ander er voor gedaan heeft om zo ver te komen. Dat kan ons oordeel relativeren. Ook dat van mij. Want ik weet het eigenlijk nu al. De lego die je van je eigen geld hebt gekocht, daar speel je echt het fijnste mee.

Theetuin

Misschien bent u deze zomer thuis. Dan bent u van



Verbindingskerk

harte welkom in de theetuin. Tussen 15.00 uur – 19.00 uur is er samenzijn, gezelligheid, een

expositie, boekenkraam en een luisterend oor. We

schenken koffie, thee en een sapje etc. Vanaf 17.00 uur kunt u een hapje van de kaart kiezen. Wij vragen geen geld, maar u kunt een gift doen.

Hartelijk welkom, we zien ernaar uit u te ontmoeten.



Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, e_m_douwes@hotmail.com
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl.