

'Mijn hart is net een huis',

Elly & Rikkert

Een poosje terug ruimde ik onze verf-voorraad op. En nee, dat zijn niet zomaar 2 potten verf, maar wel wat meer. En flink wat kwasten en rollers.

Binnenkort ga ik weer aan de slag. Dit keer moet er een muur - van behang ontdaan - flink bewerkt worden. Ik ben wel geen stucadoor, maar met wat hulp van de bouwmarkt moet ik een heel eind komen. En anders wordt het een mooie muur waaraan je kunt zien dat niet altijd alles even recht en glad hoeft.

Als het om kleuren in huis gaat is mijn ervaring dat ik af en toe wat anders wil. Mijn studeerkamer in de vorige pastorie is 3 a 4 keer van kleur veranderd. Na verloop van een paar jaar ben ik er domweg op uitgekeken. Dus die voorraad gaat vast en zeker nog weleens aangesproken worden.



Door een muur, of een gedeelte ervan, net even een andere kleur te geven of een meubelstuk anders te zetten verfris je je blik. Af en toe een andere kast of stoel helpt vaak ook. En dat kan overigens prima 2^e hands. Door een vertrouwde stoel of tafel ergens anders te zetten zit je ook al anders. Met een ander perspectief. Met een nieuwe kleur op een muur gebeurt hetzelfde. Het geeft een andere sfeer, een andere lichtinval. En wie weet ben je het dan over een paar jaar weer zat, om vervolgens weer iets nieuws te proberen.

Ik vind het lang geen gek idee om zo ook over ons geloof na te denken. Door de wereld om ons heen die veel verandert is ons geloofsleven vaak niet meer hetzelfde als zoveel jaar geleden. In mijn geval heb ik sommige gedachten anders neergezet. Ik heb sommige kleuren laten vervagen en andere nog eens bijgewerkt met nieuwe verf. Sommige accenten heb ik verwisseld voor andere. En wellicht is zo'n accent over 5 jaar wel weer anders. Niet per se nieuw, het kan ook 2^ehands. Soms doe je inzichten op die anderen je geven. Je geeft ze een plaats in je eigen 'geloofshuis'. Zo krijg je een nieuw perspectief. Of je laat dat ene meubelstuk opnieuw stofferen, zodat het weer extra opvalt in de kamer. En natuurlijk laat je dan dat ene kastje vrolijk staan. Omdat er zoveel waardevolle herinneringen bij horen.

Misschien is de zomer bij uitstek het seizoen eens naar je eigen interieur te kijken.

Je komt terug van vakantie en hebt ideeën op gedaan. Of je hebt door de eindeloos lange avonden ineens zin in een andere blik. Een nieuw kijk op dingen.

Laten we ons de komen tijd eens inspireren als het gaat om ons geloofsinterieur. Wellicht door een gastvoorganger, door een dienst die je meemaakte op vakantie, of door gewoon eens langs andere diensten in de omgeving te scrollen.

Door een dagboek op te pakken of je buurvrouw eens te vragen hoe zij zich laat inspireren in de dagelijkse dingen die ze doet.

En mocht je leuke, waardevolle ideeën opdoen? Deel ze dan gerust. Neem ze mee en laat ze zien. Misschien tijdens de startzondag? Tijdens de koffie na de dienst. Of juist in het gesprek met die buurman- of vrouw.

Ds. Marrit Bassa

ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 21 juli 09.30 u.
Voorganger: pastor Lida Brugmans

Thema: Zend ons een engel
Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: lied 413: 1, 2, 3 Grote God wij loven u
Votum en Groet
Inleiding

Gebed om ontferming

V. Ontferm u over ons
G. Christus ontferm u over ons

Glorialied: lied 405: 1,2,3,4 Heilig, heilig, heilig
Kinderen steken een kaars aan en gaan naar hun eigen viering
Gebed bij de opening van het woord

Orgelspel/improvisatie bij lied 259
Bijbellezing uit handelingen 12;1-19,24 afgewisseld met lied 259
Orgelspel
Verkondiging

Antwoordlied: Lied 34: 1, 2 (tekst uit de nieuwe psalmberijming)

1. Er gaat geen dag voorbij	2. Wie opzien naar de HEER
dat ik niet dankbaar voor God zing.	stralen van vreugde in zijn licht;
Kom, deel in mijn verwondering,	geen schaamrood kleurt meer hun gezicht;
want machtig groot is Hij.	Hij reikt zijn hand steeds weer.
Ik was op zoek naar Hem,	Zijn engel houdt de wacht
riep tot Hem in een zware tijd.	en redt je als je voor Hem leeft.
Hij heeft mij van mijn angst bevrijd.	Proef en geniet wat God je geeft.
Mijn dank geef ik nu stem.	Wie bij Hem schuilt vindt kracht.

Kinderen komen terug:

Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=cbYe5wwtD_g&list=PLvIisVIV_8MEIoensb-34IF9RZq6WXH83
Gebeden besloten met het 'Onze vader'.

Aandacht voor de collecte

Slotlied: Lied 909: 1,2,3 Wat God doet dat is welgedaan

Zegenbede

Gezongen amen

Organist:	Henk van der Maten	kindernevendienst:	Yvonne van der Veer
Ouderling:	Mart Meeske	Media:	Ben van Damme
Diaken:	Wim van Ommen	Koster:	Paul Dijkink
Lector:	Henriët Broeder	BHV:	Adry Bregman

Collecte Zondag 21 juli:

1^e collecte: **Diaconaal centrum "Het Passion" in Hummelo.**



Even op adem komen. Geen dak boven je hoofd. Schrijnende verhalen van mensen waarbij het leven niet zo loopt als eigenlijk hoort. Gevolg: verslaving, detentie, afkicken en dan??? Niemand waar je naar toe kan. Diaconaal centrum "Het Passion" in Hummelo is een plek waar mensen met dit soort problemen, tijdelijk een rustig onderkomen vinden.

2^e collecte: **Kerk**

Bloemen:

De bloemen van zondag 21 juli worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. G. Hagedoorn (Vosbergen)

Uit de gemeente:

Mevr. Z. Rorije- Mondria (Huis en Hof) en dhr. H. Schut (Huis en Hof) verblijven in Zorgverlening "Het Baken", locatie "De Voord", Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg.

Mevr. E. Willemsen- van den Berg (Machteldskamp) verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Dhr. B. Willemsen (Machteldskamp) verblijft tijdelijk in "De Kronenberg", Smaragdstraat 10, 7314 HG Apeldoorn.

Dhr. P. Bakker (Oranjebuurt) heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis.

Huwelijksjubileum:

Dhr. Herman van der Beek en mevr. Anneke van der Beek- Wolf (Centrum) hopen 22 juli hun 60-jarig huwelijk te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

Agenda:

Datum	Activiteit
Woensdag 24 juli	Koffie-ochtend - A.s. is iedereen – jong en oud – van harte welkom op de koffie- ontmoetingsochtend in het Jeugdpoint. 
Woensdag 24 juli 	Welkom in de theetuin. Tussen 15.00 u. – 19.00 u. is er koffie, thee en een sapje etc. Vanaf 17.00 u. kunt u een hapje van de kaart kiezen. Wij vragen geen geld, maar u kunt een gift doen. 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans: bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl
 Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl.