

God en Oranje?

Dit was de nieuwskop bij de NOS afgelopen woensdag:

'Ruim de helft van Oranje zichtbaar religieus. Hoe komt dat?'

Oranje maakt zich op voor de tweede wedstrijd in de groepsfase op het EK voetbal.

En wat opvalt bij deze spelersselectie: zeker 15 van de 26 spelers steekt hun geloof niet onder stoelen of banken. Waar komt dat vandaan?'

In het filmpje dat erbij hoorde, wees een verslaggever ter plekke ons op het feit dat veel van de voetballers van het Nederlands Elftal laten zien dat ze religieus zijn. Dit verhaal wordt ondersteund met wat beelden van spelers die op het veld omhoog wijzen naar God, spelers die een kruisje slaan of andere manieren hebben om aan te geven dat ze gericht zijn op God. Vervolgens komt een theoloog aan het woord. Zij vertelt dat dit gegeven ook best weleens te maken kan hebben met de achtergrond van veel van deze jongens. Sommigen van hen hebben ouders met een migratieachtergrond. Ze verbindt dat vervolgens met het feit dat veel christenen met een migratieachtergrond horen bij de wat meer evangelische kerken. En in die hoek van het christendom is het sowieso wat gewoner om open over je geloof te spreken.

Wat mij betreft maakt deze theoloog een mooi punt. Eigenlijk zegt ze tussen de regels door: je kunt ook open zijn over wat je gelooft.

Maar, ze verbindt het ook aan een bepaalde achtergrond. Ook dat kan ons aan het denken zetten. Want ook daarin heeft ze gelijk: waar wij hier in ons land de kerken kleiner zien worden, is een groot deel van de mensen met een migratieachtergrond christelijk. De migrantenkerken zitten vol! Zij laten ons, vaak wat nuchtere Nederlanders, vaker zien hoe je meer open met je geloof kunt omgaan.

Moeten we iets met deze kennis van God en Oranje? Dat kan ik niet zo goed beoordelen. Wat me wel opviel is dat de voetballers er met journalisten iets minder snel over zullen praten. In een bekende voetbal-talkshow vroeg Jack van Gelder hen het op de man af. Het antwoord was wat aarzelend. Ik dacht bij mezelf: laat die jongens nou. Maar nee, de witte oudere man (sorry voor deze generalisatie) moest er wat van vinden. Hij vond het blijkbaar toch wat vreemd.

Sowieso, de kop van het artikel van de NOS verraadt ook al een beetje datzelfde onbegrip. 'Hoe komt dat?' Alsof het een mysterieus verschijnsel is.

Terwijl, niemand zou er toch van op hoeven kijken als iemand zegt dat hij gelovig is? Niemand van ons zou het vreemd moeten vinden als iemand laat zien dat hij gelovig is.

Kortom, ik zou zeggen: vier het geloof mee met Oranje. Durf het te laten zien.

Misschien wordt het kijken van de volgende voetbalwedstrijd dan een nog leukere bezigheid dan het al was!

Ds. Marrit Bassa

Kliederkerk - Dankdag 6 november, leiding gezocht

Samen met de VEG (Kruiskerk) willen we op woensdagmiddag 6 november een Kliederkerk organiseren. Kliederkerkvieringen zijn bijeenkomsten waar kinderen van de basisschoolleeftijd worden uitgedaagd om op allerlei manieren te werken met een thema. Dit keer staat Dankdag centraal. Er wordt muziek gemaakt, geknutseld, gepraat, gepuzzeld en gerend. Een vrolijke kliederboel dus. Afgesloten met een korte viering, samengesteld door de kinderen zelf. Wil je meedoen om dit mogelijk te maken? Meld je dan aan als Klieder-leiding bij predikant@okheerde.nl.



'Orde in de chaos'

AANVANG

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied

Lied 210 vers 1 en 2 - God van hemel, zee en aarde

Bemoediging en groet

v Onze hulp vinden wij in de naam van de Heer: Ik zal er zijn voor jou

a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v Hij blijft trouw tot in eeuwigheid

a EN LAAT NOOIT LOS WAT ZIJN HAND BEGON

v Genade en vrede van God Onze Vader

a EN VAN JEZUS CHRISTUS ONZE HEER

v Zijn Geest woont in ons en om ons heen.

Drempelgebed

v Goede God

a ZIE ONS HIER SAMEN

v Wees in ons midden en geef ons kracht van leven,
op onze weg naar de toekomst,

a UW NIEUWE SCHEPPING VOOR ONS ALLEN. AMEN

Vervolg lied

Lied 210 vers 3 – Laat mij als een trouwe dienaar

Kyriegebed

Glorialied

Lied 303 – Zonne en maan

DIENST VAN HET WOORD

Kinderen naar de nevendienst

Lied 935 - Je hoeft niet bang te zijn

Lezing

Marcus 4 vers 35 t/m 5 vers 20

Zingen

Psalm 107 (nieuwe psalmberijming)

1 'Gods liefde kent geen grenzen,
duurt tot in eeuwigheid.'

Dit zingen alle mensen
die door Hem zijn bevrijd.
Voor hen is het gevaar
en alle angst geweken.
Hij bracht hen bij elkaar
vanuit de verste streken.

8 Ze werden met hun schepen
door golven meegesleurd.
Gods storm had hen gegrepen;
het leek met hen gebeurd.
Ze riepen tot de HEER,
wanhopig als ze waren.
Dan luisterde Hij weer
en hielp hen uit gevaren.

9 De zee werd voor hun ogen
op Gods bevel weer stil.
De hoge golven bogen
eerbiedig voor zijn wil.
Dank Hem, want Hij is goed;
laat iedereen Hem loven.
Het wonder dat Hij doet
gaat ons verstand te boven.

Overdenking

Zingen

Lied 940

Kinderen komen terug

GEBEDEN EN GAVEN

Aandacht voor de collecte

Gebed

Slotlied

Lied 305 vers 1 en 2 – Alle eer en alle glorie

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen

Orgelspel

Organist: Henk van der Maten
Ouderling: Erwin Verboom
Diaken: Peter Hendriks
Lector: Willeke Mateman

Kindernevendienst: Yvonne van der Wal
Media: Ben van Damme
Koster: Gijsbert Pap
BHV: Berthold Koops

1^e collecte: **Training in thuiszorg biedt werk en hoop in Libanon**



Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

2^e collecte: **Diaconie**

Bloemen

De bloemen van zondag 23 juni worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar Iris van der Wal (Keuterstraat).

Actie vakantietasjes 2024

Op zondag 23 juni zullen er tafels in de hal van de kerk staan waarop de spullen voor de vakantietasjes ingeleverd mogen worden. Wij willen u vragen deze spullen voor de vakantietasjes aan te schaffen. (Denk aan: spelletjes, waterpistolen, kleurboeken, ballen, Donald Duck pockets, stiften/potloden, lego, playmobil, barbies). We willen u wel verzoeken speelgoed te kopen wat kwalitatief goed is, zodat de kinderen er daadwerkelijk een zomer plezier van kunnen hebben. **(Graag nieuw speelgoed, dus geen tweedehands spullen inleveren).**

Kunt u het speelgoed niet naar de kerk brengen, u mag ons altijd bellen, we halen het graag op. En het mag ook ingeleverd worden bij Elly en Peter Hendriks, Bonenburgerlaan 40a en bij Lidie Dijkink, Braamkamp 18.

Mocht u liever een donatie doen, dan kan dat ook. Op de tafel in de hal zal een spaarpot komen te staan. Van het ingezamelde geld doen wij dan zelf de inkopen. Of u kunt het geld overmaken, bij voorkeur via de Scipio app of naar de diaconie, rekeningnummer NL54RABO0326539301 met vermelding vakantietasjes.

Overstapviering zondag 16 juni

Vorige week was er de overstapviering van Marit van de Weerdhof, Nathan Stijf en Silke van Leeuwen.

Wat was het een feestelijke dienst. Een mooi kinderverhaal. Tijdens de overdenking gingen de kinderen niet uit de kerk maar mochten vooraan in de kerk aan een tafel knutselen. Wat was dat mooi.

De overstappers wilden knutselen en beweging in de kerk. Iedereen kreeg bij binnenkomst een parel. We mochten vragen beantwoorden en bij een 'ja' mochten we de parel in de lucht houden. Tenslotte konden we op de parel iets voor de overstappers schrijven.



Uit de pastorie

De jongste loopt met een bordje vol stukjes appel naar een speelgoedkist. 'Ik ga picknicken', zegt ze. Op de kist ligt een kleedje en er staan 2 stoeltjes bij. Op één van de stoeltjes zit Beertje. Voor de knuffel staat een bordje. Daarop ligt een houten ei uit de speelgoedmand. 'Kijk, Beertje gaat ook eten. Hij mag een ei.' Dan loopt ze naar me toe en zegt: 'Het is een ei voor nep. Omdat Beertje van zichzelf ook nep is.' Vervolgens gaat ze terug en eet met smaak haar appeltje op. Ondertussen hoor ik wat geklets. Ze komt haar bordje inleveren in de keuken. 'Beertje heeft z'n ei ook op. Hij moet nog één stukje. Ik had het even in stukjes gedaan, anders zit het straks vast in z'n keel.' Ik prijs haar om haar goede zorgen voor Beertje.

Het is wonderlijk hoe kinderen moeiteloos kunnen schakelen tussen de realiteit en hun eigen verbeelding. Je hoeft je ook nooit zorgen te maken of ze zelf het onderscheid wel kunnen maken. Ze weten feilloos wanneer hun beer hun meest trouwe metgezel is die echt naast hen moet liggen en wanneer zo'n beest zonder morren in een speelgoedmand of tas gepropt kan worden.

Waren wij maar zo flexibel van geest, denk ik wel eens. Onze verbeelding willen we nog weleens voor waar houden en andersom. 'Worden als een kind' is op veel manieren van toepassing.

Koffieconcert

Voor ouders, opa's en oma's,
belangstellenden en **alle**
kinderen die kennis willen
maken met het christelijk
kinderkoor uit de regio Heerde!

Za. 29 juni om 10:30 uur
Ontmoetingskerk in Heerde



Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, e_m_douwes@hotmail.com
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl