



Hemelvaart



Dit is een afbeelding van een altaarstuk ergens in Frankrijk. Het is echt prachtig. En als je goed kijkt, weet je meteen wat het voorstelt: de hemelvaart van Jezus.

We zien hoe de meeste figuren omhoogkijken. Verrast, weemoedig of verdrietig.

Als je hun blik volgt, zie je de voeten en het onderste deel van de mantel van Jezus uit een wolk steken. De voeten van Jezus. Voeten die zoveel wegen zijn gegaan. Ze laten zien wie Jezus was en wat hij heeft gedaan. Hij zocht naar een begaanbare weg in deze harde wereld. Hij zocht naar leefbaarheid onder mensen. Die voeten zeggen ook: volg ze maar. Ik heb je geroepen, ga mijn spoor.

Misschien hebben de leerlingen al starend wel gedacht aan de afgelopen tijd waarin hun rabbi, hun leermeester die ze zo graag willen volgen werd vermoord. Hoe zijn leven werd vertrapt.

Maar ook aan die Paasmorgen. Die liet zien dat de dood niet het einde is. En nu deze Hemelvaart. Ook die vertelt hen iets. Namelijk, dat de orde hersteld wordt. Jezus gaat naar zijn Vader. In het Koninkrijk zit Jezus aan de rechterhand van God. Hij is de vertrouweling. Het is het beeld van een koninklijk hof waarin orde heerst. Waarin het recht zegeviert. Hemelvaart verbeeldt zo het herstel van de orde. Als de aardse werkelijkheid hard en onrechtvaardig is, dan mag je omhoogkijken. Dan zie je dat herstel mogelijk is. Misschien zie je dan, al starend, nog even die voeten van Jezus.

En als je dan goed kijkt, zie je in het altaarstuk één figuur die ons recht aankijkt. En als je dan nog eens kijkt: verroest, dat is Jezus. Hij kijkt ons aan alsof hij vraagt: met welke ogen kijk jij? Op welke wegen zet jij je voeten? Durf jij te gaan waar geen wegen gaan, overal heen?

Als je omhoog durft te kijken naar de voeten van Jezus, dan weet je dat de orde hersteld kan worden. Want opgevaren als Hij is, leeft Hij onder ons. En gestuurd door zijn blik, zet Hij ons op onze voeten om onze weg te gaan in de wereld. Op weg naar begaanbare paden en een leefbare wereld. Vol liefde en rechtvaardigheid.

Ds. Marrit Bassa

**ORDE VAN DIENST - Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2024,
Ontmoetingskerk Heerde 09.30 u.**

Voorganger: ds. Marrit Bassa

Thema: 'Bewegen om niet je evenwicht te verliezen'

Welkom

Stilte

Lofprijzing

v Gezegend zijt Gij, God, koning der wereld
die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
a **zegen ook ons met uw licht. Amen.**

Morgenlied Lied 205 (op de melodie van 215) - Daar kraait een haan, een goed bericht.

Psalmgebed Psalm 47 (*Uit: 150 Psalmen Vrij, H. Oosterhuis*)

Zingen Lied 286 - Waar de mensen dwalen in het donker

Lezing Lukas 24 vers 49 - 53

Overweging

Lofzang Lied 157a 1, 2 en 3 - Mijn ziel maakt groot de Heer

Gebeden

Slotlied Lied 'Als ik jou bij name roep' (Liefste Lied van Overzee 4 vers 1, 2 en 5)

1 Als Ik jou bij name roep, ga jij dan met Mij mee?
Wil je volgen waar Ik ga, al weet je niet waarheen?
Wil je dat in elke daad al Mijn liefde verder gaat,
dat Mijn naam te lezen staat in jou en jij in Mij?

2 Als Ik jou bij name roep, laat jij jezelf dan los?
Heb je vriend en vijand lief, hoeveel je dat ook kost?
Hoe je wegen zullen zijn, in de storm, Mijn zonneshijn,
zal Mijn trouw verankerd zijn in jou en jij in Mij?

5 Als U mij bij name roept, om mijn vertrouwen vraagt,
zal ik volgen in uw spoor, door liefde uitgedaagd.
Ja, met liefde zou ik gaan waar uzelf bent voorgegaan,
tot ik voluit zal bestaan in U en U in mij!

Zegenbede

v Wij worden gezegend door God
die de aarde schiep, en planten, dieren en mensen,
die de mensen schiep voor elkaar.
Moge Gods aangezicht ons verlichten,
dat wij zijn in vrede.
In de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest
a **Amen**

Organist: Henk van der Maten

Ouderling: Hotze Talsma

Diaken: Elly Hendriks

Lector: Arend Strikwerda

Media:

Koster:

BHV:

Henk Ottens

Gijsbert Pap

Adry Bregman

ORDE VAN DIENST - Zondag 12 mei 2024, Ontmoetingskerk Heerde 09.30 u.

Voorganger: ds. Dineke van de Wetering

Welkom

Stilte

Zingen: Lied 98: 1 en 3 - Zing een nieuw lied voor God de Here

Bemoediging en groet
Gebed van verootmoediging
Woord van genade Psalm 27 vers 1, vers 3, vers 5 (uit de bijbel dus, niet uit het liedboek)
Zingen lied 909: 1 en 2 – Wat God doet dat is welgedaan
Woorden van belofte Johannes 14: 15-21
Zingen: Lied 667 alle verzen – Hij leeft naar de Hemel gevaren

Gebed om de Heilige Geest
(er is geen kinderdienst, want er is geen leiding beschikbaar)
Schriftlezing Johannes 16: 1-11 25-33
Zingen: Lied 33:6 – Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde

Romeinen 8 : 31-39
Lied 33: 7 – Heil hem, die hoopt in vrees en beven
Verkondiging
Lied 675 – Geest van hierboven
Gebeden (dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader)
Collecte
Lied 755 - Toch overwint eens de genade
Zegen, amen, amen, amen

Organist:	Jan Koelewijn	Media:	Henk Ottens
Ouderling:	Mart Meeske	Koster:	Gerard Rooks
Diaken:	Peter Hendriks	BHV:	Adry Bregman
Lector:	Fredie van Holst		

Tijdens de dienst van 12 mei is er GEEN kindernevendienst!

Collecte Hemelvaartsdag 9 mei: Project ZWO Moldavië: kerk in het armste land van Europa



Kom in actie voor Moldavië, het armste land van Europa. Waar veel mensen voor kortere of langere tijd in het buitenland werken. Waar vooral kinderen en ouderen alleen achterblijven en dorpen onleefbaar worden. Kom samen met kerken in Moldavië in actie, zodat kinderen veilig opgroeien. Zodat ouderen de broodnodige zorg krijgen. Zodat jong en oud naar elkaar omkijken. Zodat een stabiele jonge generatie opgroeit, die Moldavië kan helpen opbouwen.

Zondag 12 mei: 1^e collecte: Kerk-zijn met en voor elkaar.



Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving.

2^e collecte: doel van de maand: Mensenkinderen: 3 keer per dag een maaltijd



Ten noorden van de hoofdstad Tirana ligt Shkoza, een voorstadje van Tirana. Daar wonen voornamelijk mensen uit het noorden van Albanië die na de val van het communisme in 1990 vertrokken en hoopten op een beter leven. In Shkoza woont Vera Piperku en haar betrokken gezin. Zij heeft het opvangcentrum Seed of Hope opgericht, waar zij aan driehonderd kinderen uit Shkoza drie keer per week een gezonde maaltijd verstrekt.

Bloemen:

De bloemen van Hemelvaartsdag worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. P.J. Eigeman, (Centrum) en de bloemen van zondag 12 mei worden met gebracht naar dhr. W. van Holst (Machteldskamp).

Uit de gemeente:

Dhr. H. Schut (Huis en Hof) verblijft voor revalidatie en herstel in zorgverlening Het Baken, locatie De Voord, Veldbloemlaan 25, 8081 DL Elburg.

Vrijwilligersavond Ontmoetingskerk – herhaald bericht

Zoals gebruikelijk is er voor de zomervakantie een bijeenkomst voor alle vrijwilligers van de Ontmoetingskerk. Hiermee willen we iedereen bedanken voor zijn of haar inzet om ons gemeentelieven

op alle terreinen mogelijk te maken. Van de tuinploeg tot kerkrentmeesters, van kindernevendienst tot beamisten: iedereen is deze avond van harte welkom!

Programma Datum: vrijdag 7 juni 2024

Tijd: Inloop en drankje vanaf 18.00 uur, welkom en gezonde buffetmaaltijd om 18.30 uur, lezing om 19.30 uur, afsluitend koffie om 20.15 uur. Dit alles in de Ontmoetingskerk.

Lezing: Met de voeten in de klei en het hoofd in de wolken. Dit jaar wordt het inhoudelijke gedeelte verzorgd door dhr. Bernard Bos. Bernard woont in Heerde en is lid van de Verbindingskerk (NGK). Hij was docent in de kunstvakken en maakte enkele stripboeken over Luther en het klooster in Wapenveld. Bernard weet veel van de Moderne Devotie, een spirituele beweging uit de 14e eeuw, die vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven nastreefde. De wortels ervan liggen in Deventer en Zwolle. Van 1407 tot 1578 heeft in Wapenveld (toen nog buurtschap Hulsbergen) een klooster van de Moderne Devotie gestaan: klooster Hulsbergen. We blijven dus dicht bij huis!

Zelf zegt hij: "In deze lezing ga ik het met u/jullie hebben over de fraters van Hulsbergen, die heel vroom waren en dagelijks in de klei stonden. Waarin verschilde een fraterhuis van een klooster? De beweging van de Moderne Devotie in de late middeleeuwen had grote invloed tot ver in Europa. Hoe kon dat? Wat kunnen wij er nu nog van leren? Maarten Luther, mijn specialisme, ging bij de fraters op school, maar hoe groot was hun invloed nou echt? Hij was heel populair in de Nederlanden, maar waarom zijn wij dan niet allemaal Luthers geworden? Die vraag probeer ik ook te beantwoorden in het twintigste jaar van de PKN."

Opgeven

Tijdens het Gemeenteberaad is het al genoemd: we hebben 140 vrijwilligers. Maar of die op 7 juni allemaal komen, dat weten we niet. Daarom graag opgeven **uiterlijk zaterdag 1 juni** bij Sarah Smit, scriba1@okheerde.nl (nieuw mailadres!). Vanaf 12 mei ligt er ook een intekenlijst in de hal. Mochten er dieetwensen zijn, dan hoor ik het graag.

Afscheid?

We nemen deze avond ook afscheid van een aantal mensen. Er zijn al namen doorgegeven, maar misschien hebben nog niet alle werkgroepen hier al op gelet. Graag alsnog doorgeven aan Sarah Smit, scriba1@okheerde.nl

Het oplettende lezertje heeft al een aantal speerpunten uit het nieuwe beleidsplan voorbij zien komen: Ontmoeting en Verbinding, Samenwerking met andere kerken, Verdieping en natuurlijk waardering van onze Vrijwilligers

Graag tot ziens op 7 juni!
Sarah Smit, scriba

Vanuit de werkgroep Vieren - Alvast voor Pinksteren

'Pinksteren is het feest van de creativiteit. Het feest van de kunst.' Het is een uitspraak van de cabaretier Jeroen van Merwijk. In die uitspraak zit veel waarheid. De Geest inspireert en creëert. Daarom mag iedereen wat ons betreft aan de slag. U vindt hieronder een duif. Knip hem uit en maak er een kunstwerk van. Door middel van kleur, mooie woorden of op een andere manier.

Neem de duif mee op de morgen van Pinksteren, dan maken we samen een kunstige slinger door de kerk. Zo vieren het feest van Pinksteren met onze eigen creativiteit!

(Op zondag 12 mei liggen er ook uitgeprinte exemplaren in de kerk om mee te nemen na de viering!)

Agenda:

Datum	Activiteit
Woensdag 15 mei	Koffie-ochtend – 10.00 u. – 11.30 u. A.s. woensdag is iedereen – jong en oud – van harte welkom op de koffie- ontmoetingsochtend in het Jeugdpunt.  Op deze ochtend zal Michael Veltman (viool) en Wim van der Vijgh (piano) samen de Sonatine voor piano en viool Op.137 No.1 van Franz Schubert spelen.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans: bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl

