

Gemengde gevoelens

God: Vader en Moeder?

Ik ben consequent opgegroeid met het beeld van God die een 'Hij' is. Een Man, een Vader, een Koning. Dat die woorden beeldspraak zijn, snapte ik prima, en dat vrouwen zich bij die beeldspraak niet altijd even thuis voelen snapte ik ook wel, maar ik vond het ook lastig.

En toch! Een tijd geleden ging ik voor in een kerkdienst elders. Op het leesrooster dat ze daar gebruikten, stond het verhaal van de verloren zoon. Rembrandt heeft daar een prachtig schilderij van gemaakt, u kent het vast wel. Hij schilderde het moment dat de jongste zoon weer thuis komt en schuldbewust knielt voor zijn vader. De vader (die een beeld is van God de Vader) legt zijn handen op de schouders van zijn zoon. Wie goed kijkt (leerde ik van Henri Nouwen, ik heb zijn boek er maar even bij gepakt), ziet iets heel verrassends (zie de vergroting onderaan): de Vader heeft twee totaal verschillende handen. Een heel forse, sterke hand, en een veel fijnere, slankere hand. Duidelijk een mannenhand en een vrouwenhand. Alsof Rembrandt het vaderlijke en het moederlijke aspect van God in één schilderij probeert te vangen. Dat deed hij een kleine 350 jaar geleden: God voorstellen met een vaderlijke en moederlijke kant! Zou hij daarbij ook gedacht hebben aan Jesaja 66 vers 13: 'Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten?'



De filosoof Nietzsche, die een haat-liefde verhouding met vrouwen en met religie had, heeft met kracht 'de dood van God' geproclameerd, vooral uit verzet tegen een christenheid die (in zijn woorden) 'het lijden verheerlijkt'. Hij moest daar niks van hebben. Sprak van een slavenmoraal. Had een hartgrondige hekel aan medelijden.

En verzette zich daarmee, lijkt mij, tegen de God van de Bijbel die op Goede Vrijdag zelf het onderspit delft, die zich (in de lichamelijke gestalte van Jezus) weg laat drukken uit deze wereld. Omdat Hij consequent kiest voor de kleinen en de zwakken, omdat Zij als een moeder voor haar kinderen blijft zorgen.

'Jeruzalem, hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild', zegt Jezus vertwijfeld, in een heel moederlijk beeld. Die vertwijfeling zie je ook in het gezicht van de Vader op Rembrandts schilderij. Alsof Hij weet, dat Hij door de ene zoon weer thuis te halen, de andere van zich vervreemdt. Het valt niet mee, om een God van liefde te zijn!



Gerrit Heuver

**ORDE VAN DIENST - Zondag 5 mei 2024, Ontmoetingskerk Heerde 09.30 u.
6^e zondag van Pasen 'Rogate' (Bid)**

Voorganger: ds. Marrit Bassa

Welkom

Stilte

Aanvangslied

Psalm 66 vers 1 en 2

Uit de nieuwe psalmberijming

1 Juich, aarde, om Gods naam te prijzen;
eer Hem op ieder continent.
Zeg Hem: 'Uw wonderen bewijzen
hoe ontzagwekkend groot U bent.
De hele wereld is getuige;
uw vijand knielt zelfs voor U neer.
Laat alle mensen voor U buigen,
uw naam bezingen tot uw eer.'

2 God laat ons steeds zijn macht ervaren;
kijk vol aanbidding met mij mee:
Hij bracht de golven tot bedaren,
maakte een pad dwars door de zee.
Zijn volk kon veilig oversteken;
we prezen God, we bleven droog!
De Heer laat zich niet tegenspreken;
Hij houdt de volken in het oog.

Bemoediging en groet

Vervolg psalm

Psalm 66 vers 5

5 Kom, luister, Gods vertrouwelingen,
hoor wat Hij heeft gedaan voor mij:
Hij gaf mij reden om te zingen,
zodra ik riep, verhoorde Hij.
Hield ik me bezig met het kwade,
dan had de Heer mij niet gehoord.
Maar Hij is trouw en vol genade.
Goddank! Hij hoorde ieder woord.

Kyriegebed

Gloria

Lied 619 vers 1, 5 en 6 – Lof zij God in de hoogste troon

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing

Exodus 20

Zingen

Lied 119a – Uw woord omvat mijn leven

Schriftlezing

Johannes 15 vers 9 t/m 17

Verkondiging

Luisterlied

'Mag ik jou tot zegen zijn'- Sela

<https://www.youtube.com/watch?v=rmKUDNII75E>

Kinderen komen terug

Aandacht voor de collecten

Gedachtenis dhr. Rein de Jong

- ontsteken gedachteniskaars
- in memoriam
- stilte
- zinging: lied 281 vers 1, 3 10. – Wij zoeken hier Uw aangezicht

Gebeden

Slotlied

Lied 1014 – Geef vrede door van hand tot hand

Zegen

Organist: Maarten Westenberg
Ouderling: Sarah Smit
Diaken: Lidie Dijkink
Lector: Joop Wiederhold

Kindernevendienst: Karen Dalhuisen
Media: Bart Heres
Koster: Chris Burger
BHV: Gesien IJzerman

Collecte Zondag 5 mei

1^e collecte: **Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne**



Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.

2^e collecte: **Kerk**

Bloemen

De bloemen van zondag 5 mei worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. M.H.A. Koek- van Effrink, (Bloemen)

Uit de gemeente

Dhr. W. van Holst, (Machteldskamp) is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Dhr. H. Schut, (Huis en Hof) is na een opname in het Isalaziekenhuis voor verdere revalidatie en herstel overgeplaatst naar zorgverlening Het Baken, locatie De Voord, Veldbloemlaan 25, 8081 DL Elburg.

Huwelijksjubilea

Dhr. Wim van Velde en mevr. Bieuwkje van Velde- Oosterhoff (Centrum) mochten 29 april hun 55-jarig huwelijk gedenken.

Dhr. Arie Dijkstra en mevr. Lidy Dijkstra- Stoffers (Bovenkamp) hopen 8 mei hun 65-jarig huwelijk te gedenken.

Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

Overleden

Dhr. Rein de Jong (Huis en Hof) is 30 april in de leeftijd van 87 jaar overleden in woonzorgcentrum Brinkhoven. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen van Rein op maandag 6 mei tussen 19.00 - 19.45 uur in Memento Mori, Brinklaan 4a. Dinsdag 7 mei om 11.00 uur zal de afscheidsdienst worden gehouden in de Ontmoetingskerk met aansluitend de begrafenis op begraafplaats Engelmanskamp. Voor de dienst is er tevens gelegenheid om de familie te condoleren van 10.15 - 10.45 uur. Tijdens de morgendienst van zondag 5 mei zal de gedachtenis in het midden van de gemeente plaats vinden.

Fiets-, autotocht 9 mei Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag 9 mei a.s. is er weer de traditionele fietstocht van ZWO Gaven-Delen door de prachtige omgeving van Heerde. Voor hen die niet fietsen, is er een autotocht uitgezet. Onderweg zullen de mensen in de auto's en de fietsers elkaar ontmoeten op een unieke locatie in het centrum van ons dorp.

We starten rond 10.30 uur met koffie/thee in de kerk. Daarna vertrekken we per groepje en/of auto om de tocht te rijden. Onderweg zorgen wij voor koffie, thee, limonade en een versnapering. Bij terugkomst in de kerk is er een heerlijke kop soep en een lekker broodje.



De kosten zijn 7,50 euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar 3.00 euro. De opbrengst gaat naar ons nieuwe project in Moldavië. Wij zijn ook op zoek naar chauffeurs met auto, om mensen die niet kunnen fietsen te rijden voor de autotocht. In de hal van de kerk liggen op 28 april en 5 mei intekenlijsten waarop u/jij zich kunt opgeven. U/jij kunt zich ook tot uiterlijk 5 mei opgeven via de mail: ruudhaverkamp@planet.nl of telefonisch: 692740, mobiel 06-11123558. Werkgroep ZWO – Gaven Delen.

Uit de pastorie

Afgelopen week zou ik vooral besteden aan studie.

Natuurlijk komen er dan minstens 10 andere dingen tussendoor, maar ik heb toch een poging gedaan. Zo las ik het boek dat bij de cursus hoorde die ik afgelopen najaar volgde. Dat boek was geen verplichte kost, maar het geeft net wel wat extra beetje verdieping, zodat ik nog beter weet wat ik moet doen bij het houden van zo'n 'biblioloog'.

Vanwege een pastorale vraag heb ik me ook nog eens verdiept in hoe je omgaat met kinderen en rouw en verdriet. Twee best verschillende dingen. Maar, toch is er een overeenkomst. Beiden hebben te maken met verbeelding. Bij het eerste onderwerp gaat het om het opzoeken van de

verbeelding bij de ander. Wat vind je in een bijbeltekst als je vragen stelt? Hoe zou het zijn om zelf iemand te zijn uit het verhaal? Ook kinderen en hun manier van omgaan met rouw draait om verbeelding. Zo kan het best spannend zijn om na te denken over de dood, want hoe ziet dat er eigenlijk uit? Kinderen komen soms met de wonderlijkste omschrijvingen die je ook als volwassene kunnen helpen. Misschien is dat wel wat me ook zo boeit. Op zoek gaan naar wat Gods Woord voor ons betekent en wat het leven ons brengt door onze verbeeldingskracht te gebruiken. Hoewel ik een paar dagen vrij heb, kunnen we donderdag al meteen aan de slag: Met Hemelvaart heb je zeker je verbeelding nodig. Al was het maar om de routekaart goed te lezen.

Samen tegen Armoede

Op zondag 5 mei kunt u weer houdbare producten inleveren. Het is ook mogelijk om een financiële bijdrage te leveren in de collectebus of via Scipio.

Fair Trade Kerk

Het is zover; Wij zijn een Fair Trade Kerk geworden!

De heer Jan Odding, a.s. voorzitter van Noaberschap, onthult tijdens het koffie drinken de plaquette die hoort bij het zijn van Fair Trade Kerk.

Tijdens de koffie zal dhr.Odding iets vertellen over wat het allemaal inhoudt.

De week van 4 tot en met 12 mei staat in het teken van Fair Fashion, bewuster omgaan met je kleding.

Na de dienst krijgt U/jullie krijgen allemaal een bon van kledingbank de Cirkel.

De bedoeling is daarvan dat er 1 kledingstuk wordt ingeleverd bij de Cirkel en 1 kledingstuk wordt uitgezocht bij de Cirkel.

Geef het een kans. Adrie Bregman en Elly Hendriks



Beschikbaarheid meivakantie, 29 april t/m 11 mei

De komende week ben ik zoveel mogelijk vrij. Het is nog meivakantie voor de kinderen. Mocht er onverhoopt crisispastoraat nodig zijn, dan ben ik beschikbaar.

In de diensten van zowel 5 mei als 9 mei (Hemelvaart) ga ik gewoon voor.

Ds. Marrit Bassa

Programma Vrijwilligersavond Ontmoetingskerk

Zoals gebruikelijk is er voor de zomervakantie een bijeenkomst voor alle vrijwilligers van de Ontmoetingskerk. Hiermee willen we iedereen bedanken voor zijn of haar inzet om ons gemeentelieven op alle terreinen mogelijk te maken. Van de tuinploeg tot kerkrentmeesters, van kindernevendienst tot beamisten: iedereen is deze avond van harte welkom!



Programma

Datum: **vrijdag 7 juni 2024**

Tijd: Inloop en drankje vanaf **18 uur**, welkom en gezonde buffetmaaltijd om 18.30 uur, lezing om 19.30 uur, afsluitend koffie om 20.15 uur. Dit alles in de Ontmoetingskerk.

Lezing: Met de voeten in de klei en het hoofd in de wolken.

Dit jaar wordt het inhoudelijke gedeelte verzorgd door dhr. Bernard Bos. Bernard woont in Heerde en is lid van de Verbindingskerk (NGK). Hij was docent in de kunstvakken en maakte enkele stripboeken over Luther en het klooster in Wapenveld. Bernard weet veel van de Moderne Devotie, een spirituele beweging uit de 14^e eeuw, die vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven nastreefde. De wortels ervan liggen in Deventer en Zwolle. Van 1407 tot 1578 heeft in Wapenveld (toen nog buurschap Hulsbergen) een klooster van de Moderne Devotie gestaan: klooster Hulsbergen. We blijven dus dicht bij huis!

Zelf zegt hij: "In deze lezing ga ik het met u/jullie hebben over de fraters van Hulsbergen, die heel vroom waren en dagelijks in de klei stonden. Waarin verschilde een fraterhuis van een klooster? De beweging van de Moderne Devotie in de late middeleeuwen had grote invloed tot ver in Europa. Hoe kon dat? Wat kunnen wij er nu nog van leren?"

Maarten Luther, mijn specialisme, ging bij de fraters op school, maar hoe groot was hun invloed nou echt? Hij was heel populair in de Nederlanden, maar waarom zijn wij dan niet allemaal Luthers geworden? Die vraag probeer ik ook te beantwoorden in het twintigste jaar van de PKN."

Opgeven

Tijdens het Gemeenteberaad is het al genoemd: we hebben 140 vrijwilligers. Maar of die op 7 juni allemaal komen, dat weten we niet. Daarom graag **opgeven uiterlijk zaterdag 1 juni** bij Sarah Smit, scriba1@okheerde.nl (nieuw mailadres!). Mochten er diëtwensen zijn, dan hoor ik het graag.

Afscheid?

We nemen deze avond ook afscheid van een aantal mensen. Er zijn al namen doorgegeven, maar misschien hebben nog niet alle werkgroepen hier al op gelet. Graag alsnog doorgeven aan Sarah Smit, scriba1@okheerde.nl

Het oplettende lezertje heeft al een aantal speerpunten uit het nieuwe **beleidsplan** voorbij zien komen: Ontmoeting en Verbinding, Samenwerking met andere kerken, Verdieping èn natuurlijk waardering van onze Vrijwilligers.

Graag tot ziens op 7 juni!

Sarah Smit, scribe

Agenda:

Datum	Activiteit
Zaterdag 4 mei 	Herdenkingsdienst in de Johanneskerk georganiseerd door het IPH. De bijeenkomst in de kerk start om 19:00 uur en eindigt om 19:45 uur. Vanuit de kerk kunt u aansluiten bij de stille tocht richting het gemeentehuis waar het programma wordt afgesloten met 2 minuten stilte om 20:00 uur met aansluitend de krans- en bloemenlegging
Zondag 5 mei 	In de hal, bij de ingang, liggen de Amnestybrieven voor abonnees weer klaar; op buurten ingedeeld. Mocht u in die buurt wonen en de persoon is niet aanwezig, is het fijn als u hem mee wilt nemen en bezorgen. BVD! Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen tevens losse brieven die u mee kunt nemen om thuis te ondertekenen, frankeren en op te sturen.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans: bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl

Sarah Smit, scribe, scriba1@okheerde.nl

Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl