

God als het begin

Zondag over een week wordt er gedoopt in onze kerk.

Het voelt goed om zo'n zinnetje op te kunnen schrijven. Want hoe mooi is dat, een doopdienst!

Een klein kindje, nog maar net op deze wereld, krijgt het teken mee dat God er voor altijd voor haar wil zijn. Dat is een belofte voor het leven.

We gaan er natuurlijk een feestelijke dienst van maken. De doop is een hoopvol teken, dat mag je vieren! Maar de doop is ook iets om over na te denken. Voor het allereerst, of opnieuw.

Een van de dingen waar je over na mag denken is de *volgorde* waarop de dingen gebeuren in een doopdienst. We hebben water nodig in het doopvont. Er wordt een kind binnengebracht.

We hebben een naam nodig, een jawoord van God en van de ouders. Daarnaast komt ook de gemeente zelf aan het woord. En dan hebben we nog een doopkaars en er wordt een datum bijgeschreven in het geboorteboek. Wat dat betreft zijn er een hoop onderdelen in zo'n doopdienst.

Twee van die onderdelen wil ik op deze plek extra onder de aandacht brengen.

Namelijk het jawoord van God - daarmee bedoel ik de doop zelf - en het jawoord van de ouders.

We zijn, tenminste dat denk ik, gewend dat er eerst een belofte wordt beantwoord door de ouders.

Daarna krijgt het kind de doop mee, doormiddel van het water en het noemen van Gods namen: Vader, Zoon en heilige Geest.

In de aanstaande doopdienst draaien we die volgorde om. In onze protestantse kerk worden beide volgordes gebruikt. Die volgorde is dan ook geen waardeoordeel, maar heeft wel elk een inhoudelijke, theologische waarde.

Tijdens de voorbereiding van deze doopdienst kwamen we er op hoe mooi het is dat God het begin is.

Het begin van alles. Dus ook van een mensenleven. En ook van dit jonge mensje.

God staat aan het begin. Gods 'ja' klinkt door als het water wordt 'uitgestort'. God wil zich met deze mens verbinden, met naam en toenaam. Daarna klinkt het antwoord van de ouders. Zij staan helemaal achter deze doop, maar ook achter God als het eerste begin.

De andere, misschien wat meer bekende volgorde geeft ook iets aan. Dan klinkt eigenlijk eerst het vertrouwen door van de ouders. Maar ook hun belofte om samen met hun kind dichtbij God te blijven. De doop zelf is dan een onderstreping van dit verlangen. Zo merk je vanzelf: het één is niet per se minder dan het ander. Maar, het accent komt net even anders te liggen.

Als ouder eerst je kindje laten dopen en dan pas zelf het woord te nemen: daar heb je lef voor nodig. Je laat namelijk als ouders je kindje ook een beetje los. God komt dan eerst, om dat daarna als ouders te bevestigen. In een tijd als deze valt het op als je het lef hebt om los te laten. Om het van de Ander te verwachten. Ik hoop dat we als gemeente ons samen voorbereiden om dat lef samen te hebben.

Het thema van de dienst op zondag 2 juni is dan ook: vertrouw me maar!

Kortom, trek je mooiste kleren aan, en durf het feest met ons mee te vieren.

En vergeet trouwens niet om zondag ook gewoon te komen.

Ds. Marrit Bassa

Doopdienst & Avondmaal

Oorspronkelijk stond op 2 juni de Maaltijd van de Heer gepland. De viering van deze Maaltijd wordt verschoven naar de zondag daarop, 9 juni. Ds. Gerrit Heuver gaat ons dan voor.

Op zondag 2 juni wordt er gedoopt. Sara Jolijn Tempelman, geboren op 27 maart wordt op die morgen gedoopt. In de komende week wordt de dienst verder voorbereid. We vragen iedereen om aan de ouders van Sara, Jorn Tempelman en Hester de Wilde te denken. Bid gerust voor hen. Het is iets moois om naar toe te leven, maar tegelijk ook een verantwoordelijkheid. Die mogen wij als gemeente samen met hen dragen. Een kaartje schrijven met een mooie wens voor de kleine Sara mag ook. Stuur het kaartje op, of lever het op zondag 2 juni in. Dan worden de kaartjes meegegeven aan de ouders van Sara!



ORDE VAN DIENST - Zondag 26 mei 2024, Ontmoetingskerk Heerde 09.30 u.
Voorganger: dhr. Gerard Doggen

Thema: Open je mond tot waar geluk

Orgelspel

Woord van welkom

Moment van stilte

Aanvangslied: Lied 834 – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Bemoediging en de groet

Kyriëgebed

Zingen: Lied 836: 1, 4 en 5 – O Heer die onze Vader zijt

Gebed

De Bijbel gaat open

Aandacht voor de kinderen

1^e lezingen: Spreuken 11:12-13; 13:2-3; 15:1-2, 7 en 17:27

Zingen: Monden heb je om te spreken

(tekst: Piet Schelling; melodie van T. van Erp; de melodie treffen we aan in de Evangelische Liedbundel, lied 398)

1. *Monden heb je om te spreken
tot geluk van allen,
woorden die vervreemding breken,
wat je brengt voorbij de grens.*

3. *Monden zijn er om te helen
tot geluk van al wie leeft,
talen zonder vooroordelen
waar de liefde heerst en geeft.*

*Refrein: Open uw oren om te horen,
open uw mond tot waar geluk*

*Refrein: Open uw oren om te horen,
open uw mond tot waar geluk.*

2. *Monden heb je om te zwijgen
tot geluk van allekind,
stilte die je doet ontstijgen
aan de pijn van ziende blind.*

*Refrein: Open uw oren om te horen,
open uw mond tot waar geluk.*

Lezing uit het Nieuwe Testament: Filippenzen 4:8-9

Zingen: Lied 838:1 en 2 – O grote God die liefde zijt

Preek - met als motto 'Open je mond tot waar geluk'

Kinderen komen terug We luisteren naar het lied 'Samen' van Elly en Rikkert

<https://youtu.be/tn4uGOdcsw?si=xq2hHznarR6pPuvvm>

Zingen: 'Levenslied'

(in: *Rakelings Nabij*, melodie: *Ode an die Freude*, van L. von Beethoven)

Vreugde, vreugde, levensvreugde
dragen wij in onze hand,
als wij mensen in dit leven
kiezen voor het nieuwe land.
Als wij woorden mogen geven
en wij samen durven gaan,
leeft er liefde, leeft er leven,
leeft er licht in ons bestaan.

Vreugde, leven, kwetsbaar mens zijn,
zo staan wij hier in het licht
van de eenheid van ons mensen:
lettergreep van Gods gedicht.
Van een leven dat steeds vasthoudt
en de ander niet vergeet,
van de mens die onder mensen
draagt en zich gedragen weet.

Aandacht voor de gaven

Gebeden

Slotlied: Lied 705:1, 3 en 4

Wegzending en Zegen

Orgelspel

Organist: Henk van der Maten
Ouderling: Hotze Talsma
Diaken: Lidy Dijkink
Lector: Fredie van Holst

kindernevendienst: Tjitske Koops
Media: Ben van Damme
Koster: Paul Dijkink
BHV: Sara Popping

Collecte Zondag 26 mei:

1^e collecte: **Online platform voor zinzoekers**



Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video's, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt.

2^e collecte: **Voedselbak Vaassen-Epe-Heerde**



In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Deze mensen houden maandelijks niet genoeg geld over voor eten, kleding en andere basisbehoeften. Ook in de omgeving van Vaassen, Epe en Heerde zijn tientallen gezinnen afhankelijk van voedselhulp. De Voedselbank steunt deze groep door voedselpakketten te verstrekken samengesteld door vrijwilligers uit gedoneerde middelen.

Bloemen:

De bloemen van zondag 26 mei worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. H. Schut (Huis en Hof).

Eetcafe

Vrijdag 31 Mei sluiten wij het seizoen af bij het Mussennest in Wapenveld. We hebben de vorige keer afgesproken om elkaar bij de kerk te ontmoeten bij de Ontmoetingskerk.

Er waren al aanmeldingen van mensen om te rijden zodat we daar kunnen instappen en met elkaar naar het mussennest kunnen gaan. Nogmaals hiervoor onze dank.

We zien elkaar om 11.45 uur bij de kerk. Indien u niet kunt wil u dit dan uiterlijk woensdag 29 mei doorgeven aan Evelien Jacobs. Tel: 0648816550 Met vriendelijke groet, Evelien Jacobs

Uit de pastorie

De telefoon gaat. Het nummer belooft weinig goeds. En inderdaad. Inmiddels heb ik ook een berichtje binnen op de app van de opvang. De jongste voelt zich niet lekker en is erg verdrietig. Ze wil graag naar huis. Of we op kunnen halen. Niet handig voor ons natuurlijk, maar daar kan zij niets aan doen. Ik onderbreek mijn werk om haar op te halen. Ze kijkt erg sip. 'Ik vind het niet meer leuk bij de kindjes. Ik wil gewoon naar huis.' Tja, daar heb ik niet van terug. Thuis gekomen pakken we de thermometer er bij. Een pietsie beetje verhoging. Maar, dat lijkt het probleem niet te zijn. Tien minuten later kletst ze honderduit en gaat gezellig met papa mee.

Soms heb je er gewoon even geen zin in. Of je voelt je niet op je plek. Als volwassene hebben we onszelf vaak aangeleerd dat we ons moeten vermennen. Je moet er iets van maken of even doorzetten.

Dat is weinig verkeerd aan. Maar af en toe is het ook goed er even uit te stappen. Thuis, op een vertrouwde plek, is het dan even fijner. Hopelijk durven wij het ook aan om soms gewoon te zeggen: 'Ik vind het niet meer leuk. Ik ga naar huis.' En hopelijk lukt het dan ook om een beetje de genieten van zo'n keuze. Hier ging dat in elk geval prima....!

Vrijwilligersavond Ontmoetingskerk vrijdag 7 juni 2024

Tijd: Inloop en drankje vanaf 18.00 uur, welkom en gezonde buffetmaaltijd om 18.30 uur, lezing van Bernard Bos over Klooster Hulsbergen, Luther en de Moderne Devotie. Dit begint om 19.30 uur, afsluitend koffie om 20.15 uur. Alles in de Ontmoetingskerk.

Opgeven

Er hebben zich nu 52 mensen aangemeld. Ook vrijwilligers die dit jaar afscheid namen, zijn welkom. Wel even opgeven **uiterlijk zaterdag 1 juni** bij Sarah Smit, **scriba1@okheerde.nl**. Mochten er dieetwensen zijn, dan hoor ik het graag.

Agenda:

Datum	Activiteit
Woensdag 29 mei	Koffie-ochtend – 10.00 u. – 11.30 u. A.s. woensdag is iedereen – jong en oud – van harte welkom op de koffie-ochtend in de Ontmoetingsruimte van de kerk.



Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans: bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl