

Gemengde gevoelens

'Wat ging er nou door je heen?'

Bovenstaande vraag wordt door (TV-)journalisten te pas en te onpas gesteld. Een wielrenner die 'Luik-Bastenaken-Luik' wint, een moeder die net haar eerste kind ter wereld heeft gebracht of een minister die zojuist door de Tweede Kamer naar huis is gestuurd krijgt acuut een microfoon onder de neus geduwd: 'Wat ging er nou door u heen?'

Want onze tijd vraagt, nee schreeuwt om emotie, gevoel, sensatie. En ik heb daar enerzijds een hekel aan (nee, niet aan emoties maar wel aan het opzichtig uitlokken daarvan) maar aan de andere kant snap het ook wel. Want we kunnen heel veel maskeren en verbloemen in mooie rationele woorden terwijl de echte betekenis van wat we doen of meemaken onder al die woorden verborgen blijft. Dat geldt ook in gelovig opzicht. In Lied 944 staat de prachtige regel:

'Zo vaak ik woorden voor U vond, heb ik mij in mijn woord vermomd'.

Oftewel: ik probeer ook U, mijn God, voor de gek te houden met mooie redeneringen terwijl ik ~~anders~~ heel goed weet dat me dat niet gaat lukken. Dus de beleving is vaak ook een soort proef op de som: Je kan veel beweren, maar klopt het ook met wat je ervaart?



Eén van onze kinderen trok soms, als je hem bestraffend toesprak, een vrolijk lachend gezicht. Nou ja, meer een grijns. Voor hem was het lastig want hij wist zich geen houding te geven, maar voor ons ook, want we wisten niet goed wat we op dat moment aan hem hadden. Buiten- en binnenkant klopten niet met elkaar. En dan boos roepen: 'Veeg die grijns van je gezicht' helpt niet hè, dat maakt de spanning alleen maar groter.

Iemand zei een keer: „In de kerk klinkt het lied *'Laat ons nu vrolijk zingen...'* soms alsof je een treurzang aanheft". Ook dan kloppen binnen- en buitenkant niet met elkaar, lijkt mij. En dat maakt ongeloofwaardig want mensen willen voelen dat het wèl klopt.

Tijdens een gesprek in de kerkenraad in Nunspeet opperde iemand een tijd geleden dat we onze vieringen op zondag best wat meer zouden mogen toespitsen op de beleving. Niet dat het per se 'mooi' of 'emotioneel' hoeft te zijn, maar wel dat er wat te beleven valt. Dat je niet alleen weggaat met de gedachte: 'Ja, de preek klopte wel zo'n beetje' maar dat je ook iets ervaren hebt. En dan mag het best eens schuren, misschien is het wel eens confronterend, kan allemaal: maar de viering heeft je in elk geval wat gedaan: een lied, een woord, een gebed, een gebaar.

Natuurlijk zit daar ook wel een risico aan, want wat de één hartverwarmend vindt, ervaart iemand anders misschien als tenenkrommend (over een dominee in Drenthe ging het verhaal dat hij bij elke uitvaartdienst net zo lang doorpreekte tot hij in elk geval de familie aan het huilen had. Kijk, dan ga je wel een forse grens over, nietwaar?).

Maar toch. Stel dat er op zondag bij de uitgang van de kerk een journalist staat die je vraagt: 'En wat ging er nou door je heen vanmorgen?' dan zou het wel mooi zijn als je wat te zeggen hebt, lijkt me.

Gerrit Heuver

ORDE VAN DIENST voor de doopviering - Zondag 2 juni 2024, Ontmoetingskerk 09.30 uur

Tijdens de viering is oppas aanwezig!
Voorganger: ds. Marrit Bassa

Thema: Vertrouw me maar!

BEGIN VAN DE DIENST

Binnenkomst kerkenraad en voorganger

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 216 vers 1, 2 en 3 – Dit is een morgen als ooit de eerste

Bemoediging en groet

- v Onze hulp is in naam van de Heer
a die hemel en aarde gemaakt heeft
v die de Geest zendt
a en wij worden vervuld.
v Genade, goedheid en vrede voor u en voor jou
van God onze Vader van Jezus Christus onze Heer
en van de Heilige Geest.
a Amen.

Gebed om ontferming

Antwoordlied 'Ik stel mijn vertrouwen '

Na het zingen van de 2 coupletten, zingen we nogmaals vers 1: in canon.

1. 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij.
2. Wie leert vertrouwen, zo een kind dat doet,
die zal ontvangen blijdschap, kracht en moed.
Want God heeft lief, wie worden als een kind.
En Hij rust niet tot u in Hem de vrede vindt.

RANDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

Schriftlezing Mattheus 14 vers 22 - 36

Zingen Psalm 139 vers 1, 2 en 5 - Heer, die mij ziet zoals ik ben

Overweging 'Vertrouw me maar'

Antwoordlied Doop - Sela

We luisteren het lied, wie het kent kan meezingen.

<https://www.youtube.com/watch?v=OdZ-m6zOOsc>

BEDIENING VAN DE DOOP

Sara wordt binnen gedragen

Vullen van het doopvont met water

Inleiding op de doop

Naamgeving

Zingen Lied 356 vers 1, 6 en 7 - O God die uit het water

Doopgebed

Geloofsbelijdenis Lied 344 – Wij geloven één voor één

Doop en zegening

Belofte van de ouders

De doopbelofte luidt als volgt:

- v. Ouders,
Beloven jullie jullie dochter, die aan jullie is toevertrouwd, met liefde en zorg te omringen?
Beloven jullie haar, op te voeden in de geest van het evangelie van Jezus Christus en haar,
in liefde trouw te blijven welke weg zij in de toekomst ook zal gaan?
Beloven jullie zo elkaar en je kind aan
God op te dragen?
Wat is daarop jullie antwoord?

o. Ja

Belofte van de gemeente

- v. Gemeente, Sara is in ons midden gedoopt. Zij hoort bij ons, vergeet haar niet. Gemeente,
willen jullie haar opdragen in jullie gebeden en met haar de weg gaan van het Koninkrijk?



**a Ja, dat willen wij.
Welkom kind van God,
welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.**

Antwoordlied 'Zegen voor de kinderen', Sela
God geeft leven, kwetsbaar leven In het volste Godsvertrouwen
naar Zijn beeld gevormd. zegenen wij jou.
Hij bedacht jou en Hij heeft je Hij zal met je meegaan
toevertrouwd aan ons. alle dagen; Hij is trouw.

Hier in Gods gemeente
leggen wij op jou Zijn naam,
geven wij je terug aan Hem,
die jou heeft doen bestaan.

Doopkaars en doopkaart

GAVEN EN GEBEDEN

Aandacht voor de gaven

Gedachtenismoment

Gebeden

Slotlied 'Gebet om zegen' - Sela

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen

In de nieuwsbrief van vorige week is het al genoemd. Als gemeente willen we naast de ouders staan en medeverantwoordelijkheid dragen voor de doop van Sara. We bidden voor hen, maar een kaartje schrijven met een mooie wens of een kleurplaat voor de kleine Sara mag natuurlijk ook. Al onze goede wensen gaan zondag dan met Sara en haar ouders mee naar huis.

Organist:	Henk van der Maten	Kindernevendienst:	Yvonne van der Veer
Ouderling:	Gerard Doggen	Media:	Bart Heres
Diaken:	Irene Verboom	Koster:	Chris Burger
Lector:	Annemieke van de Weerdhof	BHV:	Paul Dijkink

Collecte Zondag 2 juni:

1^e collecte: **Evangelisatie commissie** (Elisabethbode)



De evangelisatiecommissie houdt zich bezig met de verspreiding van de Elisabeth Bode

2^e collecte: **Kerk**

Bloemen

De bloemen van zondag 2 juni worden met de felicitaties van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar de doopouders: Hester de Wilde en Jorn Tempelman (IJsselvallei).

Uit de gemeente

Dhr. P. Bakker, (Oranjebuurt) heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis.

Overleden

Dhr. Gijsbert (Bert) van Olst (Centrum) is 26 mei in de leeftijd van 84 jaar overleden. Gelegenheid om afscheid van Bert te nemen en de familie te condoleren op vrijdag 31 mei van 10.15 - 10.45 uur in uitvaartcentrum Memento Mori, Brinklaan 4a. De afscheidsdienst begint daar om 11.00 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op begraafplaats Engelmanskamp. De gedachtenis in het midden van de gemeente vindt a.s. zondag 2 juni tijdens de morgendienst plaats.

Huwelijksjubileum

Dhr. Gijsbert Pap en mevr. Bea Pap-van Horssen, (Machteldskamp) hopen 1 juni hun 40-jarig huwelijks te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

Eindexamens

Doe jij, doet jullie zoon/ dochter, broer/ zus, kleinzoon/-dochter, vriend/vriendin dit jaar eindexamen?

Laat het ons ook even weten, zodat we als kerkgemeenschap er aandacht aan kunnen besteden. Graag melden bij centraal meldpunt: Gesien IJzerman, meldpost@okheerde.nl of 06 50802687.

2 juni Samen tegen Armoede, inzameling producten Voedselbank



'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.'

U kunt weer houdbare producten inleveren voor de voedselbank. Ook wasmiddel en toiletartikelen zijn welkom.

Nacht van gebed – 31 mei op 1 juni

Jaarlijks wordt vanuit de Stichting Open Doors de Nacht van Gebed georganiseerd. Op meerdere plekken in het land worden bijeenkomsten georganiseerd om samen te bidden voor de vervolgde kerk. Ook in Heerde wordt deze nacht georganiseerd door mensen van diverse kerken.

Opnieuw wordt deze bijeenkomst gehouden in de

Christelijke Gereformeerde Kerk, Acacialaan 45 te Heerde. De bijeenkomst begint op **vrijdag 31 mei** om 21.00 uur en eindigt op zaterdag 1 juni omstreeks 02.30 uur. De kerk is open vanaf 20.45 uur. Na een korte overdenking worden liederen gezongen. Ook is er filmmateriaal met getuigenissen van vervolgde christenen. Op die manier is er ook meer bewustwording van de thematiek. Daarna wordt er samen gebeden en gedankt. Voor meer informatie, kijk op www.opendoors.nl.

Uit de pastorie

In de woonkamer staat een kinderbureau. Het is meer een speelhoek. Met kastjes en eikenhouten planken hebben we een werkruimte gecreëerd. Hoofdonderdeel van de speelhoek zijn de bakken met lego. Veel bakken met lego. En ja, er wordt veel mee gespeeld, en nee, er wordt niet zo vaak opgeruimd. Gevolg: een bureau bezaaid met lego-stukjes. Eigenlijk zag je door de bomen het bos niet meer. Op een druilerige zaterdagmiddag hebben we samen alle lego gesorteerd, de rommel ertussen weggedaan en de stofzuiger gehanteerd. Het resultaat: een leeg bureau en bakken vol stukjes, vrolijk op kleur. De volgende maandag, direct uit school, ging de oudste aan de slag. Hij stalde alle bakken uit op het bureau, pakte een stoel en ging aan het werk. 'Mama, ik heb nieuwe ideeën gekregen!' zei hij vrolijk. Die avond stond het bureau weer vol. De bakken waren niet teruggezet, maar ondertussen was er een compleet nieuw bouwwerk herrezen. Het moest een huis worden met tunnels en ingewikkelde deursystemen.

Ergens vond ik het jammer dat de speelhoek nu weer vol stond. Aan de andere kant was de lege ruimte het beginpunt geweest van nieuwe inspiratie. Soms moeten wij ook ons hoofd - of ons huis - even leegruimen. Echt even gaan zitten en alles netjes sorteren. De rommel weggooien en stofzuigen.

De leegte geeft ruimte voor nieuwe, frisse ideeën. Er valt nog genoeg regen om het eens uit te proberen.

Programma Vrijwilligersavond vrijdag 7 juni 2024

Op dit moment hebben zich precies 60 mensen opgegeven voor de vrijwilligersavond.

We nemen deze avond ook afscheid van een aantal mensen. Wie dit seizoen is gestopt als vrijwilliger, is daarom van harte welkom!

Opgeven kan nog dit weekend bij Sarah Smit, scriba1@okheerde.nl of op de intekenlijst in de hal. Mochten er dieetwensen zijn, dan hoor ik dat graag.

Tijd: Inloop en drankje vanaf 18.00 uur, welkom en gezonde buffetmaaltijd om 18.30 uur, lezing over het klooster Hulsbergen en de Moderne Devotie om 19.30 uur, afsluitend koffie om 20.15 uur. Uiteraard alles in de Ontmoetingskerk.

EEN TAS VOL VAKANTIEPRET – de Diaconie

In Nederland groeien meer dan 400.000 kinderen op in een gezin waar niet voldoende geld is voor een vakantie.

Een trip naar de camping of zelf de dierentuin, is voor deze kinderen een uitzondering. Dit terwijl de zomervakantie juist één groot feest is; lekker niet naar school, even doen wat je wilt. Daar horen natuurlijk uitjes bij. Maar voor veel kinderen is dit helaas niet de realiteit. Daarom willen wij hen verrassen met een rugtasje vol vakantieplezier. En dat willen we samen met jullie doen.



Een aantal jaren hebben verschillende Nederlandse diaconieën vakantietasjes gevuld met speelgoed, boekjes, en vrijkaartjes om ook deze kinderen een vakantiegevoel te geven. Dit jaar willen we het weer oppakken in onze kerk en ook dit jaar weer samen met andere kerken in Heerde, want ook in de omgeving Heerde zijn er voldoende kinderen die niet op vakantie kunnen. Vorig jaar verzorgden we 300 tasjes.

Dit jaar doen we dit samen met de Verbindingskerk, Vrije Evangelische Gemeente, Hebron en de Petruskerk uit Wapenveld, de Herv. Kerk in Veessen en de Geref. Kerk de Brug in Wapenveld. We hebben dit jaar als kerk 220 tasjes besteld die we willen vullen met speelgoed, spelletjes en vrijkaartjes voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Ook dit jaar gaan we de kinderen van 13 t/m 17 jaar weer verrassen met een tasje met bonnen van onder andere de Bruna.

Maar wel met uw hulp! Wat kunt u doen:

Wat we dit jaar anders gaan doen is dat de kinderen zelf hun speelgoed kunnen uitzoeken. We gaan zaterdag 20 juli een actie dag in de vakantie organiseren op het kerkplein van onze kerk, waar de kinderen met hun ouders voor worden uitgenodigd. Die dag zal er een springkussen aanwezig zijn, er worden pannenkoeken gebakken en we zijn bezig om nog meer activiteiten te organiseren. Die dag kunnen de kinderen zelf hun speelgoed uitzoeken, hoe mooi is dat. Als ze deze zaterdag niet kunnen komen kunnen ze woensdag 24 juli tussen 10.00 uur -16.00 uur nog terecht bij de Rode Beer in Wapenveld om speelgoed uit te zoeken.

Wat kunt u doen: u kunt weer nieuw speelgoed inleveren bij onze kerk of een bijdrage in de pot doen of overmaken naar de diaconie. Op **zondag 9, 16 en 23 juni** zullen er tafels in de hal van de kerk staan waarop de spullen voor de vakantietasjes ingeleverd mogen worden. Denk aan: spelletjes, waterpistolen, kleurboeken, ballen, Donald Duck-pockets, stiften/potloden, Lego, Playmobil, Barbies. We willen u wel verzoeken speelgoed te kopen wat kwalitatief goed is, zodat de kinderen er daadwerkelijk een zomer plezier van kunnen hebben. (Graag **nieuw speelgoed** dus geen tweedehands spullen).



Kunt u het speelgoed niet naar de kerk brengen, u mag ons altijd bellen, we halen het graag op. En het mag ook ingeleverd worden bij Elly en Peter Hendriks, Bonenburgerlaan 40a en bij Lidie Dijkink, Braamkamp 18. Mocht u liever een donatie doen, dan kan dat ook. Op de tafel in de hal zal een spaarpot komen te staan. Van het ingezamelde geld doen wij dan zelf de inkopen. Of u kunt het geld overmaken naar de diaconie met vermelding 'Vakantietasjes'. NL54 RABO 0326 5393 01 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Elly en Peter Hendriks <tel:06-48620635> of Lidie Dijkink <tel:06-46670075>.

We hopen met elkaar samen met de kerken in Heerde zo veel mogelijk tasjes te kunnen vullen voor deze kinderen!

GRENZELOOS GOD, Gesprekskring rond een pittig boek – Gerrit Heuver

In ons nieuwe beleidsplan wordt toerusting en vorming genoemd als aandachtspunt voor de komende jaren. Er is weer behoefte aan verdieping, om samen bezig te zijn met de bijbel en geloofsvragen.

De gesprekskring die Gerrit Heuver komend seizoen zal leiden, past hier precies bij.

Voorlopig start de kring nog niet, maar u kunt er nu rustig over nadenken en er bij de plannen voor het komend seizoen misschien rekening mee houden. Er zal nog vaker een herinnering in het Ontmoetingsblad en de Nieuwsbrief staan.



Een collega/vriendin wees me op een prachtig boek: 'Grenzeloos God' van de Duitse theoloog en coach Tilmann Haberer.

In het boek probeert Haberer het geloof een plek te geven in onze hedendaagse werkelijkheid, met alle vragen en tegenwerpingen die daar bij horen. Echt 'moderne theologie' dus, waarbij ook vragen aan de orde komen waar zomaar geen antwoord op is.

TROUW schreef: 'In dit boek probeert Haberer een vorm van geloven te omschrijven die voorbij traditionele religieuze voorstellingen gaat, die kritisch, fris en eerlijk naar God en het geloof durft te kijken, maar tegelijk de dogma's en de christelijke traditie niet in de prullenbak gooit. Het boek biedt een uitnodiging om er creatief mee om te gaan, zagezegd.'

Een pittig boek, noemde ik het. Niet geschikt voor wie op zoek is naar eenvoudige antwoorden op moeilijke vragen. Maar wel: mijn ervaring is dat het ruimte geeft in hoofd en hart wanneer je samen over die vragen praat. En merkt dat meer mensen op zoek zijn.

Kleine waarschuwing: wie vruchtbaar mee wil doen aan deze gesprekskring moet zich wel voornemen om de delen van het boek die we afspreken, ook echt te lezen. Eén keer per maand zo'n 25 à 30 pagina's, dat moet kunnen toch?

Wie meer wil weten, mag mij gerust bellen of mailen!

Aantal deelnemers: minimaal 7, maximaal 15.

Tijd: **Elke tweede donderdag van de maand, van half acht tot negen uur**
Start: **Donderdag 10 oktober 2024**
Einde: In overleg, vóór de zomer 2025
Plaats: Ontmoetingskerk Heerde
Kosten: Alleen het boek, zelf aanschaffen! (€ 25,99)

Gespreksleider: Gerrit Heuver
06 21863188 of info@gerritheuver.nl

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl