

Gemengde gevoelens

Lompe leiders

Ik verbaas me steeds meer over het lompe gedrag van zoveel landgenoten. Afval dat uit het autoraam wordt gegooid, een schooljuf die een kind terecht straf geeft en een scheldpartij van de vader over zich heen krijgt, supporters die vuurwerk op het veld gooien, mensen die dure kleren bij Bol.com bestellen die ze na een avondje uit doodleuk terugsturen en voeg uw eigen lijstje met dat soort ervaringen maar toe.

En dan heb ik het nog niet eens over geweld tegen de brandweer, ambulance, politie en die NS-conductrice die van een trap is gegooid...

Dit soort gedrag sluipt als betonrot in onze samenleving en het is bijna niet terug te draaien. En wat nog erger is: teveel van onze leiders gaan ons daarin voor.

Een Tweede Kamerlid dat tegen een collega roept: 'Buiten deze Kamer zou ik je op je bek slaan', een premier die domweg staat te liegen maar er mee weg komt omdat de coalitie hem de hand boven het hoofd houdt, dreigen met 'er komen tribunalen', minister Kaag (in de Kamer!) wegzetten als 'die heks', en ga maar door.



En het erge is: dat zijn geen uitglijders, dat is bewust en expres, want met dat soort wangedrag voed je de ontevredenheid bij de kiezers, en die ontevredenheid is weer aanjager voor meer stemmen en dus meer macht. En hóe je die ontevredenheid voedt, doet er dan niet toe. Leugens, bedreigingen, onwaarheden, grofheden: het hoort allemaal bij de strategie. Niemand haalt daarbij het niveau van de heer D. Trump, die straffeloos kan roepen: 'Grab 'em by the pussy'. Ik durf te vertaling niet op te schrijven.

Eén van de functies van leiding geven is: een voorbeeld zijn. Of je wilt of niet. Dus ook dit lompe gedrag strekt tot voorbeeld. Als de premier mag liegen, mag ik dat ook. Als de overheid mensen op grote schaal (toeslagenschandaal) mag benadelen, mag ik dat op kleine schaal (belastingontduiking).

Als Wilders Kaag mag uitschelden, mag ik de doktersassistente uitschelden.

Nee, natuurlijk mag dat niet, maar we bouwen aan een cultuur waarin dat wèl mag. Vandaar die betonrot. Het gaat in de fundamenten zitten.

Helaas is het van alle tijden, hoor wat Ezechiël zegt namens God: „Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden. (...) Jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen!”

Moeten we maar gewoon bij onszelf beginnen? Heel ouderwets: niet liegen, niet bedriegen, niet bedreigen, enzovoorts, en parallel daaraan goed nadenken over welke leiders we wel of niet volgen? 'Aan de vruchten ken je de boom' zegt Jezus. Da's wel een mooi ijkpunt.

Gerrit Heuver

ORDE VAN DIENST - Zondag 21 april, Ontmoetingskerk Heerde 09.30 u.

Voorganger: ds. Marrit Bassa

4^e van Pasen 'Jubilate'

Aanvangslied Psalm 146c - Alles wat adem heeft, vers 1, 3 en 7

Bemoediging en groet

Inleiding

Morgenlied Lied 216 - Dit is een morgen

Kyriegebed

Gloria Lied 875

Kinderen naar de kindernevendienst

Lied als gebed om de Geest Verborgen in oude verhalen (Eva's Lied 39)

1 Verborgen in oude verhalen,
verteld zolang mensen bestaan,
zijn woorden van hemel en aarde
die over Gods wonderen gaan.
W'ontdekken ze als we ervaren
ontvangend in 't leven te staan.

3 Wij leven zelf nieuwe verhalen
waarin ons de Geest tegenkomt,
als groots en geweldige ervaren,
als ruimte en rust in een storm.
Wij zeggen weer voort wat wij zagen,
verhaal waar geen einde aan komt.

2 Verhalen die jong zijn gebleven
want ook ons bestaan wordt verwoord
in tijdloze, steeds nieuwe beelden
sinds eeuwen door mensen gehoord.
Z' omsluiten ons warm als een deken,
ze nemen ons op en gaan voort.

Schriftlezing Johannes 10 vers 11 - 16

Zingen: Lied 117d - Laudate omnes gentes (3x)

Verkondiging

Credolied Wij geloven in het leven (melodie Psalm 103c)

Wij geloven in het leven,
uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem
die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat mensen raakt.

Wij geloven in de liefde
die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel
die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat ons verbindt.

Wij geloven in de woorden,
ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld
dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven
in het licht, ons voorgedaan.

Wij geloven in een toekomst,
die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht
naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven
in het niet te doven licht.

Kinderen komen terug We zingen samen: Jezus is de Goede Herder

Aandacht voor elkaar

Zingen Lied 845 - Tijd van vloek en tijd van zegen

Gebeden Afgesloten met Lied 886 - Abba Vader/Abba Father

Slotlied Lied 975 - Jezus roept hier mensen samen

Zegen afgesloten met Lied 425 - Vervuld van uw zegen

Organist: Henk van der Maten
Ouderling: Sarah Smit
Diaken: Lidie Dijkink
Lector: Murielle Stijf

Kindernevendienst: Karen Dalhuisen
Media: Erik Mateman
Koster: Paul Dijkink
BHV: Klaas Bel

Collecte Zondag 21 april

1^e collecte: **Project Guinee Stichting Centre Sante Yarie**



Stichting Centre Santé Yarie zet zich in voor ondersteuning van een gezondheidscentrum in Ansoumanya in Guinee. Fanusa Camara heeft, nadat hij vanuit Nederland teruggegaan is naar Guinee, een huisartsenpost opgebouwd, waar o.a. een arts, verpleegkundige, verloskundige en laborant uit Guinee werken.

2^e collecte: **Kerk**

Bloemen

De bloemen van zondag 21 april worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. B. Olthuis-Oosting, Pr. Bernardlaan 3 (Oranjebuurt)

Uit de gemeente

Dhr. J. Smit, (IJsselvallei) verblijft in het Isalaziekenhuis in Zwolle. Mogelijk is hij voor de zondag weer thuis.

Huwelijksjubileum

Dhr. Wim van Holst en mevr. Fredie van Holst- Frölich (Machteldskamp) zijn 10 april 1984 voor de wet getrouwd en op 29 april 1984 is hun huwelijk kerkelijk bevestigd. Dit 40-jarig huwelijk vieren ze op zondag 21 april a.s. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

Opbrengst Vastenactie ZWO

De opbrengst van de vastenactie van ZWO is: de spaardoosjes hebben 136,13 euro opgebracht en via Scipio 247 euro, in totaal **359,06 euro**. De opbrengst is voor kansarme jongeren in Colombia. Iedereen die met de vastentijd mee gespaard heeft hartelijk dank.



Dagje uit! Woensdag 1 mei

Graag willen wij dit voorjaar weer een gezellig dagje uit organiseren voor belangstellenden van de Ontmoetingskerk Heerde. Dit jaar gaan we langs de mooie bloeiende bollenvelden in de Noordoostpolder en een bezoek brengen aan De Orchideeënhoeve (Pantropica) nieuwe naam, in Luttelgeest. Ticketprijs Pantropica 17,50 euro p.p.

Gebruik maken van een lunch aldaar kost gemiddeld 15,00 euro p.p.

Wij willen graag rond 9.30 uur beginnen met koffie in de Ontmoetingsruimte

Ontmoetingskerk en vertrekken rond 10.00 uur vanaf de parkeerplaats

aldaar. Tussen 16.00 - 17.00 uur hopen wij weer terug te zijn in Heerde. Wij hopen op veel deelnemers en mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met Sonja Niessen, tel. 0630767729.

In de hal van de kerk ligt een inschrijfformulier.



Kinderoppas

Er is weer behoefte aan kinder(baby)oppas! Wie willen er zondag tijdens de dienst af en toe oppassen?

Voorlopig aanmelden bij Sarah Smit, sarah.vorchten@gmail.com.

Een tweede vraag is: wie wil de kinderoppas coördineren?



Uit de pastorie

Op de achterbank werd een gesprek gevoerd. 'Want morgen is het maandag', zei de oudste. 'Want na zondag komt maandag'. 'Dat weet ik al vaak', was de reactie.

Ik moest glimlachen. Ze bedoelde natuurlijk: dat weet ik al lang. Je weet iets al langer, je hebt het al vaker gehoord: Dat weet ik al vaak. We begrepen haar meteen. Het was daarom niet nodig haar te corrigeren. Dat deed haar broer ook niet.

Het is vaak bijzonder te merken hoe kinderen allerlei woorden en uitdrukkingen kunnen combineren. Het levert wonderlijke zinnen op, of verrassende grammaticale zinsconstructies. Onze taal ligt wat dat betreft veel minder vast dan we weleens denken. Zinnetjes als: 'Dat weet ik al vaak', of 'Toen had ik geholpen ermee' zijn best duidelijk. Ik vind ze vaak heel kunstig. Omdat er iets gezegd wordt met het materiaal (de woorden) die voorhanden zijn. De taal in onze kerk en in onze kerkgemeenschap ligt vaak ook minder vast dan we weleens denken. Als iemand iets net even anders zegt - of doet - dan hoe we dat altijd gewend zijn, dan is dat niet kinderlijk, of onwetend. Nee, het is juist heel kunstig. Soms ontstaan daardoor ook weer nieuwe zegswijzen en nieuwe manieren van doen. De kerk van morgen zou ermee geholpen zijn als we elkaar niet corrigeren als er iets nieuws voorbij komt, maar luisteren naar de verrassende nieuwe combinatie van gedachten. We voelen meestal heus wel aan wat er bedoeld wordt.

Het is gelukt!

Rentmeesterschap staat nog maar net in ons nieuwe beleidsplan, of het eerste resultaat is al behaald: de Ontmoetingskerk is een Fair Trade-kerk geworden! Vooral Adry Bregman, beheerder van ons gebouw, heeft zich hiervoor ingezet. Wij ontvingen het volgende bericht van de commissie titeltoekenning en het campagnebureau Fairtrade Gemeente NL:



De aanvraag voor de titel Fairtrade Kerk van Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk te Heerde hebben wij met genoegen ontvangen. Er is gedegen gewerkt aan het voldoen aan de gestelde criteria. Uit alles blijkt dat de kerk al langere tijd met Fairtrade en duurzaamheid bezig is en hierin verbinding zoekt met mensen en met andere lokale initiatieven. Het lijkt erop dat jullie al Fairtrade Kerk waren zonder dat zelf te realiseren. Wat ons betreft wordt aan alle criteria ruimschoots voldaan en is de titel Fairtrade kerk daarmee welverdiend. Wij feliciteren jullie van harte met het behalen van de titel Fairtrade-Kerk. Graag overhandigen we jullie het titel bord Fairtrade Kerk als waardige opvolger van de sticker Fairtrade-locatie.



Voor deze certificatie heeft de Ontmoetingskerk een prachtig bord 'Fair Trade Kerk'gekregen. Er wordt door de kerkrentmeesters nog nagedacht over een passende onthulling.

Agenda

Datum	Activiteit
Zondag 21 april	Sigzag Om 19.15 uur staat de koffie klaar. We starten om 19.30 uur en sluiten af rond 21.00 uur.
Dinsdag 23 april	After Talk - In Gods Naam om 20.00 uur Wat heeft jou geraakt? Wat riep vragen op? En in welk Bijbelverhaal zou je je meer willen verdiepen? 
Woensdag 24 april	Rouwgroep 14.00 uur

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Sarah Smit, scriba, sarah.vorchten@gmail.com
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl