

Gemengde gevoelens

Beschaving

In TROUW las ik een lang interview met professor Gabriël van den Brink. Aan de ene kant was ik er blij mee, want het ging naar mijn idee precies over het thema dat ik in mijn vorige preek in Nunspeet aansneed. Aan de andere kant is het natuurlijk (weer eens) zo dat de prof het veel beter en wetenschappelijker zegt dan ik.

Ik preekte over de tempelreiniging die Jezus ter hand neemt. Hij is zeer verontwaardigd dat mensen het huis van zijn Vader tot een handelshuis maken. Niet omdat handel op zich slecht is, maar omdat het hier, in de tempel, niet hoort. Hier maakt het dingen stuk die mensen heilig zijn: eerbied, toewijding, overgave. En daarmee maakt het mensen stuk.

Ik zei: 'Waar het heilige wordt verkwanseld, wordt op termijn ook de humaniteit verkwanseld'. Al was het maar omdat het de Heilige begonnen is om mensen. Om u en mij.



Van den Brink, van oorsprong filosoof, zet het in een breder kader. (Ik citeer hier heel selectief uit het artikel. Als u het naadje van de kous wilt weten, kunt u het zo opzoeken op internet.)

Volgens hem is één van de unieke kenmerken van de mens zijn vermogen tot denken. "Met onze grote breinen denken we ruimer na dan dieren en bovendien kunnen we samenwerken. Dat is uniek. (...) Ten slotte kent de mens cultuur – zingen, taal en geloof." En bij 'geloof' denkt hij dan niet per se aan de God van de Bijbel. Geloven is, schrijft hij, 'het eerbiedigen van *heilige* machten of beginselen in de hoop dat ze aan de noden van een gemeenschap tegemoet komen. Cruciaal is dat mensen normen en waarden huldigen die niet in de natuur voorkomen.'

En even verderop in het interview: 'De politiek veronachtzaamt de échte vragen. Onze beschaving staat onder druk. Die is namelijk gebaseerd op een evenwicht van macht, markt en moraal. Er is decennialang een liberaal beleid gevoerd, dat alleen ging over markt en macht. Door de secularisatie raakte de moraal van beleid in diskrediet: dat was privé, voor de zondag, dat doe je thuis maar.'

Tot zover Van den Brink. En daar zit precies mijn punt: de moraal, die bestaat uit waarden en normen die boven ons uitgaan, die we niet zelf bedacht hebben, de moraal die heilig is (onaantastbaar dus), die beschermt de humaniteit.

Ook al zegt, heel democratisch, de helft plus één van het Nederlandse volk: „Klimaatverandering is onzin, we mogen best doorgaan met vervuilen, na ons de zondvloed”, dan nog zegt de moraal: „Nee, je hebt de aarde en het leven te leen. En je hoort het in goede orde door te geven aan wie na jou komt.'

En dat is dus beschaving. In al je levenskeuzes (en niet alleen wanneer het je uitkomt) de moraal mee een rol laten spelen. Het nadenken en spreken daarover niet uit de weg gaan. En die moraal (die diepste overtuiging, ons geloof) gaat vóór ons uit. Die hebben we niet zelf gefabriceerd. En dáár zit volgens V.d. Brink ook een grote factor bij de huidige onvrede in de samenleving: we kunnen of mogen ons niet meer (van wie niet?!) beroepen op zulke normen. Die zijn ouderwets, achterhaald. Terwijl we dag in, dag uit zien wat we verliezen als we ons zelf tot uitgangspunt van alles maken.

Dus ik zeg het nog maar eens: Waar het heilige wordt verkwanseld, wordt op termijn ook de humaniteit verkwanseld.

Gerrit Heuver

ORDE VAN DIENST zondag 24 maart 2024 Ontmoetingskerk Heerde 10.00 uur
6^e zondag van de 40dagen, Palmzondag
Voorganger: ds. Marrit Bassa

Muziek

Welkom en mededelingen

Stilte

Zingen: Lied 288 – 'Goedemorgen, welkom allemaal'

Bemoediging en groet

- v. Onze hulp is in de naam van de Heer
- a. **die hemel en aarde gemaakt heeft**
- v. die trouw houdt tot in eeuwigheid
- a. **en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen.**
- v. God groet ons vandaag, in vrede. God groet ons allemaal,
in de naam van de Vader en de Zoon Jezus Christus en de heilige Geest.



Drempelgebed

- v. Dicht bij U en bij elkaar, o God, weten wij dat U naar ons omkijkt,
als we sterk zijn of juist zwak.
Als we geloven, of juist niet zeker weten.
Als we blij zijn, of verdrietig.
Elk jaar opnieuw geeft U deze veertig dagen
om te leren van het leven van Jezus uw Zoon,
die ons leven voorgoed verandert.
- a. **Verander ons en maak ons nieuw. Amen.**

Verhaal van de ezel

Lied: 'Kleine ezel uit de stal' <https://www.youtube.com/watch?v=hUoVeG76zY>

Kyriegebed Lied 547 – Met de boom des levens

Gebed

Inleiding

Lezing Evangelie: Mattheüs 21 vers 1 - 17

Zingen: 'De lof, de eer, de glorie' (Melodie: 'Hoe zal ik U ontvangen' Lied 441)

1. Gij zijt de zoon van David,
van Israël de vorst,
die in de Naam des Heren
komt en gezegend wordt.
Refrein: De lof, de eer, de glorie
aan U, o Vorst en Heer!
Ooit zongen kindermonden
hosanna's tot uw eer.

5. Gij hebt hun lof ontvangen,
aanvaard ook ons gebed.
Gij hebt als ware koning
uw leven ingezet.
Refrein: De lof, de eer, de glorie
aan U, o Vorst en Heer!
Ooit zongen kindermonden
hosanna's tot uw eer.

3. Uw volk ging ooit met palmen
U juichend tegemoet.
Aanvaard dan nu ons bidden,
ons lied als onze groet. Refrein
Refrein: De lof, de eer, de glorie
aan U, o Vorst en Heer!
Ooit zongen kindermonden
hosanna's tot uw eer.

6. Wees dan, zo lang wij leven,
een lamp voor onze voet,
tot aan de dag dat Gij ons
van harte zelf begroet.
Refrein: De lof, de eer, de glorie
aan U, o Vorst en Heer!
Ooit zongen kindermonden
hosanna's tot uw eer.

Overdenking

Zingen: Lied 552

Gebeden

Aandacht voor collecten

Het verhaal van de ezel ... (vervolg)

De kinderen komen in optocht binnen, op het spoor van de ezel.

Liederen: Wij zwaaien met takken en pakken de kleden en spreiden ze uit op de straat.

https://www.youtube.com/watch?v=swLR5G_4FR4

Hosanna, hosanna, we maken een rij <https://www.youtube.com/watch?v=eOlPuzMI5fI>

Kijk eens wat een drukte <https://www.youtube.com/watch?v=dgNBis2nA6w>



Zingen: Thema lied – ‘Wil je opstaan en mij volgen’

Wil je opstaan en Mij volgen
als Ik noem je naam?
Of je rots bent of onzeker:
Kom om mee te gaan!
Want jij ziet mijn ware aard,
dat heeft God geopenbaard.
En het koninkrijk van God,
het wordt gebouwd op jou!

Wil je opstaan en Mij volgen
als Ik noem je naam?
Of je rots bent of onzeker:
Kom om mee te gaan!
Zoek een ezel uit de stal
Die mij de stad indragen zal
Zie het koninkrijk van God,
Het wordt gebouwd op jou.

Zegen

Beantwoord met een gezongen ‘Amen’.

Organist:	Maarten Westenberg	kindernevendienst:	Yvonne van der Wal
Ouderling:	Sarah Smit	Media:	Bart Heres
Diaken:	Elly Hendriks	Koster:	Gerard Rooks
Lector:	Fredie van Holst	BHV:	Berthold Koops

LITURGIE PASSIEVESPER Zondag 24 maart 2024 – 17.00 uur

Voorganger: ds. Marrit Bassa

Muziek**Stilte****Openingsvers en Lofprijzing**

Liedboek 190a

v Heer, open mijn lippen

a *Mijn mond zal zingen van uw eer*

v God, kom mij te hulp

a *Heer, haast U mij te helpen.*

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest

Zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Zingen: Lied 556 vers 1, 3, 4 en 5 – ‘Alles wat over ons geschreven is’

Psalmgebed Psalm 71 (in de versie van de gemeenschap van Iona)

Lezing Mattheüs 26 vers 69 - 75

Meditatie**Stilte**

Zingen: Psalm 71b (melodie ‘Daar is uit ‘s werelds duistere wolken’)

Mijn leven lang was Jij mijn hoeder,

nu knaagt de twijfel aan mijn ziel.

Jij was mijn vader en mijn moeder,

Jij was er altijd als ik viel.

Nu sleep ik mij soms door de dagen,

met moeite kom ik door de tijd.

Ik voel me broos en lamgeslagen.

Bied mij ook nu jouw veiligheid.

Mijn grijsheid is tot grauw verworden,

en schor mijn stem van bang geklaag.

Jij roept me troostend tot de orde:

nabij ben Jij tot aan vandaag.

Hoe zou Jij mij zomaar vergeten,

Jij, Ene, die mij altijd droeg?

Nog zul Jij, Rots, mijn houvast heten.

Jouw Naam is mij aan ‘t eind genoeg.

Gebeden *Onze Vader – Voorbeden – Stilte – Avondgebed*

Slotlied 40-dagen lied, ‘Wil je opstaan en Mij volgen’

Wil je opstaan en Mij volgen
als Ik noem je naam?

Of je rots bent of onzeker:

kom om mee te gaan!

Voor het kraaien van de haan,

ontken jij driemaal Mijn naam,

Toch: het koninkrijk van God,

Het wordt gebouwd op jou!

Wil je opstaan en Mij volgen

als Ik noem je naam?

Of je trots bent of onzeker:

kom om mee te gaan!

Je herhaalt: ‘Ik ken Hem niet!’

en huilt tranen van verdriet.

Toch: het koninkrijk van God,

het wordt gebouwd op jou!

Zegenbede: Liedboek 190a

v De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven

a *Amen*

Organist:	Henk van der Maten	Media:	Henk Ottens
Ouderling:	Sarah Smit	Koster:	Adry Bregman
Diaken:	Bart Heres	BHV:	Gesien IJzerman

Collecte Zondag 24 maart

1^e collecte: **Het paasverhaal voor heel Nederland**



De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn.

2^e collecte: **Kerk**

Bloemen

De bloemen worden a.s. zondag met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. W.Grafhorst.

Uit de gemeente

Mevr. A. T. Bakker- Braaksma verblijft voor revalidatie en herstel in het Isalaziekenhuis, afdeling IJsselheem, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Dhr. R. de Jong is vanuit Woonzorgcentrum De Boskamp (Epe) verhuisd naar Woonzorgcentrum Brinkhoven, Brinkhoven 1, kamer 105, 8181 DB Heerde.

Vastenactie

In de Bijbel gaat vasten vaak samen met gebed. Door het fysieke vasten, kan er in je hoofd meer ruimte ontstaan om je op God te richten. Er is allerlei materiaal beschikbaar dat je hierbij kan ondersteunen, van apps tot veertigdagkalenders.

Uit de pastorie

Afgelopen week was ik uitgenodigd voor een avond in de kerk van mijn ouders.

Ze hadden een paasviering georganiseerd voor de senioren groep. Ik vertelde er over de herkomst van de kruiswegstaties en had de popjes meegenomen die ik vorig jaar ook bij ons in de kerk had gebruikt. Aan de hand van de popjes liepen we het paasverhaal langs.

Het werd een mooie avond. We lieten ons raken door de verhalen en zochten naar mooie symbolen die het verhaal kort en krachtig in beeld kunnen vatten: het kruis, een palmblad, een doek, een waskom, een fles geuolie en een hoopje dobbelstenen.

Aan het begin was het plaatselijke kinderkoor ook even aanwezig. Ze zongen een aantal paasliederen.

Ook zij kregen na hun gezang een symbool mee. Een chocoladepaashaas.

Tja, voor kinderen geldt een beetje het adagium: een symbool is mooi, als je het kunt eten nog mooier.

Dat geldt ook voor het broodhaantje van komende zondag. Zo kunnen we gelukkig toch het een en ander mooi combineren.

Overigens, ik kreeg natuurlijk 2 haasjes in mijn tas mee naar huis. Ze werden hier in dankbaarheid aanvaard. Over de symboliek erachter ben ik maar niet begonnen. Toen waren ze al op.

Paasontbijt

Om de traditie hoog te houden organiseren we ook dit jaar weer het paasontbijt.

Dat is paasmorgen 31 maart, om 8.30 uur. Aansluitend vieren we samen Pasen, **om 10.00 uur**

In de hal van de kerk vindt u de intekenlijst.

Namens de werkgroep vieren, Mart Meeske

Hemelvaartsdag ZWO

De werkgroep ZWO heeft het plan om op Hemelvaartsdag, 9 mei, weer een fiets- en autotocht te organiseren. Graag willen we daarbij hulp van een paar gemeenteleden.

Wie wil een fietsroute uitzetten van ongeveer 25 km en/of een autoroute van ongeveer 40 km?

Wie willen op de dag zelf helpen bij de rustpunten of op andere momenten?

Wie wil zorgen voor een pan soep? Lijkt het u leuk betrokken te zijn bij deze activiteit meldt u dan aan bij Thea Achterhof tel 0636210098 of per mail: thea2048@gmail.com.

Agenda

Datum	Activiteit
Zondag 24 maart	Philadelphia middagdienst 14.00 uur
Woensdag 27 maart	Rouwgroep 14.00 uur

Paasjubel

Het Interkerkelijk Platform Heerde organiseert in de vroege ochtend van eerste Paasdag, 31 maart, weer de Paasjubel. Kerkelijk werker Gert Timmer leidt de samenkomst, muzikale begeleiding wordt verzorgd door o.a. Zwier van der Weerd.

Plaats: Dorpsplein in Heerde. Aanvang 8.15 uur, einde uiterlijk 9.00 uur.

De Paasjubel gaat altijd door, wat voor weer het ook is! Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Gemeenteberaad

Komende week vindt u de uitnodiging voor het Gemeenteberaad in de brievenbus. Op woensdag 10 april gaan we met elkaar in gesprek over het nieuwe beleidsplan. Welke kant gaan we op als gemeente en wat zijn uw of jouw ideeën daarover?

Redactie nieuwsbrief: Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live
Sarah Smit, scriba, sarah.vorchten@gmail.com



PASEN VIEREN IN DE ONTMOETINGSKERK

Zondag 24 maart

PALMPASEN - 10.00 uur

Hosanna! We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem. Alle kinderen die komen, mogen een Palmpaasstok maken. We horen het verhaal van het ezeltje en natuurlijk gaan we in optocht door de kerk. Het wordt een feestje deze morgen!

PASSIEVESPER - 17.00 uur

Na het feestgedruis in de morgenviering, nemen we samen even de tijd om stil te staan bij het begin van de lijdensweg van Jezus.

Wat is de rol van Petrus? Houdt hij het vol om zijn moed te tonen? Of valt hij door de mand. In de verte horen we de haan al kraaien. Tijdens deze korte vesper zitten we in een kring rondom de tafel. Dat voelt even anders. Maar het maakt ook dat we echt even aandacht kunnen hebben. Voor het verhaal en voor onszelf.

Donderdag 28 maart WITTE DONDERDAG – 19.30 uur

Op deze avond breken we het brood en delen de wijn. We zijn te gast bij Jezus en zijn leerlingen. En we komen Maria tegen met haar kruikje vol olie. Wat is haar rol deze avond? We gaan het zien, horen en ruiken.

Vrijdag 29 maart GOEDE VRIJDAG – 19.30 uur

Op deze avond horen we het verhaal van de kruisiging. We richten ons op de rol van Pilatus en verplaatsen ons even naar zijn huis. Hij velst het oordeel. En wij?

Zaterdag 30 maart STILLE ZATERDAG – 22.00 uur

Om 22.00 uur begint de viering van de Paasnacht. Deze avond staan Jozef en Nikodemus centraal. Zij begraven het lichaam van Jezus. Wat zouden hun gedachten zijn? In deze viering wordt het opnieuw licht en wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht.

Zondag 31 maart PASEN – 10.00 uur

Voor de liefhebbers beginnen we met het *paasontbijt* in de kerk, om 8.30 uur. Om 10.00 uur begint de feestelijke Paasdienst. Naast orgelspel horen we ook trompetgeschal. We vieren de opstanding. Met licht en bloemen! En natuurlijk met feestelijk gezang. Vier het leven, vier met ons mee.