



Altijd maar bidden

'We zijn de hele tijd aan het bidden', verzuchtte iemand toen er gevraagd werd naar wat diegene van de kerkdienst vond. Ik snapte het wel. Want inderdaad, er wordt veel gebeden. Maar volgens deze persoon kon het wel wat minder. Het gevoel was boven komen drijven dat het allemaal 'moest' en dat het de kerkdienst die al niet heel enerverend was, nog saaier werd door al dat gebed.

Vervolgens las ik in de artikelen rondom biddag het volgende:

De gemeente van Christus is een biddende gemeenschap. In het gebed wordt haar antwoord openbaar op het Woord van God dat haar heeft geschapen. Daarom is het gebed als dankzegging en aanbidding, als belijdenis en voorbede, als regelmatig vragen en aanroeping in de nood, als verhaal van vrede en als kreet uit de diepte, het meest onvervreemdbaar kenmerk van het kerk-zijn. In de samenkomsten van de gemeente bidden we gezamenlijk tot God en worden we gestimuleerd om het gebed vol te houden als we weer de wereld in gezonden worden. (citaat uit: 'De weg van het gebed' van K.H. Miskotte)

Oftewel, als je al wat doet in de kerkdienst, dan zou het bidden moeten zijn. Want dat is namelijk ons antwoord op het Woord van God dat we ontvangen hebben. Bidden maakt ons kerk. Zonder het gebed zouden we een clubje zijn dat zomaar samenkomt, we zouden de verbinding met God verliezen. Maar, dat betekent niet dat we alleen maar stilletjes op een stoel hoeven gaan zitten met onze ogen dicht om te vragen aan God of er alstublieft een keer een einde kan komen aan alle geweld in onze wereld.

Zoals uit het citaat blijkt: het gebed is belijdenis en voorbede, maar ook aanbidding en verhaal van vrede. Wanneer je juicht, dankt, je beklag doet of het loflied zingt, dan is dat ook bidden.

Misschien wordt het daarom tijd om onze eigen 'definitie' van bidden wat ruimer te nemen. Veel van wat we doen, is ook ons gebed. Dus nee, als je wilt bidden, hoef je niet alleen stilletjes op een stoel in de kerk te komen zitten. Zingen, klagen en meedoen met het avondmaal is ook bidden. Sterker nog: we mogen na de kerkdienst verder bidden.

Dat kan op veel manieren. Door wat we doen, wat we zeggen en waarvoor we de ander uitnodigen. Dus de volgende keer als iemand z'n beklag doet over de hoeveelheid gebed zal ik zeggen dat eigenlijk de hele kerkdienst een gebed is. Maar dat je zelf ook mee mag doen en dat vorm mag geven. Misschien heb je wel een idee over hoe je nog meer kunt bidden. Laat het gerust weten. Of begin er alvast aan. Dan maken we van elke dag een biddag.

Als afsluiting toch nog een gebed. Heel kort.

In deze woorden komt 'biddag voor gewas en arbeid' mooi samen: God wordt aangesproken als een boer die zijn akker bewerkt:

*Eeuwige boer,
Ploeg onze verlamming om tot moed.
Zaaï liefde in de voren van onze angst.
Laat kracht groeien uit onze onmacht.
Oogst toekomst voor ons samen.*

Ds. Marrit Bassa

ORDE VAN DIENST zondag 17 maart 2024 Ontmoetingskerk Heerde 10.00 uur
5^e zondag van de 40dagen, 'Judica'
Voorganger: ds. Marrit Bassa

AANVANG

Welkom door ouderling van dienst
Stilte

Aanvangslied Lied 283 vers 1, 2 en 3 – In de veelheid van geluiden

Bemoediging en drempelgebed

v Onze hulp is in de naam van de Heer

a die hemel en aarde gemaakt heeft

v die trouw houdt tot in eeuwigheid

a en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen.

v Genade en vrede, voor u en voor jou van God, onze Vader,
en van Jezus Christus de Heer, door de heilige Geest.

v Dicht bij U en bij elkaar, o God,
weten wij dat U naar ons omkijkt,
in ons geloof en onze twijfel
in ons vallen en ons opstaan.
Elk jaar opnieuw geeft U deze veertig dagen
om te leren van de weg van Jezus uw Zoon,
die ons leven voorgoed verandert.

A Verander ons en maak ons nieuw. Amen.

Vervolg Lied 283 vers 4 en 5

Kyriegebed Psalm 43 (uit de Nieuwe psalmberijming)

1 Heer, doe mij recht; kom tussenbeide,
mijn God, op wie mijn hart vertrouwt.
Waarom laat U mij zolang lijden
door mensen die bedrog verspreiden?
Waarom heb ik het zo benauwd
en word ik uitgejouwd?

3. Mijn ziel, waarom zo neergebogen?
Waarom onrustig, vol verdriet?
Hoop op de Heer, houd Hem voor ogen.
Hij zal je eenmaal weer verhogen.
Ik zal Hem eren met een lied,
mijn redder die mij ziet.

2. Heer, zend uw licht, laat mij ervaren
dat U mij naar uw woning leidt.
Wanneer ik kom bij uw altaren,
zal ik U prijzen bij de snaren.
Dan uit ik al mijn dankbaarheid,
omdat U mij bevrijdt.

DIENST VAN HET WOORD

Kinderen naar kindernevendienst

Lezing Matteüs 26: 47 - 56

Zingen Lied 561 – O liefde die verborgen zijt

Verkondiging

ANTWOORD

Zingen 'Het lied van Petrus' van Stef Bos

*Want beter een oorlog dan gewapende vrede
Beter op zoek gaan dan altijd gewacht
Beter gevallen dan nooit gesprongen
En beter de liefde verloren dan nooit liefgehad*

Kinderen komen terug

GAVEN EN GEBEDEN

Aandacht voor de gaven

Gebeden afgesloten met *Onze Vader...*

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied Themalied – Wil je opstaan

Wil je opstaan en Mij volgen
als Ik noem je naam?
Of je rots bent of onzeker:
Kom om mee te gaan!
Want jij ziet mijn ware aard,
dat heeft God geopenbaard.
En het koninkrijk van God,
het wordt gebouwd op jou!

Wil je opstaan en Mij volgen
als Ik noem je naam?
Of je rots bent of onzeker:
kom om mee te gaan!
Doe de ander toch geen kwaad,
want je wint het met haat.
Weet: het koninkrijk van God,
het wordt gebouwd op jou!

Zegen

Organist:	Henk van der Maten	Kindernevendienst:	Karen Dalhuisen
Ouderling:	Mart Meeske	Media:	Ben van Damme
Diaken:	Irene Verboom	Koster:	Gijsbert Pap
Lector:	Fredie van Holst	BHV:	Gesien IJzerman

Collecte Zondag 17 maart

1^e collecte: **Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda**



In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden. De stripverhalen gaan over bijbelverhalen maar ook over allerlei thema's zoals gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden.

2^e collecte: **Diaconie**

Bloemen

De bloemen worden a.s. zondag met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. W. van Ommen en mevr. I. van Dijk.

Uit de gemeente

Dhr. B. Nijk is thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Mevr. A. T. Bakker-Braaksma is voor revalidatie opgenomen in het Isalaziekenhuis, afdeling IJsselheem, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Huwelijksjubileum

Dhr. Kees Hoogink en mevr. Els Hoogink-de Boom mochten 14 maart hun 45-jarig huwelijk gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

Vastenactie

Het aantal dagen tussen Aswoensdag en Pasen is 46: daarvan zijn 40 vastendagen. De zondagen zijn dat niet, de zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. Gun jezelf op de zondagen iets extra's, maak er in deze vastentijd een extra feestelijke dag van.

Uit de pastorie

Het was een bende in de woonkamer.

Of nou ja, bende... overal lag speelgoed. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk na een hele middag lekker spelen. Maar ja, dan nadert het einde van de dag en moet er worden opgeruimd.

Dan ineens zijn de kinderen niet thuis. De één moet toch echt op dat moment heel nodig naar de wc en de ander verstopt zich op de eigen kamer.

Tot de avond nadert waarop de oppas komt. 'Oei', zeiden we. 'Als de oppas dit ziet, dan draait ze gewoon weer om.' Ineens bleken ze prima gemotiveerd om aan de slag te gaan. Na een soort storm lag het meeste speelgoed weer op zijn plek en zag de woonkamer er weer toonbaar uit. Blijkbaar heb je iemand van buitenaf nodig die jou helpt om aan de slag te gaan.

Soms heb ik dat zelf ook. De boodschappentassen die op een dotje liggen doen me weinig, maar als er bezoek komt, ruim ik het toch even netjes op. Je voorstellen hoe de buitenstaander er naar kijkt, helpt om zelf te zien waar het netter, opgeruimder of soms ook veiliger kan. Het kan best goed zijn om niet alleen zo naar je huis, maar ook naar je eigen leven te kijken. Wat heb jij nog op te ruimen voor je bezoek fatsoenlijk kunt ontvangen?

Misschien moeten we hier voorlopig wat vaker de oppas uitnodigen. Dan blijft de kamer hier netjes aan kant.

Paasontbijt

Om de traditie hoog te houden organiseren we ook dit jaar weer het paasontbijt. Dat is paasmorgen 31 maart. Om 8.30 uur en aansluitend vieren we samen Pasen in de dienst van 10.00 uur. In de hal van de kerk vindt u de intekenlijst. Dan is het ook duidelijk hoeveel eieren er gekookt moeten worden. U bent van harte uitgenodigd. Want, volgens het spreekwoord: hoe meer zielen hoe meer vreugd. Namens de werkgroep vieren, Mart Meeske.

Gemeenteberaad Ontmoetingskerk

Op **woensdagavond 10 april** houden we onze jaarlijkse gemeenteavond. We presenteren ons nieuwe beleidsplan, waarbij we u vragen om mee te denken over de uitwerking. Er volgt nog een aparte uitnodiging.

Hemelvaartsdag ZWO

De werkgroep ZWO heeft het plan om op Hemelvaartsdag, 9 mei, weer een fiets- en autotocht te organiseren. Graag willen we daarbij hulp van een paar gemeenteleden. Wie wil een fietsroute uitzetten van ongeveer 25 km en/of een autoroute van ongeveer 40 km? Wie willen op de dag zelf helpen bij de rustpunten of op andere momenten? Wie wil zorgen voor een pan soep? Lijkt het u leuk betrokken te zijn bij deze activiteit meldt u dan aan bij Thea Achterhof, tel. 06-36210098 of per mail: thea2048@gmail.com.

De kerk schoonmaken

De Schoonmaakploeg is dringend op zoek naar versterking. Het gaat om één keer per 6/7 weken op de maandagochtend van 8.30 tot 11.30 uur. Er is een gezellige koffiepauze! Opgeven bij Adry Bregman: 06-15607046 of aanmelden na de kerkdienst.



Op zaterdag 23 maart is het weer zover; de Landelijke Opschoondag. Heel Nederland gaat de strijd aan tegen zwerfafval. Ook wij zetten ons in voor een schone en duurzame omgeving.

De gespreksgroep SIGZAG (Samen In Gesprek ZondagAvond Groep) nodig jou uit om op zaterdagmorgen 23 maart van 9.30 tot 12.00 uur Samen In Gemeente ZwerfAfvval te Grijpen.



Wij zorgen voor opruimmateriaal zoals grijper, handschoenen en afvalzakken.



Aanmelden kan via email: SIGZAG@planet.nl of bij Bart Heres 06-55846632

Dinsdag 19 maart, Regenboogkerk Lezing Avond met zin en kleur:

Eenzaamheid, wie zal er bij mij blijven? door Ds. Margriet van der Kooi.

Als het woord 'eenzaam' valt, denken we al gauw aan oudere alleen gaanden. Het is waar, onder ouderen is veel eenzaamheid, onder alleen gaanden ook, maar waarschijnlijk weet iedereen wel wat eenzaamheid is. Ook als je op de basisschool zit, tiener bent, een relatie hebt of een gezin kun je je eenzaam voelen. Hoe komt dat? En hoe komt het dat gewone aardige mensen niet altijd te hulp schieten bij klein of groot leed? Zijn er dingen die je kunt doen of misschien beter kunt laten als je familielid, buur, vriend, kerkgenoot bent? Kan het geloof helpen bij eenzaamheid, zo ja, hoe dan? Van harte welkom in de Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe. Inloop 19.00 u. Start 19.30 uur.

Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 20 maart	Koffie-ochtend Iedereen is – jong en oud – van harte welkom op de koffie-ontmoetingsochtend in het Jeugdpoint. Deze ochtend zullen we weer met Henk van de Maten gaan zingen. Misschien kunt u thuis al een keuze voor een lied maken?
Woensdag 20 maart	Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld 14.30 uur Wim Eikelboom uit Zwolle is IJsselliefhebber en hij vertelt met verve over het verleden, het heden en de toekomst van de rivier. Welke les leert de droge zomer ons over de toekomst van de IJssel? Hoe verhouden Gelderland en Overijssel zich tot de IJssel?

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Nieuwsbrief: Fredie van Holst-Frölich, , fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704
Sarah Smit, scriba, sarah.vorchten@gmail.com