

Op zoek naar saaiheid

Laatst werd ik ergens uitgenodigd om het te hebben over liturgie.

Want wat doe je eigenlijk als je de liturgie volgt in een kerk? Om de mensen aan het denken te zetten, heb ik een pleidooi gehouden voor de saaiheid van de liturgie.

Als je iets namelijk al honderd keer gedaan hebt, raak je er ook vertrouwd mee. Dan wordt het een routine. Je weet precies wat je moet doen, zelfs met je ogen dicht. Een goede liturgie kunnen wij soms ook bijna met onze ogen dicht volgen. We weten allang wat er komt. Wanneer het zo vertrouwd is, kan het ons ook vertragen. Even stilzetten. Dan ontstaat er ook de mogelijkheid dat de liturgie ons soms even in verbinding brengt met het eeuwige. En daarmee ons dagelijks leven in een ander licht zet.

Soms zouden we wel een kerkdienst als een film willen. Dan gebeuren er alleen maar spectaculaire dingen. Het is spannend of je moet er keihard om lachen. De bekende filmregisseur Alfred Hitchcock zei dat films gaan over levens waar de saaie stukken uitgeknipt zijn. In een film zie je de mensen zelden of nooit tandenpoetsen of in de file staan.

Toch zijn die dingen nodig in het leven. Je doet ze zelf zo vaak, je hoeft er nauwelijks bij na te denken. Maar al die saaie dingen zoals opstaan, tandenpoetsen, kleren aandoen en je boterham smeren zijn wel nodig. Het vormt de inbedding van al die andere dingen. Als die inbedding in orde is, dan kun je het spannende of enerverende in het leven ook aan.

Wanneer je om wat voor reden dan ook niet meer in staat bent de gewone, saaie routines van het leven vast te houden, ontspoord de rest van het leven vaak snel. Je bent niet meer in staat goed te reageren op verandering, of op een opmerking van de ander, of op iets wat gebeurt op je werk of in het verkeer. Het is dan zelfs bijna onmogelijk een relatie in stand te houden. Met familie, je vrienden, een geliefde. Wanneer we de alledaagsheid niet meer kunnen ontwaren in ons leven, als de inbedding ontbreekt in dat wat wij in de kerk, in Gods huis doen, dan wordt het steeds moeilijker de relatie met God levend te houden.

Tish Warren, schrijfster en priester in de anglicaanse kerk in Amerika doet in haar boek 'Liturgie van het alledaagse' een poging ons alledaagse leven te verbinden met elementen uit de liturgie. Ze schrijft: 'we zijn geneigd om een christelijk leven, [of een christelijke eredienst] te wensen waar de saaie stukken uitgeknipt zijn. Toch maakte God ons zo dat we onze dagen doorbrengen met rust, werk, spel, zorg voor ons lichaam, onze familie, onze buurt, ons huis. Stel nu eens dat God al deze saaie onderdelen belangrijk vindt? Stel nu eens dat de dagen die voor ons gevoel nietig en onbetekenend doorgebracht worden juist gewichtig en betekenisvol zijn en deel uitmaken van het overvloedige leven dat God voor ons bestemd heeft?' Ik zou er aan toe willen voegen: stel nu eens dat nu juist dat ons een blik geeft op de eeuwigheid.

Daarom, wanneer u zich de volgende keer een beetje verveeld tijdens de kerkdienst; kijk dan eens om je heen. Welke handeling van de voorganger, welke handeling van de hele gemeente, welk lied, welk gebed geeft jou het zicht op de eeuwigheid? En zoek er gerust de volgende keer opnieuw naar. Zo krijgt elk moment van de dienst, maar ook elk moment van elke alledaagse dag die we leven, een eeuwige bestemming.



Ds. Marrit Bassa

ORDE VAN DIENST zondag 4 februari 2024 Ontmoetingskerk Heerde 10.00 uur

Voorganger: ds. Marrit Bassa

Zondag Werelddiaconaat Thema: Tot je dienst

Welkom

Stilte

Zingen: Psalm 100 (Uit de Nieuwe Psalmberijming)

1. Juich, heel de aarde, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied bij Hem.
2. Stem met ons in: 'Ja, God is Hij!
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.
Hij is de herder die ons leidt.'

Groet en bemoediging

- v Onze hulp mogen we vinden bij God
die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen
- v We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak 'er zij licht'
- a EN ER WAS LICHT**
- v In de naam van Jezus
- a GODS LICHT IN DE DUISTERNIS**
- v In de naam van de Heilige Geest
- a DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT. AMEN**

Zingen: Psalm 100 vers 3

3. Trek jubelend zijn poorten door,
zijn voorhof in en zing in koor.
De HEER is goed en Hij verbindt
zijn naam aan ons van kind op kind.

Kyriegebed

Gloria Ichthus zingt: *The goodness of God & Alles voor Hem*

Gebed om de Geest

Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing Marcus 1 vers 29 - 39

Zingen: Lied 992 – Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Overweging

Orgelspel

Kinderen komen weer terug

We zingen/luisteren een lied met de kinderen over het thema.

<https://www.youtube.com/watch?v=NmSbuXnZPCc>

'Ik vind het fijn om jou te helpen en je vriend te zijn.

Zeg me waar ik helpen kan.'

Presentatie van de projecten

Koor Ichthus zingt: *Holy forever & When we all get to heaven*

Gebeden Het gebed wordt afgesloten met een gezongen Onze Vader door het koor:

Ichthus zingt: *The Lord's prayer*

Slotlied Lied 425 – Vervuld van uw zegen

Zegenbede

Organist:	Jan Koelewijn	Kindernevendienst:	Yvonne van der Wal
Ouderling:	Alfred van Olst	Media:	Ben van Damme
Diaken:	Elly Hendriks	Koster:	Gerard Rooks
Lector:	Joop Wiederhold	BHV:	Bart Heres

Collecte Zondag 4 februari

1^e collecte: **Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh**



Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen.

2^e collecte: **Kerk**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk a.s. zondag gebracht naar mevr. E. de Jong-van Wendel de Joode.

Vorige week zondag kreeg mevr. J. Waardenburg-Visscher, Brinkhoven de bloemengroet (i.p.v. mevr. A. Gosselink-Rorije, die 27-01 was opgenomen in het ziekenhuis).

Uit de gemeente

Mevr. A. Gosselink-Rorije heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis.

Zondag werelddiaconaat op 4 februari

Komende zondag wil de werkgroep ZWO-aandacht vragen voor het werelddiaconaat. Samen met ds. Marrit Bassa hebben wij de orde van dienst opgezet. Interkerkelijk gospelkoor Ichtus uit Heerde werkt mee aan deze dienst.

In deze dienst stellen wij drie werelddiaconaat projecten aan u voor. Bij het uitgaan van de kerk kunt u aangeven welk project uw voorkeur heeft. Het project met de meeste 'stemmen' zal in de komende jaren door de werkgroep ZWO uitgebreider aan u worden gepresenteerd. Ook gaan we acties houden om financiële ondersteuning aan het project te geven.

De drie projecten zijn:

- **Cambodja:** New Life School biedt fundamenteel basisonderwijs voor kinderen in nood. Sponsoring door meerjarig support van een individueel kind of een specifiek project.
- **Moldavië:** Kerk in het armste land van Europa. Kom samen met kerken in Moldavië in actie, zodat kinderen veilig opgroeien. Zodat ouders de broodnodige zorg krijgen.
- **Oeganda:** Stichting LUGA Care stelt zich ten doel fondsen te werven voor projecten in en rond het dorp Busaana – Oeganda, op het gebied van scholing, educatie, medische zorg en voorlichting voor kansarmen.

Mocht u zondag niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, maar toch uw voorkeur willen uitspreken dan kan dit tot uiterlijk 3 februari bij Ruud Haverkamp, e-mail: ruudhaverkamp@planet.nl of telefoon 06-11123558.

Amnesty International

In de hal, bij de ingang, liggen de Amnestybrieven voor abonnees weer klaar; op buurten ingedeeld. Mocht u in die buurt wonen en de persoon is niet aanwezig, is het fijn als u deze brieven mee wilt nemen en bezorgen. BVD!

Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen ook losse brieven die u mee kunt nemen om thuis te ondertekenen, frankeren en op te sturen.



Opruiming

Onze beheerder, Adry Bregman, is het een en ander aan het opruimen en vernieuwen. Ook de oppasruimte krijgt een beurt. Deze tafeltjes en stoeltjes + bord zijn te koop tegen elk aannemelijk bod.

Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met Adry Bregman. Tel. 0615607046



Samen tegen Armoede

In de landelijke actieweek van 6 tot 14 januari konden we bijna 14 dozen vol producten inleveren bij de Voedselbank. Heel mooi, maar de vraag naar producten blijft hoog. Daarom kunt u op zondag 4 februari weer houdbare producten inleveren.

- Zonnebloemolie of olijfolie
- Groenteconserven
- Soep in blik of zak
- Zilvervliesrijst
- Volkorenpasta
- Houdbare halfvolle melk
- Vis in blik
- Koffie of thee
- Couscous
- Havermost

Dankjewel!



Vastenmaaltijd op Aswoensdag 14 februari

Op Aswoensdag organiseren we een vastenmaaltijd, bezinning aan het begin van de veertigdagentijd. Dit wordt een eenvoudige maaltijd met soep en brood.

De aanvang is 18.00 uur, aansluitend is er om 19.00 uur een vesperviering.

Wilt u deelnemen aan de maaltijd, dan graag opgave bij Elly en Peter Hendriks tel. 06- 48620635. Hartelijk welkom namens de Diaconie.

Actie Kerkbalans

De uitslag van de actie kerkbalans wordt zondag 18 februari na afloop van de dienst bekend gemaakt. Komende zondag is een speciale ZWO-dienst en wordt met een koor en de uitslag van kerkbalans misschien een wel erg gevulde dienst.

De dienst van zondag 11 februari is een Kerk en Schooldienst en daarmee ook niet echt geschikt. Dus wordt het 18 februari a.s.

Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 7 februari	Koffie-ochtend. A.s. woensdag is iedereen – jong en oud – van harte welkom op de koffie-ontmoetingsochtend in het Jeugdpoint. Als u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst. 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Pastor mw. Lida Brugmans is komende week vrij. Voor pastoraat kunt u contact opnemen met Gesien IJzerman, tel. 693374 of 06 50802687, of met ds Marrit Bassa.

Elly Douwes, scribe, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704