

Gemengde gevoelens

Het kind en ik

Ik ben opgegroeid in een tijd waarin (misschien wel voor het eerst in de geschiedenis) grote groepen jongeren zelf konden kiezen wat ze wilden worden, waar ze wilden wonen, wat ze wilden geloven en noem maar op.

Tot en met de generatie vóór de onze was de vraag 'Wao bin-ie der ene van' belangrijker dan de vraag 'Wat wil jij later gaan doen?' Want dat lag toch al vast.

Wat een vrijheid! Los van de sociale controle, los van de groepsmoraal, leve het individualisme en de autonomie. En dat bedoel ik allerminst cynisch.

Intussen hebben we al een hele tijd in de gaten dat we daarin zijn doorgeschoten. Dat 'autonomie' wel heel mooi en zelfs stoer klinkt, maar dat het helemaal niet kan. Waarden, normen, zin, betekenis, je kunt het niet in je uppie bedenken en realiseren.

Het is een diep-menselijke intuïtie: met mijzelf alleen red ik het niet. Ik heb een ander nodig om mijzelf te worden. Zonder 'Gij' geen 'Ik'. En dan heb ik het echt niet (alleen) over partnerrelaties.

Daarom spreekt misschien het Kerstverhaal ook zo aan, ook bij mensen die verder van God en geloof niet veel moeten hebben.

Tegen de donkere beklemming van prestatie en frustratie, van verrichting en verplichting, staat een kind voor vrijheid en een leven met open handen: ontvangen om niet.

Het kind is zonder berekening, zonder plan of strategie; het *is* eenvoudig.

Jozef en Maria dragen al een hele geschiedenis met zich mee; hun leven ligt goeddeels vast, de belangrijkste keuzes zijn gemaakt. Het kind daarentegen heeft nog alles in zich om te worden.

Een kind is onbepaald, nog niet belast door wat het gedaan (of juist niet gedaan) heeft, het draagt de belofte in zich van verandering, van perspectief. Het kan nog alle kanten op.

En dat roept verlangen op. Ik zou willen dat *ik* alle opties nog open had.

Maar gek is dat: het roept zomaar ook boosheid en agressie op: waarom hij wel, en ik niet? Wat is dat voor oneerlijks?

Zo openbaart het kind gemengde gevoelens die diep in onszelf zitten. Soms lopen we daar even heel hard tegenop en is er opeens veel meer donkerte in ons dan we wel weten willen. En zijn we al veel meer vastgenageld aan ons verleden dan ons lief is, en zingen we wel van vrede op aarde, maar als we onze aandrift zouden volgen...

Ik denk (misschien is de wens wel de vader van de gedachte, maar toch) ik denk: als we ook onze eigen dubbelheid, onze dubbelzinnigheid wat meer onder ogen zouden durven zien en zouden durven accepteren, dat we dan ook wat meer ruimte zouden kunnen maken voor de dubbelzinnigheid in anderen; in de mensen met wie we te maken hebben. Misschien dat ons dat wat vrijer en royaler zou kunnen maken. Voor die anderen èn voor onszelf.

En dus toch iets dichterbij 'vrede op aarde', om te beginnen in onze eigen levenskring. Want als het daar niet begint, waar dan ooit wel?

Gerrit Heuver



**ORDE VAN DIENST – 3^e adventszondag 17 december 2023 –
Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur
Voorganger: ds. Gerrit Heuver**

'Een tijd om te juichen'

AANVANG

Welkom & mededelingen

Stilte

Eerste lied 452: 1, 2 – Als tussen licht en donker

Bemoediging en groet

V Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God
die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen

V We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak 'er zij licht'

A EN ER WAS LICHT

V In de naam van Jezus

A GODS LICHT IN DE DUISTERNIS

V In de naam van de Heilige Geest

A DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT. AMEN



Aansteken adventskaars(en)

3^e Advent: De tijd gaat verder,
Het licht breekt door.
Want God zal ons redden,
wij zingen in koor.



Lied 601: 1, 2 – Licht dat ons aanstoot in de morgen

Kyriëgebed: Na elke bede:



Moment voor de kinderen: De klokkenmaker

HOREN

Gezongen gebed bij de Schrift: Lied 330 (twee keer!)

- Woord dat ruimte scheidt

We luisteren naar 'There is a crack' van Leonard Cohen

Lezen: Jesaja 65: 17 - 25

Lied 448: 1, 2, 8, 9 – Het volk dat wandelt in het duister

Woorden bij het WOORD

Lied 494 – Vanwaar zijt Gij gekomen

Als de kinderen terug zijn zingen we (*melodie: Hoger dan de blauwe luchten*)

*Alle dagen, alle nachten,
in het donker, in het licht,
is het tijd om te verwachten
omdat God dichtbij ons is.*

*Met de woorden van Jesaja
kunnen mensen verder gaan.
Op een mooie, nieuwe aarde
zal geen oorlog meer bestaan.*

DANKEN EN DELEN

Voorbeden, na elke bede: lied 368g – Houd mij in leven

Stil gebed

Onze Vader

Slotlied: 601: 3 – Alles zal zwichten en verwaaien

Zegen, Allen: Amen

Organist:	Jan Koelewijn	Kindernevendienst:	Tjitske Koops
Ouderling:	Fredie van Holst	Media:	Erik Mateman
Diaken:	Chris Burger	Koster:	Willeke Mateman
Lector:	Muriëlle Stijf	BHV:	Berthold Koops

Collecte Zondag 17 december

1^e collecte: **Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren**



In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing.

2^e collecte: **Diaconie**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. Th. Elbers-Velders.

Uit de pastorie

Het 2^e kaarsje staat net aan, of de kerststal wordt al helemaal ingericht.

Deze keer is het een karavaan geworden. Wonderlijk genoeg vormt de kribbe met de baby erin de achterkant van de karavaan. Maria staat met haar rug naar de kribbe. Naast haar één van de wijzen.

Voor hen is een lange rij van dieren, herders, Jozef en de overige koningen. Vooraan staat een schaapje. Een tikje eigenwijs wijst zij dit keer de weg. Het lijkt Jezus weinig te deren. Hij ligt daar prima in z'n kribje. Ongewild heeft de peuter een mooi beeld neergezet. Waarom zou iedereen altijd op weg zijn naar baby Jezus? Je kunt ook bij het Kind vandaan de wereld ingaan. Dan heb je het Licht in je rug. Hoe mooi is dat? Wij zijn ook zo'n karavaan straks. Met Jezus in onze rug gaan we onze weg de wereld in. Maar dan is het wel fijn als er zo'n schaapje vooropgaat. Die durft tenminste.

Kerkbalans 2024 digitaal

Half januari wordt voor de 50^e keer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.

Digitaal meedoen heeft de voorkeur.

Informatie hierover staat in het Ontmoetingsblad van december.

Wanneer u al eerder digitaal heeft meegedaan hoeft u dit niet opnieuw door te geven.

Doet u mee?

Een berichtje naar kerkbalans@okheerde.nl of een telefoontje naar Hotze Talsma 06-11266122 is voldoende.

Agenda

Datum	Activiteit
Zondag 17 december	14.00 uur Philadelphiadienst met de Herghesangertjes

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704

KERST EN OUD & NIEUW IN DE ONTMOETINGSKERK

Zondag 24 december

4^e ADVENT – 10.00 uur

In deze kerkdienst staan we stil bij de aankondiging van de geboorte van Jezus.

Misschien wat laat, maar aan de andere kant: 's avonds is de engel Gabriël opnieuw

aan het woord. In de morgendienst horen we wat hij te vertellen heeft aan Maria.

De prachtige platen in de Ontmoetingsruimte vertellen alvast een deel van het verhaal.

KERSTNACHTDIENST – 22.00 uur

In deze dienst klinkt het kerstevangelie. Samen met een blazersensemble onder leiding van Jan van der Maten, zingen en horen we het aloude kerstverhaal.

De kaarsjes gaan aan, het koper is gepoetst: kortom, het wordt een sfeervolle kerstnacht!

Maandag 25 december

KERSTFEEST VOOR IEDEREEN – 10.00 uur

thema: Geen stille nacht!

Op deze eerste kerstdag is iedereen, van jong tot oud van harte welkom.

We gaan het kerstverhaal horen in een bijzondere vorm.

In de afgelopen weken ging het over de tijd en de klok. In dit verhaal is er iemand die nu eens een keer op tijd naar bed wil. Maar of dat lukt?

De kinderen mogen verkleed komen als één van de figuren uit het kerstverhaal.

In de kerk zelf is ook kleding aanwezig voor de jonge feestvierders onder ons.

Doe je mooiste kleren aan en kom samen het kerstfeest vieren!

Zondag 31 december

OUDEJAARSDIENST – 10.00 uur

Deze dienst staat in het teken van oudejaarsdag.

Omdat het op zondag valt, vervalt de bijeenkomst aan het einde van de middag.

We staan stil bij het oude jaar, maar pakken ook het kerstverhaal weer op. Dat verhaal gaat verder, zodat we hoopvol de jaarwisseling tegemoet gaan.

Maandag 1 januari

NIEUWJAARSWENSEN EN MORGENGEBED – 10.00 uur

Traditioneel is er vanaf 10.00 uur koffie en de gelegenheid elkaar een goed nieuwjaar

te wensen. Vanaf 10.30 uur sluiten we aan in de kerkzaal om daar in een morgengebed

een zegen te vragen over het nieuwe jaar. Van harte welkom in 2024!

