

Een parel van een ander

Ik deel dit keer een parel van een ander.
Vooral naar aanleiding van de dienst van Lida afgelopen zondag.
Het ging over wachten, verwachten. Maar ook over het loon van wachten.
Het levert iets op, maar het kost je soms ook iets.
En soms moet je een ander voor je laten wachten.

De context van onderstaande tekst is de volgende. Theoloog Alain Verheij schrijft in deze tijd adventsmails. Een zelfgeschreven adventskalender, om het maar zo te noemen.
Eén van de dagelijkse lezers is iemand die ik ken. Zij deelde afgelopen week de adventsboodschap van die dag. Deze keer was die aan haar gericht. Maar eigenlijk aan iedereen. En zeker aan degene die het niet altijd op kan brengen om te wachten.
Eén zin wil ik erboven zetten: 'Er moet een belofte zijn die onze activiteiten niet alleen stut, maar ook overvleugelt.' Advent slaat zijn vleugels om ons heen. Zoiets. Lees zelf maar.

*"mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen(psalm 130)*

Als christelijk kind leer je het liedje 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw' en dat troost je. Nu gaat de zon nog onder, maar op een dag zal God ons licht zijn. Christen-zijn is toch ook wachten en verwachten. Later komt er een kritische laag bovenop, en wordt dat lied lastiger mee te zingen. Want moet je wel stil zijn als gelovige? Moet je wel wachten, of is dat een veel te passieve houding? 'Er moet gewerkt worden, de weg van de verwachting moet worden aangelegd, de handen uit de mouwen. Er moet gepraat worden, verzoend, vrede gezocht, er moeten bruggen gebouwd, er moet soep gekookt en eten worden uitgedeeld aan wie honger heeft', schreef een lezer van deze adventsmails.
Maar nu is zij ziek. Longcovid met extreme vermoeidheid én slapeloze nachten. Alles geprobeerd met zorgverleners, pillen, oefeningen en behandelingen. Tot nu toe helpt er weinig. En de tijd tikt gewoon door op z'n eigen tempo. De ochtend komt niet ineens sneller als je het maar harder hoopt.
Deze adventsmails hebben tot nu toe een vrij activistische toon gehad. Ik spoor mij en jullie aan om elk een kaarsje aan te steken in het donker, een lichtpuntje te vormen en dragen in de donkere nacht. Een aangespoelde zeester terug in het water te leggen, in jouw klein hoekje een verschil te maken. Maar soms is de energie op en is er geen ruimte voor meer onrust, meer actie, meer inspanning. Wat is er dan over van advent?

Dan wordt advent letterlijk wachten. Leven in de tussentijd tussen Jezus' eerste komst en, God geve, Jezus' tweede komst. Dan moet er een belofte zijn die onze activiteiten niet alleen stut, maar ook overvleugelt. Omdat de hoop ten diepste níet uit onszelf moet komen, en liefde en geloof ons fundamenteel worden gegeven.

Als jij je in deze mail herkent: ik gun je in deze adventstijd alle rust en vertrouwen toe. Het kan zijn dat je deze maand zelf geen kaarsje krijgt aangestoken. Maar er lezen hier 900 mensen mee, en een deel daarvan steekt dan wel een extra kaarsje aan namens jou.
We dragen elkaar, en we worden uiteindelijk allen gedragen"

Misschien is het 2^e kaarsje zondag voor al die mensen die het zelf dit keer niet kunnen.
Laten we hen dragen met ons licht.

Ds. Marrit Bassa

**ORDE VAN DIENST – 2^e adventszondag 10 december 2023 – Ontmoetingskerk
Heerde – 10.00 uur
Voorganger: ds. Marrit Bassa**



AANVANG

Welkom & mededelingen

Stilte

Eerste lied Lied 461 vers 1 en 2 – Wij wachten op de koning

Bemoediging en groet

v Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God
die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen
v We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak 'er zij licht'
a EN ER WAS LICHT
v In de naam van Jezus
a GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
v In de naam van de Heilige Geest
a DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN

Aansteken adventskaars(en)

2^e Advent: Twee kaarsen in het donker, twee lichtjes in de nacht
vertellen van het wonder: Gods toekomst wordt verwacht.



Lied (vervolg) Lied 461 vers 3 en 4

Gebed om ontferming

Lied Psalm 80 vers 1 en 6 (nieuwe psalmberijming)

1 Hoor naar ons bidden, trouwe herder,
en leid uw Israël weer verder.
U troont in heiligheid en pracht.
Sta op en red uw volk met macht.
God, toon uw vriendelijk gezicht;
verschijn met uw bevrijdend licht.

6 Kom aan uw volk uw vrede geven.
Laat uw geliefde zoon weer leven.
Dan roepen wij uw naam weer aan,
gaan wij nooit meer bij U vandaan.
God, toon uw vriendelijk gezicht,
verschijn met uw bevrijdend licht.

WOORD

Gebed om de opening van het Woord

Gesprek met kinderen – Met de klokkenmaker

Kinderen naar kindernevendienst

Schriftlezing Johannes 1 vers 19 - 28

Zingen Lied 456a (met voorzang) – Kwam van Godswege

Schriftlezing Jesaja 40 vers 1 - 11

Zingen Lied 528 vers 1, 3 en 5 - Omdat Hij niet ver wou zijn

Verkondiging

ANTWOORD

Zingen Lied 440 vers 1, 2 en 3 – Ga, stillen in den lande

Kinderen komen terug

Projectlied (melodie: 'Hoger dan de blauwe luchten')

Alle dagen, alle nachten,
in het donker, in het licht,
is het tijd om te verwachten
omdat God dichtbij ons is.

Bij het water klinken woorden
van de stem in de woestijn.
Zo laat God de mensen horen:
'Ik zal altijd bij je zijn.'

Aandacht voor collecten

Dankgebed en voorbeden - afgesloten met het Onze Vader

Na elke gebedsintentie (3x):

v Zo bidden wij zingend:

a Lied 458 – Zuivere vlam

Slotlied 967 vers 1, 3 en 4 – Zonne der gerechtigheid

Zegen

Organist: Jan Koelewijn
Ouderling: Gerard Doggen
Diaken: Elly Hendriks
Lector: Henriët Broeder

Kindernevendienst: Yvonne van der Wal
Media: Hanneke Gerritsen
Koster: Berthold Koops
BHV: Klaas Bel

Collecte Zondag 10 december

1^e collecte: Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar



Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (Birma) zijn veel inwoners over de grens met buurland Thailand gevlucht. Met steun van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing.

2^e collecte: Doel van de maand: Stichting Clarity Verslavingszorg



Clarity staat voor helderheid en duidelijkheid. Een stichting met een maatschappelijk doel voor ogen, namelijk: zorg, begeleiding en hulp bieden aan mensen die zelf kampen met een verslaving en/of de gevolgen van een verslaving, maar tevens bieden wij de hoogstnoodzakelijke hulp aan hun naastbetrokkenen.

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. H.G. Snijder-Scholten.

Uit de pastorie

Natuurlijk kwam het goed. Toen de kluis opening op het Sinterklaasjournaal en het grote boek tevoorschijn kwam werd er op de bank gejuicht. 'Nu kan het feest toch doorgaan!'

En een feest was het! Met een auto vol trokken we naar familie. Na een gezellig maal was het tijd voor de cadeautjes. Ergens op de helft van het festijn was er een pakje voor de jongste. Ze pakte het uit en begon te springen. Een vissenspel! Twee hengeltjes met een magneetje, 4 plankjes om een 'kom' van te maken en wel 20 houten visjes. Ze was de koning te rijk. De een na de andere aanwezige werd uitgenodigd met haar te spelen. Want: 'ik heb wel twee stokjes hoor, dus je mag wel meedoen.' We controleerden goed of haar schat wel meeding op de terugweg. Eenmaal thuis werd de tas nogmaals nagekeken. Ja, het zat er nog in. Met enige moeite liet ze zich op bed brengen. Met stralende ogen zei ze: 'Morgen ga ik weer mijn vissenspel doen. En dan mag jij meedoen!'

Er was de vreugde van de vervulling van een wens: een eigen spel! En, er was de ontdekking dat je je vreugde met zoveel anderen kunt delen. 'Want ik heb nog een stokje!'

Zo hengelde ze iedereen naar haar hoekje. Zelfs opa viste even op zijn knieën mee.

Soms gaat bij ons ook een wens in vervulling. Door een cadeau, een gebaar van iemand anders, of iets dat eindelijk in huis komt. De vraag is of wij er ook twee 'stokjes' bij krijgen, om de vreugde van de vervulling te delen. Ik hoop dat wij ook anderen durven uitnodigen en zeggen: kom maar, doe maar met me mee!

Bij de foto's van de schilderijen in de ontmoetingsruimte en vergaderzaal

Annunciatie, Maria-Boodschap of Aankondiging van de Heer (*Annuntiatio Domini* in het Latijn) is het hoogfeest ter gedachtenis van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. In de Orthodoxe Kerk en Rooms-Katholieke Kerk valt deze feestdag op 25 maart, dus negen maanden voor Kerstmis.

In de christelijke iconografie verwijst het woord naar de voorstelling van de aartsengel Gabriel die volgens Lucas 1: 26 - 35 Maria in haar huis te Nazareth een bezoek brengt en haar meldt dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van zijn Zoon te worden.

Er bestaan talloze schilderijen van dit tafereel. Het thema was reeds in de vroegchristelijke kunst. De tekst werd aanvankelijk gevonden in de zogenaamde apocriefe evangeliën. In de latere middeleeuwen gebruikte men deze niet meer, doch die van Lucas. Het fresco van Fra Angelico in het Museo di San Marco in Florence is wellicht een van de bekendste versies.

De **commissie Kiek** heeft een aantal van deze afbeeldingen gereproduceerd en in de ontmoetingsruimte opgehangen. Ook is er een toelichting over het getoonde beschikbaar.

Spreekuur overdracht parkeerterrein

In het Ontmoetingsblad van december staat een artikel over een mogelijke overdracht van ons parkeerterrein aan de gemeente Heerde.

Hierbij nog even een herinnering aan de spreekuren hiervoor in het Trefpunt op:

Maandagmiddag 11 december van 14.00 – 15.00 uur

Donderdagavond 14 december van 19.30 – 20.30 uur.

Agenda

Datum	Activiteit
Zondag 10 december 	Dag van de Mensenrechten , kunt u weer brieven schrijven in het kader van de Wereld Wijde Schrijfactie. Na de ochtenddienst bent u welkom in de GROTE ZAAL. Papier, pennen liggen klaar en wij helpen u op weg.
Woensdag 13 december	Koffieochtend in het Jeugdpoint, 10.00 tot 11.30 uur. Om 10.30 uur gaan we zingen met Henk van der Maten. Misschien kunt u thuis alvast wat liederen uit het liedboek opzoeken die u graag wilt zingen.  Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst.
Vrijdag 15 december	Kerstdiner voor mensen van de voedselbank.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704