

Het boek van je geloof

Het is al een paar jaar geleden.

Plotseling stierf ze, op zeer hoge leeftijd. Hoewel ik haar wel kende en ook weleens met haar gesproken had, hadden we het nooit echt over haar levenseinde gehad. Ze had een opgeruimd karakter en was tot voorbij haar 90^e vrijwilliger geweest in het woonzorgcentrum.

Toen ze stierf kreeg ik haar Bijbel in handen. Haar jongste broer vertrouwde me toe: U kunt daar vast wat mee voor de uitvaart. Ze had aan niemand haar wensen nagelaten.

Ik bladerde door het boek en vond allerlei liturgieboekjes en kaarten.

Die leken in eerste instantie gewoon tussen de bladzijdes geschoven. Maar bij nader onderzoek was dat allerminst het geval. Soms had ze teksten onderstreept in zo'n liturgie. Het boekje lag dan bij het Bijbelhoofdstuk. De kaarten bleken de kaarten die hoorden bij de bloemen van de kerk. Ze had ze tussen de bladzijdes geschoven waar die zondag de preek over was gegaan.



Op een keer kwam ik een boekje tegen bij een andere tekst. Toen ik nog eens keek, stonden er in de kantlijn van haar bijbeltje wat woorden geschreven. Voor haar waren die woorden de verbindende schakel tussen de twee verschillende Bijbelteksten.

Die ene Bijbel bleek eigenlijk haar levensboek te zijn. De teksten die ik vond waren de sleutelteksten die door haar leven heen een rol hadden gespeeld. Van haar eigen belijdenis tot aan de dood van haar man. En van de trouwdag van een zusje tot aan het sterfbed van haar buurman.

Het boek van het Leven was haar levensboek geworden. Het boek van haar geloof. De preek voor haar begrafenis schreef zichzelf.

Nu is het me niet om iemands uitvaart te doen. Maar het idee om van het Boek des Levens jouw eigen levensboek te maken, vind ik prachtig. Dat kan ook op andere manieren. Zo kreeg ik laatst een knipselmap te zien van iemand die dierbare liedteksten en gedichten had bewaard.

Al die teksten gaven het geloof weer van deze persoon.

Hoe mooi is het om zoiets voor jezelf aan te leggen. Een map, een boek, een schrift of een document op je computer. Soms vind je een tekst die zomaar bij je past. Een tekst die precies verwoordt wat jij gelooft of geloven wil. Vaak belandt zo'n tekst zomaar ergens in je mailbox of verdwijnt ie in een keukenla.



Het voorbeeld van die ene Bijbel inspireert om er ook zelf mee aan de slag te gaan.

Misschien wel een mooi idee voor de komende donkere en vaak wat koude avonden.

Doe je leeslamp aan en begin eens aan het boek van jouw leven. En dan het liefst niet voor de dominee die ooit jouw einde meemaakt. Maar een boek voor jezelf, om vorm te geven aan wat je gelooft, wat je raakt en inspireert. Een boek om later door te geven, zodat iemand anders jou leert kennen. Wie weet wat voor mooie levensboeken er al bestaan!

Ds. Marrit Bassa

Eeuwigheidszondag - kerkdienst in de ochtend en gedenkmoment in de middag

Zondag 26 november is het Eeuwigheidszondag. We noemen dan de namen van hen die ons ontvallen zijn. We steken voor hen allen een kaars aan. In de viering krijgen we ook allemaal de gelegenheid een kaarsje aan te steken. Voor iemand die niet genoemd is, voor iemand aan wie we op zo'n dag extra denken of voor onszelf. Het thema van de dienst is *Spiegelbeeld*. Dit thema zal op verschillende manieren terugkomen.

In de spiegel van ons geloof hopen we iets te ontdekken van wat eeuwig leven is.

Op deze zondag is iedereen van harte welkom. Voor de kinderen is er kindernevendienst. Voor de tieners is er een speciaal programma. Zij mogen vanaf het begin van de dienst in het Jeugdpoint meedoen. Zowel de kinderen als de tieners komen weer in de kerkzaal op het moment dat de kaarsen worden ontstoken. Zo beleven we dit kostbare moment met jong en oud samen. De voorgangers in de morgendienst zijn onze pastor Lida Brugmans en ds. Marrit Bassa.

In de middag is de kerk open van **14 – 16 uur**. Iedereen krijgt de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken en even stil te zijn in de kerk. Afwisselend zal er passende muziek klinken, verzorgd door de organisten, of zijn we even stil. Aan het einde van de middag zingen we met de mensen die dan aanwezig zijn nog een lied en vragen een zegen over de namen die (al is het alleen in stilte) zijn genoemd.

Koffie en thee staan klaar.

ORDE VAN DIENST

Eeuwigheidszondag, 26 november – Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur

Voorgangers: ds. Marrit Bassa en pastor Lida Brugmans

Muziek *Spiegel im Spiegel, Arvo Pärt*

Welkom

Stilte

Zingen **Lied 208** – Nu wordt het licht, de dag breekt aan (op melodie van Lied 215)

Groet

Drempelgebed **Lied 298** (gezongen) – Eeuwige, onze God

Bij de spiegels

Zingen **Lied 753** – Er is een land van louter licht

Kinderen op weg

Gebed om ontferming

Glorialied **Lied 281** vers 1, 3, 4, 6, 7 en 9 – Wij zoeken hier uw aangezicht

Lezing 1 Korinthe 13 vers 8 - 13

Zingen **Lied 792** – Kom, God, en schrijf uw eigen naam

Overweging

Orgel improvisatie

De namen worden genoemd en de kaarsen ontstoken

Afgewisseld met het zingen van:

Zingen *Jezus, U bent het licht in ons leven, Taizé*

Je - zus, U bent het licht in ons le - ven; laat nimmer
toe dat mijn duister tot mij spreekt. Je - zus, U bent het licht in ons
le - ven, o - pen mij voor uw lief - de, o Heer, Je - zus, U

Wij gedenken:

Hendrik Remmerts	- overleden op 21 november 2022 in de leeftijd van 79 jaar
Aeilke (Co) Koning	- overleden op 2 december 2022 in de leeftijd van 92 jaar
Gerard Frederik Smid	- overleden op 3 december 2022 in de leeftijd van 88 jaar
Margo Hendrik Dijkslag	- overleden op 10 januari 2023 in de leeftijd van 66 jaar
Harmen (Harry) Hilarius	- overleden op 6 februari in de leeftijd van 79 jaar

Jan ter Avest - overleden op 13 maart in de leeftijd van 94 jaar
 Luite Jan Jonker - overleden op 18 maart in de leeftijd van 84 jaar
 Jannigje Grolleman-Eikelboom - overleden op 14 april in de leeftijd van 98 jaar
 Johan van der Maten - overleden op 29 april in de leeftijd van 87 jaar
 Dirk Egbert Gerritsen - overleden op 21 mei in de leeftijd van 84 jaar
 Daniël Teunis (Daan) Dekker - overleden op 11 juli in de leeftijd van 78 jaar
 Jan Herman de Boer - overleden op 19 juli in de leeftijd van 73 jaar
 Klaas Willem van der Maten - overleden op 13 augustus in de leeftijd van 85 jaar
 Geertje van der Schelde-Louw - overleden op 5 september in de leeftijd van 78 jaar
 Willempje (Willy) van de Vlekkert-van Suijdam - overleden op 12 oktober in de leeftijd van 73 jaar.

Een licht voor iedereen - Iedereen wordt uitgenodigd om een kaarsje aan te steken.

Gebeden - De gebeden worden afgesloten met een gezamenlijk *Onze Vader*.

Aandacht voor de collecten

Slotlied Ga maar gerust t. Sytze de Vries, m. Jean Sibelius - *Het liefste lied van overzee, deel II*

- 1 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
 Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
 Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
 Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
 Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
 Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.

- 2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan
 Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
 Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
 Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
 Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
 Ik ben de dag, die schemert in je droom

- 3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan
 Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
 Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
 Ik ben de verte, die verlangend wenkt
 En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
 ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Zegenbede

Muziek

Organist:	Henk van der Maten	Kindernevendienst:	Yvonne van der Wal
Ouderling:	Elly Douwes	Tienerdienst:	Yvonne van der Veer
Diaken:	Lidie Dijkink	Media:	Ben van Damme
Lector:	Fredie van Holst	Koster:	Paul Dijkink
		BHV:	Els Hoogink

Collecte Zondag 26 november

1e collecte: **Pastoraat, met het oog op het einde**



Pastoraat is iemand op zo'n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk.

2e collecte: **Diaconie**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. K. de Weerd.

Uit de gemeente

Huwelijksjubileum:

Dhr. Piet van den Dam en mevr. Fenny van den Dam-Wolf hopen 29 november hun 55-jarig huwelijk te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

Adventskalender 2023 'Ga mee!'

De Petrus-adventskalender biedt dit jaar overdenkingen, gebeden, liederen en gespreksvragen bij het jaarthema 'Ga Mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. Er liggen een paar exemplaren in de hal van de kerk, deze kunt u meenemen.

U kunt deze kalender gratis aanvragen via:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender-bestellen/>.

In gesprek over Troost

Ds. Gerrit Heuver maakt deel uit van het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe.

Van daaruit wordt op 29 november van 10.00 uur – 12.00 uur in het Kulturhus in Epe een bijeenkomst over 'troost' georganiseerd.

We hebben allemaal ons eigen verhaal. In situaties waarin het leven (plotseling) verandert, denk aan situaties van ziekte, sterven, ouder worden, eenzaamheid of overlijden van een dierbare, komen levensvragen naar boven. Soms alledaagse vragen en ook grote vragen die gaan over de zin en bedoeling van het leven. Ook troost, het verzachten van pijn, is hiermee verbonden. Tijdens de bijeenkomsten gaan we een open gesprek aan onder begeleiding van geestelijk verzorgers met een muzikale omlijsting door Marcel Verheugd. U bent welkom!

Deelname is gratis. Aanmelden kan via willemslevensvragen.nl/agenda.

Koffieochtend

Komende woensdagmorgen is het weer koffieochtend vanaf 10.00 uur in het Jeugdpoint. Deze morgen gaat de Bijbel open. We horen een verhaal en mogen er zelf over nadenken. De dominee neemt de Bijbel mee en kiest een mooi verhaal uit. Degene die komt voor het kopje koffie mag meeleven en meedenken in het verhaal. Zo krijgen we vast allemaal weer iets nieuws mee uit een oud verhaal. Welkom!

Uit de pastorie

'Oei', hoor ik haar zeggen. 'Daar was de plas'. En inderdaad. Alles is nat.

Ze laat zich geduldig omkleden. We ruimen het op en gaan weer verder.

Afscheid nemen van de luier geeft altijd gedoe. En, het wordt even doorbijten. Want de komende tijd zal er wel vaker 'oei' klinken, zelfs een paar keer per dag. Af en toe zit ze ook op het potje. Ze doet dan ijverig haar best, zonder al teveel resultaat. Maar, zo zegt ze: 'Als het niet lukt, is het ook goed!' Dat hebben wij natuurlijk gezegd en ze houdt het zichzelf dapper voor. Tot nog toe helpt het goed er geen halszaak van te maken. Het gaat zoals het gaat. Meestal komt het vanzelf goed. Iets met geduld en eindeloos proberen.

Je staat er soms niet bij stil, maar voor een kind is zindelijk worden natuurlijk een reuze stap naar zelfstandigheid. Bij de één wat eerder dan de ander. En bij de één duurt de overgang ook langer dan bij de ander. De rode draad is geduld. Want: als het niet lukt, is het ook goed.

Voor onszelf ook geen gekke gedachte. Stel je voor dat je dat tegen jezelf zou zeggen als je iets nieuws gaat doen, of wanneer je een grote stap zet. 'Als het niet lukt, is het ook goed.'

Natuurlijk, ik snap ook wel dat sommige dingen nu eenmaal wel goed moeten gaan. Maar over het algemeen zou het de nodige stress schelen. Toch hoeft het daar niet bij te blijven en mag je ook hoop houden. Want na weer een vruchteloze poging zeg ik: 'Zullen we het een andere keer weer proberen?' 'Ja', klinkt het vrolijk, 'de volgende keer gaat het vast goed!'

Begroting College van Diakenen 2024

In de CvD-vergadering van 2 november jl. is de begroting voor 2024 voorlopig vastgesteld.

Vervolgens is deze in de GK-vergadering van 8 november j.l. besproken en in principe vastgesteld. Uiterlijk 15 december moet de begroting worden ingediend bij het CCBB.

Conform de voorschriften van de PKN wordt, nadat de begroting voorlopig is vastgesteld door het CvD, deze in samenvatting gepubliceerd en gedurende een week in zijn geheel ter inzage gelegd.

De samenvatting van de begroting treft u bij dit bericht aan.

Voor het ter inzage is gekozen voor de volgende oplossing.

Voor het inzien van de begroting kunt u een afspraak maken met Theo van der Wal, boekhouder van het CvD (Wal1970@hetnet.nl). 's Avonds na 19.30 uur (m.u.v. de dinsdagavond) of in het weekend kunt u Theo ook bellen: 06-25443670.

Wanneer er geen vragen of opmerkingen zijn die een definitieve vaststelling en indiening in de weg staan wordt de begroting ingediend op 15 december a.s.

Agenda

Datum	Activiteit
Zondag 26 november	Sigzag-gespreksgroep in het Jeugdpunt. We beginnen met koffie en thee vanaf 19.15 uur. Starten om 19.30 uur en sluiten af rond 21.00 uur.
Woensdag 29 november	Koffieochtend in het Jeugdpunt, 10.00 tot 11.30 uur. Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 063902370