

Gemengde gevoelens

Geneigd tot alle kwaad . . .

U kent dat Bijbelverhaal wel, van die rechtschapen mensen die bij Jezus komen met een vrouw die „onder `n droad deur hef evrettn” zoals we in Twente overspel noemen. Die mannen (mannen!) willen graag dat Jezus die vrouw eens even stevig de mantel uitveegt of erger. Volgens tekstgeleerden is de kans groot dat dit verhaal later in het Johannes-evangelie is ingevoegd. Dat staat er in de Nieuwe Bijbel Vertaling ook keurig bij. Ik heb daar geen probleem mee. Wel met wat Jezus dan zegt: ‘Wie van u zonder zonde is mag als eerste een steen naar haar gooien’. Niemand dus.

Mooi voor die vrouw, maar dat is toch zo ongeveer het einde van alle rechtspraak? Er is toch geen opvoeder, onderwijzer, dominee, rechter of wie dan ook (die zo nu en dan vast moet stellen wat recht of wat krom is) die zelf nooit iets verkeerd heeft gedaan?

Ik moest aan dit verhaal denken bij het bericht over dhr. Hein Pieper die voorzitter was geworden van NSC (Pieter Omtzigt). Een niet zo mooie actie van Pieper van 19 jaar geleden werd weer opgerakeld, met als gevolg dat hij het wijs achtte om af te treden. Hoe lang kan jouw verleden (ook als dat afgesloten lijkt) je achtervolgen?

Toen ik een jaar of elf was heb ik voor straf op het politiebureau gezeten. Samen met een paar vriendjes hadden we een illegaal vuurtje gestookt. Iemand uit de buurt vond dat (terecht) gevaarlijk, belde (terecht) de politie; er kwam een busje aanrijden met twee agenten. We werden met een schop onder de kont (terecht) het busje ingejaagd en afgevoerd naar het bureau. Onze namen werden in een groot boek geschreven met nog veel meer namen van ondeugende jongens en meisjes. Na een dik uur konden we gaan en dat was het dan. Stel je voor: toen ik vertrouwenspersoon werd van onze kerk, en iemand zou dit verhaal ontdekt hebben, zou dat het einde van mijn kerkelijke carrière hebben betekend? We gaan wel ver, hè?

Van de andere kant: de kans dat Donald Trump, na alles wat hij bij de vorige verkiezingen heeft aangericht, zo maar weer president van de VS zou kunnen worden, vervult mij met afschuw.

En niet eens om die man: dat was eerder ook al een rare seigneur. Nee, het idee dat het recht niet zijn loop krijgt, dát is het springende punt.

Jezus zegt niet: ‘Doe niet zo moeilijk. Iedereen maakt fouten’. Hij zegt ook niet: ‘Ga je gang, stenig deze mevrouw maar’.

Hij zegt wel: ‘Kijk eerst eens in je eigen hart. Onderzoek je eigen motieven. Waarom breng je die vrouw bij mij? Waarom gooien jullie Hein Pieper voor de leeuwen? Praten we dan verder’.

Gerrit Heuver



ORDE VAN DIENST – 8 oktober 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur
Voorganger: ds. Marrit Bassa

Orde van dienst

AANVANG

Welkom & mededelingen

Moment van stilte

Psalm van de zondag Psalm 119a 1 en 2 – Uw woord omvat mijn leven

Bemoediging en groet

- v: Genade en vrede zij met u, in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a: Die hemel en aarde geschapen heeft.
v: Die trouw blijft voor eeuwig
a: en niet loslaat wat Zijn hand aan ons begonnen is.

Zingen

Psalm 119a vers 3 – Uw woorden te herhalen

Gebed om ontferming

Glorialied

Lied 281 vers 1, 2, 5, 7, 8 en 10 – Wij zoeken hier uw aangezicht

WOORD

Gebed om de opening van het Woord

Gesprek met kinderen

<https://www.youtube.com/watch?v=MxICbGMXjW>

Lezen

Jona 3 en 4

Zingen

Als ik jou bij name roep - vers 1, 2, 3

- 1 Als ik jou bij name roep, ga jij dan met mij mee?
Wil je volgen waar ik ga, al weet je niet waarheen?
Wil je dat in elke daad al mijn liefde verder gaat,
dat mijn naam te lezen staat in jou en jij in mij?
- 2 Als ik jou bij name roep, laat jij jezelf dan los?
Heb je vriend en vijand lief, hoeveel je dat ook kost?
Hoe je wegen zullen zijn, in de storm, bij zonneschijn,
zal mijn trouw veranderd zijn in jou en jij in mij?
- 3 Als ik jou bij name roep, geef jij dan blinden zicht?
Breng jij, anders dan voorheen, geboeiden aan het licht?
En de mens die is besmet wordt die door jouw kus gered,
en wordt Pasen voortgezet in jou en jij in mij?

Verkondiging

ANTWOORD

Zingen

Hoe groots kan Gods genade zijn (Amazing grace)

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hoe groots kan Gods genade zijn
die mij weer adem geeft,
een opgeviste drenkeling;
een dode die weer leeft. | 3. Hij heeft mij goedheid toegezegd
waarop ik vast vertrouw.
Hij is het schild dat mij beschermt,
de rots waarop ik bouw. |
| 2. Door dalen, donker als de dood,
ben ik mijn weg gegaan,
maar dankzij Zijn genadig licht
kom ik straks veilig aan. | 4. Eens smelt de wereld weg als sneeuw
en zelfs de zon wordt moe,
maar Hem, die mij geroepen heeft
behoor ik blijvend toe. |

Kinderen komen terug

Zingen

Lied 344 (klein credo) – Wij geloven één voor één

Aandacht voor collecten

MAALTIJD VAN DE HEER

Voorbeden

Nodiging en vredegroet

v De vrede van de Heer is altijd met u

a En met uw geest

v Geef elkaar een teken van vrede.

(...we geven elkaar een teken van vrede...)

Tafelgebed

v De Heer zal bij u zijn en Hij zal u bewaren. Heft uw hart omhoog

a Wij zijn met ons hart bij de Heer

v Laten we de Heer onze God danken.

a Het is waardig en goed Hem te danken.

v (...gebed...) Daarom zingen wij samen :

a Lied 405 vers 1 - Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

(...gebed en instellingswoorden)

v Zo verkondigen wij het Evangelie:

a Lied 407 a – acclamatie bij de instellingswoorden

(... vervolg gebed)

a Onze Vader ...

Zingen Lied 992 – Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied Lied 704 - Dank, dank nu allen God

Zegen

Organist: Henk van der maten

Kindernevendienst: Tjitske Koops

Ouderling: Fredie van Holst

Media: Erik Mateman

Diaken: Bart Heres

Koster: Gijsbert Pap

Lector: Muriëlle Stijf

BHV: Klaas Bel

Collecte Zondag 8 oktober

1^e collecte: **Missionair werk (Nederland, pioniersplekken)**



In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. De afgelopen tien jaar ontstonden zo'n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.

2^e collecte: Doel van de Maand **Mensenkinderen – voor mensen in nood**



Veel kinderen in Oost-Europa en Armenië groeien op in armoede en hebben geen kansen voor de toekomst. Mensenkinderen biedt daarom de mogelijkheid om maandelijks een kind uit een arm gezin te ondersteunen. Met een klein bedrag – slechts € 20,- per maand – zorgt u ervoor dat een kind goede voeding, kleding en medische zorg ontvangt.

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. A.J. Bredewout-Bredewolt.

Uit de gemeente

Dhr. W. Noordma verblijft voor revalidatie en herstel in Het Zonnehuis, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle.

Huwelijksjubileum

Dhr. Hans van den Berg en mevr. Thea van den Berg-van den Berg hopen 12 oktober te gedenken dat ze 50 jaar geleden zijn getrouwd. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

Uit de pastorie

De oudste zat onderuitgezakt op de bank achter een filmpje. Dat mocht blijkbaar even. Toen hij overeind ging zitten vertrouwde ik het niet. Hij gaf normaal antwoord op mijn vragen, maar of het nou zijn ogen waren of een net iets te rode wang: ik pakte de thermometer. En inderdaad, flinke verhoging.

Hij had er verder weinig last van, toch waren we alert. Ik bedacht me dat het toch iets gek is. Vaak wordt het 'je intuïtie' genoemd. Het gevoel dat er iets mis is. Zonder dat je precies kunt zeggen waarom. Hoe vaak hebben we dat ook niet richting anderen. 'Ik ging toch even langs bij haar. Ik voelde dat het moest.' En dan blijkt dat ene bezoekje net op een moment te zijn dat het echt nodig was. Hopelijk blijven wij ook alert op onze eigen intuïtie als het gaat om ons pastoraat onderling. Als je het niet vertrouwt, pak dan je thermometer. Ga op bezoek, stuur een kaartje of bel even. Soms heb je zomaar gelijk en kun je iets voor de ander betekenen. En soms gaat het na even wat extra aandacht ook weer prima.

Die avond was de eerste avond van de kinderclub. Hij kwam vrolijk terug en snoepte nog wat van een toetje. Zijn temperatuur? Die was weer keurig gezakt.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704