

Gemengde gevoelens

IK, WIJ, SAMEN

Op de autoradio hoorde ik een interview met een socioloog. Hij vond het jammer, ja zelfs schadelijk, dat de sociologie helemaal verdrongen wordt door de psychologie. Allerlei kwesties waarmee mensen in onze samenleving te maken krijgen (sociologie), worden versmald tot individuele problemen (ieders eigen psyche).

'Hoe komt dat?' vroeg de radioman. Het antwoord was: 'Doordat we het grotere geheel zijn kwijt geraakt.' Hij vertelde over de begrafenis van zijn (R.K.) opa, lang geleden. Opa leefde nog in de overtuiging dat ons aardse leven een opmaat en oefening was voor het leven hierna. 'Dat besef zijn we helemaal kwijt', zei hij, 'en daardoor moet alles hier en nu plaats vinden. YOLO: You only live once, dus haal er uit wat er in zit.' En als dat dan niet lukt, is het jouw eigen schuld. Wat een druk legt dat op mensen! (alarm: een kwart van alle jonger werkenden heeft last van burn-out klachten, schrijft de krant vandaag!)

Een ander voorbeeld dat hij noemde was de moderne bedrijfsvoering, waarbij samen koffiedrinken of het maken van een sanitaire stop beschouwd wordt als 'verloren tijd'. Mensen worden teruggebracht tot productiefactoren of zelfs kostenposten, die steeds meer moeten presteren. En wie daar niet tegen kan, of er overspannen van wordt, moet maar naar een psycholoog. Zo wordt alles in het puur individuele vlak getrokken waarbinnen mensen individueel worden beloofd of bestraft.



EIGEN SCHULD, DIKKE BULT?

'Wat moeten we er aan doen?' vroeg de interviewer. 'Gemeenschappen herstellen. Zorgen dat mensen weer ergens bij horen', was het antwoord.

Ik was het er aan de ene kant heel erg mee eens, in de kerk proberen we daar ook consequent aandacht voor te hebben, zowel in het pastoraat als in het diaconaat.

Maar de andere kant is: ik zou toch ook nog wat meer willen zeggen. Vanuit gelovig perspectief er aan toevoegen: je realiseren dat het leven meer is dan ik-alleen, dat mijn leven niet mijn eigendom is maar dat ik het te leen heb. Dat ik mijzelf niet gemaakt heb maar dat ik in dit bestaan tevoorschijn ben geroepen. En dat ik dus ook een waardevol mens ben als ik (naar de normen van deze tijd) 'misluk'. Omdat ik nooit zo diep kan vallen of Gods hand is onder mij. Dat relativeert mij, en dat bevestigt mij tegelijk.

Gerrit Heuver

ORDE VAN DIENST – 10 september 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur
Voorganger: ds. Gerrit Heuver

BEGINNEN

Welkom en mededelingen

Moment van stilte en inkeer

Zingen: Lied 33: 2, 8 – Kom nu met zang en roer de snaren

Bemoediging en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: die trouw blijft voor eeuwig

A: DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

V: Genade zij u en vrede

van God onze Vader door Christus Jezus onze Heer

A: AMEN.

Zingen: Lied 217: 1, 2 – De dag gaat open voor het woord des Heren

Ter inleiding

Kyriëgebed, na elke bede:



Gloria: Lied 217: 3, 4, 5

HOREN

Gezongen gebed bij de Schriften: lied 317 – Grote God, Gij hebt het zwijgen

Verhaal voor de kinderen

Psalms 119, gelezen en gezongen

Lezen vers 33 - 34

Zingen vers 17 – Neem van mijn mond het woord der waarheid niet.

Lezen vers 39 - 40

Zingen vers 21 – De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt

Schriftlezing Mattheüs 18: 15 - 20

Zingen Lied 800: 1, 2, 3 – Wat zou ik zonder U geweest zijn

Woorden bij het WOORD

Zingen: Lied 823: 1, 4, 5 – Gij hebt, o Vader van het leven

Kinderen komen terug

Kinderlied: Sorry https://www.youtube.com/watch?v=TffQy_8oFp0

DANKEN EN DELEN

Gebeden; na elke bede: 458

Stil gebed

Onze Vader



Aandacht voor de collecte-doelen

GAAN

Slotlied: Lied 919 – Gij die alle sterren houdt

Zegen, Allen: Amen

Organist: Theo van der Wal
Ouderling: Elly Douwes
Diaken: Lidie Dijkink
Lector: Joop Wiederhold

Kindernevendienst: Yvonne van der Veer
Media: Erik Mateman
Koster: Berthold Koops

Zondag 10 september

1^e collecte: **Goed voorbereid met jongeren op weg**



Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.

2e collecte: Doel van de maand:

Mission Possible Nederland, kinderen in de Oekraïne perspectief bieden

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. D. Strijk-van den Beld.

Uit de gemeente

Op dinsdag 5 september is mevrouw Geertje van der Schelde-Louw overleden in de leeftijd van 78 jaar. Zij woonde in Hoorn.

De dankdienst voor haar leven zal plaatsvinden op maandag 11 september aanstaande om 13.00 uur in de Ontmoetingskerk met aansluitend de begrafenis op begraafplaats Engelmanskamp.

Voorafgaand is er van 12.15 uur - 12.45 uur gelegenheid tot condoleren.

Uit de pastorie

Het is middernacht en ineens begint ze te huilen. Als ik naast het bed neerkniel kan ze niet vertellen wat er is. Er is geen pijn, geen kriebel, geen dorst en geen deken die los zit. Er is alleen maar groot verdriet. Omdat ze ontroostbaar lijkt neem ik haar mee naar onze slaapkamer. Ik leg haar naast me neer, samen met haar knuffel. Het huilen wordt minder. Om rustig te slapen, verhuist vader tijdelijk naar het logeerbed. Aanvankelijk ligt de peuter strak naast me te snikken. Daarna zoekt ze zelf haar plek op het kussen van papa. Het snikken houdt op en ik krijg de knuffel tegen me aangeduwd. 'Voor jou', zegt ze. Ze knijpt haar ogen dicht en gaat slapen. Na ruim een uur maakt ze me wakker. 'Ik wil weer naar mijn eigen bed.' In alle rust klimt ze op haar bed, ik doe haar deken goed en geef een kus. Ze kijkt me aan en zwaait zachtjes.

Ik heb nog steeds geen idee wat er aan de hand was. Wat ik wel weet is dat je soms even de nabijheid van iemand anders nodig hebt. Eerst strak naast iemand. Daarna neem je je eigen plek in en daarna durf je het weer helemaal zelf. Verdriet kan zomaar in je opkomen. Hopelijk is er dan voor ons ook iemand waar we even dichtbij mogen zijn. En die het niet erg vindt als we ook weer afstand nemen. De volgende ochtend staat ze naast mijn bed: 'Mama, ik ben al wakker!' Vrolijk begint een nieuwe dag.

Dagje uit op donderdag 14 september

In het voorjaar zijn we naar het Woudagemaal in Friesland geweest. We willen nogmaals een dagje uit organiseren en wel op **donderdag 14 september** naar **Museum Schokland** in de Noordoostpolder. Dit is een [openluchtmuseum](#) dat zich toelegt op de geschiedenis van het voormalige eiland [Schokland](#) en de omringende polder. Het museum is gelegen op de toenmalige woonterp van [Middelbuurt](#). Het opende in 1947 in de nog bestaande [Enserkerk](#) met de tentoonstelling van een aantal bodemvondsten. Tussen 1961 en 1967 is het museum gerenoveerd. Het museum is in de loop der jaren uitgebreid met voormalige werkgebouwen die in 1987 vervangen zijn door houten huizen in Zuiderzeestijl. Dit museum is goed toegankelijk voor mensen met een rollator of mensen die in een rolstoel zitten.

Om 10.00 uur starten we met koffie in de kerk, vervolgens vertrekken we in verschillende auto's richting Schokland. De entree is € 8,00. Een museumjaarkaart is daar ook geldig. Na afloop kunnen we daar ook met elkaar gaan lunchen.

In de kerk ligt een inschrijfformulier. Maar u kunt zich ook opgeven bij Sonja Niessen, tel. 0630767729 of via de mail: s.johanna.niessen@gmail.com.

Startzondag



Bent u al enthousiast? Wij hopen van wel.

Eén van onze workshops bestaat uit een activiteit rondom de kerk. We gaan fotograferen. Onder leiding van Ben van Damme gaan we op zoek naar een beeld dat ons doet denken aan het thema: *Kom, volg mij & Ga je mee?* Misschien komt er nu al wat bij je op. Maak er gerust een foto van en stuur die alvast op. Dat kan naar: predikant@ontmoetingskerk.nl. Als je mee wilt doen aan de workshop: neem een telefoon of goede camera mee zodat de foto meteen doorgemailed kan worden naar de beamist. Deze beelden vormen dan de achtergrond van onze Worship!

Het Eetcafé

Vrijdag 15 september is er weer eetcafé voor alleengaanden.

Vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom voor een drankje, en om 12.00 uur gaan we aan tafel. Met elkaar genieten we van een driegangenmenu. De kosten hiervoor zijn € 7,50.

Als het u leuk en gezellig lijkt om met ons mee te eten, bent u van harte welkom.

U kunt zich aanmelden bij Evelien Jacobs op telefoonnummer 06-48816550. Afmelden kan op hetzelfde nummer als u onverhoopt niet kunt.

Zien wij u op vrijdag 15 september?

Hartelijke groet, Evelien Jacobs

Mensen gevraagd TOF

Binnenkort willen we heel graag weer starten met TOF! Net als andere jaren willen we bijna iedere woensdag uit de Bijbel lezen, liedjes zingen, samen knutselen of een activiteit doen. Dit wisselen we af met andere activiteiten elders en het TOF!-uitje aan het einde van het jaar. En deze leuke dingen (maar vooral het belangrijkste: de kinderen vertellen over God en de verhalen in de Bijbel) willen we graag voort blijven zetten.

Op dit moment zijn we nog maar met 5 mensen die leidinggeven. Dat is voor 40 kinderen die jaarlijks komen te weinig. Daarom zou het erg fijn zijn als er mensen ons komen versterken. Er zijn veel kinderen voor wie TOF! de enige plek is waar ze over het geloof horen. Daarom willen we jullie vragen: zouden jullie ons willen komen helpen? Dit mag ook zijn als je een jongere bent. Je kunt dit namelijk inzetten voor maatschappelijke stage.

Wil jij ons helpen om nog meer kinderen over Jezus te vertellen? Meld je aan bij Yvonne van der Wal, yjvanderwal@hotmail.com of 0578-617922.

Agenda

Datum	Activiteit
14 september	Dagje uit naar Museum Schokland
15 september	Eetcafe
20 september	Koffie-ochtend in het Jeugdpoint. 10.00 uur – 11.30 uur
21 september	Avonden met zin en kleur, in de Grote kerk in Epe, zie vorige nieuwsbrief

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Pastor mw. Lida Brugmans is deze maand met vakantie. In deze periode kunt u voor pastoraat of vragen contact opnemen met Gesien IJzerman, centraal meldpunt pastoraat of met ds. Marrit Bassa.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704