

Overweging

Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen:

Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt.

*Ik smaak hoe goed U voor mij bent met al mijn zinnen
en zie ik Uw liefde fonkelen in rode wijn.*

Uit: 'Avondmaal', van Sela

In onze vakantie krijgen we nog even les van de echte kenner. De eigenaresse van het Weingut waar we waren, legt nog even uit hoe alle wijnsoorten tot stand komen. Ze vertelt hoe het aantal zon- en regenuren van invloed kunnen zijn op hoe een druif zich ontwikkelt.

Dat is natuurlijk voor de echte kenners. Ik ben absoluut geen kenner, meer een voorzichtige liefhebber. Maar haar verhaal over de mate van zoetigheid die in een druif zit, herken ik wel.

Zeker als ze ons iets laat proeven. De ene wijn is zoet, sprankelend. De ander lijkt eerst wat wrang, maar komt later meer op smaak. Met enig geduld lukt het om veel meer smaken te ontwaren.

Het komt er op neer dat je goed moet proeven, maar soms ook gewoon moet wachten.

Zoals de meeste wijnen beter worden, wanneer je ze gewoon even laat liggen.

Ik dacht terug aan het verhaal van deze vrouw, tijdens de voorbereidingen op de viering van zondag. We proeven dan ook de wijn. Dat doen we niet omdat we zulke goede kenners zijn. Onze manier van proeven heeft wel iets geduldigs - we lopen zeker niet te gehaast voorbij - maar tegelijk nemen we niet altijd tijd om de wijn op smaak te laten komen.

Dat breekt je soms weleens op.

Als je niet goed voorbereid naar de kerk komt bijvoorbeeld. Je ziet dat het avondmaal gevierd wordt en denkt: oei, daar had ik niet over nagedacht. Of je hebt al een keer gezocht terwijl je dit leest. Omdat je het avondmaal zelf wel mooi vindt, maar er vaak een wrange smaak aan over houdt. Want is dit nou de manier waarop we vieren dat we allen één in Christus zijn? Je bedenkt je bij jezelf hoeveel gedoe en geruzie er wel niet is om je heen, ook in de kerkwereld. Dan is het toch ook wat gebrekkig wat wij doen. Naar voren lopen en dan dat ene bekertje...

Bij zo'n gedachtegang kan ik alleen maar zeggen: je hebt gelijk. Het avondmaal zoals wij dat vieren heeft wat onbeholpens. Het is ergens ook wat onaf. En of we nou werkelijk alle smaken tot hun recht laten komen? Maar het idee dat het het 'net niet is', is nu juist de kern van wat we vieren. Als het avondmaal niet schuurt, geweldig smaakt en alleen maar prachtig is, dan missen we wellicht de boodschap. Jezus deelde zijn leven. In eerste instantie met een stel vrienden die zelf nog amper wisten wie ze waren. Laat staan dat het echte kenners waren. En terwijl Jezus bleef delen zijn wij erbij komen staan in de kring. We weten soms van toeten nog blazen. Maar we proeven het brood en de wijn. En nee, we zijn geen echte kenners. Maar in wat we meemaken, in wat we zelf beleven aan het deel zijn van die grote kring, mogen we wel liefhebbers zijn. Liefhebbers van dat wat onaf is. Liefhebbers van de belofte. Van geloof dat soms nog op smaak moet komen. Geloof dat genadig geduld nodig heeft.

Ds. Marrit Bassa

ORDE VAN DIENST – 3 september 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur

Voorganger: ds. Marrit Bassa

AANVANG

Welkom & mededelingen

Moment van stilte

Psalm van de zondag Psalm 105 vers 1 en 2

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lof aan de HEER, elk volk moet weten hoe groot Hij is, hoe Hij wil heten!
Zing voor zijn naam en maak muziek; zijn werk is groot, zijn naam uniek.
Wie hulp verwachten van de HEER, wees blij van hart en geef Hem eer. | 2 | Vraag naar de HEER te allen tijde; zoek Hem en blijf dicht aan zijn zijde.
Hij toonde Jakobs nageslacht zijn wonderen, zijn grote macht.
Volk door de HEER apart gezet, denk aan de woorden van zijn wet. |
|---|---|---|---|

Bemoediging en groet

- v Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a die hemel en aarde geschapen heeft
v die trouw blijft voor eeuwig
a en niet loslaat wat Zijn hand zo liefdevol begonnen is.
v Genade en vrede is met u en met jou, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Drempelgebed

- v Heer, onze God, U zegent ons met een nieuwe dag en geeft ons de gelegenheid om dichtbij U te komen.
Want bij U vinden we vergeving, wijsheid en geestkracht. Wij bidden U:
a Laat ons leven in het licht van uw genade, zegen ons met uw aanwezigheid zodat wij vol vertrouwen kunnen leven. Amen.

Zingen Psalm 105 vers 3

- 3 God, die ons als zijn volk aanvaardde, is rechter van de hele aarde.
Voor altijd blijft zijn woord van kracht, voor ons en voor ons nageslacht.
De God van Abraham verbindt zich liefdevol aan ieder kind.

Gebed om ontferming

Glorialied Lied 305 – Alle eer en alle glorie

WOORD

Gesprek met kinderen

Zingen Lied 923 <https://www.youtube.com/watch?v=BvMCRbT0gU8>

Lezen Jeremia 7 vers 23 - 28

Zingen Lied 837 vers 1 en 2 – Iedereen zoekt U, jong of oud

Lezing Matteüs 17 vers 14 - 20

Zingen Lied 837 vers 4

Verkondiging

ANTWOORD

Muziek

Kinderen komen terug

Lied Lied 344 (klein credo) – Wij geloven één voor één

Aandacht voor collecten

MAALTIJD VAN DE HEER

Voorbeden

Nodiging en vredegroet

v De vrede van de Heer is altijd met u

a En met uw geest

v Geef elkaar een teken van vrede.

(...we geven elkaar een teken van vrede...)

Tafelgebed

v De Heer zal bij u zijn en Hij zal u bewaren. Heft uw hart omhoog.

a Wij zijn met ons hart bij de Heer.

v Laten we de Heer onze God danken.

a Het is waardig en goed Hem te danken.

v (...gebed...) Daarom zingen wij samen :

a Lied 405 vers 1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

(...gebed en instellingswoorden)

v Zo verkondigen wij het Evangelie:

a Lied 407 a – Acclamatie bij de instellingswoorden

(... vervolg gebed)

a Onze Vader ...

Zingen

Lied 388 vers 1, 4 en 5 – Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied

Lied 425 – Vervuld van uw zegen

Zegen

Organist: Jan Koelewijn
Ouderling: Fredie van Holst
Diaken: Wim van Ommen
Lector: Willeke Mateman

Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut
Media: Bart Heres
Koster: Paul Dijkink

Zondag 3 september

1^e collecte: **Israël- Jonge mensen leren meer over mensenrechten**



Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli's - voor hun verplichte dienstdienst begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben.

2^e collecte: **Kerk**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. J. de Jong.

Vakantie

Het is zo langzamerhand een traditie geworden om de maand september vrij te nemen. Heerlijk vier weken druk zijn met andere dingen. Met Jan Willem ga ik de eerste week fietsen. Daarna zijn er in en om huis verflussen en vraagt ook de tuin om wat extra aandacht. Verder laat ik me verrassen door wat zich aandient binnen de ruimte van de tijd.

In deze periode kunt u voor pastoraat of vragen contact opnemen met Gesien IJzerman, centraal meldpunt pastoraat of met ds. Marrit Bassa.

Vriendelijke groeten en graag tot ziens in oktober.

Lida Brugmans

Dagje uit op donderdag 14 september

In het voorjaar zijn we naar het Woudagemaal in Friesland geweest. We willen nogmaals een dagje uit organiseren en wel op **donderdag 14 september** naar **Museum Schokland** in de Noordoostpolder. Dit is een [openluchtmuseum](#) dat zich toelegt op de geschiedenis van het voormalige eiland [Schokland](#) en de omringende polder. Het museum is gelegen op de toenmalige woonterp van [Middelbuurt](#). Het opende in 1947 in de nog bestaande [Enserkerk](#) met de tentoonstelling van een aantal bodemvondsten. Tussen 1961 en 1967 is het museum gerenoveerd. Het museum is in de loop der jaren uitgebreid met voormalige werkgebouwen die in 1987 vervangen zijn door houten huizen in Zuiderzeestijl. Dit museum is goed toegankelijk voor mensen met een rollator of mensen die in een rolstoel zitten.



Om 10.00 uur starten we met koffie in de kerk, vervolgens vertrekken we in verschillende auto's richting Schokland. Het entree is € 8,00. Een museumjaarkaart is daar ook geldig. Na afloop kunnen we daar ook met elkaar gaan lunchen.

U kunt zich opgeven bij Sonja Niessen tel. 063076729 of via de mail: s.johanna.niessen@gmail.com.

Amnesty International

In de hal, bij de ingang, liggen de **Amnestybrieven** voor abonnees weer klaar, op buurten ingedeeld. Mocht u in die buurt wonen en de persoon is niet aanwezig, is het fijn als u deze brieven mee wilt nemen en bezorgen. BVD!

Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen ook losse brieven die u mee kunt nemen.



Samen tegen Armoede

Het is inmiddels bekend dat u als gemeentelid elke eerste zondag van de maand boodschappen kunt inleveren voor de Voedselbank.

De Ontmoetingskerk is ook het inleverpunt voor inwoners van de Gemeente Heerde.

Zij kunnen elke maandagmorgen tussen 10 en 11 uur boodschappen inleveren. Om deze actie bij een breed publiek kenbaar te maken vragen wij uw hulp. Bij de ingang van de kerk ligt een pakket met flyers met daarop een boodschappenlijstje en gegevens waar en wanneer men de boodschappen kan inleveren.

Onze vraag is of u een 10-tal flyers wilt meenemen om deze in uw buurt te verspreiden. Zo kunt u ook uw steentje bijdragen en zijn we Samen tegen Armoede.

Verder zoeken wij nog assistentie voor het in ontvangst nemen van de boodschappen op de maandagmorgen. In de hal van de kerk ligt een lijst met data waarvoor u zich kunt opgeven.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, namens de Diaconie.



SamenInGesprekZondagAvondGroep..... of kort gezegd: Sigzag!!

Wij zijn een groep Ontmoetingskerkleden. We komen 1x per maand bij elkaar in het Jeugdpoint, beginnend met koffie en thee vanaf 19.15 uur. We starten om 19.30 uur en sluiten af rond 21.00 uur.

Het afgelopen seizoen hebben we een boekje over het Onze Vader besproken.

Voor het komend seizoen gaan we bezig met het boekje "Een mens te zijn op aarde". Per tweetal bereiden we een avond voor. Maar we doen ook wel eens een spel, bibliodrama of we nodigen een gastspreker uit.

Omdat we gezelligheid ook belangrijk vinden houden we in januari altijd een nieuwjaarsmaaltijd en sluiten we het seizoen in mei af met bv. een fietstocht, barbecue.

Op zondag 24 september starten we. De overige data: 22 oktober, 26 november, 7 januari (maaltijd), 28 januari, 25 februari, 24 maart, 21 april en in mei de afsluiting.

Voor vragen kun je bellen met Willy Jansen, 694789 of via de mail willyjansen8@gmail.com.

Van harte welkom om met ons mee te doen!!



10-daagse Paulusreis naar Griekenland van 3 – 13 oktober

In het Ontmoetingsblad van mei heeft u kunnen lezen dat de reiscommissie van de Johanneskerk een 10-daagse Paulusreis organiseert. Arie en Willy van de Vlekkert hadden zich hiervoor aangemeld. Helaas kunnen zij door omstandigheden toch niet mee. Voor € 2500,00 kunt u deze reis van hen overnemen. Het moet echter op zeer korte termijn. Wilt u meer informatie neem dan contact met hen op. Tel. 694281. Het is een mooie reis.

Er is nog plaats voor meer mensen. Voor informatie kunt u terecht bij mw. Joke Ekelmans tel. 696746.

Avonden met Zin en Kleur

De Regenboogkerk, de Martinus geloofsgemeenschap, de Grote Kerk en de Goede Herderkerk in Epe organiseren in het seizoen 2023/2024 een serie presentaties over thema's die een relatie hebben met religie en maatschappij onder het motto "Avonden met Zin en Kleur". Met deze opzet hopen we niet alleen interessante en plezierige momenten te realiseren, maar ook samen te ontdekken dat onze kerken meer met elkaar gemeen hebben dan dat er verschillen zijn en dat zij de samenleving iets te bieden hebben.

Het volledige programma zult u kunnen lezen in het Ontmoetingsblad van oktober.

De eerste avond is op donderdag 21 september om 19.30 uur in de Grote Kerk, Beekstraat 1A, Epe.

Ekaterina Levental brengt dan het vertelconcert 'De Weg', een indrukwekkend migratieverhaal.

Deze voorstelling is het aangrijpende verhaal over een lange weg: haar vlucht die begon in Oekraïne en via Centraal-Azië en Israël uiteindelijk in Nederland eindigde. Afwijzing, verlies en onmacht, gezien door de ogen van een opgroeiende tiener.

Ekaterina speelt harp, zingt, danst en vertelt over haar joodse afkomst, en hoe die van de ene op de andere dag bepalend werd in het alledaagse leven. Over haar zoektocht naar een ander leven, gedreven door een onuitputtelijke veerkracht en hoop.

De Weg is een persoonlijk verhaal, en toch is haar hoop voor iedereen herkenbaar.



Kerstmarkt 2023

Zoals u wellicht weet is er jaarlijks een Kerstmarkt in het centrum van Heerde die vrijwel geheel door vrijwilligers van de VEG wordt opgebouwd en opgeruimd. Dit jaar is er weer een kerstmarkt op 15 december. In het IPH hebben we afgesproken dat alle kerken willen meewerken en meedenken over de invulling van deze markt. Wie zou er namens de Ontmoetingskerk in de voorbereidingsgroep willen plaatsnemen. Graag z.s.m. naar Fredie van Holst bericht, want men wil binnenkort al met iedereen rond de tafel gaan zitten om de plannen verder in te vullen.

Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 6 september	Koffieochtend in het Jeugdpoint, 10.00 tot 11.30 uur. Als u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst.



Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Elly Douwes, scribe, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704