

Gemengde gevoelens

Over het kind en het badwater

Een tijd geleden waren we een weekendje weg, even naar Brabant, en we vielen weer eens met onze neus in de boter: op zondagmiddag was er in de protestantse kerk te 's Hertogenbosch een concert van het Vocaal Ensemble Markant. De kerk is een wonder van eenvoud, vergeleken met alle pracht en praal van de Rooms-Katholieke Sint Jan die een straat verderop staat.

Maar er stond wel een mis op het programma! De 'Missa Criolla' van de Argentijnse componist Ariel Ramirez. Ik had daar al wel eens stukjes van gehoord maar nog nooit de hele mis, en zeker niet live.

Ramirez componeerde dit werk in de jaren zestig, in de tijd dat in de R.K.-kerk de landstaal gebruikt mocht gaan worden. Het bijzondere is, dat Ramirez niet alleen de taal van het volk, maar ook de muziek van het volk ruim baan gaf in deze mis. Het Kyrië was nog wel aardig rustig, maar in het Gloria kwam het al snel op stoom. Trommels, gitaren, panfluiten: prachtige, meeslepende muziek, waarbij het de koorzangers niet lukte om stil te blijven staan en je ook steeds meer beweging in de kerk zag komen.



Veel mensen in onze tijd hebben, als het over geloven gaat, moeite met hele stukken van de christelijke traditie. Oude, misschien wel verouderde woorden en begrippen die ze niet meer verstaan. Dan kun je twee dingen doen: je kunt de traditie overboord kieperen. Maar dan gooi je misschien wel meer weg dan je lief is. Je kunt hem ook interpreteren: onderzoeken wat de kern ervan is en kijken wat je toch nog wel graag bewaren wilt, en dat op een andere manier gaan verwoorden of op andere muziek gaan zetten.

Ramirez heeft dat op zijn manier met de Latijnse mis gedaan. In zijn eigen taal, met zijn eigen muziek. Waarmee hij niet alleen de hoofden maar ook de harten aansprak. Wat een energiek, aanstekelijk gebeuren!

Nieuwsgierig geworden? Ga naar <https://www.youtube.com/watch?v=gqVYE9RrpFU>

Gerrit Heuver

Thema:
“Kijk en Luister”

Orgelspel

Welkom

Stilte

Intochtslied:

Lied 632 - Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Votum en Groet

Klein Gloria (staande)

Lied 705 – Ere zij aan God, de Vader

Gebed om ontferming

Tijdens het gebed om ontferming zingen wij na de woorden
“Zo bidden wij zingend:”



Groot Gloria:

Zingt volop Gods lof, de hemelen rond

(Tekst ds. Sytze de Vries, melodie NLB 150a)

1. Zingt volop Gods lof de hemelen rond.
Verblijd u in Hem, een lied in de mond,
Gij engelen, machten voor zijn aangezicht
En Zingt u te buiten in 't hemelse licht.
2. Zingt volop Gods lof! Gij aarde in koor
Stem in met het lied dat daar wordt gehoord.
Bezing zijn genade, Gij schepping, looft Hem
Die u leerde zingen. Geef liefde uw stem!
3. Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank
Van snaren en fluit: betoon Hem uw dank!
Met al wat geluid geeft sla aan het akkoord
Van wat hij gedaan heeft, en zing het dan voort.

Gebed bij de opening van het woord

Kinderen naar de kindernevendienst

Eerste Schriftlezing:

Jesaja 51: 1 – 6

Zingen:

Lied 905: 1,2 en 4 - Wie zich door God alleen laat leiden

Tweede Schriftlezing:

Mattheüs 16: 13-27

Zingen

Lied 968: 1– De ware kerk des Heren

Lied 657: 1 en 4 – Zolang wij ademen (op de melodie van lied 968)

Overdenking:

Kijk & Luister

Geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God de Vader

(op de melodie van Lied 913, Wat de toekomst brengen moge)

1. Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is
louter goedheid en genade
licht in onze duisternis
Hij, de Koning van de kosmos
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer
2. Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is
3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen God zij glorie
uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is Mijn lichaam –
door de wijn – dit is Mijn bloed –
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Lied voor de kinderen:

De weg die je moet gaan

Gedicht:

Geloven, een gedicht van Hans Bouma

Gebeden: **Dankgebed**
Voorbede
Stil gebed
Onze Vader - Octe Nas (The King Singers)

Aandacht voor de collecte

Slotlied: **Lied 423** – Nu wij uiteengaan
Afsluiting en Zegen: Afgesloten met een gezongen "Amen"

Organist:	Henk van der Maten	Kindernevendienst:	Tjitske Koops
Ouderling:	Mart Meeske	Media:	Hanneke Gerritsen
Diaken:	Bart Heres	Koster:	Peter Bakker
Lector:	Murielle Stijf		

Zondag 27 augustus

1^e collecte: **Stille hulp**



Als diaconie verlenen we stille hulp aan mensen in financiële nood, heel dichtbij. De diaconie van de Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk voor deze hulp van uw bijdrage in de collecte of uw giften.

2^e collecte: **Kerk**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. M.G. Westenberg in Apeldoorn.

Uit de gemeente

Dhr. J.G. van Ark en mevr. S. van Ark-van Ommen verblijven in verpleeg- en revalidatiecentrum, Myosotis, Engelenbergplansoen 3, 8266 AB Kampen.

Mevr. J. de Jong verwachtte 23 augustus weer thuis te komen uit het ziekenhuis.

Mevr. G.J. Kampman-IJzebrink is verhuisd naar woonzorgcentrum "Rehoboth", De Vree 1, 8191 JE Wapenveld.

Mevr. J. Waardenburg-Visscher is verhuisd naar woon-zorgcentrum "Brinkhoven", Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde.

Uit de pastorie

Uitgelaten komt ze de studeerkamer in rennen. 'Mama, ik heb niet meer een hek voor bij mijn bed!' Zojuist is de spijlenwand van haar bed omgeruild voor een gewone bedrand. 'Nu hoef je niet meer mij op te tillen!' Ze kan nu dus zelf in - en dus ook uit! - haar bed stappen. Die avond doet ze het keurig voor en wurmt zich onder de deken. Normaal gesproken klinkt het 's ochtends: 'Ik ben wakker!' uit haar kamer. Nu horen we: 'Mag ik uit bed komen?' Als ze naast ons bed staat, lijkt ze spontaan gegroeid, zo groot voelt ze zich nu! Tijdens de 2^e nacht zonder 'hek' rolt ze tot tweemaal toe op de grond. Uit voorzorg lagen daar al kussens, dus de schade is beperkt. Toch doet het haar wat. Die middag bij het middagslaapje piept ze dat het hek weer terug moet. Want zo kan ze niet slapen. We laten haar piepen en ze valt in slaap. De nieuwe verworvenheid blijkt nog best spannend. En, het heeft gevolgen: je kunt nu uit je bed vallen!

Soms, als wijzelf opgetogen aan iets nieuws beginnen, zien we pas later dat er consequenties zijn. Ook wij zijn snel geneigd om het 'hek' er dan maar weer voor te doen. Wel zo veilig. Toch is het de moeite waard om de uitdaging aan te gaan. Je groeit er namelijk van!

Die avond kroop ze weer vrolijk zelf in bed. Nadat ze zeker wist dat de kussens er lagen, was het goed.

Samen tegen Armoede

Het is inmiddels bekend dat u als gemeentelid elke eerste zondag van de maand boodschappen kunt inleveren voor de Voedselbank.

Samen tegen armoede!

Armoede in Belenland met samen en de Voedselbank. Het is nu mogelijk om elke eerste zondag van de maand boodschappen in te leveren voor de Voedselbank. Samen doen we het beste om samen tegen armoede!

Werk je nu in boodschappenleveren bij de Voedselbank? Dan kan je ook nog andere boodschappen inleveren die je kunt kopen bij de Voedselbank. Zo helpen we de Voedselbank met producten waarvoor we niet betalen.

Om het nu te doen, klik op de afbeelding.

Doe mee!

Ontmoetingskerk
Kanaalstraat 21
Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur.

Dankjewel en tot ziens!

Boodschappenlijstje

- Zonnebloemolie of olijfolie
- Groentescherven
- Soep in blik of zak
- Zilvervriesjst
- Volkoregasta
- Houdbare natvode melk
- Vis in blik
- Koffie of thee
- Couscous
- Haarmout

kerkinactie.nl/samentegenarmoede

kerk in actie

De Ontmoetingskerk is tevens het **inleverpunt** voor inwoners van de Gemeente Heerde. Zij kunnen elke maandagmorgen tussen 10 en 11 uur boodschappen inleveren. Om deze actie bij een breed publiek kenbaar te maken vragen wij uw hulp. Bij de ingang van de kerk ligt een pakket met flyers met daarop een boodschappenlijstje en gegevens waar en wanneer men de boodschappen kan inleveren.

Onze vraag is of u een 10-tal flyers wilt meenemen om deze in uw buurt te verspreiden. Zo kunt u ook uw steentje bijdragen en zijn we Samen tegen Armoede.

Verder zoeken wij nog assistentie voor het in ontvangst nemen van de boodschappen op de maandagmorgen. In de hal van de kerk ligt een lijst met data waarvoor u zich kunt opgeven. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, namens de Diaconie.

Startzondag

Binnenkort valt de uitnodiging voor onze startzondag op de mat. Bij deze alvast een voorproefje. Het thema is 'Ga mee - Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.'

We gaan samen op verschillende manieren aan de slag met thema's. Dat kan creatief, of al nadenkend, zingend, of... fotograferend. Al onze workshops worden uiteindelijk samengevoegd tot een moment van worship. In een korte viering gaan we langs bij alles wat gedaan is. Zo gaan we met elkaar mee langs wat ons inspireert. Daarna genieten we van koffie en thee met wat lekkers. We vragen iedereen om kleine hapjes mee te nemen, denk aan een high tea. En denk ook eens na over wie je zou willen meenemen naar deze morgen?!



Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704