

Verhalen vertellen.....

In Heerde is er een einde gekomen aan de vakantieperiode. Aankomende maandag beginnen de scholen weer. De leerlingen van de Noordgouw gaan eerst maandag het rooster ophalen. Spannend voor de jongeren die hier voor het eerst naar toe gaan met hun nieuwe schooltas. Studenten hebben nu hun introductieweek waarin ze kennismaken met de stad en de medestudenten.

Voor een aantal mensen is het werk alweer begonnen. De wekker wordt weer gezet. Er is weer regelmaat en structuur in het leven. De agenda die leeg was, is zo weer vol met allerlei afspraken.

Maar de overgang van vakantie naar (vrijwilligers)werk kan soms ook wel zwaar vallen. Er waren geen afspraken, geen verplichtingen en geen planning. Even heb je mogen leven zonder agenda. Je kon de dingen in je eigen tempo doen. Wat zou je die rust toch graag willen vasthouden.

Voor mij als pensionado en met vele anderen in de kerk is er geen werk of school. Wel weer het vrijwilligerswerk en daar kan de agenda ook weer mee gevuld worden. Of in september toch nog even weggaan.

Wanneer we terugkomen van een vakantie, willen we graag de verhalen vertellen over wat we gezien en meegemaakt hebben. De thuisblijvers vinden het meestal fijn om de vakantieverhalen te horen.

Na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken vertellen we aan elkaar de verhalen. Ervaringen die we graag met anderen willen delen.

Verhalen rijgen zich aaneen over je eigen leven, verhalen over wat je deelt met anderen onderweg, verhalen van verleden en van toekomst, verhalen over brokstukjes geloof, hoop en liefde die je onderweg aantreft, verhalen van God - of je God nou kunt benoemen of daar eigenlijk geen woorden voor hebt. Of je God nou heel ver weg beleeft, of alleen in en door mensen of ergens daar tussenin.

De geloofsgemeenschap die de kerk is, hangt ook aan elkaar van verhalen. Woorden van hemel en aarde, verborgen in oude verhalen. Ieder mens is hier welkom om het eigen levensverhaal te verbinden met dat van anderen, met de geloofstraditie van eeuwen en eeuwen.

Het jaarthema van de PKN is: **'Ga mee!' Samen getuigen van geloof, hoop en liefde**

Ik vond hier een mooi lied bij van Marijke de Bruijne. In het verleden hebben we dit wel gezongen.

Verborgen in oude verhalen,
verteld zolang mensen bestaan,
zijn woorden van hemel en aarde
die over Gods wonderen gaan.
W' ontdekken ze als we ervaren
ontvangend in 't leven te staan.

Wij leven zelf nieuwe verhalen
waarin ons de Geest tegenkomt,
als groots en geweldige ervaren,
als ruimte en rust in een storm.
Wij zeggen weer voort wat wij zagen,
verhaal waar geen einde aan komt.

Verhalen die jong zijn gebleven
want ook ons bestaan wordt verwoord
in tijdloze, steeds nieuwe beelden
sinds eeuwen door mensen gehoord.
Z' omsluiten ons warm als een deken,
ze nemen ons op en gaan voort.

ORDE VAN DIENST – 20 augustus 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur
Voorganger: dhr. Gerard Doggen

Thema: "Leven met God, leven met elkaar"

Orgelspel

Welkom

Stilte

Intochtspesalm: Psalm 31a:1, 2, 3 – Mijn toevlucht is de Here God

Votum en groet

Kyriegebed

Glorialied: Lied 864: 1 en 5 – Laat ons de Heer lofzingen

Gebed

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst

Lezing: Exodus 23: 1 - 17

Zingen: Lied 320 – Wie oren om te horen heeft

Lezing: Johannes 17: 14 - 26

Overdenking

Zingen: Lied 1014 – Geef vrede door van hand tot hand

Aandacht voor de gaven

Gedachtenis Klaas Willem van der Maten

- Ontsteken gedachteniskaars
- In Memoriam
- Stilte
- Zingen: lied 256 vers 1 en 4 (uit: Joh. de Heer)

Gebeden: Voorbede – Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 146c: 1, 4 – Alles wat adem heeft love de Here

Wegzending en zegen

Organist: Henk van der Maten

Ouderling: Elly Douwes

Diaken: Peter Hendriks

Lector: Annemieke van de Weerdhof

Kindernevendienst: Karen Dalhuisen

Media: Erik Mateman

Koster: Gijsbert Pap

Zondag 20 augustus

1^e collecte **Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde**



VOEDSELBANKEN.NL
Vaassen Epe Heerde & omg.

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Deze mensen houden maandelijks niet genoeg geld over voor eten, kleding en andere basisbehoeften.

2^e collecte: **Diaconie**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mev. M. Herfst-Broekhuis, Kerkstraat 25, Veessen (IJsselvallei).

Uit de gemeente

Dhr. J.G. van Ark is vanuit het ziekenhuis, voor verdere revalidatie en herstel overgeplaatst naar verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis, Engelenbergplantsoen 3, 8266 AB Kampen.

Mevr. J. de Jong is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Mevr. G.J. Kampman-IJzebrink is verhuisd naar woonzorgcentrum "Rehoboth", kamer 27, De Vree 1, 8191 JE Wapenveld.

Mevr. J. Waardenburg-Visscher is verhuisd naar woonzorgcentrum "Brinkhoven", kamer 214, Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde.

Overleden

Dhr. Klaas Willem (Klaas) van der Maten is 13 augustus in de leeftijd van 85 jaar overleden in Hofje Wendakker.

Donderdag 17 augustus vond de dankdienst voor zijn leven plaats in de Ontmoetingskerk met aansluitend de begrafenis op begraafplaats Engelmanskamp.

Tijdens de morgendienst van zondag 20 augustus zal de gedachtenis in het midden van de gemeente plaatsvinden.

Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 23 augustus	Koffieochtend in het Jeugdpoint, 10.00 tot 11.30 uur. Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst. 

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704