

Na regen komt zonneshijn

Deze week was er veel regen, maar ook zonneshijn en wij hebben dan ook weer een mooie regenboog gezien.

Voor een regenboog is er dus zowel regen als zonneshijn nodig.

De regenboog is een prachtig verschijnsel in de lucht die in de loop der tijd diverse symbolische betekenissen heeft gekregen. Ongrijpbaar, fantasievol, kleurig, hoopvol, het zijn allemaal termen die genoemd worden wanneer het om de regenboog gaat. Niet verwonderlijk, want zo snel als de regenboog kan verschijnen, zo snel kan hij ook weer verdwenen zijn. En vaak is een regenboog maar lastig of vaag te zien. Extra bijzonder is het dan ook als een regenboog in zijn volle glorie met heldere en duidelijke kleuren te zien is.



In de Bijbel komt de regenboog voor in het verhaal van Noach. (Genesis 9:8-17). Noach bouwt een ark en overleeft daarmee de zondvloed. Als hij en zijn familie na lange tijd weer met beide voeten op droge grond staan, sluit God een verbond met Noach en de mensheid.

Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft... het verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.' (vs 16)

De regenboog is een enorm 'ja' van God in en aan de natuur en aan alle generaties mensen. Een goddelijk 'ja' tegen het leven.

Symbool

De regenboog staat wereldwijd als symbool voor vrijheid, hoop en diversiteit. Zo zwaaide de theoloog Thomas Müntzer met een regenboogvlag bij de Boerenopstand in de 16e eeuw.

De Amerikaanse dominee James William van Kirk (1858-1946) ontwierp aan het begin van de twintigste eeuw een regenboogvlag die de internationale wereldvrede moest symboliseren.

Hij bood deze wereldvrede vlag in de Verenigde Staten en West-Europa aan vele vorsten, presidenten en politici aan.

In Italië werd een vredesvlag met regenboogkleuren voor het eerst gebruikt in een vredesoptocht in 1961. De vlag bestaat uit dezelfde kleuren als de regenboog. In het midden stond het woord 'pace', Italiaans voor 'vrede'.

De regenboog werd zo een symbool van Vrede over de aarde en de hemel, en, bij uitbreiding, onder alle mensen.

Sinds 1978 is een regenboogvlag het internationale symbool voor de homobeweging, en staat symbool voor diversiteit. Bij een aantal kerken wappert de regenboogvlag als symbool van de veelkleurigheid, om zo zichtbaar te maken dat iedereen welkom is.



Als je weer een regenboog ziet, denk dan aan Gods belofte van hoop voor heel de aarde en alle mensen!

Fredie van Holst-Frölich

Vakantie

Vanaf 31 juli t/m 20 augustus is ds. Marrit Bassa op vakantie. Pastorale zaken kunnen worden doorgegeven aan het centraal meldpunt. Van 2 augustus tot en met 10 augustus is Fredie van Holst het centraal meldpunt. Pastor Lida Brugmans is deze weken wel aanwezig.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

ORDE VAN DIENST – 6 augustus 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur
Voorganger: pastor Lida Brugmans

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: 885: 1 - Groot is uw trouw, o Heer

Votum en Groet

Vervolg aanvangslied 885: 2

Gebed om ontferming

Loflied: 107: 1, 3, 4

Inleiding: Delen, maar waarvan?

Kinderen steken een kaars aan en gaan naar hun eigen ruimte

Gebed bij de Bijbellezing

1^e lezing uit 1 Koningen 17: 1 - 16 (NBV21)

Zingen: Lied 942: 1, 2, 3 - Ik sta voor u in leegte en gemis

2^e lezing uit Johannes 6: 35 - 42 (NBV21)

Verkondiging

Antwoordlied 905: 1, 2, 3 - Wie maar de goede God laat zorgen

Kinderen komen terug: kinderlied - Leer ons om te delen

Gebeden

Aandacht voor de collecte

1^e collecte: ZWO - Kinderfonds Mamas

2^e collecte: Kerk

Slotlied 974: 1, 2, 3 - Maak ons uw liefde, God, tot opmaat

Zegenwoorden

Gezongen Amen

Organist: Theo van der Wal

Ouderling: Hotze Talsma

Diaken: Chris Burger

Lector: Fredie van Holst

Kindernevendienst: Yvonne van der Wal

Media: Henk Ottens

Koster: Paul Dijkink

Zondag 6 augustus

1^e collecte: **Project ZWO: Kinderfonds MAMAS**

"Het bestrijden van armoede is geen daad van liefdadigheid. Het is hooguit rechtvaardigheid."



Nelson Mandela. Het fonds steunt de MAMAS van Zuid-Afrika. Krachtige, lokale vrouwen die niet langer kunnen aanzien hoe kinderen in hun land de dupe worden van extreme armoede. Zij kijken niet weg maar komen in actie. Verspreid over heel Zuid-Afrika staan ruim 1.800 indrukwekkende, sterke vrouwen op voor de kinderen van hun land. Vanuit hun eigen buurt gaan zij het gevecht met armoede aan. Zij geven kinderen weer een betere toekomst.

2^e collecte: **Kerk**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. H. Bruggeman.

Uit de gemeente

Dhr. J.G. van Ark verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Mevr. M. Herfst-Broekhuis (Marri) is dinsdagmorgen 1 augustus, opgenomen in het Isala ziekenhuis te Zwolle. Donderdag 3 augustus, mocht zij weer terugkeren naar huis.

Mevr. G.J. Kampman-IJzebrink is verhuisd naar woonzorgcentrum "Rehoboth", De Vree 1, 8191 JE Wapenveld.

Mevr. J. Waardenburg-Visscher is verhuisd naar woonzorgcentrum "Brinkhoven", Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde.

Agenda

Datum	Activiteit
9 augustus	Koffie-ochtend in het Jeugdpoint. 10.00 uur – 11.30 uur
9 augustus	Theetuin van 14.00 uur – 19.00 u Bonenburgerlaan 68

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704