

Verbinding door de Ontmoeting

Zomaar een zin die door een gemeentelid werd uitgesproken nadat hij op een woensdagmiddag de theetuin bij de Verbindingskerk had bezocht als lid van de Ontmoetingskerk. Hoe mooi deze zin. Elkaar 'Ontmoeten' als gemeenteleden van verschillende kerken. Dit past helemaal bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde en dat over de kerkmuren heen.

We ontmoeten in ons leven veel mensen. In de kerk tijdens en na de dienst, op de woensdagmorgen tijdens het koffiedrinken. Op de maandagmorgen tijdens het schoonmaken van de kerk etc. Naast het werken wordt er dan ook veel gesproken met elkaar. We zijn geïnteresseerd in elkaar over hoe men denkt en hoe het met iemand gaat.

Maar 'Ontmoeten' kan ook op een bankje bij de mooie jeu de boules baan op de Brink of in de supermarkt of waar dan ook.

Een ontmoeting kan vaak nieuwe inzichten en energie geven door te luisteren en vragen te stellen. Naderhand denk je nog vaak over het gesprek na.

Regelmatig beginnen we tijdens een spontane ontmoeting een praatje over het weer. Dat is een veilig onderwerp. Zo ook afgelopen woensdag tijdens de koffie-ochtend. Ik was met de auto naar de kerk gekomen, omdat het ontzettend hard regende. Ik ben wel niet van suiker, maar toch...

Daar ging dus het gesprek over. Zon, Regen, Onweer, Hitte en de Bosbranden en alles wat je op de tv ziet en hoort. Zo kwam er vanzelf wel verdieping tijdens het gesprek. Regen en zon.

Nu ik hier zo over nadenk, is dit niet het hele leven. Stralende dagen vol voorspoed, blijdschap en geluk. En dan dagen dat je bij wijze van spreken liever binnenblijft, omdat de regen van je leven je te pakken heeft. Dagen van tranen.

In de Bijbel ben ik gaan zoeken naar wat er in staat over zon en regen. In eerste instantie dacht ik over de zondvloed en de regenboog. Maar dacht ik ook aan de overdenking van afgelopen zondag en de lezing uit Mattheus 5.

Je moet goed zijn voor iedereen

⁴³Jullie weten dat de wet zegt: «Je moet houden van de mensen om je heen. Maar je vijanden moet je haten.»

⁴⁴Dit zeg ik daarover: Je moet ook van je vijanden houden. En je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen. ⁴⁵Alleen dan zijn jullie echt kinderen van God. Want ook jullie Vader in de hemel is goed voor iedereen. Hij geeft zon en regen voor iedereen, voor goede en voor slechte mensen.

Dit is een mooie tekst waaraan je kunt denken wanneer je andere mensen ontmoet. Geen oordeel vormen maar luisteren en vragen. Ik wens u veel leuke en gezellige ontmoetingen toe.

Fredie van Holst-Frölich



ORDE VAN DIENST – 30 juli 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur

Voorganger: ds. Marrit Bassa

AANVANG

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Aanvangslied: Lied 210 vers 1 en 2 – God van hemel, zee en aarde

Bemoediging en groet

v Onze hulp is in naam van de Heer

a die hemel en aarde gemaakt heeft

v die altijd trouw blijft

a en niet loslaat het werk van zijn handen.

v Genade, goedheid en vrede voor u en voor jou
van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer
door de Heilige Geest.

a Amen.

Drempelgebed

v Wij zijn gekomen om hier samen te vieren wat ons in de week
vaak zo slecht afgaat: beeld van U te zijn.

a Heer, leer ons de rechte wegen gaan en leer ons eindeloos geduld. Amen.

Vervolg lied: Lied 210 vers 3 en 4

Kyriëgebed

Gloria: Lied 967 vers 1, 5, 6 en 7 - Zonne der gerechtigheid

HET WOORD

Gebed rond het openen van de Bijbel

Lezing Oude Testament Jesaja 40 vers 12 - 25

Antwoordlied Psalm 86 vers 1, 2 en 3

1. Hoor mij, HEER, blijf toch niet zwijgen.

Roep ik, laat me antwoord krijgen.

Ik ben uitgeput en arm,

radeloos sla ik alarm.

Ik ben U toch trouw gebleven?

Breng dan vreugde in mijn leven.

Zie mij aan – die ene vraag

stijgt voortdurend op vandaag.

2. Goed bent U, aanbidswaardig,
graag vergevend en hulpvaardig.

Luister, luister naar mij, HEER,

want ik zie geen uitweg meer.

Geen god kan zich met U meten.

Alle volken zullen weten,

schepper, wat U hebt gedaan

als zij door de knieën gaan.

3. Groot bent U, uw wonderdaden

laten zich door niemand raden.

Geef dan dat ik op uw weg

mijn ontzag U niet ontzeg.

Ja, U loof ik hier op aarde

die mijn leven steeds bewaarde

voor de diepte van de dood.

In uw liefde bent U groot.

Evangelielezing: Mattheus 13 vers 24 – 43

Zingen: Lied 765 vers 1 t/m 4 – Gij hebt met uw brede gebaren

Verkondiging

ANTWOORD

Zingen: Lied 978 – Aan u behoort, o Heer der heren

Kinderen komen terug Lied 'Een parel in Gods hand'

Je bent een mooie diamant. Je schittert, want je bent briljant.

We roepen 'Hoi, hoi, hoi', want je bent echt mooi.

Je bent een parel in Gods hand!"

Aandacht voor de gaven

Gebeden

Slotlied: Lied 422 – Laat de woorden die we hoorden

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen

Organist:	Jan Koelewijn	Kindernevendienst:	Yvonne van der Veer
Ouderling:	Fredie van Holst	Media:	Ben van Damme
Diaken:	Lidie Dijkink	Koster:	Gijsbert Pap
Lector:	Mart Meeske		

Zondag 30 juli

1^e collecte: Zondagse Bloemengroet



Elke zondag gaat er een boeket bloemen namens onze gemeente naar een van onze gemeenteleden die wat extra aandacht verdient.

2^e collecte: Diaconie

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. A. Gosselink-Rorije.

Uit de gemeente

Mevr. B. van der Wal-Eilander is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Dhr. J.G. van Ark verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Mevr. G.J. Kampman-IJzebrink is verhuisd naar woonzorgcentrum "Rehoboth", kamer 27, De Vree 1, 8191 JE Wapenveld.

Mevr. J. Waardenburg-Visscher is verhuisd naar woonzorgcentrum "Brinkhoven", kamer 214, Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde.

Vakantie

Vanaf 31 juli t/m 20 augustus heb ik vakantie.

Ik ben dan niet bereikbaar, ook niet op het mobiele nummer.

Pastorale zaken kunnen worden doorgegeven aan het centraal meldpunt. Van 2 augustus tot en met 10 augustus is Fredie van Holst het centraal meldpunt. Het telefoonnummer staat aan het einde van deze nieuwsbrief.

Pastor Lida Brugmans is deze weken wel aanwezig.

Hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid eind augustus weer terug!

Ds. Marrit Bassa

Uit de pastorie

Het is maandagmorgen. De deur van de studeerkamer gaat open. Daar staat ze, met een grote klok in haar handen. Het is een houten oefen-exemplaar met wijzers die je zelf kunt verzetten.

Ze houdt hem omhoog. 'Het is 8 uur! Tijd om te slapen!' Ik vraag haar: 'Ga je nu slapen dan?' 'Nee, alleen de klok is 8 uur. Ik hoef niet te slapen.' Op zich een slim antwoord. Maar op het moment dat ze echt klok leert kijken, zal ze moeten aannemen dat de tijd van de klok ook de werkelijke tijd is.

Je kunt moeilijk de klok de schuld geven van het feit dat de tijd uit je handen glipt. We zouden het weleens willen. Ging de tijd maar niet zo snel. Of kon je de tijd maar terugdraaien. Af en toe kan de wens zomaar in je opkomen. Maar de echte klok staat niet stil. Die gaat gewoon rustig verder. In het tempo dat altijd al het tempo was. Het kan je een ritme geven, houvast. We kunnen als gemeente tegen elkaar zeggen dat vroeger alles anders, beter, en de kerk veel voller was. We kunnen ook de tijd haar gang laten gaan en je erdoor laten dragen. Door zelf ook verder te gaan. Nieuwe wegen te zoeken, kansen te zien en op te pakken.

Dan kan het ineens zo zijn dat je toekomst niet meer als een tikkende klok op je af ziet komen, maar hoopvol afwacht.

Terwijl de deur van de studeerkamer weer zachtjes dicht gaat, draait ze nog een keer aan de wijzers. Ze kijkt aandachtig naar het resultaat. 'Zo', klinkt haar stem vrolijk door de gang. 'Nu is het donderdag!'

Liturgische tafel

De liturgische tafel moet gerepareerd worden. Als eerst worden de bovenste 3 bankjes van de tafel opgehaald voor deze reparatie. De liturgische tafel is dus lager dan anders.

Na de reparatie zullen ook de 2 hoge tafels die er onder staan in de revisie gaan.

Waarschijnlijk zal dan tijdelijk de bruine tafel uit de Ontmoetingsruimte gebruikt gaan worden als liturgische tafel.

Agenda

Datum	Activiteit
2 augustus	Theetuin van 14.00 uur – 19.00 uur Bonenburgerlaan 68  Verbindingskerk

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704