

Gemengde gevoelens

Aan de ene kant is het in onze dagen een grote uitdaging, om niet te zeggen een 'must' om jezelf te zijn en te blijven. Aan de andere kant wil elk mens ook graag echt met andere mensen contact maken ('verbinder' is sinds een paar jaar een modewoord dat in geen enkele personeelsadvertentie mag ontbreken). Maar hoe verhouden die twee kanten zich nu tot elkaar?

Ik was in onze Krielkip-caravan koffie aan het zetten, en opeens dacht ik: 'Hé, dit is wel een mooie metafoor, een mooie gelijkenis zeg maar voor het leven'.

Dus ik heb er een foto gemaakt en nu vraag ik u even met mij mee te kijken en te denken. Te fantaseren, misschien wel.

Je doet een filter in de houder, pakt de koffiebuis, gooit een paar scheppen lekker geurende koffie in het filter en vervolgens giet je er kokend water op. Of je laat het apparaat dat doen, maakt niet uit. En wat gebeurt er dan? Het water stroomt door de fijngemalen koffie, die koffiedeeltjes geven aan het water geur en kleur en smaak af: en als het zet-proces voorbij is, is het water koffie geworden. Sterk of wat minder sterk, dat kan je zelf regelen . . . en de gemalen koffie is een donkere drab geworden. Wat eerst lekker rook, stinkt nu zelfs een beetje. Slakken schijnen er voor op de vlucht te slaan.

Het is een volstrekt éénmalig proces: met dit water en met deze koffie kun je het niet overdoen. Het water verandert èn de gemalen koffie verandert, en dat werkt alleen doordat het water echt dóór de koffie heen gaat.



En zo, dacht ik, is het misschien ook wel met de belangrijkste dingen in ons leven: alles wat er werkelijk toe doet gaat dóór jezelf heen.

Ja, natuurlijk, er zijn ook wel dingen die wat meer buiten je om gaan. Maar zelfs dat kan erg verschillen: voor de één is de aanschaf van een nieuwe auto iets heel oppervlakkigs, gewoon een stuk blik, vervoermiddel. Maar voor een ander (vooral voor mannen) is het een zaak waarbij hij met hart en ziel betrokken is.

Maar dat terzijde: je werk, je hobby's, je geliefde, je geloof, dat gaat toch meestal behoorlijk door jezelf heen. En net als bij die koffie, je wordt er zelf ook anders van. Alles wat echt door jou heen gaat, wordt anders en tegelijk máákt het jouw anders. En ook dat is een onherhaalbaar proces: je kan het niet meer terug draaien. En meestal wil je dat ook niet, want van alles wat echt door jou heen is gegaan, heb je ook weer geleerd. Ook van de pijnlijke dingen.

Daarom is het naar mijn idee ook zo belangrijk om in je leven niet teveel te doen alsof. Toneel te spelen, maskers op te zetten, sociaal wenselijk gedrag te vertonen. Want dat trekt je weg bij jezelf, en dús ook uit echt contact. Alsof je het water naast het koffiefilter giet.

Lees lied 789 maar eens:

*'Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden . . .*

Gerrit Heuver

ORDE VAN DIENST – 16 juli 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur

Voorganger: ds. Marrit Bassa

AANVANG

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Aanvangslied Lied 212 vers 1 en 2 – Laten wij zingend deze dag beginnen.

Bemoediging en groet

v Onze hulp is in naam van de Heer

a die hemel en aarde gemaakt heeft

v die altijd trouw blijft

a aan het verbond dat Hij met ons sloot.

v Genade, goedheid en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest.

a Amen.

Vervolg lied Lied 212 vers 3 en 5

Kyrie

Gloria Lied 303 – Zonne en maan

HET WOORD

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing Oude Testament Jesaja 55 vers 6 - 13

Lied Psalm 65 vers 2 en 4 (nieuwe psalmberijming)

2 Gelukkig wie bij U vertoeven;
uw woning is ons thuis.
Daar mogen wij uw zegen proeven,
het goede van uw huis.
U antwoordt ons op grootse wijze.
U redt ons door uw hand.
De hele wereld zal U prijzen,
De zee, de lucht, het land.

4 Met liefde zorgt U voor de akker.
Uw beek bevoeit het land.
U maakt de dorre aarde wakker,
besproeit die met uw hand.
U drenkt de voren, plet de kluiten;
rijk zegent U het graan.
Het jonge groen zal, niet te stuiten,
fris op de velden staan.

Evangelielezing Matteüs 13 vers 1 - 9, 18 - 23

Zingen Lied 827 – Mensen, wij zijn geroepen om te leven

Verkondiging

ANTWOORD

Zingen Lied 625 - Groen ontluikt de aarde

Aandacht voor de gaven

Kinderen komen terug Lied 982 <https://www.youtube.com/watch?v=OeYdcvzJyM8>

Dankgebed en voorbeden

Slotlied Lied 425 – Vervuld van uw zegen

Wegzending & Zegen

Orgelspel

Organist: Jan Koelewijn
Ouderling: Mart Meeske
Diaken: Peter Hendriks
Lector: Murielle Stijf

Kindernevendienst: Irma van der Maten
Media: Henk Ottens
Koster: Anneke de Vries

Zondag 16 juli

1^e collecte: **Project Guinee**



Stichting Centre Santé Yarie zet zich in voor ondersteuning van een gezondheidscentrum in Ansoumany in Guinee.

2^e collecte: **Diaconie**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. L.T. Geuze-Meijaard.

Uit de gemeente

Dhr. J.G. van Ark verblijft voor verdere revalidatie en herstel in verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis, Engelenbergplantsoen 3, 8266 AB Kampen.

Dhr. J.H. de Boer verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Overleden

Dhr. Daniël Teunis (Daan) Dekker is 11 juli op 78-jarige leeftijd overleden. Maandag 17 juli vanaf 13.30 uur gelegenheid om schriftelijk te condoleren en ook te afscheid nemen van Daan in de Ontmoetingskerk. Om 14.00 uur vindt de afscheidsdienst plaats met aansluitend de crematie.

Uit de pastorie

'Jij bent de moeder van ik en dat is mijn broertje.' De medewerker bij de bouwmarkt kijkt niet heel geïnteresseerd. 'En ik ben Lette'. Gelukkig kan er een kleine glimlach vanaf. Buiten herhaalt ze het nog maar een keer. Stel je voor dat we het zouden vergeten. De hele dag is de 2-jarige bezig zichzelf te identificeren. Door zichzelf en de anderen om haar heen te benoemen krijgt haar wereld vorm en leert ze hoe zij zich tot die wereld verhouden kan. Het is de vreugde van het ontdekken dat je zelf iemand bent. Vandaar dat voortdurend haar naam wordt herhaald. Liefst gevolgd door haar leeftijd.

Op de momenten dat ik er even moe van ben, kijk ik haar nauwelijks aan bij alweer de mededeling wie zij is. Vaak realiseer ik me net op tijd dat ik toch even moet kijken of op zijn minst haar woorden moet bevestigen. Elke hoofdknik van mij betekent een 'Ja, ik zie jou. Dus jij bent er.'

Iemand die op zoek is naar bevestiging, kan ook wat vermoeiend zijn. Ik heb zelf ook een enkele kennis die alleen maar over zichzelf praat als ik ze tegenkom. Ik hoop altijd maar dat ik op tijd bedenk dat ook zij op zoek zijn naar bevestiging. Niet eens van hun mening, maar wel van hun bestaan. Een enkele knik kan al genoeg zijn. 'Ja, jij bant er. Ik zie jou en je mag er zijn.'

En nu maar hopen dat ook de peuter straks leert vragen: 'En wie ben jij?'

Beste mensen van de Ontmoetingskerk Heerde

We waren verrast toen we afgelopen weekend de bloemen van de kerk kregen. Wij zagen dit als een groet van jullie allemaal. We hadden net in ons boekje het artikel gelezen over de bloemengroet.

We willen jullie daarvoor allemaal hartelijk bedanken.

Riet en Riex Schut



Agenda

Datum	Activiteit
19 juli	Theetuin van 14.00 uur – 19.00 uur Bonenburgerlaan 68 Zie nieuwsbrief van de vorige week.
19 juli	Bezinning onder de bomen. Zomeravondwandeling. Om 19.00 uur starten bij de Schaapskooi aan de Elburgerweg.



Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email:

pastor@okheerde.nl.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704