

De langste dag

Afgelopen woensdag was het de langste dag. Officieel is dan de zomer begonnen. Dan denk je al gauw aan zon. Zoals we de afgelopen dagen (zo niet weken) genoeg gezien hebben. Ik ben geen groot fan. Bij begin 20 graden vind ik het vaak al welletjes en ga liever binnen zitten. Ik zie ook eigenlijk alweer een beetje op tegen de hittestralen die ons worden beloofd. Ik hoop dan maar dat onze kinderen het een beetje gewend raken en er later beter tegen kunnen dan ik.

Toch is de zon niet alleen bron van veel hitte, zonnebrand en plakkerige kleding. De zon is ook een grote inspiratie. Het licht roept je op aan de slag te gaan. Denk maar aan de energie die je voelt bij het opstaan in het vroege morgenlicht. Een nieuwe dag geeft vreugde. Omdat de nacht voorbij is.

De dag wint het elke keer van de nacht. De zon is er het teken van. Niet voor niets komt de zon vaak voor in onze liederen en teksten die we gebruiken in de kerk. Denk aan de naam voor God: Zon van gerechtigheid.

Misschien moet ik zelf maar eens wat meer van de zon gaan houden. Het is immers de dag die ons toelicht. Het is de zon die het ons mogelijk maakt om te leven.

Elke nieuwe dag is daarom ook een kans. Een kans om iets van het leven te maken. Misschien juist deze zomer. Ik las een mooi gebed dat daarbij kan helpen.

Misschien is het een idee om dat gebed de komende tijd elke dag te bidden. Bij het ontbijt, of bij je eerste kop thee. Dan is de zon vast ook een stukje dragelijker.

*Dank U, Heer, voor deze nieuwe dag.*

*Dank U dat de dag het wint van de nacht.*

*Dank U dat het licht het wint van de duisternis.*

*Wij bidden om geduld met mensen die we vandaag tegenkomen.*

*Wij bidden om liefde voor mensen met wie we vandaag te maken hebben.*

*Wij bidden, Heer, omring ons met uw liefde.*

*Amen.*

ds. Marrit Bassa

### **Uit de pastorie**

Ze zit op de bank met haar benen vooruit. Stevige beentjes, vol met blauwe plekken. Dat hoort zo, denk ik maar. En nu prijkt er weer een verse schaafwond op haar knie. Ze kijkt er wat beteuterd bij. We hebben de boel voorzichtig schoongemaakt en nu moet het even drogen. Pleisters hebben weinig zin. Een kus, een ijsje of een extra filmpje wel.

Ik weet overigens nu al dat ze morgen gewoon weer de laarzen aantrekt om net zo hard te vallen of ergens tegenaan te fietsen. Je kunt het roekeloos noemen, maar ook levenslustig. Ze wil gewoon op ontdekkingstocht. En dus ga je nogal eens onderuit. En moet je heel hard huilen. Keer op keer ben ik onder de indruk van het herstelvermogen van een kind. Zowel lichamelijk (zo'n wond geneest best snel) als mentaal (als de tranen weggeveegd zijn verzint ze een nieuw spel).

Als je wat ouder wordt heb je af en toe de neiging na een val wat rustiger aan te doen. Soms worden we er ook wat paniekerig van. Ik wil geen pleidooi houden om toch maar roekeloos van alles uit te proberen. Wel hoop ik dat we ons lef behouden. Dat we na een val of teleurstelling gewoon weer aan iets nieuws beginnen. En als het echt moet, dan wel met een verbandje er omheen.

(Ik schreef dit maandag. Dinsdag viel ze op exact dezelfde plek en werd de schaafwond nog groter. Woensdag is ze met verband en al naar de opvang gegaan. Levenslust zit nooit stil!)

**ORDE VAN DIENST – 25 juni 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur**

**Voorganger: ds. Gerrit Heuver**

**Over de mussen en God**

**BEGINNEN**

Welkom en mededelingen  
Moment van stilte en inkeer

**Zingen:** Lied 216: 1, 2



**Bemoediging en Groet**

V: Onze hulp is in de naam van de Heer  
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
V: die trouw blijft voor eeuwig  
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON  
V: Genade zij u en vrede  
van God onze Vader door Christus Jezus onze Heer  
A: AMEN

**Zingen:** Lied 216: 3



**Ter inleiding**

**Kyriëgeded,** na elke bede:

**Gloria uit Taizé (3 x)**



**HOREN**

**Gezongen gebed bij de Schriften:** Lied 324

**Moment voor de kinderen**

**Psalm 103, gelezen en gezongen**

Lezen vers 1 - 5, Zingen vers 3  
Lezen vers 13, 14, Zingen vers 6  
Lezen vers 17, 18, Zingen vers 9  
**Schriftlezing:** Mattheüs 10: 16 - 33  
**Zingen** Lied 942

**Woorden bij het WOORD**

**Zingen:** Lied 695

Kinderen komen terug

**We zingen:** Alles wordt Nieuw IV, nr. 25 De mussen

**DANKEN EN DELEN**

**Gebeden;** met de gezongen bede: Zuivere vlam

Stil gebed

Onze Vader

**Aandacht voor de collecte-doelen**



**GAAN**

**Slotlied:** 840

**Zegen,** Allen: Amen

**Orgelspel**

Organist: Marijn de Jong, Kampen  
Ouderling: Hotze Talsma  
Diaken: Bart Heres  
Lector: Joop Wiederhold

Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut  
Media: Henk Ottens  
Koster: Berthold Koops

### Collecte Zondag 25 juni



**1e collecte:** Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia  
In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden.

**2e collecte:** Diaconie

### Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. J.P. Roggeband.

### Uit de gemeente

Dhr. J.G. van Ark verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.  
Dhr. W.H. van Leeuwen is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.  
Mevr. W.B. Sieders-Hagenbeek is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

### Overstapviering 2 juli

De stoelen gaan aan de kant (nee, niet allemaal!) en de grasmat wordt klaargemaakt. Als supporter mogen wij er zijn voor de tieners die de overstap maken. Doe mee met de warming up of probeer je vrije worp te perfectioneren. En als er iemand iets weet over welke (sport)uitrusting we nodig hebben in ons leven, dan is het Paulus wel. Kortom, het wordt een sportieve viering. Wie heeft er nog een (losse) basketbal ring voor ons te leen? Namens de tieners en hun ouders,  
ds. Marrit Bassa

### Herinnering Solidariteitskas

Begin juni heeft u een brief ontvangen of een mail om via kerkAccept uw bijdrage voor de Solidariteitskas te betalen. Velen hebben inmiddels hun bijdrage betaald. Dit bericht is bestemd voor degenen die dit nog niet hebben gedaan. Uw bijdrage zien wij graag alsnog tegemoet. Alvast dank voor uw medewerking.  
Hotze Talsma  
College van Kerkrentmeesters

### Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 28 juni	Koffieochtend in het Jeugdpoint, 10.00 tot 11.30 uur. 

### Contact

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: [pastor@okheerde.nl](mailto:pastor@okheerde.nl).

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: [predikant@okheerde.nl](mailto:predikant@okheerde.nl).

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, [fredievanholst@live.nl](mailto:fredievanholst@live.nl), tel. 0639023704  
Elly Douwes, scriba, [e\\_m\\_douwes@hotmail.com](mailto:e_m_douwes@hotmail.com)