

Gemengde gevoelens

Een tijdje geleden e-mailde iemand mij of ik tijd had om eens te praten over iets waar hij mee zat: 'Ik worstel met de sombere toekomstperspectieven voor deze wereld. De klimaatverandering maakt me angstig en somber en ik weet er niet goed raad mee, hoe hiermee om te gaan. Ik weet dat je geen eenvoudige oplossingen hebt, maar ik zou hier graag eens met jou over praten.'

Gemengde gevoelens! Nog net geen klap voor mijn harsens, maar het scheelde niet veel. Ik voel me zeer 'gezien' als iemand met zo'n eerlijke en openhartige vraag komt maar tegelijk: wat enorm spannend! De bijna-klap-voor-mijn-kop heeft er mee te maken dat ik me nog grondiger rekenschap moet geven van waar ik sta. Niet voor die ander, die verwacht geen panklare antwoorden, maar wel voor mijzelf.

Hoe denk ik over de rol van God, van geloof, als het gaat om gigantische bedreigingen als klimaat, (kern)oorlog, inhumane algoritmes? Waar gaan we heen, waar houdt het op?

Ik heb niet zo lang geleden in een preek gezegd dat ik niet geloof in een God die raketten uit de lucht haalt, die de temperatuur op aarde 1,5 graad laat zakken, die een auto tegenhoudt die op een kind afstormt.

Nee goed, dat bent u misschien wel met mij eens, maar waar moeten we dan wel hoop en toekomstverwachting aan ontlennen?

Ik citeer een paar regels uit mijn laatste Paaspreek: Paulus zegt ergens in een van zijn brieven: „Het schema van deze wereld is bezig te verdwijnen.” Dat is: de wereld zoals die er nu uitziet: met zijn instituties, zijn relatieve vanzelfsprekendheden, zijn bondgenootschappen en vijandschappen, zijn geopolitieke dominanties. Maar ook op persoonlijk niveau: onze relaties of gebrek daaraan, onze communicatie en miscommunicatie, ons fake news, onze beste bedoelingen en onze complottheorieën, heel dat schema van deze wereld is bezig te verdwijnen, zegt Paulus.

En ik vind het niet leuk, maar ik begrijp het wel. Dat gevoel bekruipt mij zo nu en dan ook.

Hoe zal deze wereld overleven als we zo volhardend voortgaan op de weg die we (met oogkleppen op, ik-middelpuntig) aan het gaan zijn?

En toch en toch, ook al verdwijnt dit schema: de wereld verdwijnt niet want God is en blijft de gever van leven.

Misschien zal het er allemaal heel anders uitzien over 20 of 100 of 200 jaar, wat weten wij veel.

Geen enkele middeleeuwer zou zich het leven hebben kunnen voorstellen zoals wij dat nu leiden.

Dus ik hoef me ook niet af te vragen hoe het leven er in de 22^e eeuw uit zal zien.

Maar dat neemt niet weg dat ik geloof in een God die het leven trouw blijft.

En dat dat een appèl op mij doet om ook zelf het leven trouw te blijven.

Ik kan niet over mijn eigen schaduw heen springen. Geen ijzer met handen breken.

Maar ik kan wel doen wat mijn hand vindt om te doen.

Zoals de mensen die aan de grote kathedralen bouwden wisten dat ze de inwijding daarvan nooit zouden meemaken. Maar toch bouwden ze voort: in geloof, hoop en liefde.

Soms heb ik daar genoeg aan, soms op geen stukken na. En ga ik maar een liedje zingen: Nada te turbe, solo Dios, basta! *)

Gerrit Heuver

*) Laat je niet gek maken. God is genoeg. Punt uit!



ORDE VAN DIENST – 18 juni 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 u.
Voorganger: ds. Marrit Bassa

AANVANG

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied Lied 150a vers 1, 2 en 3

Bemoediging en groet

v Onze hulp is in naam van de Heer

a die hemel en aarde gemaakt heeft

v die altijd trouw blijft

a aan het verbond dat Hij met ons sloot.

v Genade, goedheid en vrede voor u en voor jou
van God onze Vader van Jezus Christus onze Heer
en van de Heilige Geest.

a Amen.

Drempelgebed

v God, vergeef ons al wat wij misdeden

a en laat ons weer in vrede leven. Amen

Vervolg lied Lied 150a vers 4

Kyriëgebed Afgewisseld met Lied 301a

Glorialied Lied 302

HET WOORD

Gebed om de Geest

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing uit het Oude Testament Psalm 100

Uit: 150 Psalmen Vrij, Huub Oosterhuis

Ik - zal is de God -
die stem.

Hij heeft ons gemaakt -
wij niet hem.

Hij voert ons door ruige oorden
naar de bron van zijn woord.

Dank daarvoor en gezegend
Gij die uw gemeente bijeenhoudt.

Zingen Psalm 100c

Tekst uit: 'Psalmen anders'

1. Juich luid voor God en speel en zing!
Kom binnen, maak een grote kring
de aarde rond; zo wordt het waar:
al zingend staan wij voor Hem klaar.

3. Wij zingen: 'Dank u, lieve God!
Bij U komt ieder mens aan bod,
want U bent goed, U bent altijd
de Liefste die ons leven leidt.'

2. De naam van God klinkt als een klok
die luidt, de deur gaat van het slot:
Kom vrolijk binnen in zijn huis,
hier komen alle mensen thuis.

Evangelielezing Mattheüs 9 vers 35 t/m 10 vers 15

Antwoordlied Lied 534

Verkondiging

ONS ANTWOORD

Zingen Lied 973

Aandacht voor de gaven

Kinderen komen terug

Lied met de kinderen Trinity – Ik wens jou (luisterlied)

Gebeden

Slotlied Evangelisch liedbundel 393 – Wij gaan op weg, met een brandend hart.

Wegzending & Zegen

Orgelspel

Organist: Henk van der Maten
Ouderling: Mart Meeske
Diaken: Peter Hendriks
Lector: Joop Wiederhold

Kindernevendienst: Irma van der Maten
Media: Henk Ottens
Koster: Gerard Rooks

Collecte Zondag 18 juni

1e collecte **Ibota**



Schoon drinkwater-projecten in de derde wereld.

Bij een ramp is schoon drinkwater een eerste noodzaak. Stichting IBOTA stuurt waterfilters naar hulpteams in diverse landen. Maar de nood is groot en er zijn veel meer waterfilters nodig zijn. Het is een kwestie van leven of dood!

2^e collecte: **Kerk**

Tienerdienst wordt Overstapdienst!

Voor komende zondag staat een tienerdienst gepland. Deze slaan we dit keer even over. Op zondag 2 juli is er een overstapdienst. Dat wordt een actieve dienst, we gaan het namelijk hebben over sport! En ja, we mogen zelf ook wat proberen. We horen muziek die deels door de tieners zelf is uitgezocht en voor de jongste kinderen is er ook genoeg te doen in de viering.

We gaan er een sportieve overstap van maken. Neem gerust je sportschoenen mee!

Bloemen:

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk naar mevr. H. IJzerman- van Ommen.

Uit de gemeente:

Dhr. J.G. van Ark verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Mevr. W.B. Sieders- Hagenbeek is opgenomen in een ziekenhuis in Spanje. Een evt. kaartje kan het beste naar haar huisadres worden gestuurd, omdat ze mogelijk in de loop van volgende week weer naar Nederland komt.

Mevr. H. IJzerman- van Ommen is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Huwelijksjubileum

Dhr. Berthold Koops en mevr. Tjitske Koops- van der Zwan hopen 17 juni hun 25-jarig huwelijksjubileum te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

Eindexamens:

Heb jij, heeft je zus, broer, (klein)zoon, (klein)dochter, vriend(in) examen gedaan? Geslaagd, her-examen, gezakt > laat het ons even weten, zodat we er aandacht aan kunnen besteden. Melden kan

via: meldpost@okheerde.nl of tel.: 0650802687

Lieve mensen van de Ontmoetingskerk.

Jullie hebben waarschijnlijk wel gemerkt dat ik de laatste tijd steeds minder diensten heb begeleid. De reden daarvan is achteruitgang van mijn conditie en verstijving van mijn vingers. Ook in mijn voeten heb ik steeds minder sturing.

Dit alles doet mij met pijn in mijn hart besluiten om te stoppen met het begeleiden van kerkdiensten; het gaat gewoon niet meer, helaas.

Zaterdagmorgen 10 juni j.l. werd mij een heel mooie afscheidsbijeenkomst in kleine kring aangeboden waar ik samen met Ada, familie en vrienden mocht genieten van orgelspel van Henk en Theo.

Maarten Romkes verraste ons met een doorleefd gezongen sololied, en Marrit ontroerde ons met een prachtige afscheidsspeech en een zegenbede.

Tot slot zongen we één van mijn lievelingsliederen "Onze Vader verborgen" met het wel zeer toepasselijke refrein "Van U is de toekomst, kome wat komt".

Hierbij wil ik ook mijn dank uitspreken voor alle belangstelling en ontelbare kaarten: het voelt als een warme deken om ons heen.

Hartelijk dank, en ik klamp mij vast aan de woorden van Huub Oosterhuis:

Van U is de toekomst, kome wat komt!

Daan en Ada Dekker

PS Via www.kerkdienstgemist.nl kunt u deze afscheidsbijeenkomst terugzien.

Uit de pastorie

Er wordt aangebeld. Twee mannen en een vrachtwagen voor de deur. Na wat gesjouw staat er een nieuwe bank in de kamer. Een nieuwe, maar vooral ook een grotere. Dat was ook de bedoeling. Dan heb je alle ruimte om er heerlijk op neer te ploffen en je dag te delen met elkaar. Of gewoon om even met je benen languit een filmpje te kijken. Bij een nieuwe bank horen ook nieuwe regels: er wordt niet gegeten en gedronken op de bank. En, je mag niet met je schoenen of vieze voeten op de bank.

Dat zijn pittige regels voor een peuter. En we weten nu al dat ze een keer met voeten getreden gaan worden. Want ja, een bank is per slot van rekening ook gewoon een gebruiksvoorwerp. Het staat in de woonkamer, daar wordt gewoon én geleefd.

Als je iets nieuws begint wil je vaak dat het eerst nog even mooi en nieuw blijft. Een nieuwe activiteit in de kerk of een nieuwe manier van doen mag eerst even nieuw blijven. Je verandert er niets aan. Zo is het goed. We letten erop dat het niet 'vies' wordt. Pas later wordt het iets dat ons past als een meubelstuk. Dan wordt het weleens verplaatst. Of wordt het pardoes voor iets heel anders gebruikt. Dat is prima. De kerk is geen showroom, maar een levende gemeenschap. Je mag zien dat erin gewoon en geleefd wordt. Hopelijk duurt het hier nog even voor de eerste vlekken zichtbaar worden.

Vakantietasjes

Beste gemeenteleden,

Even een herinnering: komende zondag kunt u speelgoed inleveren voor de actie vakantietasjes. Het zou fijn zijn als er flink wat speelgoed ingeleverd wordt voor de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Helaas is deze actie nodig, maar laten wij er met z'n allen, voor die kinderen, een feest van maken. Er staan op de inlevertafel ook busjes waar u evt. geld in kunt doen, dan kopen wij er speelgoed voor. U doet toch óók mee.

Hartelijke groet, de Diaconie



Contact

Volgende week ben ik een paar dagen vrij om me samen met de familie voor te bereiden op de trouwerij van de dochter van Jan Willem.

De feesttent komt bij ons op het erf. Dus volgende week staat in het teken van ramen lappen, versieren en vieren.

Voor pastoraat kunt u contact opnemen met het centraal meldpunt; Gesien IJzerman tel: 06 50802687.

Lida Brugmans

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704