

Nog een beetje Pinksteren

Afgelopen zondag hadden we het over de drie: Vader, Zoon en Geest. IJs, water en stoom. De aanleiding om het daar over te hebben is natuurlijk Pinksteren. Dan zijn we compleet. De Geest is gekomen. De cirkel lijkt rond. Tegelijkertijd zijn nu de grote feesten ook voorbij. De kleur in de kerk verspringt weer naar groen. De tijd van groei. De tijd van 'zelf doen'. Wij mogen nu aan de slag. Bij ons komt het er in deze tijd vooral op neer dat we nog even een laatste spurt maken. De laatste schoolweken. Nog een laatste project op het werk voor het echt zomer is. De spullen worden gepakt om op vakantie te gaan en de laatste vakantie wordt nog geboekt.

Wij zijn aan zet. Maar zonder die Drie zijn we nergens. In elk geval niet zonder de Geest. Daarom deze week nog maar een Pinkstergebed. Niet van mezelf, ik leen het even. Maar ik vond het mooi en ik kon er wat mee. Wij mensen als handlangers van God. Op zo'n term kun je nog even kauwen. Misschien wel al biddend.

*U zendt uw Geest uit: wij worden herschapen,
en U vernieuwt het gezicht van de aarde!*

*Als wij elkaar overschreeuwen,
en doof zijn voor elkaars taal,
als harde woorden ons toesluiten, -
laat dan uw Adem ons dragen.*

*Als de onmacht tot de taal van de liefde ons beheerst,
en wij niet kunnen luisteren, -
laat dan uw Vuur ons zacht maken!*

*Als ons leven verdroogt en dor wordt,
en wij opgejaagd door de hitte van de dag, -
waai dan uw Wind door ons hart en ons hoofd!*

*Als de aarde verstoft en sterft in onze handen,
tot de dood uitgeput, -
kom dan met uw Geest en herschep haar!*

*Blaas in ons de gezindheid van Christus,
de Geest die ook hem bezielde,
zodat U in ons de handlangers vindt
van uw nieuwe schepping, uw veelbelovende land.
(Uit: Vieren & Brevieren)*

ds. Marrit Bassa

ORDE VAN DIENST – 11 juni 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur

Voorganger: dhr. Gerard Doggen

Orgelspel

Welkom

Stilte

Aanvangslied: Psalm 81:1, 2 en 3 – Jubel God ter eer

Bemoediging en groet

Gebed

Zingen: Lied 1008: I, 2 en 3 – Rechter in het licht verheven

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen gaan naar hun eigen dienst

Lezing van het Oude Testament: 2 Koningen 19: 14 - 19 en 2 Koningen 19: 35 - 37

Zingen: Lied 81: 5, 7 en 8 – Onder lasten zwaar

Lezing van de Brieven: 2 Korintiërs 3: 2 - 6

Zingen: Lied 686: 1 en 3 – De Geest des Heren heeft

Preek

Zingen: Lied 247: 1, 2 en 3 – Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

Kinderen komen terug

Lied voor de kinderen: Kom tot Hem - Sela

Aandacht voor de gaven

Dankzegging en voorbeden

Slotlied: Lied 864: 1 en 5 – Laat ons de Heer lofzingen

Zegen

Organist: Theo van der Wal

Ouderling: Alfred van Olst

Diaken: Chris Burger

Lector: Annemieke van de Weerdhof

Kindernevendienst: Tjitske Koops

Media: Erik Mateman

Koster:

Collecte Zondag 11 juni

1e collecte **Evangelisatiecommissie** (Elisabethbode)

Elisabeth
bode

De evangelisatiecommissie houdt zich bezig met de verspreiding van de Elisabeth Bode

2e collecte: Doel van de maand: **UNHCR Noodhulp Help families getroffen door orkaan**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. D. de Jonge.

Uit de gemeente

Dhr. J.G. van Ark verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Mevr. H. IJzerman-van Ommen is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Huwelijksjubileum

Dhr. Aart van Ommen en mevr. Willy van Ommen-Volkers mochten 8 juni hun 50-jarig huwelijksjubileum gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

Uit de pastorie

'Papa, weet jij wat de temperatuur wordt vandaag?'

Afhankelijk van het antwoord kiest hij zijn kleding uit. De afgelopen dagen werd dat dus vaak een korte broek. Maar als je elke dag buiten speelt en er altijd wel een reden is om met limonade, verf, stiften, grond of wat dan ook te morsen, heb je elke dag een schoon exemplaar nodig. We doen ons best de wasmanden leeg te houden, maar dat lukt niet altijd. In de afgelopen dagen was het raak. Het weerbericht was ernaar, maar er lagen alleen nog maar lange broeken. Verontwaardiging alom. Makkend zocht hij een lange broek op. Ineens bedacht ik me iets. Er lag nog een stapeltje kleding van vorig jaar. Ik plukte er een lange broek met gaten op de knieën uit en pakte de stofschaar. Met wat aanpassingen aan het elastiek kon hij de broek prima aan. Het was een korte broek geworden. Tevreden ging hij naar school.

Zo gek is het niet om iets uit de oude doos te gebruiken. Met wat aanpassingen kan het vaak nog een ronde mee. Dat lukt natuurlijk niet met alles. Echt oude en onbruikbare dingen mag je wegdoen en vergeten. Maar als een idee er veelbelovend uitziet, maar net te kort, te lang of iets te breedsprakig is: pak dan de stofschaar. Knip het af, breidt het uit, gebruik nieuwe, frisse woorden of kies voor betere beelden bij het verhaal. Dan is het vaak nog prima bruikbaar en lijkt het soms wel als nieuw.

We kregen nog wel een opdracht mee, die dag. 'Jullie moeten ervoor zorgen dat de wasmachine vandaag nog aan gaat!' Je snapt, er hangt inmiddels een wasrek vol met korte broeken.

Eindexamens

Heb jij, heeft je zus, broer, (klein)zoon, (klein)dochter, vriend(in) examen gedaan? Geslaagd, her-examen, gezakt, laat het ons even weten, zodat we er aandacht aan kunnen besteden. Melden kan via: meldpost@okheerde.nl of tel.: 0650802687.

Vakantietasjes

Beste gemeenteleden,

Even een herinnering: de komende twee zondagen kunt u speelgoed inleveren voor de actie vakantietasjes. Het zou fijn zijn als er flink wat speelgoed ingeleverd wordt voor de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Helaas is deze actie nodig, maar laten wij er met z'n allen, voor die kinderen, een feest van maken. Er staan op de inlevertafel ook busjes waar u evt. geld in kunt doen, dan kopen wij er speelgoed voor. U doet toch óók mee.

Hartelijke groet,
de Diaconie



Vele handen maken licht werk!

In een mum van tijd waren afgelopen maandagochtend de ramen en deuren weer Spic en Span!

Vele handen maken licht werk en de koffie smaakte nóg lekkerder.

Dank aan alle hulpen. Super!

Vriendelijke groet,
Adry Bregman



Vrijwilliger(s) gevraagd (Philadelphia)

Een verzoek vanuit Philadelphia, Kanaalstraat.

Dit jaar zijn er bij ons twee nieuwe bewoners komen wonen. Zij komen vanuit Philadelphia Zwolle en zouden graag aansluiten bij jullie gemeente en (bijna) wekelijks de kerkdiensten bezoeken.

Het gaat om twee sociale heren (ze heten beide Jan) van 72 en 76 jaar en maken gebruik van een rollator.

Nu is de ontmoetingskerk erg dicht bij onze woonlocatie, maar zou het voor de heren fijn zijn wanneer er een (of meerdere) vrijwilliger is die ze 's zondags lopend op kan halen, wegwijs maakt in de kerk (rollator op een goede plek weg zet) en ze weer lopend thuisbrengt.

Met vriendelijke groet,

Femke Remmerts

Coördinerend begeleider

Locatie Kanaalstraat - Begeleidingskant

Kanaalstraat 37, 8181 HV Heerde

T 06 - 11680539

E femke.remmerts1@philadelphia.nl

www.philadelphia.nl

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar: 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704