

Dansen

Als Jezus weg is, hebben wij het rijk alleen.
Als de kat van huis is, ... dansen de muizen.

We hebben beloofd op de Geest te wachten. Maar wat doen we ondertussen?
Wat deden wij eigenlijk vroeger als onze ouders van huis gingen? Als wij 's avonds alleen thuis waren, ging de tv nog weleens aan. En hoewel we wisten dat het eigenlijk niet mocht, was de doos met chocoladekoekjes toch eerder leeg zodra onze moeder op pad ging.
Overigens, als we wisten hoe laat ze weer terugkwam, ruimden we ook weer alles op.
De tent die we maakten van kussens en dekens was verdwenen zodra de deur openging. De andere taken die we hadden gekregen waren meestal ook gedaan. Misschien wat gehaast, maar toch.
Wat laten we onze kinderen eigenlijk doen als wij van huis zijn?
Geven we ze iets mee, of mogen ze het zelf weten?

Zomaar alles zelf mogen weten lijkt leuk. Maar in de praktijk levert het vaak weinig op.
Je hebt er meer aan als je afspraken maakt. Als je verantwoordelijkheid geeft aan kinderen.
Zij voelen zich dan serieus genomen en hebben wat te doen. Als het dan ook lukt, zie je ze groeien.
Als dat al werkt bij kinderen, dan werkt dat voor ons helemaal. Precies dat is wat Jezus doet. Hij heeft zijn leerlingen – en ons – de verantwoordelijkheid gegeven om te leven zoals hij. Dat is leven met liefde, leven met elkaar. Als dat lukt, dan lijkt het soms net op dansen. Dan kun je namelijk ook plezier hebben in het leven en met elkaar. De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is bij uitstek geschikt om te dansen. We zijn namelijk nog even alleen. Neem het ervan!

Ik danste die morgen toen de schepping begon.
Ik leidde de dans van de sterren, maan en zon.
De golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt, danste mee.

Refrein Dans, dans en doe maar mee met mij
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij,
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

De dans werd vergeten en het ritme verstoord.
Het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam naar de aarde voor een nieuw begin.
In Bethlehem zette de dans weer in.

Ik danste voor blinden die Mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een naam en een gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.

De dans leek te sterven, maar ik deelde het brood
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
De dans van de schepping, de dans van de trouw.

ds. Marrit Bassa



ORDE VAN DIENST – 1^e Pinksterdag 28 mei 2023 - Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur

Voorganger: ds. Marrit Bassa

Let op: 5 minuten voor aanvang van de dienst oefenen we één van de liederen uit de viering.
Het lied is nog niet zo bekend, maar heeft een prachtige Pinksterboodschap.
Het gaat om Lied 700. Als je thuis alvast wilt oefenen: <https://www.youtube.com/watch?v=NK3NnpSP9n0>

AANVANG

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied Lied 281 vers 1, 3 en 5 – Wij zoeken hier uw aangezicht

Bemoediging en groet

v Onze hulp is in naam van de Heer

a die hemel en aarde gemaakt heeft

die de Geest zendt

en wij worden beziel.

Genade, goedheid en vrede voor u en voor jou
van God onze Vader van Jezus Christus onze Heer
en van de Heilige Geest.

Amen.

Zingen Lied 281 vers 6, 7 en 10

Kyriëgebed

Glorialied Lied 303 – Zonne en maan

HET WOORD

Gebed om de Geest

Aandacht voor de kinderen

Lied met de kinderen Lied 683 - 't Is Feest vandaag, 't is pinksterfeest

Lezing OT Joël 3

Zingen Lied 701, *vers 1 solo, vers 2 t/m 4 allen* – Zij zit als een vogel

Lezing NT Handelingen 2 vers 1 - 24

Antwoordlied Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart (Ev. Liedbundel 148)

Verkondiging

ONS ANTWOORD

Zingen Lied 700 – Als de wind die waait met vlaggen

Aandacht voor de gaven

Gedachtenismoment Dhr. Dirk Egbert (Dick) Gerritsen

- Aansteken kaars
- Memoriam
- Stilte

Zingen: Lied 245 vers 1 – 'k Wil U, o God mijn dank betalen

Gebeden Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Slotlied (melodie Lied 975) *Lied 65 uit: Het liefste lied van overzee, deel 2, vertaling Sytze de Vries*

Zoek de stilte, vind de ruimte / in ons overvol bestaan,
waar de hoop een plaats kan vinden / wij bevrijd naar binnen gaan:
wis de chaos en de wirwar / wis de ogen, om te zien
wat van waarde is en kostbaar / wat tot onze vrede dient.

Stilte vraagt om ons vertrouwen / koelt de hitte, remt de tred.
God, de stilte die ons aanspreekt / kent ons wezen, raakt de kern.
Hij schept ruimte in ons denken / schaduw die de zon laat zien,
schenkt ons moed waar wij te klein zijn / geeft geloven doel en zin.

Laten wij in zijn Geest voortgaan / open voor elkaars verdriet,
angsten uit ons leven bannen / want de ruimte moet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen / ruimte voor zorgvuldigheid
ruimte die wij kunnen delen / ruimte waar de Geest geleidt!

Wegzending & Zegen

Orgelspel

Organist: Theo van der Wal
Ouderling: Gerard Doggen
Diaken: Lidie Dijkink
Lector: Willeke Mateman

Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut
Media: Bart Heres
Koster: Paul Dijkink

Collecte Zondag 28 mei

1^e collecte: **Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen in Egypte**



Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld.

2^e collecte: **Kerk**

Bij de dienst

Er zijn al wat schildersezels verzameld. Er komt in elk geval één grote in de kerk te staan.

Kinderen mogen deze Pinksteren aan de slag om hun creativiteit te tonen.

Het mooist is het als er een mooie tentoonstelling is na de dienst. Om dat extra mooi te maken, zijn de schildersezels nodig. En wellicht is er nog iemand van de volwassenen die een kwast ter hand neemt en ter plekke iets aan de tentoonstelling toevoegt!?

Kortom, mocht u nog een ezeltje hebben staan, neem het gerust mee.

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk naar mevr. J.C. van de Bovenkamp-Scherpbier, woon- zorgcentrum Brinkhoven en mevr. J.G. Otten-Vreriks.

Uit de gemeente

Dhr. J.G. van Ark vanuit het ziekenhuis overgeplaatst naar Myosotis, verpleeg- en revalidatiecentrum, Engelenbergplantsoen 3, 8266 AB Kampen.

Mevr. J.G. Otten-Vreriks heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis.

Overleden

Dhr. Dirk Egbert (Dick) Gerritsen is 21 mei in de leeftijd van 84 jaar overleden in Hospice Lotus in Zwolle. Vrijdag 26 mei vonden condoleance en afscheidsdienst plaats in Uitvaartcentrum Memento Mori, Brinklaan 4a en aansluitend de begrafenis in familiekring.

Tijdens de morgendienst van zondag 28 mei zal de gedachtenis in het midden van de gemeente plaats vinden.

“Word vol van God!”

Op 1^e Pinksterdag is iedereen van harte uitgenodigd om in de interkerkelijke samenkomst van de kerken van Heerde gezamenlijk te vieren dat de Heilige Geest is uitgestort op deze aarde. Het thema van deze samenkomst is “Word vol van God” De predikanten ds. Van Roekel en ds. Bassa nemen ons tijdens de dienst graag in dit thema mee. Deze Pinkstersamenkomst wordt gehouden in de Johanneskerk aan de Dorpsstraat in Heerde en begint ‘s avonds om 19.00 uur. De muzikale medewerking wordt verzorgd door het blazersensemble van Soli Deo Gloria. Er zal uit de diverse liedbundels zoals Opwekking, de Evangelische liedbundel en het Nieuwe Liedboek worden gezongen.



Deze dienst is ook voor iedereen te volgen (en later terug te kijken) via het [YouTube kanaal van de Hervormde Gemeente Heerde. \(Hervormde Gemeente Heerde - YouTube\)](#)

De collecte tijdens de Pinkstersamenkomst is deze keer bestemd voor het project Waterfilters voor Oekraïne van Stichting Ibot. “Miljoenen mensen in heel Oekraïne lijden aan een gebrek aan water – ofwel schoon drinkwater of voor de dagelijkse hygiëne. Tal van waterleidingen zijn beschadigd en kunnen niet worden gerepareerd vanwege de constante beschietingen. Voor kinderen is het een kwestie van leven en dood. Mensen smelten water uit sneeuw, halen regenwater, uit boilers, halen het uit rivieren of scheppen het uit de plassen. Dit water is gevaarlijk, maar het kan levens redden van uitdroging.

Unicef meldt dat 1,4 miljoen mensen zonder stromend water leven in het door oorlog getroffen Oekraïne. 4,6 miljoen mensen in heel Oekraïne hebben geen toegang tot veilig water vanwege het verwoeste waternetwerk en stroomstoringen.

Wij willen samen met de lokale contacten in Oekraïne graag 2.000 waterfilters naar Oekraïne sturen. Vanuit Stichting IBOTA hebben we eerder al 250 filters die kant op kunnen sturen. Nu hebben we jullie hulp nodig." (bron: [Projecten – IBOTA.org](http://Projecten-IBOTA.org)).

Wij bevelen deze collecte van harte bij iedereen aan en hopen u en jou op 1^e Pinksterdag in de Johanneskerk - of digitaal via YouTube - te mogen begroeten.

Uit de pastorie

'Waar is de swep nou?' vroeg de jongste. Ik moest even nadenken. Ze bedoelde de bromvlieg, die zojuist het huis had verlaten via een open raam. In de ogen van de kinderen was dat namelijk een wesp. Ik moest lachen om haar vraag. Sommige kinderen verhaspelen het woord wesp tot weps. Maar 'swep' had ik nog niet eerder gehoord. Ik vond het wel een vondst. De letters waren goed. Nu de volgorde nog.

Als wij iets nog niet kennen proberen we het ook met eigen woorden te omschrijven. Soms hebben we wel ongeveer door waar het over gaat, maar zoeken we nog de juiste volgorde.

Zeker als het om nieuwe termen gaat. Denk maar aan PKN of KPN, of iets recents als ChatGPT.

Als je letters door elkaar gooit is dat ook geen ramp. Zolang de ander maar begrijpt wat je bedoelt, kom je een heel eind. Voorwaarde is wel dat je naar elkaar luistert. Anders was mij dat leuke nieuwe woordje helemaal niet opgevallen.

Koffieochtend in het Jeugdpoint, woensdag 31 mei vanaf 10.00 tot 11.30 uur.

Als u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst.

Pastor Lida Brugmans heeft 12 jaar in Roemenië gewerkt en is er in haar meivakantie weer naar toe geweest. Arie van de Vlekkert heeft al jarenlang met collega's spullen gebracht naar Roemenië. Hij is er met zijn oud-collega's in april naar toe geweest. Samen willen Lida en Arie tijdens het koffie drinken vertellen over hun ervaringen.



Ontmoetings- en actiedag zaterdag 3 juni

Het gaat een gezellige dag worden waar we elkaar kunnen ontmoeten, maar ook geld kunnen ophalen voor stichting Ibota, het Armoedefonds en stichting Leergeld.

Er is een boekenmarkt. We zijn nog op zoek naar wat hedendaagse boeken. Deze kunt u zondags meenemen of op maandagochtend brengen tijdens het schoonmaken in de kerk. De bewoners van de Kerken Kanaalstraat krijgen ook een uitnodiging. Zij kunnen een rondleiding krijgen door ons kerkgebouw. Er zijn allerlei spellen, sjoelen, dammen etc. Natuurlijk is er ook een springkussen en u kunt uw fiets laten poetsen. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd. Het is altijd lekker om bij de koffie iets te krijgen. Wie willen er een cake bakken, deze wel graag gesneden brengen.

We kunnen nog altijd hulp gebruiken bij de diverse activiteiten. Indien u iets wilt bakken of die dag wilt helpen, u kunt dit doorgeven aan Gesien Ijzerman, tel.06-50802687.

Voedselbank

We zijn nog op zoek naar iemand die op 20 juni zou willen helpen bij de voedselbank van 16.00 uur tot 19.00 uur. Het is dan goed om van tevoren een dinsdag al mee te lopen. Je kunt contact opnemen met Fredie van Holst, 0639023704.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Wilt u contact met ds. Marri.t Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704