

Gemengde gevoelens

Een andere hemelvaart

De Griekse mythologie vertelt het verhaal van vader Daedalus en zoon Ikarus die gevangen zitten op het eiland Kreta. Ze willen vluchten. Alleen: de benen nemen, dat gaat niet. Zwemmen is te ver en een boot hebben ze niet.

Dus denkt Daedalus: als het ter land en ter zee niet wil - - dan maar de lucht in!

Van veren en was maakt Daedalus twee paar vleugels, en ja hoor: het werkt! Triomf der techniek!

Frank en vrij kiezen ze het luchtruim - wég uit hun gevangenis.
'Ikarus, roept de vader, vlieg niet te hoog, want dan zouden de zonnestrallen de was verhitten, en je zou omlaag storten!'
'Goed, pa!' roept Ikarus. Maar hoe verder ze komen en hoe mooier het gaat, des te meer wordt Ikarus aangetrokken door de schone schijn van de zon. Hij vliegt hoger en hoger - en ach, de vader krijgt gelijk: de was smelt, de veren raken los en Ikarus tuimelt naar beneden - in zee - en verdrinkt.

Ikarus: verzamelnaam voor allen die hun aardse beperktheid achter zich en ónder zich willen laten en op eigen kracht op willen stijgen tot in de zevende hemel - en die pijnlijk moeten ervaren dat dat niet lukt.

O ja, je komt een heel eind, maar op een gegeven ogenblik zul je toch weer ervaren dat er aan het mens-zijn een aantal grenzen zitten. En wie het vertikt dat in te zien, wie zijn ogen sluit voor de grenzen van het menselijke, die loopt groot risico zichzelf én anderen kwaad te berokkenen, zo vertelt dit verhaal.



Maar het verhaal vertelt ook, dat er altijd weer mensen zullen zijn die het toch proberen; die zich niet bij hun kwetsbaarheid en beperktheid neer zullen leggen, maar alles in het werk zullen stellen om zich aan de vergeefsheid, aan de modder te ontworstelen. En op zoek gaan naar vleugels. Om óp te stijgen ten hemel.

Laten we blij zijn, dat Jezus niet Ikarus is. En dat de hemelvaart van Jezus niet vertelt van een ontsnapping, maar van een bezegeling.

Het is niet zo, dat God zegt: 'Nou ja goed, mijn Zoon heeft zijn best gedaan, maar de aarde heeft niet willen horen. Jammer maar ja. Mislukt.'

Nee, dat niet - het is geslaagd.

Want, vertelt de Bijbel, omdat Christus zo diep is afgedaald, omdat Hij zich één heeft gemaakt met de minsten van de mensen, omdat Hij trouw is gebleven aan de roepstem van zijn Abba, dáárom heeft God Hem verhoogd, en Hem een 'naam gegeven boven alle namen', zoals Paulus het later zal zeggen.

Jezus is Gods weg gegaan tot de dood, ja tot de dood aan het kruis.

Gods goedkeuringszegel op de weg die Jezus gegaan is (de weg van goedheid en vrede, van trouw en gerechtigheid, van verzoening en aanvaarding), dat is hemelvaart.

En ja, dat wij zo onze denkproblemen hebben met dat woord, dat we (sinds we weten dat de aarde rond is) moeite hebben ons daar iets bij voor te stellen, dat is zo. Maar het verhaal is er niet minder om: Ikarus probeerde aan de aarde te ontsnappen - en moest ervaren dat dat voor mensen niet is weggelegd.

Jezus bleef de aarde trouw. In de naam van God, onze Vader in de hemel.

Gerrit Heuver

ORDE VAN DIENST – Hemelvaartsdag 18 mei 2023 - Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur

Voorganger: ds. Marrit Bassa

Thema: 'Water uit de wolk'

Welkom

Stilte

Lofprijzing

v Gezegend zijt Gij, God, koning der wereld
die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
a **zegen ook ons met uw licht. Amen.**

Morgenlied: Lied 216

Psalmgebed: Psalm 47 – Volken weest verheugd

Lezen vers 1 t/m 10

Zingen vers 2 (*Nieuwe psalmberijming*)

2 Juich, want God stijgt op;
vreugde klimt ten top.
Luid trompetgeschal
schettert overal.
Prijs de koning, zing
vol bewondering.
Wat een machtsvertoon:
God zit op zijn troon.
Heersers treden aan
om voor Hem te staan.
Wat een erewacht;
God heeft alle macht!

Lezing: Handelingen 1 vers 4 - 14

Overweging

Lofzang: Lied 158b – Een schoot van ontferming is onze God

Gebeden

Slotlied: Lied 678 vers 1, 2 en 4 – Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde

Zegenbede

v De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwige leven,
a **Amen.**

Zegen

Orgelspel

Organist: Daan Dekker
Ouderling: Hotze Talsma
Diaken: Elly Hendriks

Media:
Koster: Berthold Koops

Hemelvaartsdag 18 mei één collecte: Mercy Ships Medische zorg voor ieder mens



Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen we die droom in vervulling.

Voorganger: pastor Lida Brugmans

Thema: wereld in, wereld uit.

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: lied 27: 1, 2, 7 Mijn licht, mijn heil

Votum en Groet (staande)

V. Genade zij ons en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen:



V. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd en tot in der eeuwen der eeuwen
Amen

Inleiding

Kyriëgebed

Zingen: lied 275: 1 - 5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Gebed (met tekst Sytze de vries)

Kinderen steken een kaars aan en gaan naar eigen ruimte

Bijbellezing uit Johannes 17: 1 - 8, 9 - 17, 20 - 26

Tussen de lezingen zingen we het Taizé lied: Jezus u bent het licht in ons leven

¹Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg Hij zijn ogen op naar de hemel en zei: 'Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. ²

Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U aan Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. ³Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. ⁴Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt. ⁵Vader, verhef Mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond. ⁶Ik heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan Mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, ⁷en nu begrijpen ze dat alles wat U Mij hebt gegeven, van U komt. ⁸ Ik heb de woorden die Ik van U ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat Ik van U gekomen ben, en ze geloven dat U Mij hebt gezonden.

Zingen:

Jezus u bent het licht van ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus u bent het licht in ons leven open mij voor uw liefde o Heer.

⁹Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn ¹⁰– alles wat van Mij is, is van U, en alles wat van U is, is van Mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. ¹¹Ik ben al niet meer in de wereld, Ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. ¹⁵Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. ¹⁶Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. ¹⁷Heilig hen dan door

de waarheid. Uw woord is de waarheid. ¹⁸Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. ¹⁹Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Zingen:

Jezus u bent het licht van ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt
Jezus u bent het licht in ons leven open mij voor uw liefde o Heer (2x)

²⁰Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. ²¹Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. ²²Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: ²³Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals u Mij liefhad.

²⁴Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. ²⁵Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij weten dat U Mij hebt gezonden. ²⁶Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.'

Zingen:

Jezus u bent het licht van ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus u bent het licht in ons leven open mij voor uw liefde o Heer. (3x)

Verkondiging

Zingen: Evangelische liedbundel: 218: 1 - 3 Samen in de naam van Jezus

Kinderen komen terug: kinderlied

Gebeden afgewisseld met het zingen van lied 367k : Hoor ons bidden

Aandacht voor de collecte

Slotlied 969: 1 - 4 In Christus is noch west noch oost

Zegen

Gezongen Amen

Organist:	Maarten Westenberg	Kindernevendienst:	Yvonne van der Wal
Ouderling:	Elly Douwes	Media:	Henk Ottens
Diaken:	Bart Heres	Koster:	Berthold Koops
Lector:	Fredie van Holst		

Collecte Zondag 21 mei

1^e collecte: **Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving**



In heel Nederland ondersteunt de Protestantse Kerk nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds minder mensen naar de kerk gaan, betekent dat niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier gedeeld wordt.

2^e collecte: **Kerk**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk op Hemelvaartsdag gebracht naar dhr. W.A. Vijfvinkel en op zondag 21 mei naar mevr. A. v. Dommelen-Kronenberg.

Uit de gemeente

Mevr. J.C. van de Bovenkamp-Scherpbier, Woon zorgcentrum Brinkhoven te Heerde, heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis.

Uit de pastorie

De jongste heeft zichzelf geprikt met een punaise. We hadden gewaarschuwd, maar ze besloot het toch te proberen. Tja, wie niet horen wil... Het leed is niet heel groot, maar er moet toch een pleister komen. Voorzichtig plak ik die op het minuscule rode puntje op haar vinger. 'Tot het weer goed is', zegt ze.

Na het op bed brengen die avond kom ik beneden. Door de babyfoon hoor ik haar huilen. Ze roept iets, ik hoor paniek. 'Kwijt', en: 'moet kijken!'.

Als ik boven kom houdt ze haar arm in de lucht. De pleister is kwijt. 'Eraf gevallen!', huilt ze. Ik zeg dat ik wel een nieuwe kan halen. Maar dat blijkt niet de bedoeling. Snikkend komt ze overeind. Ze moet kijken. Dan begrijp ik het.

Ik doe een extra lichtje aan. We kijken samen naar haar vinger. Zo, in het volle licht, knikt ze. 'Het is weer goed', zegt ze. Met haar hand veegt ze de tranen weg en gaat weer liggen.

Wij gebruiken in ons leven ook pleisters genoeg. We proberen een wond te stelpen met allerlei extra steun, of we zeggen troostende woorden. Maar daarna moeten we verder, de pleister moet eraf. Dat kan even paniek opleveren. We vinden het spannend als het zonder al die extra zorg of steun moet. Als je er zeker van bent dat het weer goed is, dan durf je pas weer verder. Daar heb je soms wel een extra lichtje voor nodig. Zoals die engelen op de berg bij Hemelvaart. Zij lieten het zien: het komt weer goed.

De peuter ging ook weer slapen. Met haar vinger voorzichtig om haar knuffel.

Ezel gezocht

Voor de Pinksterdienst zijn we op zoek naar een schildersezal.

Heeft iemand die te leen?

Ook als het een kleine is. De uitstorting van de Heilige Geest zorgt voor geestkracht en creativiteit. In de kerk is het begin te zien van een grootse tentoonstelling. Alle kinderen worden uitgenodigd om de kunstenaar te helpen. Doe je mee?

Voor de schildersezal(s): meld je even bij ds. Marrit Bassa – 06 53479394.

Ontmoetings- en actiedag zaterdag 3 juni

Het gaat een gezellige dag worden waar we elkaar kunnen ontmoeten, maar ook geld kunnen ophalen voor stichting Ibota, het armoedefonds en stichting Leergeld.

Er is een boekenmarkt. We zijn nog op zoek naar wat hedendaagse boeken. Deze kunt u zondags meenemen of op maandagochtend brengen tijdens het schoonmaken in de kerk. De bewoners van de Kerk- en Kanaalstraat krijgen ook een uitnodiging. Zij kunnen een rondleiding krijgen door ons kerkgebouw. Er zijn allerlei spellen, sjoelen, dammen etc. Natuurlijk is er ook een springkussen en u kunt uw fiets laten poetsen. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd. Het is altijd lekker om bij de koffie iets te krijgen. Wie willen er een cake bakken, deze wel graag gesneden brengen.

We kunnen nog altijd hulp gebruiken bij de diverse activiteiten. Als u iets wilt bakken of die dag wilt helpen, u kunt dit doorgeven aan Gesien IJzerman, tel. 0650802687.

Agenda

Datum	Activiteit
26 mei	Eetcafé voor alleengaanden. We gaan het afsluiten met elkaar bij de Spikke. U wordt daar om 12.00 uur verwacht. De eigen bijdrage is 10 euro per persoon. Adry hartelijk bedankt voor al jouw inzet en de gesmeerde organisatie. Afmelden kunt u bij Evelien Jacobs. Tel.nr. 06 48816550.

De volgende nieuwsbrief krijgt u op zaterdag 27 mei!

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704