

Gemengde gevoelens

### Geloven in de publieke ruimte

Enerzijds ben ik sterk voor de scheiding van kerk en staat. Een tante van mij vatte de noodzaak daartoe ooit samen met de woorden: 'De directeur zegt tegen de dominee: Hou jij ze dom, hou ik ze arm!'. Daar moeten we niet naar terug.

Anderzijds ben net zo sterk tegen de moderne neiging om alles wat met 'geloof' te maken heeft terug te dringen achter de voordeur.

De kerk heeft wel boter op het hoofd hè? Heeft er bijna om gevraagd verbannen te worden naar het privédoein. Niet alleen door wat mijn tante hekelde. Denk ook aan de kerkelijke bemoeienis met wat er gebeurt in de slaapkamer, met wie wel of niet met elkaar mogen trouwen, of de winkels en het zwembad op zondag open mogen etc.: het heeft de kerk sterk in het hoekje geplaatst van het geheven vingertje. En daar wil iedereen van af. Ik ook.

Tegelijk raken we met een te strikte scheiding tussen kerk en staat ook vervelend veel kwijt. Vooral de diepte-motivatie voor ons (maatschappelijke, politieke) handelen. Het richtinggevende nadenken daarover, zeg maar. Ik noem twee gevolgen.

1. Het besturen van ons land, het regeren, wordt niet meer bepaald door ideeën laat staan idealen, maar steeds meer door een 'probleem-oplossende' benadering. Alsof ons land een bedrijf is dat 'gemanaged' moet worden. Politici hebben het over de 'BV Nederland'. Denk bijvoorbeeld aan de gaswinning: eerst plannen we het zo dat we Groningen maximaal leegzuigen, en pas veel later lossen we dan de problemen wel op die daardoor ontstaan. In plaats van meteen na te denken over: wat betekent ons beleid voor de mensen daar?
2. Wanneer je je niet meer kunt (of mag) beroepen op een diepere grond, op een fundament of een dragende waarheid, wordt alles 'ook maar een mening'. Als de Bijbel zegt dat God liefde is, dan heb je nog geen panklare recepten voor elke situatie en dan moet je nog wel een boel nadenken en discussiëren, maar dan heb je wel een basis: liefde. Maar als liefde 'ook maar een mening' is, dan is er geen enkel beroep meer mogelijk op een gezamenlijk uitgangspunt. Dan is iedereen zijn éigen uitgangspunt: 'Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten'.

Ego-inflatie, noemde iemand dat laatste. Ik blaas mijn ego op tot bovenmenselijke proporties.

Je ziet de uitwassen daarvan (IK ben mijn eigen norm, mijn eigen uitgangspunt, IK hoeft geen enkele verantwoording af te leggen, wat voor mij goed voelt IS goed) overal tevoorschijn komen.

Voetbalrellen, complottheorieën, omroep Ongehoord Nederland, mensonterende drugscriminaliteit: laat mij met rust, ik doe waar ik zin heb.



Het antwoord van de kerk kan niet zijn: terug naar het vingertje. 'Foei, stout hoor!' roepen. Misschien wel: terug naar het woord van Jezus: Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden (de positieve omkering van ons spreekwoord: Wat gij niet wilt . . .).

Misschien is dat voor de staat en dus voor de publieke ruimte wel een groot belang: dat er een kerk, een plek blijft bestaan waar we het gesprek durven en kunnen voeren: 'Hoe zou jij behandeld willen worden? Hoe zou jij graag willen leven? Hoe ziet voor jou 'liefde' er uit? Wat betekent dat voor de samenleving?'

*Gerrit Heuver*

## ORDE VAN DIENST – zondag 7 mei - Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur

**Voorganger: ds. Johan Meijer, Borne**

### OM TE BEGINNEN

Welkom  
Stil worden

**Intochtslied 212: 1, 2 en 3** – Laten wij zingend deze dag beginnen

Bemoediging en groet  
Gebed om ontferming

**Glorialied (wisselzang) 643: 1A, 2V, 3M, 4V, 5M, 6V, 7M, 8 en 9 A** – Zing nu de Heer! Hij zag ons aan

### RANDOM HET WOORD

Gebed bij opening van de Bijbel  
Begin kindernevendienst, met moment voor de kinderen  
Thoralezing: **Deuteronomium 6: 1 - 9**  
Zingen: **lied 323** – Hoor. Maar ik kan niet horen  
Evangelielezing: **Johannes 13: 31 - 35**  
Lied: **568a** (enkele malen gezongen) – Ubi caritas



**Verkondiging:** 'Om zingend te vertalen, waartoe wij zijn gedacht'

Orgelspel  
Kinderen komen terug  
We zingen: 'Waar is God?' <https://youtu.be/U4JEJw1PkLo>

### RONDE DE TAFEL

#### Gedachtenis

- Memoriam dhr. Johan van der Maten
- Stilte

Zingen: psalm 23 b

Dankgebed en voorbeden  
Stil gebed  
Onze Vader

Informatie over de inzameling van de gaven

### GEZEGEND VERDER

Zingen: **slotlied 657** – Zolang wij ademen

Zegen met gezongen Amen

Organist:	Daan Dekker	Kindernevendienst:	Yvonne van der Wal
Ouderling:	Hotze Talsma	Media:	Erik Mateman
Diaken:	Peter Hendriks	Koster:	Willeke Mateman
Lector:	Henriët Broeder		

### Collecte Zondag 7 mei

1e collecte: **Kerk voor de samenleving in Oekraïne**

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog.



2<sup>e</sup> collecte: **Kerk**

## Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. M.H. IJzerman-de Jong.

## Uit de gemeente:

### Huwelijksjubileum

Dhr. Jos Stap en mevr. Ditty Stap-van Rheenen hopen 10 mei hun 45-jarig huwelijk te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

### Overleden

Dhr. Johan van der Maten is 29 april in de leeftijd van 87 jaar overleden in woonzorgcentrum Rehoboth in Wapenveld.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden op zaterdag 6 mei om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, met aansluitend de begrafenis op begraafplaats Engelmanskamp.

Voorafgaand aan de dienst is er van 09.15 – 09.45 uur gelegenheid tot condoleren.

Tijdens de morgendienst van a.s. zondag zal de gedachtenis in het midden van de gemeente plaats vinden.

### Amnestybrieven



In de hal, bij de ingang, liggen de **Amnestybrieven** voor abonnees weer klaar, op buurten ingedeeld. Mocht u in die buurt wonen en de persoon is niet aanwezig, is het fijn als u deze brieven mee wilt nemen en bezorgen. Bvd!

Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen ook losse brieven die u mee kunt nemen.

### Fietstocht Hemelvaartsdag

Op donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag, organiseert de ZWO-werkgroep een prachtige fietspuzzeltocht. Bent u niet in staat om te fietsen, dan kunt u mee met de autotocht.

We starten om 10.30 uur. De kosten voor deze fiets- en autotocht zijn 6.00 euro en voor kinderen t/m 12 jaar 3.00 euro. De opbrengst gaat naar ons project: Uitgifte waterfilters in Guinee.

In de hal van de kerk liggen intekenlijsten om u op te geven voor deze dag. Wij zoeken ook chauffeurs om mensen te rijden. U kunt zich ook opgeven via de mail:

[ruudhaverkamp@planet.nl](mailto:ruudhaverkamp@planet.nl) of telefonisch: 692740, mobiel 06-11123558.

Namens werkgroep ZWO-Gaven Delen,  
Ruud Haverkamp



### Ontmoetingskerk in actie

Omdat het Ontmoetingsblad nog niet bij iedereen bezorgd is, treft u bij deze nieuwsbrief als bijlage een artikel over "Ontmoetingskerk in actie: Samen tegen armoede".

Van 28 april t/m 9 mei heb ik vakantie. In deze periode ga ik een paar dagen naar Roemenië. Voor pastoraat kunt u een beroep doen op ds, Marrit Bassa of contact opnemen met Gesien IJzerman.

Pastor Lida Brugmans

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: [predikant@okheerde.nl](mailto:predikant@okheerde.nl).

Elly Douwes, scriba, [e\\_m\\_douwes@hotmail.com](mailto:e_m_douwes@hotmail.com)

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, [fredievanholst@live.nl](mailto:fredievanholst@live.nl), tel. 0639023704