

Gemengde gevoelens

Andere culturen

Ik ben naar aard en aanleg nogal conservatief. Nee, niet zozeer politiek, maar wel in mijn gedrag. Als een trui lekker zit, waarom zou ik dan een andere aantrekken? En ik heb (geloof ik) al moeite genoeg om onze eigen cultuur met wat waardigheid te leven, dus waarom zou ik die van Bali of Madagaskar moeten ondergaan?

Maar toch. Twee bijzondere ontmoetingen in korte tijd.

Nelleke is taalcoach bij een Turks echtpaar, dat hun land moest ontvluchten. Ze werden ervan verdacht Gülen-sympathieën te hebben. Twee weken geleden werden we uitgenodigd voor een iftar: de maaltijd die Moslims houden als tijdens de ramadan (vastenperiode) de zon onder is. Samen met nog zo'n twintig andere Turkse en ongeveer evenveel Nederlandse stellen werden we getrakteerd op een overvloedig diner. Veel, onbekend, m'ierzoet eten: voor een boer als ik wel effe wennen.

Een jongen speelde op een Turkse fluit, iemand zong een Islamitische oproep tot gebed, alle vrouwen hadden een hoofddoek op, maar o, o, wat een hartelijkheid en gastvrijheid! We gingen met een wel héél volle maag naar huis, iets weigeren was niet aan de orde!

Praten met hen ging nog niet zo gemakkelijk, maar het werd wel duidelijk dat ze níets kwaads over Nederland wilden horen, zó blij dat ze hier een tweede leven kregen.

'En als Erdogan zijn macht verliest, gaan jullie dan terug?' vroeg ik. 'Nee, echt niet. We willen helpen dit land op te bouwen. We hebben een ereschuld (!) aan Nederland!' Ik stond met mijn oren te klapperen.

De tweede was afgelopen zaterdag. Voor de Oosters-Orthodoxe kerk valt Pasen dit jaar een week later dan het onze. Een groepje mensen in Epe had het plan opgevat om een Paas-kerkdienst te houden met Oekraïners en Nederlanders. Of ik wel wilde voorgaan. Ik dacht, op zijn Pippi Langkous: dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.

Een paar jonge Oekraïense vrouwen vertelden hoe het bij hen toeging. Veel iconen, veel 'Christos woskres' (Christus is opgestaan'), geen gemeentezang, dat kennen ze niet, en aan het eind van de dienst zegent de priester de meegebrachte Paasbroden met wijwater. Véél wijwater: 'Soms werden we kletsnat, maar dat was alleen maar leuk!' Die zegening, na de dienst, was haast nog belangrijker dan de viering zelf. Dus werden ze dolenthousiast toen ik zei dat ik wel aan een wijwaterstel (emmer + kwast) kon komen om hen + Paaslekkernijen te zegenen.

En zo gebeurde. Ik had een prima tolk, die mijn gebeden en mijn preekje over de Paas-icoon keurig vertaalde, er was een Oekraïense zangeres die met haar twee dochters Psalm 42, een Oekraïens opwekkingslied en een gebed om vrede zong, van de parochie in Nunspeet had ik spullen voor het wijwater geleend, en in de dienst hebben we een zegenbede gebeden over het water. Want ja, we doen niet zómaar wat.



Soms hoef je voor een kortstondige onderdompeling helemaal niet naar Verweggistan. Andere culturen wonen gewoon bij ons in dorp en straat. Moet ik vooral tegen mijzelf zeggen. En ik zeg het nu ook even tegen u. Vrolijke Koningsdag alvast!

Gerrit Heuver

ORDE VAN DIENST – zondag 23 april Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur, 3^e zondag van Pasen
Voorganger: dhr. Erwin Verboom, Heerde
Thema: "Persoonlijk en liefdevol"

VOORBEREIDING

Welkom en Mededelingen

Moment van Stilte

Intochtslied (staande) **Lied 653: 1, 4, 5 en 7** - U kennen, uit en tot U leven

Votum en Groet

Klein Gloria (staande) **Lied 705: 1** - Ere zij aan God, de Vader

Gebed om Ontferming

Tijdens het gebed om ontferming zingen wij na de woorden:
Biddend om ontferming (lied 256)

**"Blijf met Uw genade bij ons, Heer, onze God.
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister".**

Glorialied:

Lied 705: 2, 3 en 4 - Ere zij aan God, de Vader

RANDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Voor de Kinderen De kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het licht mee

Eerste Lezing **Jesaja 43: 1 - 12**

Zingen: **Lied 916** - Je kunt niet dieper vallen

Tweede Lezing **Johannes 20: vers 30 en Johannes 21: 1 - 17**

Zingen: **Lied 802: 1, 2, 3, 4 en 6** - Door de wereld gaat een woord

Overdenking **"Persoonlijk en liefdevol"**

Zingen: Ik geloof in God de Vader, uit de bundel Hemelhoog (mel. Lied 913)

(Geloofsbelijdenis)

1. Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.
2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is.
3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is Mijn lichaam –
door de wijn – dit is Mijn bloed –
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Lied

Zuid Afrikaans **Pelgrimsgebed** (van Amanda Strydom),

1) Vader God, U kent mijn naam
Mijn innerlijk en mijn uiterlijk
Mijn grootspraak en mijn klein verdriet
Mijn houvast aan alles, wat schiet

4) Moeder God U kent mijn waan
Mijn ego en mijn recht op staan
De draak waartegen ik blijf vechten
U wees mij altijd weer de weg

2) U kent mijn angsten en mijn hoop
Het pad dat ik blootsvoets bewandel
Dat pad heeft U al lang voorbereid
Elke zwerver komt weer thuis

5) U heeft mij met Uw licht gezegend
Dat licht verstrooi ik op iedereen
Enkel U weet hoe mijn toekomst er zal uitzien
Ik heb niets, U maakt mij rijk

3) Alle pelgrims keren weer naar huis toe
Elke zwerver komt weer thuis
Ik verdwaal steeds op Uw lange pad
Zoekend naar Uw veilig huis

6) Alle pelgrims keren weer naar huis toe
Elke zwerver komt weer thuis
Ik verdwaal steeds op Uw lange pad
Zoekend naar Uw veilig huis

Tijdens het pelgrimsgebed komen de kinderen terug van de Kindernevendienst

Lied voor de kinderen Lied: De vissers op het meer (uit: Alles wordt nieuw II)

1. De vissers op het meer, zij visten tevergeefs;
de dag kwam al in zicht, de netten bleven leeg.
2. De dag kwam al in zicht, maar iemand op het strand riep:
gooi de netten uit, vis aan de rechterkant!
3. De vissers op het meer gehoorzaamden de stem.
De netten stroomden vol, en zij herkenden hem.
4. De netten stroomden vol, net als die and're keer.
Johannes riep het uit: 't is Jezus! 't Is de Heer.'

Gedachtenis mw. Jannigje Grolleman-Eikelboom

- Ontsteken gedachteniskaars
- In Memoriam
- Stilte

Zingen: Lied 116: 1 en 4 – God heb ik lief, want die getrouwe Heer

COLLECTE EN GEBEDEN

Dank en voorbeden Dankgebed
Voorbede
Stil gebed

Afgesloten met "Otce Nas" (Onze Vader - in het Oekraïens)

Collecte 1:Guinee
2: Kerk

WEGZENDING & ZEGEN

Slotlied **Lied 871** - Jezus zal heersen waar de zon
Zegenbede (afgesloten met een gezongen) **Amen**

Organist: Henk van der Maten
Ouderling: Elly Douwes
Diaken: Wim van Ommen
Lector: Murielle Stijf

Kindernevendienst: Irma van der Maten
Media: Bart Heres
Koster: Daan de Jonge

Collecte: Zondag 23 april

1^e collecte: **Project Guinee**



Stichting Centre Santé Yarie zet zich in voor ondersteuning van een gezondheidscentrum in Ansoumanya in Guinee. Fanusa Camara heeft, nadat hij vanuit Nederland teruggegaan is naar Guinee, een huisartsenpost opgebouwd, waar o.a. een arts, verpleegkundige, verloskundige en laborant uit Guinee werken.

2^e collecte: **Kerk**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mev. M.H.A. Koek-van Effrink.

Uit de gemeente

Mevr. M.H. IJzerman-de Jong is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Overleden

Mevr. Jannigje Grolleman-Eikelboom, woon-zorgcentrum "Brinkhoven" is 14 april in de leeftijd van 98 jaar overleden. Woensdag 19 april was er een herdenkingsdienst in de Ontmoetingskerk met aansluitend de begrafenis op de begraafplaats in Vorchten.

Tijdens de morgendienst van 23 april zal de gedachtenis in het midden van de gemeente plaats vinden.

Opbrengst Spaardoosjes vastenactie

In de veertigdagentijd hebben mensen meegedaan met de vastenactie. De spaardoosjes zijn met Pasen ingeleverd. De opbrengst is 219,40 euro en is bestemd voor hulp aan oudere mensen in Moldavië, het armste land van Europa. Alle spaarders hartelijk dank.
Werkgroep ZWO

Dagje uit

Sonja Niessen en Jan Mateman organiseren op **dinsdag 2 mei** een dagje uit naar het Woudagemaal in Lemmer. Men gaat met eigen vervoer en op eigen kosten. Er is al één auto vol. We zoeken dus chauffeurs en mensen die mee willen gaan. Het vertrek is om 09.00 uur vanaf de kerk. Bij het gemaal drinken we eerst koffie en krijgen vervolgens een rondleiding van twee uur. Hierna gaan we Lemmer bekijken. Tot slot gaan we via een bollentour weer richting Heerde waar we de dag afsluiten met een pannenkoek in het Mussennest. Je kunt je aanmelden bij Sonja Niessen tel. 0630767729 of bij Jan Mateman tel. 693733.

Bedankt

Hartelijk dank voor alle felicitaties in de vorm van bloemen, kaarten enz. ter gelegenheid van ons 70-jarig huwelijksjubileum. Uit alle reacties blijkt maar weer het voorrecht lid te zijn van de Ontmoetingskerk. Hartelijke groet, ook namens Willemijn, Piet Eigeman



De stoelenkosters zijn weer op zoek naar versterking!

Ruud Haverkamp zal de stoelenploeg per juli verlaten. Wie o wie pakt de stoelenkar op? Graag besteden de stoelenkosters ruim de tijd om iemand in te werken. Dus meld je nu aan! 06-15607046

Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 26 april	In een crisis heb je niets aan optimisme. Hoe houden we het dan uit? In de serie Avonden met Zin en Kleur de zesde avond. De avond vindt plaats in de Regenboogkerk , Beekstraat 33, Epe. We starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Elly Douwes, scribe, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704