



De Paasdagen zijn alweer achter de rug. De nieuwe Paaskaars staat weer vooraan in de kerk. Paasmorgen was het een mooie dienst met veel bloemen in de kerk. Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag en dan na tien dagen is het Pinksteren. Wat gaat de tijd toch snel.

Toen kwam het bericht dat theoloog en tekstdichter Huub Oosterhuis was overleden op eerste Paasdag. In dagblad Trouw stond een in memoriam en aan het einde van het artikel was er de vraag om liederen in te sturen waar men een herinnering bij heeft. Ik ben gaan kijken in het liedboek en in de cantorijmap. Er zijn zoveel liederen waar ik een herinnering bij heb. We hebben bij het 25-jarig bestaan van de Cantorij een CD opgenomen en hier staan praktisch alleen liederen op van Huub Oosterhuis. Er staan nu ook veel liederen van hem in ons liedboek. Met Pasen zongen we nog lied 632:

*Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.  
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.*

Er stonden in de krant veel reacties van mensen op het overlijden van Huub Oosterhuis. Eén van de mensen schreef: "Hoe de verheven teksten van Huub Oosterhuis juist leren dat het hem niet in het verhevene zit". Soms zijn het wel teksten waar je even op moet kauwen om ze echt tot je te laten doordringen. In reacties op zijn overlijden klinkt grote dankbaarheid door voor het leven van Huub Oosterhuis. Hij laat een oeuvre van zevenhonderd liederen na. In zowel katholieke als protestantse kerken worden zijn teksten in diensten en vieringen gezongen.

Ik las ook: Het overlijden van Huub is een groot verlies. Maar hij had een gezegende leeftijd. Op Allerheiligen geboren en gestorven met Pasen, dat is een mooie dag om te gaan.

Wij zingen ook regelmatig in onze vieringen liederen van Huub Oosterhuis. Wie kent niet lied 601:

Licht dat ons aanstoot in de morgen:  
*Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan  
koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.*

Zo heb ik bij veel liederen herinneringen. Bij ons trouwen, 39 jaar geleden, zongen we lied 845: Tijd van vloek en tijd van zegen. Maar er zijn veel meer herinneringen.

En weet u het nog, de musical Hooglied? Yvonne van der Wal heeft toen het lied 'Ken je mij? Wie ken je dan?' met begeleiding van Henk van der Maten gezongen. Ook dat is een lied van Huub Oosterhuis.

Zondag zullen we twee liederen van hem zingen: 'Zo vriendelijk en veilig als het licht' en 'De steppe zal bloeien', een lied van de opstanding.

Fredie van Holst-Frölich



## **Vanaf zondag zijn de vieringen weer om 09.30uur!**

**ORDE VAN DIENST – zondag 16 april Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur**  
Voorganger: ds. J.C. Oosterwijk, Wezep

### **Welkom**

#### **Stilte**

**Zingen:** Ps 68: 7 – God zij geprezen met ontzag

#### **Votum en groet**

**Zingen:** Lied 641: 1, 2, 3, 4 - Jezus leeft en ik met Hem

#### **Gebed om ontferming**

**Zingen:** Lied 221 - Zo vriendelijk en veilig als het licht

#### **Gebed om de Heilige Geest**

**Zingen:** ELB 448 - Je hoeft niet bang te zijn

**Schriftlezing:** Marcus 16: 9 t/m 19 (NBV21)

**Zingen:** Ps 68: 6 – O stoet van wie het heil bevocht

#### **Verkondiging**

**Zingen:** Lied 913: 1, 4 - Wat de toekomst brengen moge

#### **Dankgebed, Voorbeden, Onze Vader**

**Zingen:** Lied 608 - De steppe zal bloeien

#### **Inzameling van de gaven**

**Zingen:** Lied 642: 1, 2, 7, 8 - Ik zeg het allen, dat Hij leeft

#### **Zegen**

Organist: Henk van der Maten

Ouderling: Mart Meeske

Diaken: Bart Heres

Lector: Joop Wiederhold

Kindernevendienst: Tjitske Koops

Tienerdienst: Willeke Mateman

Media: Erik Mateman

Koster: Berthold Koops

### **Collecte: Zondag 16 april**



**1<sup>e</sup> collecte: Schuldhulpmaatje** (Stichting Grip op de Knip Heerde)

De belangrijkste kostenposten vormen de opleidingen voor de schuldhulpmaatjes en de jaarlijkse bijdrage aan de landelijke Stichting voor ondersteuning en begeleiding.

**2<sup>e</sup> collecte: Diaconie**

### **Bloemen**

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar de fam. Geuze.

### **Uit de gemeente**

Dhr. Cor van Dommelen en mevr. Anneke van Dommelen te Heerde hopen 14 april hun 40-jarig huwelijksjubileum te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

### **“Avonden met Zin en Kleur”**

#### **In een crisis heb je niets aan optimisme. Hoe houden we het dan uit?**

In de serie Avonden met Zin en Kleur die dit seizoen in Epe georganiseerd worden door de Regenboogkerk, de Grote Kerk en de Martinus geloofsgemeenschap, wordt **woensdag 26 april** de zesde avond gehouden.

De avond vindt plaats in de **Regenboogkerk**, Beekstraat 33, Epe.

We starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur.



Paul van Tongeren, de ‘Denker des Vaderlands’, stelde zich vorig jaar de vraag wat wij nodig hebben in tijd van crisis. We maken op dit moment de ene crisis na de andere mee, zoals de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de klimaatcrisis. Hoe houden wij het uit onder die omstandigheden?

Er sluipt in ons gemakkelijk een optimisme: het komt wel goed, of: het zal mijn tijd wel duren. Maar optimisme miskent de ernst van de situatie. En in een echte crisis heb je er niets aan. We zullen de ernst van de situatie moeten beseffen, maar dan niet in wanhoop blijven steken. Wat we nodig hebben is hoop en geduld.

Hoop is de kracht waarmee we ondanks alles blijven vertrouwen dat de eigen inzet niet vergeefs zal zijn. Dat vereist dan wel een overheid die ons de ernst van de situatie voorhoudt.

Geduld is je richten op verandering, maar tegelijk verdragen dat je het niet kunt afdwingen. Dat is tegenwoordig niet zo gemakkelijk, want onze samenleving leert geduld eerder af en moedigt ongeduld aan.



U wordt van harte uitgenodigd deze boeiende avond bij te wonen. Er wordt geen toegang gevraagd. Om de avonden ook volgende jaren weer te kunnen organiseren, vragen we wel een vrijwillige bijdrage.

### Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 19 april	<b>Koffieochtend in het Jeugdpunt</b> , 10.00 tot 11.30 uur. Dhr. Van der Vijgh zal piano voor ons gaan spelen. Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst. 
Woensdag 19 april	<b>PCOB 14.30 uur</b> . Belangenbehartiging voor ouderen (mw. Ingrid Rep) en iedereen moet kunnen meedoen (dhr. Paul Blokhuis).
Vrijdag 21 april	Eetcafé voor alleengaanden. U bent welkom om aan tafel te gaan met elkaar. Aanmelden en afmelden kan bij Adry Bregman. Telefoonnummer 06 11248842.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: [pastor@okheerde.nl](mailto:pastor@okheerde.nl).

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: [predikant@okheerde.nl](mailto:predikant@okheerde.nl).

Elly Douwes, scriba, [e\\_m\\_douwes@hotmail.com](mailto:e_m_douwes@hotmail.com)

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, [fredievanholst@live.nl](mailto:fredievanholst@live.nl), tel. 0639023704