

Gemengde gevoelens

Theocreet

In Groningen, waar ik theologie studeerde, hadden we een krantje van de faculteit dat 'Theocreet' heette. Ik heb me eigenlijk nooit afgevraagd wat die naam te betekenen had. Een helder, onweerspreekbaar theologisch decreet? Of juist een kreet van theologen die het ook niet weten?

Ik heb me één keer gewaagd aan het schrijven van een artikeltje, dat in grote vergetelheid vergaan is. Maar het onderwerp niet, het houdt me nog steeds bezig. Namelijk: hoe ziet de verhouding eruit tussen dat wat ons geopenbaard wordt en dat wat onze eigen ervaring ons leert.

Juist nu we op weg zijn naar Pasen dient die vraag zich weer nadrukkelijk bij mij aan.

Het feest van de opstanding, van licht en van hoop, die gloedvolle boodschap, hoe in vredesnaam maak ik die een beetje concreet? Hoe blijf ik met beide benen op de grond staan zonder het Evangelie tekort te doen?

En andersom: hoe blijf ik in de buurt van het Evangelie zonder de realiteit van mensen mét al hun leed, angst, pijnlijke en verdrietige belevenissen tekort te doen?

Mijn stukje van destijds (pak 'm beet: 45 jaar geleden) heb ik opgehangen aan de kapstok van 'Openbaring en ervaring'.

Aan de ene kant hebben we vreselijk behoefte aan verhalen die ons overstijgen. Die boven ons beperkte 'ik' en 'hier en nu' uitstijgen. Verhalen die mijn ogen openen voor een ruimere werkelijkheid dan ik zelf verzinnen kan. Een openbaring die mij verrast, die mij bevrijdt van mijn ik-middelpuntigheid. Altijd maar bezig zijn met mezelf, dat eeuwige ge-navelstaar: daar kom ik uit mijzelf niet van los, daar heb ik iets of iemand voor nodig van 'alzo hoge'.

En dat is precies wat Bijbelverhalen mij geven. (Afgelopen zondag, in de Vesper, liet Marrit ons luisteren naar 'Aus Liebe will mein Heiland sterben'. Had ik zo'n liefde kunnen verzinnen?)

Dat is de ene kant. Openbaring. De andere kant is: als zulke verhalen te ver van mijzelf en mijn eigen ervaring af staan, komen ze niet over. Raken ze in mij kant noch wal. En voel ik alleen maar meer afstand.

Ik merk dat bijvoorbeeld nogal met het verhaal van de reïncarnatie. Iedereen mag van mij geloven dat-ie eerder heeft geleefd hoor, maar ik kan dat niet. Mijn ratio laat het niet toe, en het conflicteert te zeer met mijn ervaring.

Daarom ben ik wel blij dat de Bijbelverhalen mij met de papepel ingegoten zijn, bijna letterlijk. Ik kan in de buurt van mijn ouderlijk huis nog precies de plek aanwijzen waar David met een steentje uit zijn slinger de reus Goliath velde. En ook de plek waar de herberg van de barmhartige Samaritaan stond, kan ik u zo aanwijzen (aan de Ericaweg. Zegt u niets, maar mij alles). Die verhalen zijn een beetje deel geworden van mijn belevingswereld.

En toch – Pasen blijft haaks staan op mijn gewone, alledaagse ervaring. En zo is het ook bedoeld, denk ik. Tegenover dat verhaal kan ik alleen maar kiezen: hou ik vast aan wat mij eigen en vertrouwd is ('oog om oog', 'het hemd is nader dan de rok' en dat soort dingen) of durf ik mij te openen voor iets wat in geen mensenhart is opgeklimmen: dat er een liefde is, sterker dan de dood?

Een openbaring misschien, die mijn ervaring doorkruist en bevestigt tegelijk?

Gerrit Heuver



ORDE VAN DIENST - Witte Donderdag, 6 april - liturgische kleur: wit
Ontmoetingskerk Heerde – 19.30 uur
Voorganger: ds. Marrit Bassa

Muziek Bachkoraal - O Welt, ich muss dich lassen, Lied 577

Begroeting

We bemoedigen elkaar met woorden uit psalm 91

l Wie woont in de hoede van de allerhoogste God
r *Overnacht in de schaduw van de eeuwige*
l Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen,
r *Hij is een schild een muur om je heen.*

Inleiding

Zingen: Psalm 116 vers 1 en 3 – God heb ik lief, want die getrouwe Heer

Lezing: Matteüs 26 vers 6 - 16

Muziek Prelude, 2^e suite van J.S. Bach *cello*

Lezing: Matteüs 26 vers 17 - 25

Zingen: Lied 566 vers 1, 3, 5 en 6 - Midden in de dood

Gedachten op deze avond

Zingen: Lied 568a Ubi caritas (3x)

Aandacht voor de gaven

Lezing: Matteüs 26 vers 26 - 29

Nodiging, voorbeden, Onze Vader en vredegroet

Muziek Sonatina in C mineur, L. Beethoven *cello*

Dankwoorden

Zingen: Lied 117d Laudate omnes gentes

Lezing: Matteüs 26 vers 31 - 35

Zegentekst

Stilte

We verlaten in stilte de kerk.

Organist: Maarten Westenberg

Cellist: Justus van Iterson

Ouderling: Elly Douwes

Media: Bart Heres

Diaken: Wim van Ommen

Koster: Gerard Rooks

ORDE VAN DIENST - GOEDE VRIJDAG, 7 april – liturgische kleur: grijs

Ontmoetingskerk Heerde – 19.30 uur

Voorganger: pastor Lida Brugmans Thema: **'Were you there'**

Muziek *O Mensch, beweine dein Sünde gross*, BWV 622 J. S. Bach

Begroeting

We bemoedigen elkaar met woorden uit psalm 91

l Wie woont in de hoede van de allerhoogste God
r *Overnacht in de schaduw van de eeuwige*
l Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen,
r *Hij is een schild een muur om je heen.*

Zingen: Lied 256 - Blijf met uw genade bij ons

Gebed

Inleiding

Muzikale prelude

EVANGELIE

Lezingen uit het Matteüs evangelie afgewisseld met lied 574: Glorie zij U, Christus, U leed onze nood

Matteüs 26: 36-46 *In Getsemane*

Verbinding

Zingen Lied 574 vers 1

Matteüs 26: 57-67 *Jezus verhoord en verloochend*

Verbinding

Meditatieve stilte

Matteüs 27: 1 - 2, 11 - 17, 22 - 26 *Jezus voor Pilatus*

Zingen Lied 574 vers 2

Matteüs 27: 27- 32 *Op weg naar Golgotha*

Ontmoeting met Simon van Cyrene

Een vertelling naar het lied 'watch the lamb' van Ray Boltz

Luisterlied 'Were you there'

- 1 Were you there when they crucified my Lord
Oh, sometimes it causes me to tremble
- 2 Were you there when they nailed him to the tree
- 3 Were you there when the sun refused to shine

Lezing uit Matteüs 27: 45 - 50 Jezus sterft

Doven van de Paaskaars

Luisterlied 'Were you there'

- 4 Were you there when they laid him in the tomb
Oh, sometimes it causes me to tremble

Stilte De kaars wordt weggedragen.

Zingen Lied 574 vers 3

Bemoediging

In stilte verlaten we de kerk

Organist:	Henk van der Maten	Zanger:	René Nijhof
Ouderling:	Fredie van Holst	Media:	Hanneke Gerritsen
Diaken:	Bart Heres	Koster:	Anneke de Vries

ORDE VAN DIENST - **STILLE ZATERDAG, 8 april** – liturgische kleur: grijs naar wit

Ontmoetingskerk Heerde – 22.00 uur

Voorgangers: ds. Marrit Bassa en pastor Lida Brugmans

Muziek Koraal: O hoofd, vol bloed en wonden, Lied 576

Begroeting

We bemoedigen elkaar met woorden uit psalm 91

- l Wie woont in de hoede van de allerhoogste God
r *Overnacht in de schaduw van de eeuwige*
l Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen,
r *Hij is een schild een muur om je heen.*

Zingen Lied 253 vers 3 (*koor*) - De zon daalt in de zee

Vervolg lezing evangelie Mattheus 27 vers 51 – 61

Zingen Lied 253 vers 3 (*allen*) - De zon daalt in de zee

Gebed in de nacht

Zingen Lied 253 vers 2 (*koor*) - Laat dagen in de nacht

Lezing Genesis 1 vers 1 - 5

Zingen Lied 600 vers 1: *allen*, vers 2: *koor*, vers 3 t/m 5: *allen* - Licht, ontloken aan het donker

Lezing Jesaja 35

Zingen Lied 625 (*koor*) Groen ontluikt de aarde

Gedachten op de avond

Langzaam wordt het licht

Zingen - Licht dat terugkomt (*koor*)

Paaskaars wordt binnengebracht & doopwater in doopvont gedaan

diaken Er zij licht!

In het donker van de nacht werd het licht.

In de diepte van de dood werd verzezen.

Wij vieren het licht in volle glorie!

Zingen Licht dat terugkomt (*allen*)

Tijdens het zingen worden de kaarsen aangestoken aan het licht

tekst Marijke de Bruijne muziek Anneke van der Heide



Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft.

Paasevangelie Matteüs 28 vers 1 - 10

We horen het Evangelie aan met brandend hart en brandende kaarsen.

Gebed op weg naar morgen

Het koor zingt als antwoord op het gebed Lied 277 – Die ons voor het licht gemaakt hebt

Doopgedachtenis

v Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht naar de oorsprong van onze doop: Ook wij zijn door het water gegaan, en mogen leven aan de overkant, op weg naar Gods beloofde land. Door de doop zijn wij verbonden met de dood van Christus.

a Wij zijn begraven met Hem

v Door de doop zijn wij verbonden met de opwekking van Christus.

a Wij delen in Zijn opstanding!

Slotlied: Lied 637 - O vlam van Pasen, steek ons aan

Doopvernieuwing en zegening Licht dat terugkomt

Zingend ontvangen we bij de doopvont de zegen.

Organist: Theo van der Wal

Media: Ben van Damme

Ouderling: Alfred van Olst

Koster: Gijsbert Pap

Diaken: Lidie Dijkink

ORDE VAN DIENST – Paasmorgen, 9 april – liturgische kleur: wit

Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur

Voorganger: ds. Marrit Bassa

AANVANG

Paasmuziek Christ lag in Todesbanden aber Er ist wieder erstanden (J. S. Bach)

Welkom en mededelingen

Groet (door ouderling)

o. Wees welkom, ieder die gekomen is, om vrede te vieren,
hoop te verkondigen en geloof te vieren want Christus is opgestaan!

a. **De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!**

Versieren van het kruis

Zingen: Lied 632 - Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt

Bemoediging en drempelgebed

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

a. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid

a. en niet laat varen het werk van zijn handen.

v. Dit is de dag, God, die U gemaakt hebt: vreugde en zonlicht straalt over ons mensen, over het leven. De nacht is ten einde. Dit is de dag waarop wij de opstanding van uw Zoon vieren als belofte voor iedereen. Dit is de dag waarop U ook ons tot leven wekt. Dit is de dag van het licht, deze morgen weten wij ons gezegend.

a **De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!**

Kyriegebed

Glorialied: Lied 619 - Lof zij God in de hoogste troon

WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen naar de kindernevendienst

Evangelielezing *in woord en lied*

Solo

1 Wat dreef mij naar het graf?

Wat dacht ik daar te vinden?

De dood brengt anders niet

dan leegte en verdriet.

2 Met kruiden van de dood,

welriekend, zacht en geurig,

als balsem voor mijn ziel,

ging ik, om hem te zien.

Lector

Verdwaasd, vertwijfeld, bang zwierf ik door de ochtendtuin. Ik kon niet kijken door de tranen. Toen zag ik hem, maar wist nog niet dat hij het was. Er stond een man, een schimmige figuur. Dat moest de tuinman zijn, die zijn altijd zo vroeg. Ik zei: "Meneer, wat hebben ze toch met hem, daar in dat graf, gedaan? Dat nieuwe graf, eergisteren is daar begraven, iemand die ik ken, van wie ik houd, van wie ik hield, gehouden heb, nog altijd houd En nu, nu is hij weg.

Vrouwen

1 Wat dreef mij naar het graf?
Wat dacht ik daar te vinden?
De dood brengt anders niet
dan leegte en verdriet

Mannen

2 Met kruiden van de dood,
welriekend, zacht en geurig,
als balsem voor mijn ziel,
ging ik, om hem te zien.

Lector

Toen noemde hij mijn naam. Die stem! Ik keek hem aan. Die blik! Die ogen! Zijn gezicht! Hij stond daar, die ik zocht. Wat ik gestotterd heb, gejuicht, ik weet het niet, verheugd en in de war, verschrikt ook tegelijkertijd. Nee, blij, heel blij, de vreugde deed mij duizelen, ik stak mijn armen naar hem uit ... Zo vreemd, hij zei, raak mij niet langer aan. Dat had ik toch zo vaak gedaan, zijn hand, en nu ... hij was er wel, hij was er niet, en aan hem komen, even voelen, mocht ik niet. Daarvoor bleef hij -zo heel dichtbij- ook steeds te ver. Die afstand was er vroeger niet. Als ik mijn hand uitstak, zou hij verdwenen zijn.

Allen 5 0, hij was zo dichtbij!
Ik kon hem bijna raken!
Als ik mijn hand uitstak
zou hij verdwenen zijn.

6 Ik hoor nog steeds zijn stem,
een klank die niet kan sterven.
Hij leeft, hij leeft, totdat
ik hem vergeten ben.

Lector Johannes 20 vers 1 – 18

Allen

7 Een dode en niet dood,
ik heb hem toch gesproken!
Een dode die je ziet
is geen herinnering.

Mannen

8 Alsof ik wartaal spreek
zo word ik aangekeken,
maar wat ik zeg is waar,
ik heb het zelf doorleefd.

Vrouwen

9 Ik ben niet meer alleen,
hij heeft mij aangekeken!
Ik draag dit ogenblik
voor altijd met mij mee.

Allen

10 Geheimen diep en groot,
te groot voor kleine mensen.
Geheimen ook voor ons,
al zijn wij deelgenoot.

Verkondiging

ANTWOORD

Geloofsbelijdenis *we gaan staan* (we spreken samen de geloofsbelijdenis uit)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven.

Zingen: Lied 634 - U zij de glorie!

Kinderen komen terug

Zingen: - Het leven krijgt weer kleur

Inzameling van de gaven

Gebeden In het gebed komen de kleuren uit het kinderlied terug.

Gebedsintenties steeds afgesloten met:

v. Zo bidden wij samen

a. Verhoor ons, opgestane Heer!

Slotlied: Lied 637 - O vlam van Pasen, steek ons aan

ZEGEN

Wegzending en zegen We beantwoorden de zegen met een gezongen 'amen'.

Organist: Daan Dekker
Ouderling: Alfred van Olst
Diaken: Lidie Dijkink
Lector: Fredie van Holst

Kindernevendienst: Yvonne van der Wal
Media: Henk Ottens
Koster: Peter Bakker

Collecte: Witte Donderdag 6 april: collecte: Stille hulp



Wij als gemeente geven stille hulp aan mensen in financiële nood, heel dichtbij. De diaconie van de Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk voor deze hulp van uw bijdrage in de collecte of uw giften. Een bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd.

Paaszondag 9 april

1^e collecte: **Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen**



Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen.

2^e collecte Doel van de Maand: **Onderwijs aan kinderen in de krottenwijken Filipijnen**



Stichting Sparrow wil een einde maken aan armoede. Onze focus ligt op onderwijs. We vinden dat goed onderwijs niet afhankelijk mag zijn van status of rijkdom. Iedereen verdient een kans om een beroepsdiploma te halen.

Spaardoosjes Vastenactie inleveren

In de veertigdagentijd hebt u/jij met de vastenactie uw/jouw spaardoosje kunnen vullen. Paaszondag 9 april kunt u/jij de spaardoosjes weer inleveren en plaats op de tafel in de kerk. De opbrengst is voor mensen in Moldavië, het armste land van Europa. U/jij kunt uw/jouw geld ook overmaken via de Scipio-app en wel de eerste collecte van Paaszondag.



Bloemen

De bloemen van Witte Donderdag worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. D.T. Dekker.

De bloemen van Pasen worden met een groet en de felicitaties van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. W.G. Eigeman-Boiten en dhr. P.J. Eigeman.

Uit de gemeente

Dhr. Piet Eigeman en mevr. Willemijn Eigeman-Boiten, Viattence hopen 8 april hun 70-jarig huwelijk te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

Uit de pastorie

De Palmpaasstocken worden hier in huis goed gebruikt. Ze doen dienst als... alles eigenlijk. Ze staan zomaar rechtop tegen de muur, als een stille getuige van wat ooit was. Er wordt speelgoed mee bij elkaar geschoven. En heel af en toe zie ik iets dat weg heeft van een hockeystick. De benaming blijft onveranderd: dit zijn onze Paasstocken. De buxustak wordt met iets meer heiligheid benaderd. Er ligt er een in de vensterbank. Maar die kan ook zomaar op de bank liggen, of op tafel. Dan heeft er iemand mee gezwaaid. Vooral de jongste heeft het verhaal goed begrepen. Jezus moet op een ezel en de mensen moeten zwaaien. Met takken. Ze houdt het takje soms bijna eerbiedig bij zich als ze ergens mee speelt. Als houvast, een constante herinnering aan de belevenissen van zondag. Af en toe leg ik het takje weer terug in de vensterbank. Geen idee waar ik hem komende week vandaan moet vissen. Maar het heeft wel iets. Symbolen zijn breed inzetbaar, als je maar weet wat hun oorsprong is.

Vrije dagen

In de week na Pasen ben ik niet beschikbaar.

Het is een drukke tijd geweest hier in de pastorie, dan kunnen we even bijkomen.

Pastor Lida Brugmans is er wel, dus bij vragen kunt u bij haar terecht.

Vanaf 17 april ben ik er weer. Dit betekent ook dat ik er in de meivakantie gewoon ben voor de gemeente.

Vanuit de pastorie wensen we iedereen een Gezegend Pasen! ds. Marrit Bassa

Agenda

Datum	Activiteit
Zondag 9 april	Paasontbijt 09.00 uur
Vrijdag 14 april	Samen aan tafel 18.00 uur



Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704