

Gemengde gevoelens

Wees blij of ik schiet

Een tijd geleden viel ik midden in een radio-interview met een wethouder uit Schagen (N. Holland). Dit is wat ik zo ongeveer hoorde:

In Schagen hebben B&W besloten om 'geluk' tot eerste en enige uitgangspunt van beleid te maken. Men heeft bepaald dat alle uitgaven op de gemeentebegroting voortaan worden getoetst aan de vraag of de burger daar gelukkiger van wordt. Ook heeft de gemeente een wethouder van Geluk en een projectleider Geluk. Er zijn geluksbudgetten voor minima.

Ik dacht: mooi hoor, maar toch ook wel wat dwaas. Ook Schagen zal WOZ moeten heffen, zal de leerplicht moeten handhaven, zal parkeerboetes uitschrijven en noem maar op. Ook in Schagen bestaan binnen de bevolking tegenstrijdige belangen waarmee B&W met wijsheid en (verdelende) rechtvaardigheid zal moeten omgaan. En niet iedereen zal daar altijd blij van worden.

Maar het is wel in de mode. Ja, 'geluk' is een modeartikel geworden. En het leuke (maar niet heus) is dat je er zelf verantwoordelijk voor bent.

Iedereen, zo luidt de redenering in onze zelfontplooiingsmaatschappij, heeft dezelfde kansen op geluk.

Iedereen mag naar school, mag de opleiding van zijn keuze volgen, kan (middels gezond eten en veel sporten) ervoor zorgen dat zij/hij gezond blijft en gelukkig oud wordt, kan dezelfde 'Hoe word ik gelukkig'-boeken lezen en idem cursussen volgen.

Kortom, als je niet gelukkig wordt, heb je dat aan jezelf te danken. En moet je dus ook niet klagen.

Inmiddels legt dit streven zoveel druk op mensen, dat het leven in plaats van leuk vrijwel alleen maar spannend is.

Stress alom! Stel je toch eens voor dat ik niet in voldoende mate gelukkig ben, dan behoor ik meteen tot de 'losers'.



Natuurlijk is er niets op tegen om gelukkig te willen worden.

In de bijbel (bij de profeet Micha, maar ook elders) vind je

dit beeld: *'Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, zegt de Heer van de hemelse machten.'* Alleen: je moet het niet tot doel op zich maken. En al helemaal: je kunt het niet afdwingen.

Bomans schrijft ergens, ik weet niet meer waar: *'Het gelukkigst zijn die mensen die er het minst naar streven het te worden.'* Een mooi woord!

T.z.t. gaan ze in Schagen evalueren. Of het nieuwe beleid inderdaad tot gelukkiger burgers leidt. Ik gun het ze, maar heb toch ook mijn twijfels.

Een klein gedichtje van Toon Hermans toe:

Plukken

Pluk de dag, klinkt mij te veel
naar 'halen wat je kan'.
Als er nou es niks te plukken valt
wat doe je dan?
De spreuk heeft iets van 'kassa!'
te weinig flair en zwier.
Het heeft iets ál te hebberigs,
en iets van de poelier.

Gerrit Heuver

ORDE VAN DIENST zondag 26 maart 2023, 5^e zondag van de 40 dagen – Zondag Judica
Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur
Voorganger: ds. Marrit Bassa

AANVANG

Welkom door ouderling van dienst

Stilte

Aanvangpsalm: Psalm 43 vers 1 en 3 - O God, kom mijn geding beslechten

Bemoediging en drempelgebed

- v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid
a. en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen.
v. Genade en vrede, voor u en voor jou van God, onze Vader,
en van Jezus Christus de Heer, door de heilige Geest
- v. Dicht bij U en bij elkaar, o God, weten wij dat U naar ons omkijkt,
in onze kracht en onze zwakheid, in ons geloof en onze onzekerheid,
in onze vreugde en ons verdriet. Elk jaar opnieuw geeft U deze veertig dagen
om te leren van de weg van Jezus uw Zoon,
die ons leven voorgoed verandert.
- a. Verander ons en maak ons nieuw. Amen.**

Vervolg lied: Psalm 43 vers 4

Kyriëgebed

Gebedsintenties afgewisseld met een gezongen 'kyrie', Lied 301a (3x)

WOORD

Gebed van de zondag

Kinderen naar kindernevendienst

Lezing OT

Ezechiël 37 vers 1 – 14

Zingen :

Lied 610 vers 1, 2, 4 en 5 – Zo dor en doods

Lezing NT

Johannes 11 vers 1 - 4 & 17 - 44

Zingen

Lied 647 vers 1, 3 en 4 – Voor mensen die naamloos

Verkondiging

ANTWOORD

Zingen

Iona 40 – Wil je opstaan en mij volgen? Vers 1, 3, 4 en 5

Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, - broos en kwetsbaar als een kind?
- Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
Opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
En mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, u ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Kinderen komen terug

Kinderlied

'Sta eens even op'

Gedachtenis dhr. Luite Jan (Luit) Jonker

- Kaars aansteken
- In Memoriam
- Stilte
- Zingen: lied 836 couplet 1 en 3 – O Heer die onze Vader zijt (melodie: gezang 463 LvK)

Aandacht voor de gaven

Gebeden afgesloten met *Onze Vader...*

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied

Lied 834 – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Zegen

Organist:	Daan Dekker	Kindernevendienst:	Yvonne van der Wal
Ouderling:	Gerard Doggen	Media:	Henk Ottens
Diaken:	Peter Hendriks	Koster:	Daan de Jonge
Lector:	Fredie van Holst		

Collecte: Zondag 26 maart

1e collecte: **Bangladesh – kansen creëren voor jongeren**



In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leerwerktraject volgen zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

2e collecte: **Kerk**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. W. de Jong.

Uit de gemeente

Mevr. H. IJzerman-van Ommen is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Overleden

Dhr. Luite Jan (Luit) Jonker is 18 maart in de leeftijd van 84 jaar overleden in woon- zorgcentrum Brinkhoven. Vrijdag 24 maart om 11.00 uur is er een dankdienst voor zijn leven in de Ontmoetingskerk met aansluitend de begrafenis op begraafplaats Engelmanskamp. Gelegenheid tot condoleren van de familie kan op de begraafplaats voorafgaand aan de laatste groet aan Luit.

Staties in de kerk

Eigenlijk horen de staties 10 tot en met 12 bij elkaar.

Het zijn eigenlijk allemaal momenten onder of aan het kruis. Statie 10 laat zien hoe Jezus wordt beroofd van zijn kleren. Statie 11 hoe hij aan het kruis wordt genageld en statie 12 hoe hij sterft.

Even over die 10^e statie. Als wij al kijken naar een afbeelding van Jezus aan het kruis, dan hangt er nog een doek omheen. Of dat echt zo is geweest, valt nog te bezien. Het is een vreemd idee, naakt aan een kruis. Meer kwetsbaar kun je je niet voelen. En dan kennen we ook nog het verhaal dat er gedobbeld wordt om de kleren van Jezus. Omdat ze mooi zijn, uniek.

Jezus hangt daar. Zonder zijn kleren. Zonder bescherming. Kijkend naar dit beeld kan het je toch wat overvallen. Moeten we er wel naar kijken, naar dit beeld? Moeten we niet allang ons hoofd wegdraaien en roepen: nee, niet doen!

Toch komt het beeld in alle statie-verteerdingen terug. Juist omdat het zo kwetsbaar is. Omdat het zo nietsontziend is. Omdat er ook in onze wereld nog steeds mensen van hun kleren worden beroofd. Om hen kwetsbaar te maken, om hen te vernederen, om hen te doden. Daar moeten we niet van weggijken, wil dit beeld zeggen. Daarom ook het 11^e en 12^e beeld. Het leed gaat verder. Tot de dood erop volgt. En terwijl wij nog even bij dat beeld blijven hangen, horen we zondag in de kerk een verhaal wat hier lijnrecht tegenover staat. Een verhaal vol leven en hoop. Kijk en luister!

Uit de pastorie

Afgelopen week was ik ineens geveld door corona. Dit keer belandde ik echt in bed. Gelukkig niet voor lang, maar toch. De jongste vond het maar gek. Hoezo ziek? Je kunt toch gewoon meegaan naar beneden? Kinderen vinden het een onzinnig iets: een ouder die ziek is. Ze verwachten dat je gewoon voor ze zorgt. Net als altijd. En anders komen ze je wel uit bed halen. Zoals zondagmiddag. Ik lag tegelijk met de jongste te slapen.

Vervolgens kwam de oudste met zijn jas al aan naast het bed staan. Of ik nou eindelijk eens meekwam om buiten te gaan wandelen. Tja...

Wij vinden vaak ook dat iedereen zomaar voor ons klaar zou moeten staan. Want, daar is de gemeente/ziekenhuis/school/etc. toch voor? Het liefst staan we met jas en al aan naast het loket.

Ik betrap mezelf er ook weleens op. 'Kom! Nu!' Kinderen dat we zijn.

Ik bedacht me dat we het loket van God weleens overslaan. 'Die ligt gewoon te slapen', zeggen we dan. Terwijl, zo gek is het niet. Om als een kind – met je jas aan – naast dat bed te gaan staan. 'Kom, God, waar wacht je op!?' Zouden we zo durven bidden?

Die middag wandelden we langs en door de plassen. Een uur lang. Het werkte helend; voor iedereen.

Zomertijd

Van zaterdag op zondag gaat de zomertijd weer in, dus om 02.00 uur gaat de klok één uur vooruit. De aanvangstijden van de kerkdiensten blijven tot en met Pasen 10.00 uur. Vanaf 16 april beginnen we weer om 09.30 uur.



Zomertijd

Paasontbijt 9 april 2023

1^{ste} paasdag om 9.00 uur

Op het moment dat ik dit schrijf zijn we al in de tweede helft van de vastentijd.

Het wordt tijd om na te denken over onze afsluiting - het paasontbijt.

Iets dat al vele jaren een traditie is in onze gemeente. Een fijne traditie. De moeite waard om in ere te houden. De intekenlijst hiervoor ligt op het gebruikelijke plekje in de hal van de kerk.

Natuurlijk mag u ook bellen, tel.: **69 47 63**; of mailen: martmeeske@outlook.com.

Aanvangstijd is 9.00 uur met aansluitend de gezamenlijke viering - 10.00 uur.

En we hopen weer op veel mensen.

Namens de werkgroep vieren,

Mart Meeske

Samen aan Tafel

Op vrijdag 14 april zijn er weer mensen die een maaltijd voor gemeenteleden gaan verzorgen.

Vanaf 17.30 uur is iedereen - jong en oud – van harte welkom!

In de hal van de kerk zal een intekenlijst komen te liggen.

Kosten: vrijwillige bijdrage in de bus bij de uitgang.

Mocht vervoer een probleem zijn: laat het even weten bij de aanmelding en er zal voor vervoer gezorgd worden.



Agenda

Datum	Activiteit
Woensdag 29 maart	Bezinnen onder de bomen , verzamelen om 13.30 uur kerkplein en vervolgens gaan we wandelen in 'de Groene Zee'. Zie verder het Ontmoetingsblad.
Donderdag 30 maart	De laatste keer een Vastenmaaltijd om 18.00 uur.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704