

Missionaire intelligentie

Vorige week was ik op bezoek in het Raadhuis. Als nieuwe inwoners van de gemeente Heerde waren we uitgenodigd voor een kennismaking met burgemeester en wethouders.

We werden ontvangen in de raadszaal en kregen van de burgemeester tekst en uitleg. In een goede sfeer konden vragen worden gesteld en via een quiz werd onze kennis van de gemeente al flink getest. Na een wandeling door het gerenoveerde Raadhuis was er nog een kleine borrel.

Ik raakte met wat andere mede-nieuwelingen in gesprek. Een stel was hier in de buurt komen wonen als mooie middenweg. De één kwam uit Groningen en de ander uit Brabant. Een ander stel had via Funda een mooi huis gevonden. De nieuwe plek bleek een mooie manier om een gesprek te openen. Gaandeweg kom je dan ook op vragen over je werk. Ik vertelde dat ik predikant was. Na even nadenken wisten de meesten zelfs de twee torentjes van onze kerk te vinden. Iemand vroeg: 'Dat betekent dus dat je op zondag werkt. En verder?' Het werd een leuk gesprek(je) over zingevingsvragen en hoe de kerk omgaat met maatschappelijke zorgen.

Een paar jaar geleden dacht ik nog dat dat vooral een vraag van kinderen was: wat doet een dominee eigenlijk nog meer dan werken op zondag? Inmiddels is dat ook voor volwassenen een hele legitieme vraag. Steeds vaker moet ik uitleggen wat een predikant eigenlijk is. Ik doe het graag, maar probeer altijd wel in te schatten wat mijn gesprekspartner weet, of uit welke hoek hij of zij komt.

Misschien herkent iemand het wel. Dat je steeds vaker uit moet leggen wat de kerk en wat geloven nou eigenlijk is. Soms hebben mensen er een heel bepaald beeld bij: 'Dan ben je toch heel streng?' Of: 'Dan mag jij zeker niets op zondag'. Vaak is dat beeld gebaseerd op een ouderwets beeld van het christendom zoals dat helaas nog steeds weleens wordt gebruikt in de media. Het is dan altijd de kunst om in te schatten waar je gesprekspartner vandaan komt. Weet hij veel over de zorg? Dan kun je insteken bij de zorgtaak van de kerk. Hoe je naar elkaar omziet als gemeenschap.

Weet zij veel over symbolen en rituelen? Dan kun je vertellen welke symbolen in ons geloof jou raken of van betekenis zijn. Heeft iemand een meer filosofische levensinstelling? Dan kun je uitleggen dat we in onze kerk samen praten en nadenken over wat geloof voor ons betekent. En dat we zingevingsvragen serieus nemen.

Je probeert de ander aan te voelen. Als dat lukt, kun je vaak best een goed gesprek hebben over wat geloven inhoudt. Niet per se om iemand over de streep te trekken. Wel om de ander te interesseren voor wat jou raakt en boeit. Op dat niveau wordt het bijna altijd een goed gesprek.

Het aanvoelen van de ander zou je ook 'missionaire intelligentie' kunnen noemen. *)

Aanvoelen op welk niveau de ander zit en daar bij aanhaken. Voorheen vonden we dat nog weleens negatief of spannend. Want al inlevend in de ander kun je een deel van je eigen verhaal verliezen. Of, misschien pas je je wel veel te veel aan aan de ander.

Die spanning mogen we loslaten. Want je inleven in de ander is juist een vorm van aandacht hebben. Met aandacht voor de ander kun je ook werkelijk met elkaar in gesprek. Ook over de passie van die ander. Misschien is dat wel een voetbalclub of hoe zij of hij zijn tuin bewerkt. Er zijn vanzelf raakvlakken tussen jouw leven en jouw beleving van dat leven en de ander.

Ik denk weer even terug aan het raadhuis. Het is lang zo gek niet om elkaar af en toe eens uit te nodigen. Misschien de mensen uit je eigen straat. En dan oprecht aandacht hebben voor elkaar. Hoe ben jij hier zo komen wonen? En wat is voor jou belangrijk in het leven? In zulke gesprekken kun je zonder verlegenheid getuige zijn van Gods goedheid voor ons.



*) Ds. Kees van Ekris gebruikte deze term onlangs in zijn boek over 'preken voor tijdgenoten' dat vorig jaar verscheen. De term wordt inmiddels door veel mensen omarmd.

ORDE VAN DIENST zondag 5 februari 2023 Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur

Voorganger: pastor Lida Brugmans

Deze dienst is mede voorbereid door de werkgroep ZWO.

Double Four uit Hattem verleent haar medewerking.

Thema: Lovende woorden

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Intochtslied: 283: 1 - 5 - In de veelheid van geluiden

Bemoediging en Groet

Inleiding

Gebed afgewisseld met lied 463: 1, 6 – Licht in onze ogen

Double Four zingt:

- Majesteit
- Op u alleen
- Heer ik ben de Uwe

De kinderen gaan met het licht naar hun eigen dienst

Zingen gebed: lied 680: 1, 2 – Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods

Schriftlezing: Matteus 5: 13 - 17

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. ¹⁴Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. ¹⁵Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. ¹⁶Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Zingen lied 680: 3 - Er is geen licht dan waar Gij zijt

Schriftlezing: 1 Korinthe 2: 1 - 5

¹Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. ²Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. ³Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. ⁴De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, ⁵want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

Zingen lied 680: 4 – Hoor, heilige Geest, wij roepen U

Overdenking

Orgelspel improvisatie

Double Four zingt:

- Al de weg leidt mij
- Ik bouw op u
- Leer mij bidden

Gebeden en voorbeden

Dankgebed

Diaconaal gebed

Zingen met de kinderen lied: This Little light of mine <https://www.youtube.com/watch?v=ZT9itu2JwEA>

PowerPointpresentatie collectiedoel Pakistan

Aandacht voor de collecte

Slotlied 838: 1, 2, 3 - O grote God die liefde zijt

Zegenbede

Double Four zingt: Vrede van God

Organist: Maarten Westenberg

Ouderling: Alfred van Olst

Diaken: Wim van Ommen

Lector: Janet Tijssen

Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut

Media: Hanneke Gerritsen

Koster: Berthold Koops

Collecte: Zondag 5 februari

1e collecte: **Werelddiaconaat Pakistan - Vaktraining voor jongeren**



Op 1 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan en andere wereld diaconale projecten.

2e collecte: **Kerk**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. G.J. Koot-Olthof.

Uit de gemeente

Dhr. H. Hilarius, woonzorgcentrum "Rehoboth" is opgenomen in het Isalaziekenhuis en dhr. J.H. de Boer verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Uit de pastorie

Kinderen zijn een zegen, hoorde ik laatst nog iemand zeggen. Dat kinderen ook een hoop tijd, geld en slaap kosten, zei diegene er maar even niet bij. Neem nou het gebrek aan slaap. Afgelopen week zat er weer een gebroken nacht tussen. Eerst denk je nog dat een kort bezoekje aan de slaapkamer en opnieuw instoppen voldoende is. Maar dan begint het gebrul. Zuchtend sta je op, je voelt de kou naast je bed en je denkt nog: nee hè, niet weer! Totdat je met zo'n huilend hummeltje op een stoel gaat zitten. Het duurt even, maar dan wurmt dat hoopje leven zich tegen je aan. Op dat moment maakt het niet eens zoveel uit hoelang de nacht nog duurt. Ok, het levert de volgende dag een hoop gegaap op. Maar troost geven aan een ander is toch steeds weer een hartverwarmende ervaring. De tijd staat even stil, al is het midden in de nacht. Dat gaat niet alleen op voor kinderen, maar ook voor een goede vriendin, een vriend of een goede bekende die even jouw troost nodig heeft.

Stiekem hoop ik altijd wel dat mijn volwassen vrienden op een wat vriendelijker tijdstip om troost komen vragen dan in het holst van de nacht. Maar goed, mocht het zo zijn, dan hoop ik dat ik er ook dan voor hen kan zijn.

Koffieochtend

Komende woensdag **8 februari** staat de koffie weer klaar in het Jeugdpoint van de kerk. Voel u dan vrij om zomaar even binnen te komen, een kop koffie te drinken, een praatje te maken. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom. Neem eens een keer een buurvrouw, buurman of kennis mee!

Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst. De volgende koffie-ochtend is **22** februari.



Amnesty International

In de hal, bij de ingang, liggen de **Amnestybrieven** voor abonnees weer klaar, op buurten ingedeeld. Mocht u in die buurt wonen en de persoon is niet aanwezig, is het fijn als u deze mee wilt nemen en bezorgen.

Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen tevens losse brieven die u mee kunt nemen om thuis te ondertekenen.



Actie Kerkbalans 2023 – Geef voor de kerk van morgen

Zondag wordt de uitslag van de actie Kerkbalans bekend gemaakt.

We doen dit na afloop van de dienst met een korte beamerpresentatie in de kerkzaal, zodat ook de kijkers thuis hierbij kunnen zijn. Dus kijkers niet gelijk wegstappen na het gezongen Amen.

Bij de koffie een traktatie van CvK als dank voor het resultaat.

Thuis op de koffie (terugblik)

Beste mensen,

We willen ook deze keer alle bezorgers weer hartelijk bedanken. We hadden dit jaar 70 plantjes en na de ochtendienst waren deze allemaal meegenomen voor bezorging. Ook dit jaar had een aantal kinderen weer leuke tekeningen gemaakt om bij de plantjes te doen. We willen ook alle kinderen die daaraan meededen heel hartelijk bedanken. Zo dragen alle deelnemers bij aan het omzien naar elkaar, binnen onze gemeente en soms ook daarbuiten. Namens de Diaconie nogmaals hartelijk dank.

Gemeente-avond

De gemeenteavond is **woensdag 8 maart** i.p.v. 15 maart in verband met de beschikbare ruimte in de kerk.

40-dagen tijd

Op 22 februari (Aswoensdag) is de start van de 40-dagen tijd. Ook nu wordt er weer een 40-dagenkalender uitgegeven.

Deze kunt u gratis bestellen: <https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd kalender/>.

De Petrus-veertigdagentijd kalender 2023 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. Het thema van de kalender is dit jaar 'Uit liefde voor jou - ontvangen en delen'.

We staan stil bij Jezus' laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde voor ons, maar ook bij de opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben.

In de vastentips bij elke week word je zowel uitgedaagd om heel concreet ergens van af te zien, als om bewust tijd en aandacht te schenken aan de mensen om je heen.



Sparen: Plus Boodschappen zegels

In de kerk staan weer de spaardozen. Ook bij de Plus staat een containertje waar de zegels in kunnen worden gedaan. Ook bij mij kunnen de zegels of volle kaarten in de brievenbus worden gedaan: Els Hoogink, Keuterstraat 3A, tel. 06-46384978.

Dagtocht 'Utrecht'

De reiscommissie van de Johanneskerk organiseert weer een dagtocht.

Op **zaterdag 1 april** willen we een dagtocht naar Utrecht organiseren. Het plan is als volgt: We reizen per trein naar Utrecht en bezoeken 's ochtends het Catharijneconvent met museum of de tentoonstelling "Gospel, muzikale reis van kracht en hoop" aldaar. Vervolgens gaan we naar het DomCafé om daar te lunchen.

Voor het middagprogramma kunnen we kiezen tussen een stadswandeling of bezichtiging van de Dom. Om 15.30 uur sluiten we de dag af met een gratis concert in de Dom.

We willen graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. De kosten zijn mede afhankelijk van het bezit van een Museumkaart en/of OV-kortingskaart.

Graag zo spoedig mogelijk (voorlopige) opgave bij reiscommissie@hervormdheerde.nl of telefonisch bij Joke Ekelmans op 0578 696746. Save the date!

Joke Ekelmans, Arie Keizer, Annie Reil en Hennie de Vos

Inleveren kopij voor de nieuwsbrief

Graag kopij voor de nieuwsbrief sturen naar: kerkbrief@okheerde.nl. Vóór donderdag 18.00 uur.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704